

Bu sayımızda eğitim konusuna eğilmeyi denedik. Ancak son aylar içerisinde olup bitenleri de dışarıda bırakmamaya çalıştık. Bundan böyle, sayılarımızda kapak konusunun yanı sıra, gündemi yakalayan yazılara yer vermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Türkiye'de bu konuya öteden beri eğilen birisi olarak Mahmut Aydın'ın dinlerarası diyalog tartışmalarını, Papa'nın İslam'ı hedef alan konuşması bağlamında ele alan yazısı gündemi yakalayan yetkin bir yazı. Papa'nın Türkiye ziyaretinin şu günlerde gerçekleşmiş olması ve bu ziyaretin oluşturacağı yankılar dikkate alınrsa, Aydın'ın dinlerarası diyalog konusunu masaya yatıran yazısı okunup üzerinde düşünölmeye değer bir yazı. Dergimizde ikinci kez yazısı yayımlanan Taha Özhan, Amerikan imparatorluğunun ekonomik, politik ve askeri yönlerini tarihi bir perspektiften çözümleyici bir gözle yakından yorumluyor. Afganistan ve Irak işgallerinin devam ettiği ve Amerika'nın yeni işgaller planladığı günümüzde böyle bir çözümleme sayımıza önemli bir katkı sağladı.

Esasen Türkiye açısından 'eğitim' konusu önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde eğitimdeki gerçek sorunları büyük oranda anlamsız tartışmalarla acı bir şekilde gözden kaçırılan son Milli Eğitim Şurası belli bir süre gündemimizde kaldı. Ancak, okullarımızdan cep telefonu kameralarına, oradan da internet sayfalarına yansıyan korkunç okul görüntüleri bu konuya şimdilerde ne kadar köklü bir tutumla eğilmemiz gerektiğini ortaya koymuyor mu? Kapak konumuzla ilgili ilk yazı Bekir S. Gür'ün çağdaş ve ilerlemeci eğitimin en belirgin özelliği olarak ortaya koyduğu öğrenci merkezli eğitimin yetkin bir eleştirisini sunan yazısı. Bu eğitim anlayışının benimsenerek 'terbiye' kavramının geriye itildiği eğitimimizde öğrenciler arasında ve öğrenci-öğretmen ilişkilerinde ciddi çarpıklıkların gündeme geldiği bir ortamda bu yazının ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Yazı, eğitim sorunumuza bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz ve AB sürecinde daha da çok ihtiyaç duyacağımız köklü bir çözümlemenin güzel bir örneğini sunmaktadır. Değerler eğitimi üzerinde yoğunlaşan değerli bilim adamı Hayati Hökelekli yazısında dinde yer alan yüce insanlık değerlerinin eğitimi üzerinde duruyor. Küresel ahlaki yozlaşmanın insanı insanlıktan her geçen gün biraz daha çıkardığı günümüzde İslam'ın yüce insanlık değerlerini yeniden hatırlatmak vazgeçilmeyecek bir görevdir. Dergimize ilk sayıdan bu yana katkılarını esirgemeyen Kadir Canatan, çağını aşan bir klasik bilim adamı olan İbn Haldun'un eğitim hakkındaki görüşlerini inceliyor. Canatan'ın yazısı, İslam uygarlığının insan ve eğitimi hakkındaki kendine özgürlüğünü bizlere aktaran bir yazı. Bu sayımızda, söyleşi köşemizde bir eğitimci aile ile karşınızdayız. Ali Ulvi Mehmedoğlu ve Yurdağöl Mehmedoğlu klasik eğitimden başlayan ve çağdaş eğitimi içine alan bir bakış açısıyla, tüketim kültürünün bir karabasan gibi gençlerimizin üzerine çıktığı günümüzde, cari eğitim anlayışının gerçek insani değerleri yeni nesillere aktarma konusundaki niyetsizliğini birer bilim adamı bakışıyla irdeliyor ve değerlendirmeler yapıyorlar. Dosya yazılarımız Abdulhamit Kırmızı'nın Avlonyalı Ferid Paşa'nın raporu üzerinden yüz yıl önceki eğitimin sorunlarını bize aktaran yazısıyla devam ediyor. Adil Şen de eğitimde yaşadığımız değişiklikleri, Osmanlı'dan günümüze kadar bizim için özetliyor. Bu yazılarla eğitim konusunda yakın tarihimize ilişkin bir perspektif kazanıyoruz. Mustafa Köylü, küresel bir değerler eğitiminin içeriğini ve şartlarını sunmaktadır. Mehmet Evkuran Kur'an'ın söylemi ve eğitim yöntemini zihin eğitimi açısından ele almaktadır.

Hasan Karaca, bizlerin dünyasıyla, batı kültürünün oluşturduğu dünyaları ilginç örnekler üzerinden karşılaştıran yazısında aslında dünyalar ayrılığının derinliğini ortaya koyan bir deneme ile sayımıza katkıda bulunuyor. Mustafa Atiker'in 'Olay ve Akıl' yazısı, klasik şiirden çağdaş şiire geçişte içerik ve form değişimini yetkin bir şekilde irdelemeyi amaçlıyor. Edebiyat alanına ayırdığımız sayfalarımız, Celalettin Divlekçi'nin, Nizar Kabbanî'den yetkin bir çeviri ile sunduğu Beyrut'a Ağıt şiiriyle devam ediyor.

Kitap tanıtım sayfalarımızda ise sizleri kapak konusuyla ilgili ve kütüphanenizde bulunmasında yarar gördüğümüz seçkin eserlerle başbaşa bırakıyoruz.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere.