

## Yayıncıdan

Değerli Eskişeni Okurları,



İlk sayımızdan itibaren deklare ettiğimiz üzere kendi değerlerimizle ilgili bulgu ve birikimleri okuyucumuzla paylaşma, insanımızın ufkunu açacak gelişmeleri gündeme taşıyarak kendi asli sorunlarımızla sahici yüzleşmeler gerçekleştirme yönünde attığımız adımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Süreli yayıncılığın olmazsa olmazlarından birisi de okurla sıkı diyalog içerisinde bulunmaktır. Bu cümleden olarak öğrenirken öğretme anlamına gelen bu iki yönlü diyalogdan, dolayısıyla sizlerin olumlu ve olumsuz eleştirilerinden öğrendiğimizi ve öğrendiğinizi anlıyoruz. Ayrıca, daha az sorunlu bir mevkuteyi sizlerle paylaşma azim ve gayreti içerisinde olmak, sevincimizi ve heyecanımızı artırmaktadır. Geçen sayılarımızda yayımlanan birbirinden güzel, orijinal ve öğretici yazılar için sizlerden çok olumlu tepkiler aldık. O güzellikleri ortaya çıkaran emektar düşünce adamlarımıza, düşünceye ve emeğe saygı, sevgi hisleri besleyen siz değerli okurlarımıza samimi teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Eğitim sorunumuzu ele alan yeni bir dosya ile yine karşınızdayız. Yine birbirinden güzel, emek mahsulü, oldukça özgün ve didaktik makalelerle sizleri selamlıyoruz. Her dosya gibi bu dosya da onlarca eserin verebileceği konsantre düşünceleri damıtıp masanıza getirmektedir. Bu sayımızda, Batı emperyalizminin zehirli ve bir o kadar da efsunlu reçetelerini edilgen bir tavırla kabullenerek kendi halkına dayatan sözde aydın ve eğitimcilerin ruh halini, meydanları dolduran fason üretimlerinin kalite kontrolünü görmekle kalmayacaksınız. Bize özgü, bizim coğrafyamıza, tarihimize, kültür ve ruh dünyamıza ait bir eğitim felsefesinin, eğitim sosyoloji ve psikolojisinin nasıl olması gerektiğine dair denemeler göreceksiniz. Bu kalite ve kıvamda üretimleri sizlerle paylaşmak, yayıncı olarak şimdiden bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Yıllardır bu iklimde başkalarının ne idüğü belirsiz kültür kodlarını insanımıza pazarlayanların cilalı ambalajları karşısında gözleri kamaşmış bir neslin ardından, özgüven sahibi, kendi kodlarına inanan, inandığı değerlerin ardına yüreğini koyup savunduğu bu değerleri birer bilim adamı hüviyetiyle ortaya koyan onurlu bir üretimi görmek bize göz aydınlığı sunmaktadır. Çünkü, nicel bir neslin içerisinde nitelikli bir kadronun yetiştiğini görmek bizim en önemli hasretimizdi. Bu hasret çok uzun sürdü, sabrımızı çok zordadı; ama artık fecrin doğduğunu görebiliyoruz. Bu ince aydınlık huzmesini görmek bizim için çok büyük bir bahtiyarlık.

Önümüzdeki sayıda yine özgün ve birbirinden değerli makalelerden oluşacak "Haçlılar ve Sömürgecilik" dosyasında buluşmak üzere sizleri saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz. ■