

*Semsüddîn ez-Zehebî'nin Hadis Talebesine  
Vasiyyeti: en-Nasihatü'z-Zehebiyye  
(Vasiyyetü'z-Zehebî li-Muhammed İbn Ebî'l-  
Fadl Râfi' es-Sellâmî)*

*Ibrahim HATİBOĞLU\**

## Giriş

Vecîz ifadeli nasihat veya vasiyyet metinleri ilim geleneğinin yaygın bir türüdür. Aynı tür telîf geleneğini her bir ilim dahi bağlamında sürdürün metinler ise daha ziyade âdâb eserleri olarak telîf edilmişlerdir. İlim ehlînin genellikle ogluna ya da talebelerinden herhangi birine hitâben veya vefatı öncesinde kaleme aldığı vasiyyet veya nasihat metinleri sadece adı geçen kişiye hitâben değil, genel makâsthâ olarak kendisini nasihatlerin muhâtabı kabul eden herkes için kaleme alınmış çok değerli muhalled eserlerdir.

Bilindiği üzere, doğrudan veya dolaylı olarak Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok va-siyete/tavsiyeye yer verilmiştir.<sup>1</sup> Gönül Sultânımız Efendimiz de ümmetine pek çok vasiyyeti hadis kaynaklarında yer almıştır.<sup>2</sup> Sahâbe başta olmak üzere selef-i salihîn de vasiyyet metni yazma konusunda hassasiyet göstermişlerdir. Sahâbeden Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Mu'âz Efendilerimizin her biri ümmete tavsiyeler içeren rivayetleri söz konusudur. Onların yoluna tabi olarak sonraki ulemâda ilmî, îrfânî ve ahlâkî içerikli hayat tecrübelerini, gelecek

\* Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Hadis, YALOVA  
ihatiboglu@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-9775-2625

Geliş: 01.13.2025

Yayın: 30.06.2025

<sup>1</sup> Meselâ bzk. /وَلَقَدْ وَصَّبَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّا كُنَّا أَنْ أَتَّهُوا اللَّهَ“/Sizden önce kendisine kitap verilenlere ve size ‘Allâh’tan ittikâ edin,’ diye emrettik/vasiyyet ettik” (en-Nisâ/4), 131; “وَمَا وَصَّبَّنَا بِهِ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتَيْمُوا الَّذِينَ وَلَا تَنْهَرُوْفُوا“ ettiğimiz sey ‘dini dosdoğru ikâme edin ve din konusunda tefrîkaya düşmeyin’ diye ifade ettiğimiz seydir” (es-Şûrà/42), 13; Ayrıca, Hz. Lokmân’ın evlâtına nasihatleri de bu kabil vasiyyet veya tavsiye nitelikli ifadelerdir.

<sup>2</sup> Peygamber Efendimiz Ebû Sa‘îd el-Hudîri’ye hitaben söylediğî “فَإِنَّهُ رَأْشُ كُلِّ“ /Sana Allah Teâlâ’dan ittika etmeyi emrediyorum/vasiyyet ediyorum, zira o, her şeyin başıdır,” şeklindeki sözleri de bu vasiyyetlerden birisidir (bkz. Ahmed b. Hanbel, Mûsned, III, 82).

nesiller tarafından istifade edilmek üzere kaleme almışlardır. Selef-i sâlihînin väsiyetlerinden örnekler içermesi bakımından Ebû Süleymân Muhammed b. Abdullah b. Ahmet İbn Zebr er-Raba'î'nin (v. 379) telif ettiği *Vasâyâ'l-'Ulemâ'i 'inde Hudûri'l-Mevt* (nşr. Salâh Muhammed el-Hîmî, Abdülkâdir el-Arnâút, Beyrut: Dâru İbn Kesîr 1409/1989, 145 sh.) müellifin vefat ettiği dördüncü asırın sonlarına kadarki nasihatleri içeren gözül bir örnektir.

Vasiyyet ve nasihat metinleri nispeten kısa ve tesir gücü yüksek metinler olup aynı gaye ile daha mufassal olarak âdâb metinleri de telif edilmiştir. Bu bağlamda, her ilim dalı ilgililerine, söz konusu ilimle meşguliyete hazırlık olmak üzere âdâb ve erkânını muhtelif eserlerle ulaştırmıştır. Bu amaçla hadis, tefsir, fıkıh, kelâm gibi ilim dallarının âdâb ve erkânına dair eserler telif edildiği gibi muhtelif mezhep imamları da benzeri metinler telif etmiş, yazdıkları nasihat ve vasiyet metinleri sonraki nesillere intikâl etmiştir. Özellikle tasavvufa dair nasihat ve âdâb metinleri bütün tasavvuf büyüklerini ve tarîkatları kuşatacak şekilde yaygınlık kazanmıştır.<sup>3</sup>

Sözgelimi, Ebû Abdurrahmân es-Sülemî (v. 412/1021), Ebû'l-Kâsim İbn Mende (v. 470/1078), Hatîb e-Bağdâdî (v. 463/1071), Ebû'l-Velîd el-Bâcî (v. 474/1081), Ebû Hâmid el-Gazzâlî (v. 505/1111), Seyyid Ahmed er-Rufâ'î (v. 578/1182), Ebû'l-Ferec İbnü'l-Cevzî (v. 597/1201), Fahruddîn er-Râzî (v. 606/1210) İbn Kudâme (v. 620/1223), Şîhâbüddîn es-Sühreverdî (v. 632/1234), İbn Arabî (v. 638/1240), Sadrüddîn el-Konevî (v. 673/1274), Takiyyüddîn es-Sübki (v. 756/1355), Azîz Mahmûd Hüdâî (v. 1038/1628), Kutbüddîn Mustafa el-Bekrî (v. 1162/1749), Ebû Saîd el-Hâdimî (v. 1176/1762) gibi pek çok âlim ve ârif kimse gerek oğullarına hitâben gerekse talebelerinden birine hitâben; ancak genel ilim ehlini ilgilendiren vasiyyet ve nasihat metinleri te'lif etmişlerdir.

### **ez-Zehebî ve *en-Nasîhatü'z-Zehebiyye*'si**

Babasının altın işlemeciliği sanatıyla meşgul olması sebebiyle İbnü'z-Zehebî zamanla da ez-Zehebî lâkabıyla şöhret bulan Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân et-Türkmânî ed-Dîmaşķî (v. 748/1348) Şam'ın ilmî ve irfânî vasatından iyi derecede istifade etmiş âlim ve zâhid bir kişidir. Gerek kendi dilerinden eğitim aldığı üstadları gerekse yetişirdiği talabelerinde ez-Zehebî'nin her iki yönünün de tezâhürlerini görmek mümkündür.

ez-Zehebî de yukarıda işaret edilen ulemâ ve hikmet ehli kimselerin yoluna ittiba ederek vasiyyet geleneğini sürdürmüş, *en-Nasîyetü'z-Zehebiyye* adıyla ma'rûf *Vasiyyetü'z-Zehebî li-Muhammed ibn Ebî'l-Fadl Râfi'* es-Sellâmî adlı nasihat metnini kaleme almıştır. İbn Râfi'in tam adı Muhammed b. Ebû'l-Fadl Râfi' b. Ebî Muhammed Hicres b. Muhammed b. Şâfi' b. Muhammed b. Ni'met eş-Şâfi'î es-Sellâmî es-Sumeydî el-Havrânî'dir (v. 774/1333). Kendisi, aslen Mısır

---

<sup>3</sup> İslâm âlimlerinin nasihat/vasiyyet ve bunlara dair belirledikleri esaslar hakkında bkz. Mustafa Çağrıçı, "Nasihat", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DIA)*, XXXII, 408-409.

doğumlu olup, Dımaşk'ta yetişmiş âlim hâfız mutkin ve çok rihlesi olan bir muhaddistir. *en-Nasiyyetü'z-Zehebiyye*'nin Şemsüddîn ez-Zehebî'ye nisbeti konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. El yazması nüshalarda eser ona nisbet edildiği gibi talebesi Ebû Nasr Abdülvehhâb b. Ali es-Sübki (v. 771) de eseri ona nisbet ederek belirli parçalarını eserinde nakletmiştir.

İbn Râfi' es-Sellâmî nasihatnamenin muhâtap kişişi olup mahtûtalarda da işaret edildiği şekliyle eserin ona hitâben yazıldığı ifade edilmektedir. İçerikte işaret edilen ibadet, takva ve amele yönelik kusurlar, ez-Zehebî'ye bir muhaddis olma yolunda kendisine büyük umutlar bağlayan İbn Râfi'in babasının bildirmesiyile vâkif olunması muhtemel hususlar olup tavsiyeler de terbiye ve ıslah amaçlıdır. Bu yüzden içerik İbn Râfi'e yönelik hususlar olmaktan ziyade söz konusu kusurların kendisinden sâdir olduğu herkese yönelik olarak şekillenmiştir. Onun yazmış olduğu eserler ve hakkında söylenen tezkiye maksatlı ifadeler de bunu ortaya koymaktadır. İbn Râfi'e, hocası ez-Zehebî'nin vefatının ardından Takiyyüddîn es-Sübki tarafından Dârû'l-Hadîsi'l-Fâdiliyye'de hadis tadrîsi vazifeSİ tevdi edilmiştir. Yine hocası kendisi için âlî isnadlarından oluşan bir hadis cüz'ü kaleme almış, İbn Râfi' de hocasının *el-Müştebeh fi'r-ricâl* adlı eserine bir zeyl kaleme almıştır. İbn Râfi' ayrıca Dımaşk'ta bulunan Dâru'l-Hadîsi'n-Nûriyye'de de hocası el-Mizzî'nin (v. 742/1341) vefatının artından hadis tadrîsi ile muvazzaf kılınmıştır. Onun ifâ ettiği söz konusu vazifeler İbn Râfi'in ilmî ehlîyetini tam olarak ortaya koyan önemli mesuliyetlerdir. Ulemânın onun hakkında ilim, takvâ ve salâh ehli olduğuna dair beyanları da bu hususu destekler.

Ulemâ arasında bilindiği şekliyle *en-Nâsihatü'z-Zehebiyye* muhtelif kaynaklarda metin olarak nakledildiği gibi<sup>4</sup> el yazması nüshası da mevcuttur. Ebû Abdullâh Muhammed b. İshâk b. Muhammed İbn Mende'nin (v. 395/1005) *Beyânü nakli'l-ahbâr ve şerhi mezâhibi ehli'l-âsâr ve hakîkati's-sünen ve tashîhi'r-rivâyât*<sup>5</sup> adlı eseri ile birlikte neşredilmiştir. Ayrıca *en-Nâsihatü'z-Zehebiyye*'nin Mahtûtâtu'l-Câmi'ati'l-İslâmiyye'de (nr. 1052, musavverât) bir diğer nüshayla mukâbele edilmiş bir büyük sayfalık bir nüshası mevcuttur.

<sup>4</sup> Söz konusu nasihatnâmeden ez-Zehebî'nin talebesi Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Ali es-Sübki (v. 771/1370) *Mu'idü'n-ni'am ve mübidiü'n-nigam* adlı eserinde söz etmiş; nasihatname nin muhnevâsında geçen bazı hususları da müzâkere ederek nakletmiştir (nşr. Muhammed Ali en-Neccâr vdğ. Kahire 1413/1993, s. 89).

<sup>5</sup> nşr. Abdurrahmân b. Abûlcebâb el-Feryûvâî, Riyad: Dârû'l-Müslim 1416/1995.

Şekil 1: *en-Nasihatü'z-Zehebiyye*'nin Başlangıç Sayfası



**Şekil 1:** *en-Nasîhatü’z-Zehebiyye*’nin Bitiş Sayfası

*en-Nasihatü’z-Zehebiyye*’nin, muhtevasının dikkat çeken kısımlarına aşağıda temas ederken de görüleceği üzere ez-Zehebi’nin İbn Râfi’i muhatap kabul etmekten ziyade hadis ile meşgul olanları eğitici üslûbu son derece dikkat çekicidir.

### *en-Nasîhatü’z-Zehebiyye'nin Muhtevası*

Şemsüddîn ez-Zehebi'nin 'Râfi'in Evlâdi' diyerek başladığı *en-Nasîhatü’z-Zehebiyye*'de kendisi ile edeb kusuru bulunan kişi arasında "seni de kendime benzer görüyorum," ifadesiyle kurduğu ilişki nasihatın samimiyet esaslı olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, kusur gören de kusur işleyen de ilmi noktadan, bilgisi sınırlı ve ahlâkî zafiyetlerle ma'lûldür. Bu sebeple kişi durumu ne olursa olsun kulluk kusuru işlememeye ve farz namazlarını cemaatle kilmaya özen göstermeye çalışmalıdır.

Özellikle hadisle ilgilendirdiğini söyleyip de sünnetin gereklerini yerine getirmeyen genç ilim tâlipilerinin bütün himmetini âlimlerin rivâyetlerini cemetmeye teksif etmesi ve farzlar konusunda gevşek davranışlarının ne kendisine ne ilmî faaliyetlere bir hayatı dokunacaktır.

Ahlâkını kemâle erdirmeye çalışmayan ve ibadetlerinde hassas davranmayan sadece hadis rivâyeti esnasında sıkça duyduğu 'بَذَّقَ/bize tahdis etti', ifadesi ve rivâyeler esnasında alışkanlık gereği söylenegelen 'صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/Allah Teâlâ ona salât ve selâm eylesin' cümlesi idir. Oysa ehil olmayan bu tür talebelerin bir kısmı daha hadisleri doğru düzgün okuyamaz, bir kısmı hadis meclisinde etrafi gözetler.

Vasiyetinde hadis meclislerinde gördüğü yanlışlıkları sıralayan ez-Zehebî; kimi tâliblerin sadece istinsaha, kimilerinin nüshaların evsâfına, kimisinin arkadaşlarıyla şakalaşmaya ve eğlenceye odaklandığına dikkat çekerek hadis ilminin ancak ciddiyetle ve hadisle amel etmemi düşünün kişiye fayda sağlayacağını vurgular. Hadis ehline göre cemaatle namazı, zikrullâhi ve dindarlaşmayı temin etmeyen hadis ile meşgulyeti maişet kapısı gören kişiyi farzlardan uzaklaştıran şey hadis ilmi olamaz. Takva ve güzel ahlâk sahibi olmayan, peygamber edebiyle edeplenme yoluna girmeyen Allâh'ın nasihatine kulak asmayan hadis talebesinin tahsili ancak günaha girmesine vesile olur.

Tâlib-i hadiste görülen kusurların en kötüsü ise hadis uydurma ya da rivayetleri tahrif etme, hadisle meşgulyeti ilmi çıkarları için kullanma, başkalarının kitaplarını çalma veya vakif mallarını gasp etme gibi davranışlar olup ez-Zehebî'ye göre kendisinde bu tür kusurlar gözüken kimse hadis ehli görünümünde bir sahtekârdır. Bu kimselerin her türlü ameli de kendi niyetlerine göre karşılık görecektilir.

ez-Zehebî vasiyet metni boyunca beyan ettiği kusurları işlememenin yolunu; yapılan tavsiyelere kulak vermek, Allâh Teâlâ ile güçlü bağlar kurmak, bolca dua etmek, Allâh'tan gece gündüz yardım dilemek, özellikle vakit namazlarının ardından ihlâsla dua edip Allah'a yönelmek, âyete'l-kürsî'yi çokça okuyup zikir ve istigfar ile meşgul olmaktadır. Yine hadis tahsilinin hâlis bir niyetle kibirlenmeden, makam ve mevki bekłentisi içine girmeden, Allah Resûlü Efendimizin hâyatın bütün safhalarında rehber edinmek gayesiyle olmasıdır.

Sonuç olarak *el-Vasiyyetü'z-Zehebiyye*, ilmin sadece bilgi ve unvan için değil ubûdiyyet ve ahlâk ile ilmin fayda hâsil edeceğini, hadis tâlibinin hem davranışlarında hem ibadetinde örnek olması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgulayan bir iç muhasebe çağrısıdır.

### *en-Nasîhatü'z-Zehebiyye'nin Türkçe Tercümesi*

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla. Bu, –Allâh Teâlâ kendisine rahmetiyle muâmele eylesin– hâfiz, mâhir, üstün âlim, imâm, muhaddis ve kîraat alanında üstat, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehbî'nin, Muhammed b Ebû'l-Fazl Râfi' b. Ebî Muhammed b. Muhammed es-Sallâmî'ye vasisyetidir.

Ey Evlâd-ı Râfi'! Dinle! Sana diyorum ki Allah'a yemin ederim ki, ben kendimi ve seni, ilimden nasibi az, hadis sahasında ilmi yetersiz olarak görüyorum. Bu yüzden itaat etmekten ve beş vakit namazını cemaatle kilmaya yönelmekten geri durma. Zira sünnete hizmet eden, ancak gereği ile amel etmeyen bir gençten daha kötü durumda kim olabilir? Evet, kişi ilim tâhsili uğrunda aşırı derecede gayret gösterip hoca ayırt etmeksızın, ilim basamaklarından birer birer çıkışken bir yandan nûsha istinsâh eder fakat sonra da namazını kilmaksızın tâhsîlini sürdürürse Allâh Teâlâ ona bereket lütfetmez. Çünkü bu gibilerin hadis konusundaki şaşkınlıkları, güreşçilerin, koşucuların ve güvercinle oynayanların sapması gibidir. Hatta sözü edilen bu kimseler cahilliklerinden dolayı (hadis râvîsinden) daha ma'zurdurlar.

Bu tökezleyen kişi, içinde uyarı, tehdit ve şiddetli azâbin bulunduğu binlerce hadisi dinler ancak hatasından vazgeçmez. Hatta ben, onun hiçbir şey semâ' etmediğini ve hiçbir hadisi anlamadığını düşünüyorum. Çünkü eğer kendisi okuyan ise isimleri ve metinleri hece hece okumaya çalışmakla meşgul olup kendisine işaret edilen yerleri karıştırır. Gözleri bazen şeyhin uyarısına, bazen mecliste hazır bulunan tüyü bitmemiş bir gence bazen de mecliste bulunanlardan utanç duymamak için gramer kurallarının yerli yerince tatbikine yönelir. Ancak, okuyucu kendisi değil de başka birisiyse, o zaman rahat eder.

Ben senin adına kefilim ki, o kişi sadece حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا /Bize haber verdi, dedi ki bize haber verdi' ve defalarca tekrarlayıp durması dolayısıyla ﷺ /Allâh Teâlâ onun üzerine salat ve selam eylesin' cümleleri dışında hiçbir şey semâ' etmemiştir. Onu ya hadis semâ' esnasında ricâlin isimlerini yazarken –ki onda da hata eder ve karıştırır– bir kısmını da siler ya da sıralamayı değiştirir; ya da bir hadis cüz'üne veya kitaba gördüğü şekliyle istinsah veya yüzeysel olarak göz gezdirir. Bu, onun en iyi halidir. Ne var ki bu hâlde veya bu durumda bile gerçek bir iyilik yoktur. Onun sık rastlanan hâli, meclis arkadaşlarına hadis rivâyet etmek ve oyun oynayan çocuklarla şakalaşmaktır. Böyle bir durumda kişi ne zaman hadisi semâ' edecek, akledecek ya da kavrayacak ve hadisin kendisi bizzat ona bir fayda temin edecek?

“Vekf’in, “Bu hadis sizi Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoyuyor; ‘Artık vazgeçtiniz mi?” şeklindeki ifadesine gelince; o bu sözünü, zikirle birlikte kılanın namaz yani nafile namazlar için söylemiştir; yani (sizin hadis rivâyetiyle) meşguliyetiniz sizi nâfile ibâdetle meşgul olmaktan alıkoyuyor, onlardan vazgeçin, demektir. Ancak farz olan beş vakit namazdan sizi alikoyması söz konusu değildir; Allah korusun, bu onların hayatlarında asla olmamıştır. Zaten bizim ilim tahsîlimiz esnasında ve öncesinde de bu böyledi. Zira bir muhaddisin namazı terk etmesi mümkün olabilir mi! Eğer terk ederse o aşağılık bir kimsedir, pisliğe batmıştır ve sapıklık içindedir ve yanlış yola düşmeye mahkûmdur. Eğer bir kimse, kendini ilimle değil de ahlâksızlıkla (livata - تَلْوَطٌ veya fuhşa aracılıkla (قَيَّادَةً) tamamladıysa artık kemale ermiş (!), hedefe ulaşmış (!) sayılır.

(Hadis talebesinin) ilimle amelden nasibi az ise, o kimse ancak zillet ve sapıklıkta daha da ilerlemiş dînini şeytanına feda etmiş ve iyilikten yüz çevirmiştir. Böyle bir kimseden hayır gelir mi? Allah onlar gibi kimselerin sayısını artırmasın! Bu tür kimselerin nasibine düşen tek şey, sadece rivâyet etmek için dinlemektir. Ne var ki (Allâh Teâlâ) onu, niyetinin/umduğunun tam ziddiyâla cezalandırır. Allah Teâlâ onun kusurunu defalarca örtmüştür olmasına rağmen (bu hâlini sürdürmesi sebebiyle) onu teşhir eder ve o kişi (kötü şöhretiyle) insanların dille-rinde bir lokma gibi çiğnenip durmakla kalmaz âlimler arasında adı ibretle anılan bir kimse hâline de gelir. Sonra Allah Teâlâ onun kalbini mühürler ve böylece belki tevhidden de mahrum kalır; şeytan onda tamah eder ve iç âlemine bozulma ve yıkım hâkim olur; İslâm ve nübûvet hakkında onu tereddüte düşürür. Böylece hem dünyasını hem ahiretini kaybeder. Allah’tan bağışlanmamızı ve (kusurlarımızı) örtmesini niyâz ediyoruz. O hâlde sadece Allah Teâlâ’ya (güvenip) dayan!

Ey kardeşim! Sonra Allah'a dayanarak diyorum ki; âciz nefsin konusunda Allâh Teâlâ'dan ittikâ et, takvâ üzere ol! Hadis talebinin kendisini cehenneme sürüklendiği kimselerden olmayasın!. Çünkü Râfi‘, ancak takva, hayır ve Nebevî adâba sıkı sıkıya yapışmakla yükseldi. Eğer nasihatimi kabul edersen, gerçekten hayır ve hürmete en layık sen olursun. Ancak Yüce Allah'ın vasiyetinden yüz çevirirsene, tüm zaman boyunca seni lanetlerim. Çünkü sözün en doğrusunu söyleyen emredenlerin en merhametlisi, vahyedenlerin en iyi bileni, hidâyete erdi-renlerin en lütufkârı ve bize kendimizden daha müşfik olan Allah Teâlâ şöyle buyurur; “Andolsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı takvalı olmanızı emrettik” (Âl-i İmrân, 3/114).

Öyleyse Allah için söyle bana! Sünnete hizmetkâr olan herhangi bir kimsenin namazları konusunda gevşeklik göstermesi ya da bu tür çirkinliklerle meşguliyeti olacak iş mi? Asla! Allah'a yemin ederim ki olamaz! Böyle bir kimse, Allâh'tan ittikâ eden bir kimse olamaz. Bütün bunlardan çok daha kötüsü ve bedbahtı ise, hadislerinde yalan söyleyen asılsız sözler uyduran (yalancı ve sahte) muhaddisdir. Eğer onun gazabı celbeden hevesi, nakilde yalan ve metinlerde tahrifat yapmaya kayarsa, o zaman rahatlar ve talebeler onun hem adını ve resmini sûreten

hem de manen tamamiyle silerler. Senin hadis cüzlerini çalmakla, vakıf kayıtlarını silmekle meşgul olman ise, hadisçi kılığıyla yaptığı bir hırsızlıktır. Şayet kişi hadis tahsilini maişet kapısı veya dükkân yaparsa, bu ameller de niyetlere göre karşılık bulur. Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. 'Kitabını oku! Bugün sana kendi nefsin hesap görücü olarak yeter' (İsra, 17/14).

Ve zamanımı Allah'ın kendilerini üstün gelme tutkusu ile imtihan ettiği tembel talebeleri tavsif etmekle boş harcamiş olmaktan Allah'a sığınırmış. Gözlerini aç, zihni hazır et ve beni dinle. Eğer bundan faydalanan ve Allah ile sağlam bir ahit yaparsan, senden hayır umarım. Ama eğer benim gibi yoldan sapar, ilgisiz ve tembel olursan, eyvah bana ve sana! Ancak geride kalan bir yol daha var, bunu senden saklamayaçağım: O da gecenin ve gündüzün her anında Allah'a çokça dua etmen ve O'ndan yardım dilemendir. Dolayısıyla seni İslâh etmesi ve muvaffak kılmasından için her türlü me'sûr veya me'sûr olmayan duaları hatırlayarak beş vakit namazın ardından Rabbine ısrarla yönel.

Farz namazlardan sonra âyete'l-kürsiyi okuman, seni İslâh etmesi ve muvafak kilması için dua et. İstiğfâri veya zikri çokça yap. Her işte, her durumda doğruluğa sıkı sıkıya sarıl, kibirli olma. Bildiği hususlarda kibirlenen kimselerden olma. Sen akhî kit, cahil birisin. Öyleyse Allah rızası için mü'minlere karşı -fasiklar hariç- aşırı tevâzu ve yumuşak huyluluk üzere devam et. Allah için sev, Allah için nefret et. Allah'a güven ve Allâh'a dayan. İhtiyacını (sıkıntınızı) yalnızca Allâh'a arz et. Kendini sadece Allâh'a muhtaç bil. "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" demeyi çokça tekrar et. Daima ve sonsuza kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çokça salât ve selâm getir.

### *en-Nâsihatü'z-Zehebiyye'nin Metni*

وَصِيَّةُ الدَّهْبِيِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ رَافِعِ السَّلَّابِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ وَصِيَّةُ الشَّيْخِ الْإِيمَامِ الْحَافِظِ الْأَعْلَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الدَّهْبِيِّ الْمُفْرِئِ رَحْمَةً اللَّهِ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ رَافِعِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّلَابِيِّ يَا وَلِيَّدُ رَافِعَ اسْمَعْ أَقْلَلَ لَكَ أَرَاكَ وَاللَّهُ مِثْلِي مُرْجِي الصِّبَاعَةِ قَلِيلُ الْعِلْمِ بِالصِّبَاعَةِ فَلَا أَقْلَلَ مِنَ الْأَقْبَالِ عَلَى الطَّاعَةِ وَلَرُؤُومَ خَمْسَكَ فِي جَمَاعَةٍ وَهُلْ شَيْءٌ أَقْبِحُ مِنْ شَاتٍ يَخْدُمُ السُّسَّةَ وَلَا يَغْمُلُ بِهَا نَعْمٌ آخِرٌ يَتَابُعُ فِي الطَّلْبِ وَيَكْتُبُ عَمَّنْ دَرَجَ وَدَبَّ ثُمَّ لَا يَصْلِي فَلَا بَارَكَ اللَّهُ فِي هَذَا التَّمْطِي فِيَّنَهُ هُؤُلَاءِ مَا غَوَّا يُهُمْ بِالْحَدِيثِ إِلَّا كَعَوَيْدَةُ الْمُصَارِعِ وَالسَّاعِي وَلَا يَعِدُ الْحَمَامَ بِلْ أُولَاءِ أَعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَهَذَا الْمُعْتَرِ يَسْمَعُ الْأَلْوَفَ مِنَ الْحَدِيثِ فِيهَا الْوَعِيدُ وَالثَّهِيدُ وَالْعَذَابُ الشَّدِيدُ وَلَا يَتَرَجَّزُ بِلْ مَا أَطْنَعَهُ يَسْمَعُ شَيْئًا وَلَا يَفْهُمُ حَدِيثًا لَاَنَّهُ إِنْ كَانَ قَارِئًا بِنَقْسِهِ فَبَجَهُهُ أَنْ يَتَهَجَّى الْأَسْمَاءَ وَالْمُتُورُونَ وَبَيْتَلَ مَا يُشَيِّرُ إِلَيْهِ وَعِنْهُ إِلَى تَنْبِيَهِ الشَّيْخِ تَازَّةَ وَإِلَى أَمْرَدَ حَاضِرِ تَازَّةَ وَإِلَى إِقَامَةِ الْإِغْرَابِ تَازَّةَ لَيْلًا يَخْرُزِي بَيْنَ الْحَاضِرِينَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ الْقَارِئُ اسْتَرَاحَ فَأَنَا كَفِيلُ لَكَ بِأَنَّهُ مَا يَسْمَعُ غَيْرَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْرَةِ ذُورِ ذُلِكَ فَتَرَاهُ إِمَّا يَكْتُبُ الْأَسْمَاءَ حَالَ السَّمَاعَ فَيُنْتَطِلُ وَيُنْتَطِلُ أَوْ يُنْسَخُ فِي جُزْءٍ أَوْ يَكْتُبُ طِبَاقًا أَوْ يُطَالِعُ فِي شَيْءٍ وَهَذَا أَجْوُدُ أَخْوَالِهِ وَلَا جَوْدَةَ فِيهَا

أو بِمَكَانٍ وَهَذَا الْأَعْلَبُ يُحَدِّثُ جَلِيلَةً وَيَمْرُغُ مَعَ الصَّيْبَانِ الْمَلَاحَ فَمَتَى يَسْمَعُ هَذَا أَوْ يَعْقِلُ أَوْ يَصْرُ أَوْ يَعْنِي عَنْهُ الْحَدِيثَ شَيْئاً وَأَمَا قَوْلُ وَكِبْعَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَضْدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعِنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْتَهْوَنُونَ فَهَذَا قَالَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَارَنَةِ لِلذِّكْرِ وَهِيَ النَّوَافِلُ أَيْ يَقْتَلُ شَاغِلَكُمْ بِالنَّوَافِلِ فَانْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ أَمَا أَنْ يَضْدُكُمْ عَنِ الْفَرَائِصِ الْخَمْسِ فَحَاجَشَ اللَّهُ هَذَا مَا كَانَ فِي سِيرِهِمْ قَطُّ إِلَّا فِي أَيَّامِ طَلَّبِنَا وَقَبْلَهَا بِمُدَدٍ وَهُلْ يَثْرُكُ الصَّلَاةَ مُحَدِّثٌ إِلَّا وَهُوَ مِنَ الرُّذْدَاءِ الرُّبَابَةِ أَوْ إِلَى السَّعْتِ وَالصَّلَاةِ فَإِنْ كَمَلَ نَفْسَهُ بِتَلْوِطٍ أَوْ قِيَادَةٍ فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْإِفَادَةُ وَإِنْ اسْتَغْمَلَ مِنَ الْعِلْمِ قَسْطًا فَقَدْ أَزْدَادَ مَهَانَةً وَخَبْطًا وَبَذَلَ دِينَهُ لِشَيْطَانِهِ وَأَدْبَرَ عَنِ الْحَيْرِ فَهُلْ فِي مُثْلِ هَذَا الضَّرْبِ خَيْرٌ لَا كَثَرَ اللَّهُ مِثْلُهُمْ فَمَا حَظَ الْوَاحِدُ مِنْ هُولَاءِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ لِيَزْرُوِي فَقَطْ فَإِنَّعَاقِبَنِ يَقْبِضُ قَضِيهِ وَلَيَشْهِرَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ سَرَّتْهُ مَرَاتٍ وَلَيَقْبِضَنَّ مُضَعَّفَةً فِي الْأَلْسُنِ وَجَنِيَّةً بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لِيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَرَبِّمَا سُلَّبَ التَّوْحِيدُ وَطَبَعَ فِيهِ الشَّيْطَانُ فَنَدَخَلَ فِي بَاطِنِهِ الْخَرَابُ وَشَكَّهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالثَّبَوَاتِ إِلَى أَنْ يَحْسُرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ تَسَأَلَ اللَّهُ الْعَفْوُ وَالسَّتْرُ فِي الْأَنْجَى ثُمَّ بِاللَّهِ أَتَيَّ اللَّهُ فِي تَفْسِيكِ الْمُسْكِنَيَّةِ وَلَا تَكُنْ مِنْ أَذْهَلَهُ طَلَبُ الْحَدِيثِ النَّارِ فَمَا ارْتَفَعَ رَافِعًّا إِلَّا بِالْتَّقْوَى وَالْحَيْرِ وَمُلَازْمَةِ الْأَدَابِ التَّبَوَّيَّةِ فَإِنْ قَبِلَتْ نُصْحِي فَمَا أَلَّاكَ بِالْحَيْرِ وَالْتَّوْبِيرِ إِنْ أَعْرَضْتَ كَيْا غَرَاضِكَ عَنْ وَصِيَّةِ الْأَلَهِ الْعَظِيمِ فَبِنَّا لَكَ سَائِرَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْدِقُ مَنْ قَالَ وَأَرْحَمُ مَنْ أَمْرَ وَأَغْلَمُ مَنْ أَوْحَى وَأَكْرَمُ مَنْ هَذِي وَهُوَ أَشْفَقُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَلَقَدْ وَصَيَّنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاَنُمْ أَنْ اتَّهَا اللَّهُ فِي الْأَنْجَى قُلْ لَيْ هُلْ يَكُونُ طَالِبُ مِنْ خُدَامِ الْسَّنَّةِ يَتَهَاؤُنَ بِالصَّلَوَاتِ أَوْ يَتَعَانِي تِلْكَ الْقَادُورَاتِ لَا وَاللَّهِ وَلَا هُوَ مِنْ أَنْقَى اللَّهُ وَأَنْحَسَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ مُحَدِّثٌ يَكْذِبُ فِي حَدِيشَهُ وَيَحْلِقُ الْفَشَارَاتِ فَإِنْ تَرَقَتْ هَمَّتُهُ الْمَقْبِيَّةُ إِلَى الْكَذِبِ فِي الْقَتْلِ وَالْتَّوْبِيرِ فِي الطَّبَاقِ فَقَدْ أَسْتَرَاحَ وَطَرَسَ الْطَّلَبَةَ عَلَى اسْمِهِ وَرَسُومِهِ صُورَةً وَمَعْنَى وَإِنْ تَعَانَى سِرَقَةَ الْأَجْزَاءِ أَوْ كَسْطَ الْأَوْقَافِ فَهَذَا لِيُضَنِّمَتْ مُحَدِّثٌ وَإِنْ جَعَلَ الْمُلْكَ لَهُ مَأْكَلَهُ وَذَكَارَهُ فَالْأَعْمَالُ بِالْيَتَامَاتِ وَلَا فُؤَةً إِلَّا بِاللَّهِ فَأَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِتَفْسِيكِ عَلَيْكَ حَسِيبَاً وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَدْ ضَيَعْتُ الزَّمَانَ فِي نَعْتَ بَطْلَةِ الطَّبَّابَةِ أَبْلَاهُمُ اللَّهُ بِالْغَلَبَةِ فَاقْتُحَ عَيْنَكَ وَأَخْضُرْ ذْهَنَكَ وَأَرْغُنِي سَمْعَكَ فَإِنْ اتَّنْعَمْتَ وَعَقَدْتَ مَعَ اللَّهِ عَقْدًا فَقَدْ تَوَسَّمْتُ فِيَكَ الْحَيْرِ وَإِنْ شَرَدْتَ وَرَكِبْتَ الْإِعْرَاضَ وَالْكَسَلَ مِثْلِي فَوَا حَسْرَتَا عَلَيَّ وَعَلَيْكَ فَثُمَّ طَرِيقٌ قَدْ بَقَى لَا أَكْنُمُهُ عَنِكَ وَهُوَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَثْرَةُ الْإِلْحَاحِ عَلَى مُؤْلَكَ بِكُلِّ دُعَاءٍ مَأْتُورٍ تَسْتَخْضِرُهُ أَوْ غَيْرَ مَأْتُورٍ وَعَقِيبَ الْخَمْسِ فِي أَنْ يَضْلِلَكَ وَيُؤْقِلَكَ وَالرُّزْمُ وَلَا بَدَأَ أَيْهَا الْكُرْسِيَّ فِي ذُبْرِ الصَّلَوَاتِ الْمُفْرُوضَةِ وَأَكْثَرُ الْإِسْتِغْفارَ وَالْأَذْكَارَ وَالْأَذْمَرَ الصِّدْقَ الْمُفْرَطَ عَنْ كُلِّ بَدَأٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَسْتَكْبِرْ وَلَا تَكُنْ مَمْنُ يَسْتَكْبِرُ بِمَا عِلْمَ فَإِنَّكَ جَاهِلٌ خَبِيلٌ فَدَأْوِمْ بِاللَّهِ عَلَى التَّوَاضُعِ الرَّأِيدِ وَالْمُسْكِنَةِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمِنَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبْدَأْ انتَهِي الْوَصِيَّةُ وَقُوَّبَلَثُ \*\*\*