

Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca ile Hayatımdan Kısa Bir Kesit

İBRAHİM KÜRELİ

Muhterem Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin için Divan Edebiyatı Vakfı'nın neşrettiği Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisince bir armağan sayısı hazırlanmakta olduğu bilgisi kulağıma erişince üniversite tahsilimde ilk karşılaştığım, meslekî ve kültürel kimliğimin teşekkürülünde katkı sağlayan mühim hocalarından birisi olması ve üzerimde bariz etkisi bulunması hasebiyle bu sayı için bir şey yazmadan edemezdim.

Orhan Hocamla yolumun kesişmesi 1982-83 öğretim yılı başına rastlar. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İran Edebiyatı Tarihi dersini verecek hocamız olarak tanıdığımız Prof. Dr. Orhan Bilgin ile hoca-talebelik ilişkilerimiz oldukça renkli başladı ve tatlı-sert mizacı sebebiyle sıra dışı bir seyir arz etti. Hiç unutmuyorum, daha ilk dersimizdi. Biz hocamızla tanışma faslındaydık. Bize: "Sen kimsin? Necisin? Nereden geldin, neler okudun? benzeri sualler yöneltiyor; etrafıca hepimizi tanıtmaya çalışıyor; talebenin ifadeleri karşılığında da taş gibi cevaplar veriyordu. Sira bana gelmişti. Bana hitaben: "Sen kimsin ve nereden geldin evladım?" suallerine: "Ben İzmir'den geldim Hocam! Adım da İbrahim" karşılığını vermem üzerine:

"İzmir'den Erzurum'a ne halt etmeye geldin" şeklinde bir salvo takdim eylediklerinde "Serüven yaşamaya geldim Hocam" tarzındaki nefsi-müdafaa refleksime:

* Uzman, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul (ikureli@gmail.com).

"Şubat gelsin; görürsün sen serüveni!" karşılığını vermeleri sınıfta epeyce bir dalgalanmaya yol açmıştı. Ve hakikaten dediği gibi de oldu. İstanbulkapı civarında bir rampadan aşağıya doğru seğırtirken yeni yağmış karın altında gizlenen buz tabakası az daha kuyruk sokumu kemiğimin kırılmasına sebep olacaktı ki tam bir hafta yattığım yerden kalkmadım ve kısa süre içinde bizi Erzurum'da bırakarak; dersi de Prof. Dr. İbrahim Düzen Hoca'ya havale ederek Marmara Üniversitesi'ne kaçan hocamızın kulaklarını çınlatmadan edemedim. Ertesi sene ben de soluğu İstanbul'da alıp kendileriyle mülaki olduğum Edebiyat Fakültesi'nin Arap-Fars Filolojisi koridorunda hadiseyi Hocamıza aktararak "Suçlusu sizsiniz!" demeye getirdiğimde, kahkahayı bastılar ve isnat ettiğim suç karşısında hiç oraklı olmadılar.

Daha sonra çok sevdiğim rahmetli hocam Nihad M. Çetin'in ilk kuşak talebelerinden olduğunu öğrenmekle Şarkiyat'ta ve merhum hocamın Üsküdar Doğancılar Parkı'na bakan evinde birçok defa bir araya gelmiş olmakla o sıra dışı kimliğinin ve açık sözlüğün aynıyla devam ettiğine iyice kani oldum. Ramazan mı Kurban mı olduğunu bugün hatırlayamamakla birlikte bir bayram tebriki münasebetiyle yine rahmetli Nihad Hocamın devlethânelerinde Orhan Hocamla bir araya gelmişistik. Nihad Hocamın erkek torunu [Cem abinin oğlu] Sina da bayram günü olduğu için evdeydi. Orhan Hocam kendisini kucaklayıp sevmek için ne kadar çaba sarfetti ise hiçbir sonuç alamayınca:

"Gel buraya diyorum sana, eşşek sipasi" diyerekten Sina'yı iki ayağından tutup baş aşağı ederek kucağına yatırınca çocuk da neye uğradığını şaşırıldı ama Nevin Hoca Hanım yengem ve ben neredeyse gülmekten yerlere yatacaktık. Rahmetli Nihad Hocam ise her zamanki mütevazı tebessümünü izhar etmeye yetinmişti. Orhan Hocamın büyük altından muzip gülüşleri hâlâ gözümün önünden gitmez.

Küçük bir şakirdleri olarak yakînen sohbetlerinde bulunmuş ve kendilerinden feyiz almış olmaktan dolayı kendimi bahtiyar hissetmekteyim. Muhterem Orhan Hocam'a bütün sevdikleriyle birlikte sağılıklı ve huzurlu bir uzun ömür diliyorum. Bu vesileyle Nihad Hocamı da rahmet ve saygıyla anıyorum.