

Rahmetli Hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu*

MUSTAFA NEJAT
SEFERCİOĞLU**

Rahmetli hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu adına hazırlanacak bu sayı için, değerli öğrencim Prof. Dr. Sebahat Deniz'den bir yazı yazmam tekiği geldiği zaman, ilk aklıma gelen konu, Malkaralı Nev'î'nin hocası Karamânî Mehmed Efendi için yazdığını ve Divan'ının başında yer alan "Bayram hilâli" ile ilgili otuz yedi beyitlik kasidesinin tahlili oldu. Bu kasideyi seçişimin tek sebebi, hocasına gönülden bağlı ve hürmet hisle-riyle dolu, duygulu bir Divan şairinin, samimi duygularının ifadesi olmasıdır. Bu kasideyi her okuyuşumda ve derslerimde işleyişimde, rahmetli hocam Âmil Çelebioğlu'na duyduğum benzeri duyguları ve heyecanları yaşadım. Rahmetli Âmil hocam benim için hem mürşid, hem arkadaş, hem gönül ve şiir dostu idi. O'nunla tanışmam, hayatımın en güzel ve değerli olayıdır. O'nun güveni ve yönlendirmesi olmasaydı bugün bu satırları yazmak bahtiyarlığından mahrum kalacaktım. Kader, hoca-

* Prof. Dr. Nejat Sefercioğlu'nun yazısı "Rahmetli Hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu ve Nev'î'nin Hocası Karamânî Mehmet Efendi için Yazdığı 'Bayram Hilali' ile ilgili Kasidesinin Tahlili" başlığını taşıyordu. Biz Derginin bu sayısının formatına uygun olarak hatira kısmını buraya, kaside tahlilini makaleler arasına koyduk.

** Prof. Dr., Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs, (nejatsefercioglu@hotmail.com).

mızı zamansız ve erken bizden kopardı. O'ndan alacağımız çok şey vardı; ancak beraber olduğumuz süre içinde bize öyle güzellikler sundu, öyle doğru yollar gösterdi ki, bizler onun izinde ilerlemeye devam etmeye çalıştık. Başardık mı başaramadık mı onu zaman ve hakkımızdaki değerlendirmeler ortaya koyacaktır. Ancak şurası muhakkak ki, hocamız hayatı olsaydı, her şey daha güzel ve daha verimli olurdu.

Doktora tezi çalışmalarım sırasında, Nev'înin şiirlerini incelerken, karşılaştığım müşkülerin çözümünde rahmetli hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu'nun bana yardımcı olmak için gösterdiği, alışılmışın dışındaki, heyecan ve çabalarını hatırladıkça, O'nu Nev'înin hocası Karamânî Mehmed Efendi'nin yerine koyduğumu hatırlıyorum. Nur içinde yatsın. Keşke benim de Nev'î gibi Allah vergisi şairlik gücüm ve onun kadar bilgi ve görmüm olsaydı da rahmetli hocama benzeri bir kaside yazabilseydim. Beceremedim; ancak, onun için yazdım, birinci ve sekizinci bendleri, değerli bestekâr rahmetli Rüştü Eric tarafından müsteâr ve şevkefzâ makamlarında bestelenen ve ilk defa Galata Mevlevîhânesi'nde, rahmetli Âmil hocam için düzenlenen anma gününde, okuduğum aşağıdaki "Mersiye", benim bu konudaki tek tesellim oldu:

MERSİYE

-Rahmetli Hocam Âmil Çelebioğlu'ya -

Dil teselli bulmuyor âh gitti cânân neleyim
 Gitti gelmez bildim artık derde dermân neleyim
 Hem yetimdir hem de öksüz ilm ü irfân neleyim
 Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
 Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Âteş-i Mevlâ'dayanmış nây-ı Mevlânâ idi
 Mesnevî'nin cevherinden damlayan mânâ idi
 Dâimâ ilmiyle âmil bir dil-i dâna idi
 Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
 Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Her ne var âlemde âşık mazhar-ı Allâh diye
Çırpinirdi kuşça câni nûr-ı Beytullâh diye
Yalvarındı "Kıl şefâat yâ Resûlallâh" diye
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Can verirmiş mürde lafza san dem-i Îsâ imiş
Tâlibân-ı ilm için yollar açan asâ imiş
Darda kalmış fûlk-i câna gönlü bir mersâ imiş
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Hû deyip göctü cihandan râh-ı ilmin rehberi
Şimdi boş kalmıştır artık pîr-i şerhin minderi
Binde bir gelmez yazık âh geçse yüzyıl benzeri
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

"Yol açıldı gün bugündür gönderin illâ" demiş
"Dehre sultân ol" demişler "istemem aslâ" demiş
Can verirken son nefeste "Lâ" ile "İllâ" demiş
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Âh edip inler bugün yâran vakitsiz fevtine
Kıldilar gâib namâzın gitti cennet semtine
Fâtîha Kevser ve Ahkâf oldu târih mevtine
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Bülbül-i şeydâsı uçmuş bî-nevâ dünyâ bugün
Gelmez artık eski günler bir güzel hülyâ bugün
Gönle **Hayrânî**'yle sohbet ey **Sefer** rûyâ bugün
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neleyim

Boş çevirme dergehinden cânımız Cânâ gelen
Yâ Muhammed kıl şefâat yâr-ı müstesnâ gelen
Cennet-i Firdevs'e lâyık bir gül-i rânâ gelen
Şimdi elden gelmiyor takdîre isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

(İstanbul, 11 Ağustos 1990)