

KÜTAHYA HISARBEYOĞLU (SARAY) CAMİİ VAKFIYELERİ

Mustafa GÜLER*

ÖZET

Günümüzde halen varlığını sürdürden Kütahya Saray Camii'nin Banisi Mustafa Bey'dür. Mustafa bey Germiyanoğlu II. Yakup Bey'in Suahisi Hisar Bey'in oğludur. Saray Camii 895/1487 yılında inşa edilmiştir. Mustafa Bey Camii'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve görevllerinin maaslarının ödemesi maksadıyla ikinci adet vakif tesis etmiştir. Cami için ikinci bütçenin çalışması 1163/1749 senesinde dönemin valisi Yahya Paşa tarafından yapılmıştır. Yahya Paşa Bu tamirin ardından camiye yedi vakıflar bağışlamıştır. Makalede adı geçen üç vakfiyeyi değerlendirmeleri yapılmış ve sonuna orijinal metinler eklenmiştir.

1. SARAY CAMİİ

Osmanlı Devleti'nde Anadolu Eyaleti'nin merkezi olan Kütahya şehri, Şehzadeilerin sancağa çıktıkları zamanlarda Şehzade Sancaklılığı da yapmıştır. Aşağıda vakfiyelerini zikredeceğiz ve günümüzde halen mevcudiyetini sürdürmen-

Dr. AKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Anadolu Eyaleti, Rumeli Eyaletinden (796/1362) hemen sonra 797/1393 senesinde tesis edilmiştir. İlk Beylerbeyi Kara Timurlan Paşa (805/1402)'dır. Eyaletin merkezi ilk zamanlarda Ankara iken 863/1459'da Kütahya'ya nakledilmiştir. 937/1530 tarihinde eyalet on yedi sancağı içine alındı. Bu sancaklar; Kütahya, Hüdavendigâr (Bursa), Karesi (Balıkesir), Sanhan (Manisa), Aydın, Menşes (Muğla), Tekke (Antalya), Hamid (İsparta), Kanhisar-ı Şâhib (Afyon), Ankara, Kangın (Çankırı), Kastamonu, Boz, Süküröni (Eskişehir), Kocaeli, Biga ve Aliye sancakları idi. 1281/1864 tarihine kadar devam eden eyalet bu tarihte çalan vilayet kanunnamesi ile Hüdavendigâr, Saruhan, Aydın, Ankara ve Kastamonu vilayetlerine ayrıldı. 438 Numaralı Vilâyet-i Anadolu Tapu Defteri, (937/1530), C. 1, Ankara 1995, s. X: Besim Darkot, 'Anadolu', mad. f.A. C. I, s. 429.

Hisarbeyoğlu Camii 893/1487 tarihinde inşa edilmiştir. Cami, başlangıçta Mustafa Bey'in adıyla anılırken; Beylerbeyilerinin oturdukları sarayın arkasında bulunması hasebiyle zamanla Saray Camii adıyla meşhur olmuştur. Saray Camii'nin banisi Mustafa Bey'dir. Mustafa Bey Germiyanoğlu II. Yakup Bey (1387-1429)'ın subaşalarından Hisar Bey'in oğludur².

Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen II. Selim, babesinin sağlığında Kütahya'da Sancak Beyliği yapıyordu. Kanuni'nin Sigetvar öncelerinde vefat ettiği haberini Kütahya'ya ulaşınca Saçanlı yaylıgında bulunan II. Selim şehrde dönmüştür. Cuma vaktinde rastladığı Saray Camii Hatibi Feyzullah Fakih'e: "Merhum ve majurum leh bobam hiddəvendigar rahmet-i rahmana gittikleri haberi geldi. Hütbe: şerife bizim namımıza dua eyleyüp cemaat-i müslimine bildirenniz" demiştir Böyleslikle, Saray Camii II. Selim'in Sultanlığı ve Halilieli'yi namına ilk defa hütbenin okunduğu ibadethane olmuştur.

Cami, ilk olarak 1163/1749 senesinde zamanın Anadolu Beylerbeyi Yahya Paşa⁴ (v.168/1755) tarafından tamir ettirilmiş ve vakfiye metninden de anlaşılacağı gibi neredeyse tamamen yenilenmiştir. Buna işaret olarak Yahya Paşa, caminin içindedeki sol üst mahfesle şu beyti yazdırmıştır:

*"Didi ol dısf-i temam itmamma târikî
Yahya Paşa İtti hokkan bu kadim ma bedi ihya "*

Camide, mevcudiyeti bilinen tuğra ve kitabelerden sonraki tarihlerde de bazı küçük onanmların yapıldığı anlaşılmaktadır. 1194/1780 tarihli Yeşen Mehmed Paşa¹ (1139-1203/1727-1788) tarafından yaptırılan I. Abdülhamid'in tuğrası² caminin Sultanın da özel ilgisine mazhar olduğuuna işaret sayılabilir. Yine cami duvarında bulunan Hacı Abdullah Paşa (1162-1215/1749-1801)ya ait dua cümlesi de Kütahya'da görev³ yapan her idarecinin bu mâbed ile özel olarak ilgilendiğini göstermektedir.

¹ Hisar Bey, Yıldırım Beyazıt (1389-1402)'in II. Yakup Bey'i Lipsa'da hapse tuttuğu zaman onurla beraber hapse kalmışlar Aşkpaçaoğlu Tarzı, (hzz Ataz), C. I., İstanbul, 1992, s. 64; Mustafa Bey'in kendisinden başka ikinci kardeşi daha vardır. Bunlardan birincisi olan Mahmut, Ulu Camii'nin minaresini yaptırmıştır. Diğer kardeşi ise Oruç Beydir. Uzunçarşılıklu İsmail Hakkı, Bizans ve Selçuklular Germiyan'a. Osmanoğulları Zamanında Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s.112.

² Selânikli Mustafa Efendi, Târik-i Selânikî(971-1003/1563-1695), (Haz: Mehmed İpsiçi), İstanbul 1969, s. 40

³ Yahya Paşa Eyyüb Camii hatibi Mustafa Efendi'nin oğludur. Hekimoğlu Ali Paşa'nın yanında yeşer- -cızan damاد ve kethüda olsa, 1144/1732 yılında Sadaret Kethüdası/nayûkelen paşa 1148/1735'e lizon, andımızda da Üzî Valisi olsa, 1150/1737 yılında esir düşen paşa, kai esaretinin ardından Bursa ve Mihalîklerine getirildi. Buna sonra bir çok vilayette valilik yapan Paşa, nihayet 1162/1749'da Anadolu Beylerbeyi olsa, Valilik yaptığı yerindeki hayatı eserleri ve valilikleri tamamlamıştır.

Yeşen Mehmed Paşa Alanyalıdır. 1155/1742'de Belgrad Serefi getiriliği yapan paşa, 1195'te Anadolu Valisi olsa. Daha sonraları da başta Diyarbakır Beylerbeyiliği yaptı ve 1203/1785'de vefat etti. Bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Meşhîr-i Osmaniyye (yuz: Mustafa Keskin vd. C. IV/I, İstanbul, 1997, s. 312).

Hamza Güner, Kâtaşya Camiler, İstanbul, 1969, s. 27'de adı geçen tuğmanın alt tarafında "Eser-i hâme-i yeşen Mehmed Paşa vîli-i Anadolu 1194" yazılı olduğu kaydedilmiştir. Bu tuğra şu anda camicka bulunmamaktadır.

Hacı Abdullah Paşa, Adanalı Ömer Paşa'nın oğlu ve Hekimoğlu Ali Paşa'nın damadıdır. 1214/1794 senesinde Anadolu Valisi olmuştur Bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Meşhîr-i Osmaniyye (yuz: Ak Aktan vd.), Ç. III, İstanbul, 1996, s. 450.

Saray Camii 1940'lı yıllarda başta mahfelinin yıkılması, bekimsizlik ve ilgisizlikten tamamen harap bir hale düşmüştür. Bir müddet sonra halkın gayretleriyle esaslı bir tamirata tabi tutulmuş ve 1957 senesinde tekrar ibadete açılmıştır¹.

Caminin yanında bir sibyan mektebi ile bir hazırlarenin olduğu daır bilgiler² varsa da bu eserlerden günümüzdé herhangi bir kalıntı yoktur. Hazíreden kalan son bir mezarlık cami girişinin sol tarafında yer almaktadır, kitabede şu ibareler yer almaktadır;

*"Hüye'l-Hallâku'l-Bâkî Anadolu Valisi Sadr-i Esbâk Devletîl Shâhâdât
Mehmed Paşa hazretlerinin kethüdası merhum ve maflûr el-muhtâcu ilâ rahmatâ
rabbihî'l-ğâfir Mûslîm Ağa ruhiçün el-Fatîha sene 1194/1780"*

Caminin giriş kapısı üstünde 69.5x34 cm boyutunda etrafı çini kaplı mermer üzerine sülüs hattı ile yazılmış kitabede şunlar yazılır;

*"Tî Eyyâmi devletî's-sultani'l-a'zam zîl-hâlî fi'l-'âlem es-Sultân Bâyezid
Hân ibn Mehmed Hân"*

Halledellâhu mulkehu benâ ve 'ameña hâze'l-mescidi'l-mübâreki's-şerif el-fakirî'l-muhtâci ilâ

"Rabbî'l-kertîmî'l-kârif Mustafa ibn Hisar Bey el-'abdî'l-îatîf aâfiâllâhu 'anhuma"

*"Er-rahîmu'r-râfî taleben li-rîzâti'l-hakkî'l-ârif harresâllâhu minet-hedmi
ve'l-hâkîfî Târihi sene 893/1488"*

Camiye 2X1.5 m. boyutlarında ve etrafı mermerle kapi, iki kanatlı ahşap kapıdan girilir. Kapı kanadının sağ tarafında "yâ mafetiha'l-ebvâb" sol tarafında da "yâtih lâdî hayra'l-bâb" yazılıdır. Caminin içi tek kubbeli, yerden bir metre yükseklüğünde ve alanı 8,65X11,40 m² dir. Aynı şekilde girişe göre sol tarafta yer alan mahfelin kablî tarafı da çini kaphıdır.

Mihrab taştan oyularak yapılmış ve etrafı çinilerle kaphıdır. Üzerinde "Külliâde dehâle 'aleyhâ Zekeryye'l-mîhrâbe vecede 'indehâ rîzkan kâle yâ
Meryemâ inna lekti Heze kâlet hâye min 'mdîlakah" âyeti" yazılıdır. Âyet burada diğer camilerde yazılınlara göre daha uzun olarak kaleme alınmıştır. Mihrabın sağ üst tarafında "Accelî bî's-salâti kâble'l-fâtih" ve sol tarafında "accelî bî'l-tevbe'l
kâble'l-mevi"³ yazılıdır.

¹ Güner, s. 29.

² Güner, s. 27.

Cami kapılarının üzerine çokça yazılın bu duanın manası: "Ey her kapıyı açan Allah, Bize de daima hayır kapılarını aç"tır.

Ali İmâm Sureti 37: Hz. Zekeriyya (A.S) ocau yanına her mabede girişte bir râzî bulur ve Hz. Meryem'e sorar ? Bu sama nereden geliyor? O da bu râzî Allah tarafından diye cevap verir..

³ "Vakit geçmeden namazda acele edin, ölüm gelmeden de tövbe etmekte acele edin" meâlindeki bu hadisin ayını mateber hadis kitaplarında bulamadık. Ancak normaz kılınmakta acele edilmesi ile alâkâ bir çok hadis sahibi kitaplarda yer almaktadır. Bu konuda bkz. Ebû İsa Muhammed ibn İsa el-Tirmizi, Süne-i Tirmizi, Kitâbü's-Salât, İstanbul, 1992, Bab 15, İmam Ahmed ibn Hanbel, Mânevîl ibn Hanbel, C VI, İstanbul 1992, s. 375.

Caminin mimberi de taş oyma olup tamamen çinlerle kaplıdır. Çinilerden bir kısmı caminin yapıldığı yıllarda, bir kısmı ise Yahya Paşa zamanından kalmadır. Mimberin giriş kapısının üstünde 10x25 cm. boyutunda iki çini üzerinde "men beui mesciden illâhîte'la , benallâhu lehu beyenfîl-cenne" hadis-i şerifi 'yazılıdır.

Caminin büyük kubbesi dört yarımlar kubbe üzerine oturtulmuş bir tam kubbedir. Dıştan görünümü onikilik kasnak üzerine olup kurşun kaphıdır. İmam mahfelin: üzerindeyse yanın kavis üzerine oturtulmuş küçük bir kubbe vardır. Cami mahfelleri ile beraber 150-200 kişinin namaz kılacağı kadar büyüklüktedir¹³.

Genel görünümü itibarıyla Anadolu Selçuklu sanatından Osmanlı sanatına geçişin bir simgesi gibidir.

2-SARAY CAMİİ VAKIFLARI

Saray Camii'nin bakımı, onanımı, temizliği ve görevlilerinin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tesis edilmiş iç valkiye bulumaktadır. Bunlardan ilk ikisi caminin banisi Mustafa Bey'e, üçüncüsü de Yahya Paşa'ya aittir. Mustafa Bey'in vakıflarından ikisi 15 Zilhicce 889/2 Ocak 1485 tarihini taşımaktadır. Diğerisi ise Eusat-ı Muhammed 897/Kasım 1491 tarihlidir. Vakfiyeler devrin anlayışı icabı Arapça olarak yazılımlardır¹⁴. Anadolu Valiliği sırasında Saray Camii'ni tekrar inşa eden Yahya Paşa'nın vakfiyesi ise 24 Şevval 1164/15 Eylül 1751 tarihli olup Türkçe olarak kaleme alınmıştır". Bazı eserlerde Mustafa Bey'in vakıflarından muhtasar olarak bahsedilmesine rağmen, Yahya Paşa'nın vakfi hiç konu edilmemiştir. Aynı zamanda vakfiyelerin orijinal metinleri de yayımlanmamıştır.

2.1. Mustafa Bey'in Birinci Vakfiyesi

Bu vakfiyeyiin başında uzun sayılabilecek bir girizgâh kısmı yer almıştır. Burada besmele-hamdele-salvele cümlelerinden sonra dünya hayatının degersizliği, buna tedbir olarak hayır hasenat yapmanın faziletleri ifade edilmiş olup, tercümesi şöyledir:

*"Kalb gözü aksu nuruyla nurlarını) derinli çok temiz şemai ile sıslennmiş, i-
sabetti ve doğru gerdije naşiz ve kuvvetli bir fikre yol bulmuş kimseler nezdinde
kariyyen tahakkuk etmiştir ki, dünyaya ve dünya varlığına burada kıymet ve ehem-
miyet verenler -halbuki ehemmiyet vermeye degmez- ve dünyyanın zevklerine mağur*

¹³ İmam Ebû'l Hüseyin Müslim ibn Haccâb, Sahîhu'l Mescid, bab IV, 24. İstanbul 1992 s. 378.

¹⁴ Saray Camii'nin mimari özellikleri için bkz. Güner, s. 30 vd.
Mustafa Bey'in vakfiyelerinin ikisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü Anıtı (VGMA)'nde, 739 numaralı defterin 208-223. sayfalarda kayıtlıdır. XVI. Asırın sonlarında kadar Osmanlı Devleti'nin her yerinde kaleme alınan vakfiyelerin dili tamamen Arapça idi. XVII. Asırdan itibaren ise Arap topraklarının da dahil yedeklerde vakfiyeler genellikle Türkçe yazılmışlardır. 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nur tesisini ile Arapça olanık yazıp halen müdürlük arşivine bulunan vakfiyelerin tercüme şahılgımasa başlıtmış, neticede Arapça vakfiyelerin tamamına yakını tercüme edilmiştir. Mustafa Bey'in VGMA 7> numaralı defterin 208-223. sayfları arasında bulunan Arapça vakfiyesinin sureti; 01.08.1941 tarihinde mütercim Abdülkâdî Tarzıkulî tarafından tercüme edilerek VGMA, 1767 numaralı defterin 345-356 sayflalar arasında yer almıştır. Ancak sooran eklenen kısmın tercümesi tamifimizden yapılmıştır.

Bu vakfiyeyiin sureti de VGMA'de mevcut 739 numaralı defterin 43. sayfalardadır.
Güner, s. 26-28, Uzunçarşı, 112.

olanlar ötide muhakkak nedamete düşeceklərdir. Dünya emvəli içün onun etəgine sarılmak isteyenlərin kulaçları ona yetişmez, dünya pazarında kazanmak içün ticarət muamelesinə girişenlərin metai kazanmaz, ömr ne kadar uzasa altında bir fəlde yoktur. Her nimet behemahal zəvəl mahkundur. Bu dünya bizim içün etrafında döntülecek bir mülver deyil, orada bizim yerli bir eğləmə deyoktur. Dönyaann gelisi həkikət bər əidişən, ömrəni filhaikə harabeden, uxanıkları uyuyanlardan, yaşıyu uyuq alwəlindən ibarettir. Oraju konanlar mühtəfif cinsler neviller siniflərdir. Zaruri olan azık və ihityaqtan fazla orada bir qey edinmək israfıdır.

Bahışları kıymetsiz heba zenginliyi yorgunluktan til'met, nikmetten ihsani meyakatdan ibarettir. Dinari(altunlar) ateq, təzeti zillet, parası gam və güssədir. Yağı zehir zəki elem, gəlesi karanhıtan ibarettir. Zəman seyrü hareketində merhamət və atfet göstərməz, dehru esrine rıfk-u mülayemətli muamele etmez. Dünya hayatı kendisini bir çox sarhoşluklar bayanlıklar takip eden bir nevə və gəyden və arkasında bir çox teħassütler bulunan bir gehvət və havadan ibarettir. Dönyaann aħwali bu gəklidə olunca, dönyaann adatçı yadızlarına göz dikmeyenləre, onun deliğinə deşğinə el uzatmayanlara, altunlarına ilüfat etmeyenlər -çünkü altunları bir takımı zebanından ibarettir- və zahiri səslərinə əldanmayanlara, zira dünya bu zahiri səslərle yaşamın başını almış astıfə bir kadıñ deməktir. Ve dünya mahnının ancak manevi malı olmayanların malı olduğunu bilenlere ne mutlu ne saadət tür. Çünkü mal həkkində "bir kuşluqtak gelip geçen bir qey olup buna all hukuku İlahiyi ifa etmeyenler aklı olmayanlardır. Fehim və idrakten mahrum olanlar ancak bununla sevinç duylar."

Vakfiyinin aşağısında, əhirette ameli makbul bir kimse olabilmək için yapılması läzim gelen ameller, əyet ve hadislerin delaletiyle anlatılmaktadır:

*"Binaenaleyh fırṣatı kaçırmaksızın tələfi və tədarifkətə bulunanlar ölümden öncə igin hazırlamış və yoluna koymuş olanlar elindəki koruğa sırkəye təhavvül etməzden misli kâfirə döndürməzden mükaddəm gafetten uyanıp akılmı bağına almış olarak melik-i gaffar olan Cenab-i həkkin "Vemā tu 'adlini lənfüsiķum min *ayrın teciduhu 'indellahi hītē hayran və 'azamu ecran*" kavlı kerimində ibret və imtisal gözüyle bəkəp da işlərini düzəltənlər bu suretlə hayatın en mülkəmmələni və meberratının en güzelini inşah edənlər və Hz Muhammed (s.a.v) efendimizin "Adəməğlu vəfat edince ameli kesilir, ancak tıç hususla müstesna: Kendinə du 'a eden həyari evləd burakmak. İnsanlara datma faydalı olan ilm və Allah yoluna hasredilmiş Sadaka-i cərtye"¹⁵, hadis-i şerifini düşünenlər ne güzəl kimslərdir".*

Vakfiyinin bundan sonraki kısmında Mustafa Bey və güzəl hasletterindən söyle söz edilmektedir: "O, Allah yolunda malını mülkünü harcamayı, bəylelikle rabbinin rızasını kendinə mülkük bir arkadaş kılmayı gaye edinmişdir. Bu düşüncəsi ilə vükləf her türlü tekrim və tebciile ləyükür."

Bu temiz və yüce gayelerle vükləf, Kütahya şəhri içerisinde Hisar Bey Məhallesi diye bilinen mahallede son derece güzel və ince bir mirmarlı anlayışla inşa edilen camii yapılmıştır. Ardından orada yapılacak ibadətərlər ilə bağlı şərtləri

¹⁵ Müzzəmil 20: "Kendiniz içün dötryada tiken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında oyu bilursunuz; Hem de mülk əfsülcə dəha ıstan və dəha böyük olmuk üzəre..."
Bu konuda b.kz. Tirmizi, Sînen-i Tirmizi, Ahkâm, 36, C. III, s. 620.

belirtilmiştir: 'Cami, cemaate devam edecek kişileri ticaret ve zikrullahatın akköymayacak ve bu kişiler aynı zamanda kelamullah tilavetine mürdavim olacaklara.' Camide Cuma, bayram, beş vakit farz namaz kılınacak ve saat mendup olan ibadeler yapılacaktır.'

Vâkif, temel şartları belirttiğinden sonra caminin; bütün hududu, hukuku, müstehmilî ve çevresinde bulunan yollar ile birlikte *sahih-i şer*²¹ ile vakfedildiğini ve tez eserin bütün vakıflar gibi kıyamete kadar rehin olamayacağını, satılmayacağını ve kiraya verilemeyeceğini beyan etmiştir. Ardından yaptığı hayırın ilebed devamı ve caminin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tassarufu altında bulunan akar, çiftlik ve diğer mallarını vakfettiğini beyan etmiştir. Bu akarlar şunlardır;

1- Kütahya Ovası sınırları içerisinde yer alan Akyunt Köyü'nün bütün arazisi Bu köy Germiyan Bey'i II. Yakup tarafından vâkifin başına temlik edilmiştir²². Kütahya'nın Osmanlı hakimiyetine geçmesinin ardından yapılan tahrirde araziler Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey'e verilmiştir. Bu köy bugün Kütahya merkez ilçeye bağlı olup, Ankara-İzmir ve İstanbul-Konya demiryoluunun kavşak noktası durumundadır. Köyün arazileri günümüzde tamamen köy halkın mahsur, Muhtemelen 1848'de çikanlan *oy kamunu* ile diğer bütün vakif köyleri gibi burası da yerli halk arasında pey edilmişdir.

2- Alayunt Köyü yakınlardan geçen Kütahya Suyu üzerinde dolap üç değirmenin tamamı, Değirmenlerin hiç birisi günümüze kadar varlığını sürdürmemiştir. Adı geçen dere ise büyük ölçüde kurummuştur.

3- Kütahya merkezde Şehreküstü Mahallesi'nde²³ bulunan biri erkeklerle diğer kadınlarla mahsus çifte hamamın gelirlerini tamamı da camiye bağışlanmıştır Vâkifa başı tarafından miras bırakılan hamamlar bugün Küçük Hamam adıyla bilinmektedir. Hamamın mülkiyeti Vâkiflar Genel Müdürlüğü'ne ait olup yine kira ile bu kurum tarafından işletilmektedir.

4-Kütahya'da Çırıkkıllar Çarşısı'nda bulunan birbirine bitişik iki kelinci dükkanının tamamı vakfılmıştır. Günümüzde bu adı taşıyan bir çarşı yoktur. Vâkifin sonradan eklediği dükkanların da bu civarda olduğu dikkate alırsız bahsedilen kelinci dükkanlarının buralarda olma ihtimali fazladır.

5-Haseki Harimi ve Arpa Bahçesi diye bilinen iki bahçenin tamamı, Bunalıdan her biri vâkifa mezkur pederi tarafından hibe edilmiştir. Saray Camii'nin yakınındaki bulunduğu belirtilen bahçelerden hiçbir iz ve işaret yoktur.

6-Afyon Karahisar'da bulunan ve Mustafa Bey dükkanları diye anılan dör dükkanın tamamı. Adı geçen dükkanlar da artık mevcut değildir.

Adı geçen gayr-i menkuller aynı şekilde 438 numaralı tapu defterinde de yer almış olup 937/1530 tarihinde toplam gelir 8932 olarak tahakkuk etmiştir. Buna,

²¹* Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, *Kayıtlı Kadıme Arşivi (KK.4)*, TD., 560, Vr. 22

²²Kütahya Tapu Sicil Dairesi'nde mevcut defterlerden en eski 1279/1862 tarihli olup bordaköy arazilerinin tamamı halkın malı olarak kayıtlıdır. Bkz. Kütahya Tapu Sicil Dairesi Defter no: 1.

²³)
"Bu mahalle 1964 yılında şehir plâmunda mevcut olup günümüzde Ali Paşa Mahallesi olarak bilinmektedir

3220 akçesi Şehreküstü Mahallesi'ndeki hamamlann, 360 akçe Kütahya'daki dükkânların, 180 akçe ise Afyon'daki dükkânların, 500 akçesi yukarıda adı geçen bahçelerin, 3212 akçesi Alayunt Köyü'nün ve 1330 akçesi değiimenlere aittir².

2.1.1. Vâkifin Şartları:

Vâkif, yukarıda adı geçen mülkerin tamamının vakif olduğunu şu ifadelerle beyan etmektedir: "Vâkif-i muma tleyh mezkûr evâkifi bâtan hûdûdiyla, hukukuya, merâfiyye, tevâbiyye, levaâhiyye, terâhiyye, muzafâatiyya, mensubâtiyya, dâz yerle-riyle, tepekeriyle, derekeriyle, dağlarıyla, meskenleriyle, mezarlarıyla, meralarıyla, gezinti yerleriyle, yollarıyla, kuyularıyla, nehirleriley, bağlarıyla, meyveli meyvesiz ağaçlarıyla, el hasıl kendilerine muzaffer ve kendilerinden ma'dud olan ve kendilerine nisbetelenen hukuk-i şerîye ve rûsum-i örfîyesi ile eski olsun-yeni olsun, uzak olsun-yakın olsun, bitişik olsun-ayrı olsun, burada zâkredilsin-edilmesin, bunlar arasında vâkıflar ve hayırkarlar hariç olarak her şeylerle vâkif-i sahîh-i şer I ve habs-i sarîh-i merît ve tasadduk-i mu'ebberî marzî ile bâtan sîhhât şartlarını camî müfîsid ve muhil kayıtlardan hâli ve elâmme-i mücîtehidîn kabul ve titâb ettiği şeylere ria-yet edilerek kıyamete kadar mütebbeden bir vâkif olmak üzere vâkif'e habs eyledi".

Haliyle adı geçen mallann satılamayacağı, hibe edilemeyeceği ve rehin verilemeyeceği, hiçbir şekilde itlaf ve imha edilemeyeceği de belirtilmiştir.

Vâkiflann idare ve şevkinden mesul olan kişilere mütevelli denilmektedir. Mütevelliler gelir ve giderleri kontrol etmelerinin yanında, bu hususa dair gerekli düzenlemeleri de yapmakla mükelleftirler. Mustafa Bey'in ilk vakfiyesinde mütevelliğe dair şartlar şöyledir: Vâkif ilk olarak mütevelliğe kayd-ı hayat şartıyla kendini nash etmemiştir. Vefatından sonra ise velayer sahibi oğullarına bırakılmıştır. Sonra da erkek subbündün nesli devam ettiğe İslâm Aile hukukundaki "es-salâh fit-aslâh"³ prensibine göre tevliyet vazifesini bunlardan birinin sürdürmesini arzu etmiştir. Erkek nesebinin son bulmasından sonra ise mütevelliğe kızlan veya oğullannın kızlan şart edilmiştir. Nesebin tamamen son bulmasının ardından İstanbul'da oturan Anadolu Kadıaskeri'nin güvenilir bir kimseyi mütevelli tayin etmesini istemiştir. Mütevelliler için vakıftan ayrılan pay ise senelik mahsulâtın 1/5idir. Buradan hareketle 1530 yılında gerçekleşen toplam hâsulatın 8932 akçe olduğu nazar-ı dikkat alırsa bunun 1718,5 akçesinin mütevelliye ait olduğu görülecektir⁴. Yukanda ki 1/5lik mütevelliğin tahsisi sadece vazifenin oğullar arasında sürdürdüğü zamanlara aittir. Tevliyetin kızlara geçmesinden sonra ise toplam gelirin 1/10 u mütevelli'lere verilecektir.

Mütevelli, vakıf gelirleri müsâid oldukça herhangi bir indirime gitmeden her hak sahibine hakkını tamamen verecektir. Eğer İlâhi bir sebeble vakıf varıdat ve gailesinde bir noksanlık husule gelirse masrafardan ve vazifelilere verilen paralar dan kısıtlar yapılacaktır. Gelirde artış olması halinde ise bu meblağ camî, dükkânlar ve hamamlann tamirleri için saklanacaktır. Toplanan paralar vakıfın gelir kay-

² TD.43H, I, s. 108.

Vakfiyelerde geçen es-salâh fit-aslâh veya el-âkreb fel-âkreb tabirleri soyun asla yakınınu ifade etmek için kullanılır. Meseli babaya göre oğul torundan daha aslah'dır; yanı dahayakundur.

³ TD.438,I, s. 108.

naklarına artıracak bir mal satın alımağa veya hukmünasip bir yerde bir şey yapturna
ığa kifayet edecek meblağla ulaştığında bu para ile çiftlik, akar, hamam, dükkan %;
saire gibi bir şey satın alınacak veya yaptırınlara gelir kaynaklarına eklenecektir.

Vakıfin ilk mütevelliisi Abdullah ibn Abdullah'tur.

Vakıfin caminin bakımı ve onarımı için vaz' ettiği şartlar şöyledir: *Şa>*:
mezkür cami münhezim ve harap olursa ikinci üçüncü ve dördüncü defa olarak te-
rar iade ve ihya edilecektir. Ancak olabilecek bir tabii hadise ve felaket yüzünden-
tamiri imkânsız hale gelirse vakıf gelirleri dünya durduka Müslümanların fâkirler,
ne, miskinlerine ve muhtaçlanna dağıtılmacaktır.

Vakıfin nezâret işi de aynen tevliyette olduğu gibi vakıfin nesbine şart küm-
muştur. Nâzır²⁶lara tahsis edilen rakam günlük 2 dirhemdir. Nazırlık vazifesi vakıfir
nesli son bulunca emin ve mutemed bir sahsa intikal edecektir.

2.1.2. Caminin Görevlileri

Mustafa Bey'in en önemli vakıf eseri olan cami için vakfiyesinde tespit 'e
şart ettiği görevler şunlardır:

a) *İmam-Hatîpîk*: Camiye imam-hatip olacak sahs her inanın bilmesi gere-
ken temel kaideleri bileyeciktir. Vâkfî, burada imamın beş vakit farz namazlarında ce-
maate namaz kaldırmasından başka, Regâib, Beraet, Kadir Gecesi'nde nafile namaz
kılmasını ve Ramazan gecelerinde kılınan Teravih namazlarını da eda etmesini:
Cum'a hutbesini okumasını ve namazını kaldırmasını şart etmektedir. Bu hizmetler
mukabili imanın vakıftan alacağı para günlük 5 dirhemdir.

b) *Müezzin*: Camide müezzinlik yapacak olan şahista aranacak temel özellik
tabiatıyla sesinin güzel olmasıdır. Ek olarak vakıf müezzinlerin vakti iyi takip et-
melerini ve özellikle her vakit ezanını devamlı olarak minareye çakarak okumalann
istemektedir. Müezzinin günlük tahsis ise 2 dirhemdir.

c) *Muarri*²⁷: Vâkfî, camide okunacak olan Kur'an-ı Kerim căzlerinin muhâfa-
za edilip okuyanlara dağıtılp toplanması ve kiraattı bittikten sonra dua etmesi muka-
bilinde muarrife günlük bir dirhem tayin etmiştir.

d) *Ehl-i Kur'an*: Osmanlı mülkümün birçok yerinde vâküflar kendi irşâ ettir-
dikleri ya da vakıf tesis edildiği mahallere yakın cămîillerde günü belirli zamanla-
rında, bir veya daha fazla kişinin toplandıp Kur'an okumalannı şart kılmalıdır
Mezkûr vakfiyelerde kiraattan hâsl olan sevapların hediye edileceği bir çok yer
zâkredilmişdir. Ancak Rasûlullah'm ruhuna hediye edilmesi bir çok vakfiyede mutlak
surette yer almıştır.

Bu şekilde ekseriyeti vakıf eseri olan camilerde, vâküflannın şartları muvace-
hesinde beş vakit namazın edasıdan başka, Kur'an ve salavât hatimleri başta olmak
üzere, ibtidâi ve 'âli İslâmî ilimler, halka açık sohbet meclisleri, umâmi ve hâsi

Nâzır: Vâküfların muhtelif şartları yerine getirmekle vazifelendirilen kimseler

²⁷ Muarrif: Vâkfî eserlerinde Kur'an okunması, dua edilmesi gibi hizmetlerin yapılması temin ve takip
eden kişi.

dersler düzenlenirdi. Günün belirli zamanlarında bilhassa selatin camilerinde aynı anda birden fazla ders veya sohbet meclisleri bulunurdu. Böylelikle camiler hem vakıflannın şartlanna uygun olarak işletilmiş, hem de eğitimim önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği güzide mekanlar olmuştur. Yakın zamana kadar bazı selatin camilerinde devam ettirilen bu faaliyetler maalesef günümüzde akamete uğramıştır. Mustafa Bey'in bu hususa dair vakfiyesindeki şartları söyledir. Her gün ögle vaktinde muarifin delaletiyle camide yedi ehl-i Kur'an toplanarak, birer cüz okuyacaklar ve Kur'ân-ı Kerim'i hatırlattıkçe, hatim duası esnasında tekbir ve tahlillerin yanı sıra vâkıfa ve bütün mü'minlere dua edeceklerdir. Vakıfın burada dua etme işini "âdet-i ma'rufe" olarak vasiplandırması bizim yukarıda ortaya attığımız tezi güçlendirmektedir. Yedi kişiye tahsis edilen para ise günlük birer dirhemdir. Aynca bunlardan hiç birisi mâzeret-i şerîyyesi bulunmadıkça yerine başkasını vekil edemeyecektir.

eJKayyim: Vakfiyede beyan edildikine göre kayının vazifeleri şunlardır: Gündüz camının kapısını açmak, gece kilitlemek, camiyi sıpürmek, yayısını sermek, dürmek, kandilleri yakmak ve söndürmek, bunları temizlemek. Kayıma yağ ve temizlik masrafları da içinde olmak üzere tayin edilen meblağ yevmî 3 dirhemdir. Bu üç dirhemin tevzi ve taksimî mütevelliinin elinde olacak, mütevelli buna icab ettiği vechile mezkûr masraflara sarf edecek tevzi ve sarf hususunda adaletten ayrılmayacaktır

2.1.3. Vakf Muamelesinin Tahakkuku:

Vakfiyinin sonunda vakf muamelesinin hukuki dayanağını izah eden kısımdaki yazılar oldukça ilginçtir. Buna göre vakıf Mustafa Bey, İmam-ı Azam'ın içtihadı esas alarak, yapmış olduğu vakf muamelesinden dönüp, yukarıda sayılan mallarn tamamını eski duruhuna iade etmek istemiştir³¹. Ancak dönemin Kütahya Kadısı bu hususta, fıkih âlimlerinin ekserisinin görüşünü esas alarak, Mustafa Bey'in vakıfın lâzım ve sahib olduğuna hükmetmiştir. Ardından da Müslümanlardan birkaç adil kimseyi gâhid kılara tescil şartlanan cam' bir surette tescil-i seri' i ile tescil etmemiştir.

2.1.3.1. Dua Kasrı

Her vakfiyinin sonunda o vakfin şartlanna uygun olarak işletilmesiyle alâkahı dua ve şârlara uymayanlara beddua vardır. Burada da vakıftam manâsyyla Müslüman olan sultânın, vezirin, kadının, emîrin, nüfûs sahibi kimsenin, mütegalip bir hakimin hasılı umum ahalîden hiçbir kimsenin vakf şartlarından hîbirisini değiştirmelerine müssâde etmemiştir. Böyle bir değişiklikte teşebbüs edenlerin hamam bir fili irtikab edeceklerini beyan ederek onlara Hûd ve İnsan surelerinde geçen ifadeleri" hâurlatarak böyle bir seye kalkışmanın Allah'ın lanetine götüreceğini belirtmiştir.

2.1.3.2. Tescil ve Şahitler

Bütün bunların zikrinden sonra vakfin tescili tamamlanmış, tevliyet yukarıda beyan edildiği vechile belirlenmiş, ve vakf muamelesi böylece gerçekleşmiştir. Bu muamelemin şahitleriye şunlardır;

i litu.âiya..

³¹ İmam Azam'a göre vakfedilen mallar vakıfin mülkiyetinden çıkmaz ve istediği zaman vakıfın dönerdir. Bu hususta geniş bilgi için b.kz. Ali Hımmet Berki, Vakıflar, İstanbul 1946, s. 5-6

İnsan 31: "Allah zalimler içim korkunç bir azab hazırlamıştır"; Hud 13: "Biliniz ki, Allah m laneti zalimlerin üzerindedir."

Tablo 1

Sofi Çelebi ibn el-Kadi Kernal	Mehmed ibn Çavlu	Mevlana mürüvvet ibn Tahir Fakı
Kırk ibn Yunus	Osmancı Süleyman	Hoca İaciddin
Mevlana Ahmeteddin Ali ibn Mahmud	Gayıb ibn Mahmud	Sadi ibn Oruç Bey
İbar ibn Beşarbiki	Nasuh ibn Süleyman	Menali Mehmed
El-Hac Hasan ibn Taktak	Mevlana Mehmed ibn Yusuf Fakı	Hamza ibn Muaden
El-hac Turhan el-Benna	Celal ibn Abdülkerim	Mevlana Muşlîhiddin ibn Abdülkerim
Nasuh ibn Mennan Dede	Süleyman ibn İstan Dede	Ali ibn el-hac İbrahim

2.2. Mustafa Bey'in İlkinci Vakfiyesi

Yukarıdaki muameledeki sekiz sene sonra Mustafa Bey, Kütahya Ahi Mustafa Mahallesinde Köprübaşı⁷ olarak bilinen mahallede üç dükkanın satım almış ve bunların gelirlerini camiye vakfetmiştir. Bu dükkanların mütevellilığını ise Alayunt'taki değirmenlerin mahsulünden 5 dirhem, 5 hunta⁸ un mukabilii küçük oğlu Mahmud Çelebi'ye vermiştir. Mahmud Çelebi'nin vefatından sonra teviliyeti Kızı Aięye, onun da vefatından sonra beş dirhem ve beş hunta karşılığı caminin İmam-Hatibine şart kılınmıştır. Nezâret, cibyet ve kitabet vazifelerini de Mahmud ibn Abdullah yürütecek ve hizmetlerine mukabil önceliği zikredilen köyün vergi gelirlerinden iki dirhem alacaktır. Yapılan muamelenin tarihi Evasit-1 Muharrem 897'dir.

Yapılan bu ekceleme aşında yeni bir vakfı muamelesi olduğundan girizgâh, hukuki dayanak ve dua cümleleri yer almamasına rağmen Şuhudo'l-hal teferruath olarak yer almıştır. Bu muamelenin şahitleri şunlardır:

Tablo 2

Mehmed ibn Çavlu	El-Hac Tacüddin	Mevlana Mürüvvet ibn Tahir
Süleyman ibn Abdullah	Abdullah ibn Abdullah	Muhammed ibn Turgut
Katibu'l-huruf ve nazimüha el-fakiru ilallahî'l-ğaniyyî Muhammed ibn Turgut		

Şahitler kismındaki Mehmed ibn Çavlu ile Mevlana Mürüvvet ibn Tahir evvelki vakfı muamelesinde de bulunmuşlardır. Şahitlerden Muhammed ibn Turgut aynı zamanda kâtıplık yapmıştır.

2.3. Yahya Paşa'nın Saray Camii İçin Tesis Ettiği Vakfı

Yukanda hayatı hakkında kısa bilgi verdigimiz Yahya Paşa Saray Camii'nin tamir ettirmekle kalmayıp, camının etrafında bulunan dükkanlardan üç tanesini satıp alarak gelirlerini caminin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla vakfetmiştir.

Yahya Paşa tamirattan sonra camide imamlık, müezzinlik ve kayıymılık vazife-rini yapmak üzere Yusuf Efendi'yi tayin etmiştir. Yusuf Efendi aynı zamanda vakıf mütevelliliğini de yapacaktır. Mütevelli, mezkur dükkanları kiraya verip elde edilen geliri caminin tamirinden başka yine Yahya Paşa tarafından tamir ettirilen çesmenin ve akarların tamirinde kullanacaktır. Yusuf Efendi bu hizmetlerinin mukabilii vakıfları her gün toplam beş akçe yevmiye olacaktır. Yusuf Efendi'den sonra vakfa onun soyundan layık biri mütevelli olacaktır. Vakıfın tesis tarihi 24 Şevval 1164/15 Eylül 1751'dir⁹.

Bu yer günümüzde Bahçılı Mahallesinde Hürriyet Caddesi ve Kapan Sokak arasında kalan mevkidir.
Bir tür hububat ölçüği.

VGMA, 739. s. 43.

niobüh.

2.3.1.Yahya Paşa Vakfı'nın Transkripsyonu

Hazihî'l-vakfu alâ vakfi mâ 'aleyhi't-te'avvuli men setehakkaka's-sîhhati ve'l-küzumi bî'l-hükmi't-tescili harrarâhî'l-fâkir ileyi sîbhânehu ve te'âlâ Hasan el-mûvella hilâfe bi-medîneti Kütahya....'anî'l-bîliyye 'affî 'anhu

Hamdü bî-haddî hûdâ-yi müte'âl ve sakavât ve selâm Rasûli muhâssenâti'l-hâsî ol eshab-ı zî'l-ikrâm île tevhîf ve tezîyî olundukdan sonra iş-bu kitâb-ı sîhhat-nisâbin tâhîr ve terkîmine sebeb olur ki, hâlâ Anadolu eyâletinde sayî-e endâz-ı adalet olan vezir-i âsaf-ı razîr müşîr-i miğâterâ tedbir-i ebtâ'l-hayrât ve'l-hesnât devletî merhametî 'mâyetü' Yahya Paşa yessennâlîhî bî'l-hayri mâ yûridü vemu yeqâ hazretleri meclis-i şerî' serîf-i kâzîmît-teşîfde zîkr-i câyî evkafa i'mu'ayene ile imam ve lieclît-tescîl ve'l-erîmît-tekniî mîtevelli nash buyurduklan işbu hâfizî'l-kitâb Yusuf Efendi bin Halil mahzânnda lisân-ı fesahat-iktîrânlâyla ikârî-tâm ve takârî-i kelâm idüb ke'd-dünyâ mezra'atû'l-âhînâk musâlikinâcâ etâbû malûmdan ve enfesî menâlûmdan Medîne-i Kütahya'da vîzerâ-i izâma mahsûs tahdîd ve tâvîfden müstâgñî saray-ı 'âfi civândâ cevânbîr-î erba'asî tarîk-i fâmmâ fevkâni müciddeden bîna ve ihâs eylediğim mescid-i Şerîf merkum Yusuf Efendi-î imam nash eyleyib ve zikrolunan mescid-i şerîftâhunda Üç bâb dûkkâm dahi valâf-ı sahîh-i şerî' ile vakîyleyib mütevelli-i merkuma teslim ol dahi vakfîyyet üzere kabz ve tesallîm eyleyib ve söyle şart eyledim ki:

Dekâkin-i mersûme mîtevelli-i merkum Yusuf Efendi ma'rîfetiyle isticâr olunub hâsî olan gailesinden ewvelâ zikrolunan mescid-i şerîfin ta'miri ru'yet olunup saniyen mescid-i mezkûr ittîsalînde väki ihyâ eylediğim çeşme-i zîlîl-i âsânn termimi ve dekâkin-i mezkûrenin meremmâti görülüp ve fazla cihet-i imamet ve şem' bâha içün mezkûr Yusuf Efendi yevmî üç akçesine mutasarrîf ola. Ve Müezzin ve kayyâmlık hûdîmeti mukâbelesinde yevmî iki akçesine nail ola. Ve hakk-ı tevhîf yevmî iki akçesine müsteħâk ola. Ve hayatta oldukça merkum Yusuf Efendi mîtevelli ve imam ve kayyam ve müezzin ola. Ve ba'de'l-vefat evlâdına ve ba'de'l-inkurâz râ'y-i hâkim île bir mücevvîd ve müteddeyyin müstehakkuna tevcih olunub işbu vakfiyemiz Heremeyn-i Şerîfîn'de mestur şâir evkafîmuz zeyline defferhâne-i âmireye kâzî ü sebt ve sureti mîtevelli-i merkum yedînde hîfz oluna deyu şart ve tâhsîs eyledim deyu buyurduklarında mîtevelli-i mezbûr dahi vezir-i müşârun-ileyhî hazretlerini tasdîk ve tâhîk eyledikten sonra ba'de'l-muhâkemeti's-şerî' valâf-ı mezkûrûn zîmrûnda olan şart ve kuyud-ı mensûmenin sîhhât ve lîzumuna hîküm-bîrle. Mâ vaka'a bi't-tâleb ketbolundu, 'Femî beddelehu ba'de mâ semî'âhu fehnemâd ismu'hu 'âle'l-lezne yâbeddilânehu in nellâ he semî'un 'âlim'. Cerâ zâlikâ fî yevmî's-sâbi' ve'l-igrîn min gehr-i Şevvalî'l-mâkerrem lisene erba'a ve stîtin ve mîte ve eff'

Şuhûd U'l-hâk:

Tablo 3

Ibrahim Ağa emîn-î çavuşân fâhru's-sâdât es-seyyid Mustafa Ağa Kâfir-î makam Nâkîbu'l-Eğrâf	Umdatü'l- esrîf Mehmed Ağa Anslanîzâde	Ahmed Ağa Fâhru'l-esrâb kethûdâ-î bevvâbin	Umdatü'l-'ayan Salih Ağa Kethûdâ-î Çavuşân-î Anadolu
Ve gayrihüm mîre'l-huzzâr			

VGMA, 739, s. 43.
"Bakara 181. ;>L</ s,'sqM/ Hl5H< -fr-al Hl5Hfis . ! .
..... / ifi-nn'



Resim 1: Caminin Dıştan Görünüşü

^ ^ * + I IIIIÜJ



Resim 2: Caminin İnşa Kitabesi



Resim 31: Yahya Paşa'nın Tamir Kitabesi



a • i.

Resim 31:
Camiiin Kapisanin
Görünüşü



243

KAYNAKÇA:

- 1) Uzunçarşılıoğlu İsmail Hakkı, *Bizans ve Selçukilerle Germiyan ve Osmanoğulları Zamanında Kitabha Şehri*, İstanbul 1932, s. 112.
- 2) Selânikli Mustafa Efendi, *Tarih-i Selânikî (971-1003/1563-1695)*, (Haz Mehmed İpgirli), İstanbul 1989, s. 40
- 3) Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye* (ya> Mustafa Keskin vd.), C. IV/1, İstanbul, 1997, s. 312.
- 4) Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye* (ya> Ali Aktan vd.), C. III, İstanbul, 1996, s. 450.
- 5) Tirmizi, *Sünen-i Tirmizi*, Ahkâm, 36, C. III, s. 620.
- 6) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, *Kuyud-i Kadime Arşivi (KKA)*, TD., 560, Vr 22
- 7) Ali Hımmet Berki, *Vakıflar*, İstanbul 1946, s. 5-6