

MÜHENDİS EBÛ’N-NEDRET NURİ EFENDİ’NİN HİCAZ DEMİRYOLU HÂTIRÂLARI

Cansever TANYERİ

Demiryolları'nın Osmanlı Devletine girişi 19. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Daha 1830'larda Mısır'da demiryollarının yapımı projelendirilmiş ve ilk demiryolu inşâati 1851'de Mısır'da gerçekleştirılmıştır. Anadolu topraklarında ise, ilk demiryolu inşaatına İngilizler tarafından 1856'da İzmir-Aydın hattında başlanılmıştır. 1914'e varıldığından, Osmanlı Devleti'nin Avrupa, Anadolu ve Mısır dahil Arap topraklarında döşenmiş ve işletmeye sokulmuş olan demiryolları uzunluğu 12 bin km'yi aşmıştır¹.

Demiryollarının yapımında kullanılan sermayenin kaynağına baktığımızda; Hicaz Demiryolu hariç yabancı sermaye kullanılmıştır. İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre ve Avusturya gibi ülkeler bu yabancı sermayenin kaynağını oluşturmaktadırlar².

Hicaz Demiryolu, Şam'dan Medine-i Münevvere'ye kadar uzanan ve tâli yolları ile beraber uzunluğu 1597 km'yi bulan hattın adıdır. 1900'den 1908'e kadar Sultan II. Abdülhamid'in gayret ve teşebbüsüyle milli sermaye, hattâ bütün dünya Müslümanlarının yardımlarıyla inşa edilmiştir³.

Hicaz Demiryolu'nun inşâsına, 19 Nisan 1316 (2 Mayıs 1900) tarihinde irâde-i seniyyesi sâdir olduktan sonra 26 Mayıs 1316'da başlandı. Maliye Nazırı'nın başkanlığında bir *İâne Komisyonu* kurularak Demiryolu'nun mali işleri düzenlenmiştir. Gerekli sermaye için, bir yardım

¹ Donald Quataert, "19.yy'da Osmanlı İmparatorluğu'nda Demiryolları" *Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi*, C.6, İstanbul, 1985, s.1630-1631.

² Vedat Eldem, *Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik*, Ankara, 1970, s.164.

³ Hulusî Yavuz, *Osmanlı Devleti ve İslâmiyet*, İstanbul, 1991, s. 223-224.

kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca, memur maaşlarından kesinti yapmak ve pul çıkarmak suretiyle hayli para toplanmıştır⁴. Hicaz Demiryolu'nun yapımı Osmanlı Devleti dışındaki Müslümanlar tarafından da desteklenmiştir. Mısır, İran, Hindistan, Fas, Rusya, Çin, Hollanda ve Singapur gibi dünyanın dört bir yanında, Demiryolu'nun finansmanına katkıda bulunuldu⁵.

1908 senesinde hat, Medine-i Münevvere'ye ulaştı. Ancak II. Meşrutiyet'in ilânından sonra çalışmalar durdu. Mekke-i Mükereme'ye, oradan Cidde'ye ve Yemen'e kadar uzanacak olan Hicaz Demiryolu, bu kısımlarda projede kaldı⁶.

Hicaz Demiryolu ile ilgili Mühendis Ebû-n-nedret Nuri Efendi tarafından yazılan bu hâtırâlar, *Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası*'nın⁷ 6. ve 7. (Mart 1326/1910, s.148-152-Nisan 1326/1910, s. 193-197) sayılarında yayınlanmıştır. 7. sayıdaki hâtırâtın sonunda, "devam edecek" diye bir ifade varsa da, bundan sonraki sayırlarda hatırlata rastlanılmamaktadır.

Hicaz Demiryolu Hâtırâtı

Izzet Holo Yıldız kameriyyesindeki mevkî'ni tahkim ve o zaman kadar çaldığı paralarla çevirdiği dolablarla elde ettiği servet-i gayr-i meşrû'asını taz'îf etmek ve bu vasıta ilede milleti soymak emeliyle Hicaz Yolunun inşâsını bi-t-tasavvur bu fikrin hemen mevkî'-i fi'le konması için Nâfia Nezaretine bir irade tebliğ etdirdi. Ale-l-acele Şam'a bir Heyet-i İstikşâfiye i'zâm edildi. Mezkur heyet:

⁴ Hulusî Yavuz, *a.g.e.*, s. 227-228.

⁵ Murat Özyüksel, *Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları*, İstanbul, 1988, s.171-172.

⁶ Hulusî Yavuz, *a.g.e.*, s.229.

⁷ *Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası*, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti tarafından Ekim 1325/1909 -Eylül 1326/1910 tarihleri arasında, toplam 12 sayı olarak çıkarılmıştır.

Osman Nuri Beğ	Elyevm İltisâk Hattı komiseri
Fevzi Beğ	Elyevm Yanya Vilayeti Nâfia sermühendisi
Muhtar Beğ	Elyevm Kosova Vilâyeti Nâfia müdür-i sabıkı
Osman Fitri Efendi	Haleb Vilâyeti Nâfia sermühendisi
Necib Efendi	Elyevm Hendese-i Mülkiye muallimlerinden ve Birinci Daire sermühendisi
İbrahim Efendi	Elyevm Beyrut Vilâyeti Nâfia mühendislerinden

altı mühendisden mürekkeb idi.

Heyet-i İstikşâfiye mühendislerinden hiç biri demiryolu ameliyyâtında bulunmadığı gibi anlardan biriside riyasete ta'yin edilmemişdi ki bu hal-i teşebbüsde ciddiyetin fakddatını gösterir ta'bir-i diğerle işe hüsni niyyetle başlanmadığını anlatır.

Sadece gelelim: Heyet-i İstikşâfiye Şam'a vasıl olur Şam'dan Mekke-i Mükterreme'ye kadar icrası mukarrer istikşefata hazırlanırken Şam'dan i'tibaren işe mübâşeret edilmesi lüzumu Vali-yi Vilâyet vasıtasiyla Heyete tebliğ edilir.

Esbak Bahriye Nazırı Hasan Paşa birinci a'za olmak üzere Yıldız'da teşekkür eden Komisyon-u Âlî emirler iradeler yağdırılmaya başlar. Heyet-i Fenniyye mütehayyir kalır nihayet Kudüs-ü Şerif'den i'tibaren harita ahzi ameliyyâtına mübâşerete mecbur olur.

Bir amir-i mes'ulün adem-i mevcudiyeti heyet arasında ittihâdsızlık tevlidine bâdî olur, bin müşkûlât ile etüd ameliyyâtına yemek masaları üzerinde harita tersimatına devam etmekde iken Komisyon-u Âlî Mezirib'in mebde'-i ittihaz olunması için yeni bir irade tebliğ eder.

Başlanmış olan etüd ameliyyâtı terk edilerek Mezirib'den işe başlanmak üzere Havran'a gitmeğe mecburiyyet hasıl olur. Arazinin arâzesezliğini gören Heyet-i Fenniye a'zasının zaten beyinlerinde mevcud olan ihtilâf burada tezâyûd eder. Birkaçı jalvenaj ve peyketaj (haritasız profil ihmâri) ile işe zahmetsice ve sür'atle getirmek cihetini iltizam eder. Diğerleri harita-i muntazama ahz ve zaruri olduğunu dermeyan ile tervic-i fikre çalışırlar. Bu esnada Şimendifer taburları nâmîyla teşkil edilen iki taburun Mezirib'e vürudu üzerine harita ahzı fikrinde olanlar artık ısrar edemezler. Jalvenaj ve peyketaj ile birkaç kilometrelilik profil ba'de-l-ihzar ameliyyât taburları kumandanlığına ta'yin edilen Mirliva Ali Paşa'ya teslim ederler. Vali-yi Vilâyet maiyyetinde bir resmi mübâşeret heyeti olduğu halde, Şam'dan Mezirib'e gider ilk kazmayı müşârûn-ileyh vurur kurbanlar kesilir bu suretle inşââtına başlayan hatt-ı kebir Medine-i Münevvere'ye ısâl edileceğine ne Memâlik Osmaniyye'de nede Memâlik Ecnebiyye'de bir ferd bile ümid beslemezdi.

Altı mühendisten mürekkeb Heyet-i Fenniye'nin mütehadden çalışmak cihetini iltizam edememişleri bir amir-i mes'ulun lüzum-u ta'yinini hiss ettiirdi. Valî-yi Vilâyet ile Heyet-i Fenniye tarafından ecnebi bir sermühendisin intihabı lüzumu Komisyon-u Âlî'ye yazılır. Komisyon'da ale-l-acele Mösyö Labella namında bir İtalyan'ın sermühendis muâvini sıfatıyla ve yirmibin Frank muhassasât-ı seneviyye ile i'zâmında tereddüd etmez. Mezkur vazifeyi ifa etmek iktidârında olub, olmadığını tahkik bile edilmez. Bunun için Hicaz Hattında gördüğü iş, hiç birisi doğru olmamak şartıyla, birkaç mukataa-ı arzaniyye defteri hesabatından i'baret kalmıştır.

Mösyö Labella'nın Şam'a vürudundan bir ay sonra Mösyö Maysner sermühendis olarak ta'yin ve i'zâm edilmişdir. Mûmâ-ileyh'in Şam'a vürudunda ilk işi mufassal bir rapor yazmak olmuşdur. Raporu yazmadan maksadı mevkî'ni fevk-et-tasavvur bir surette tahkim etmekdi. Anada kolaylıkla muvaffak oldu. Mezkur raporunda, mevcud altı mühendisden hiç birisinin işe yaramadığını, anlarla iş görmek kabil olmadığını, onların görebilecekleri vazife, muktedir şef düskisyonlar

maiyyetindeki şüseflere muâvenet olabileceğini pervaşızca bildirdi. İsteyeceği ecnebî mühendisleri kendine verilmezse iş görmeyeceginide ilâve etti. Hiç bir tedkik ve imtihana müstenid olmayan hakikatden pek uzak olan mezkur rapor mündericati Heyet-i Fenniye'nin aleyhinde ve Fransızca tahrir edilen rapor tercüme edilmek üzere mühendislerden bir kaçına tevdi/ olunur. Mühendisler tercüme hususunda vazifelerini ifa ederler. Lakin mezkur raporun mugayir-i hakikat olduğunu çok vakit geçmeden Mösyö Maysner, yazdığı inhâlerile etdiği hüsn-ü şehadetle bi-z-zat, tekzib etmişdir.

Bu esnada mühendis Osman Nuri Beğ Fevzi Beğ ve İbrahim Efendi isti'fa ederler. Eski Heyet-i Fenniye buvech ile üçe iner.

Muhtar Beğ ile Necib Beğ de sebâta karar verdiler. Ahvalin biraz kesb-i sükûneteylediği böyle bir zamanda Şam Nâfia sermühendisi Vasilidi Efendi tarafından Mösyö Maysner'e prezante edildim. Hatta çalışmak arzusunu izhar etdim. Bu teklifi red etmedi. Daha doğrusu redd etmek işine gelmedi. Çünkü sâlif-üz-zikr raporu ortalığı altüst etmişdi. Türk mühendislerini refakatında bulundurmak istemiyor fikri hasıl olmuşdu.

Zaten Hatta girmek hususunda şiddetli arzum vardı. İdareme gayr-i kafi bir maâş ile hatta Nâfia muhassasâtımla bırakmak isteseler yine kabulde tereddüd etmeyecektim. Vücuda getirilmek istenilen 1800 kilometrelik bir hattın dest-i ecanibe teslimine gönül kat'iyen razi göstermiyordu. Hendese-i Mülkiye mektebi için vasi bir tatbikat dershanesi makamına geçmek olan böyle büyük bir eserin ecanib entirikasına cilvegah olmasına hangi vicdan kail olabiliirdi.

Mösyö Maysner'in inmâ ve talebi üzerine Mûmâ-ileyh'in inbâsından Mösyö Migorski ile Mösyö Rişar şu'be mühendisi (Şef düskisyon) sıfatıyla 900 yüz Frank maâşla İstanbul'dan yola çıkarıldılar 10 Şubat sene 1316 tarihinde Der-âlîmîzrak istikametini ta'kib etmek üzere Mezirib'den işe başlayan mühendisler âtîdekilerdir:

Mösyö Migorski
Mösyö Rişar

Şu'be mühendisi
“ “ “

Muhtar Beğ	" " muavini
Necib Beğ	Kosova Nâfia müdür-i sabıki
Nuri Efendi	Şu'be mühendis muavini
	" " "

Mezirib'den i'tibaren beş kilometrelük kısmın mukataa dolanısı jalvenaj ve peyketaj bi-z-zat Mösyö Maysner tarafından ihzar edilmiş olduğundan Mezirib'e vasil olan şu'bler beşinci kilometreden i'tibaren harita-yı muntazama ahzına mübâşeret etdiler. 39 kilometreye kadar da birlikde çalışmak mecburiyetinde bulundular. Tarih-i mübâşeretden bir ay sonra Mösyö Maysner'in talebi üzerine şef düskisiyon olarak Muhtar Beğ (elyevm Demiryolları Müdürü) de İzmir-Kasaba hattından infikâk etdirilerek Şam'a i'zâm edildi.

Ta ki o metre altının fekkdetindan Şam Belediye Dairesi'nde bulduğu setadyalı bir tesviye aletiyle kadim-i şerifden i'tibaren hemen harita-yı muntazama ahzına başlayarak birinci şu'beyi teşkil etdiki şu'be heyeti ber-vech-i âtîdir:

Muhtar Beğ	Şef düskisiyon
Mösyö Eduvar Zabloski	Şûşef
Mösyö Miloseviç	"
Nuri Efendi	Operatör (Mektebden neşete bir ay sonra iltihak etmişdir)

Mezcur şu'bé heyeti:	
Mösyö Ravoni	Şu'be mühendisi
Mösyö Eduvar Fabloski	" "
Nazif Beğ	" " (Yemen Nâfia sermühendisliğinden

Misak Efendi	"	Hicaz'a tahvil-i memuriyet etmiştir)
	"	(Basra Nâfia sermühendisliğinden Hicaz'a tahvil-i memuriyet etmiştir)

İkinci Şu'be yine Muhtar Beğin riyaset-i tahtında teşkil ederek harita ahz-ı ameliyyâtına devam eylemişdir ki şu'be heyeti âtîdeki gibidir:

Muhtar Beğ	Şu'be mühendisi
Necib Beğ	" " muavini
Mösyö miloseviç	" " "
Luzi Efendi	Operatör

Üçüncü şu'benin etüd ve aplikasyon ameliyyâtları bâlâdaki heyet tarafından icra edilerek Der'â'ya kadar yüzىirmi üç kilometrelük bir kısım ba'de-l-kemal (Mösyö Miloseviç haric olarak) Yedinci Ummân Şu'besi'nin haritası ahz etmek üzere Şam'dan hareket etdiler. Muhtar Beğin şu'besi bu suretle ibraz-ı fa'âliyyet etmekde Türk mühendislerinin namını a'lâ eylemekde iken Mezirib-Der'â-Ummân kısmında birlikde çalışmakda olan iki şu'be, Mezirib mebde' olmak üzere, 39 ncu kilometreden i'tibaren ikiye ayrıldı. Otuzdokuz kilometreden i'baret olan Dördüncü Şu'benin Mösyö Migorski riyaseti altında inşââtına devam edildi. Bu inşâât şu'besi.

Mösyö Migorski	Şu'be mühendisi
Muhtar Beğ	" " muavini
Mösyö Diçilya	" " "
Mustafa Nuri Efendi	Operatör

Beşinci ve Altıncı Şu'belerin harita ahz-ı ameliyyâtına Mösyö Rişar'ın riyaset-i tahtında olan şu'be devam etdi. Bu şu'benin etüd heyeti:

Mösyö Risar	Şu'be reisi
Mösyö Boncuvani	" " muavini
Osman Fitri Efendi	" " "
Luzi Efendi	Operatör

Bu heyet Zerefa'ya kadar etüd ameliyyâtını ikmal etdikten sonra haritaların tersimi için Şam'a avdet eyledi. Tersim edilen haritaların aplikasyonu Zerefa'dan yüzyedinci kilometreye kadar (Mezirib mebde'ne göre) etüd ameliyyâti, Osman Fitri Efendi dahil olmak şartıyla, bâlâdaki heyet tarafından icra edilerek tekrar Şam'a dönüldüğü zaman Muhtar Beğ'de Ummân Şu'be-i Mühimmesi'nin harita ahzını bitirerek Şam'a indi.

Şam'da harita tersimatiyla meşgul olacak mühendislerin hepsini istiâbını müsâid bir mahallin bulunmamasından, o vakit Hükümet Konağı ithaz edilen, Şam Belediye Dairesi'ndeki meclis idare odası resimhane olarak tahsis edilmişdi. Münhasıran Türk mühendislerinden mürekkeb bir Heyet-i Fenniyye tarafından icra edilmekde bulunması Vali Nazım Paşa'nın nazar-ı dikkatini celb etdi. Zaten Türk mühendislerinin az zamanda kesb etdikleri mümareseye ibraz etdikleri faâliyyet, yorulmak bilmez olduklarına dair devran-ı akvâle pekde nazar-ı bî-kaydı ile bakıyordu. Müşahede-i vak'ası kendisini tatmin eylemişdi. Arkadaşlarından birkaçının daha celb-i arzusunun izhar eyledi. Ve reisimize mürâcât etdi. Bu fikrin pek musîb olduğunu, hattın hal ve istikbâli ile vatan-ı kudsimizin umrân ve terakkisi ameliyyât görmüş Osmanlı mühendislerinin teksirine ve abeste bulunduğunu lisan-ı müناسible Muhtar Beğ ifade eyledi, ba'de-l-müşavere âtîdeki isimler derhal Vali Paşa'ya verildi:

Ahmed Efendi	Elyevm Hicaz Hattı ta'mirât-1 mütemâdiye reisi
Rıza Efendi	Elyevm Hicaz Hattı ta'mirât-1 mütemâdiye reisi

Eşref Efendi	Elyevm Zonguldak Ma'den müdürü
Cevdet Efendi	Elyevm İstikşâf sermühendislerinden
Vasfi Efendi	Elyevm Kudüs-ü Şerîf Nâfia sermühendisi

Bu isimler telgrafla Komisyon-u Âlî'ye yazıldı. Bulundukları memuriyetlerden infikâk etdirilerek gönderildiler, bu esnada Suriye Nâfia sermühendisi muavinliğinde bulunan Abdullah Efendi de Heyet-i Fenniyye'ye iltihak etti. İşte Hicaz Demiryolu'nun ikinci başlangıcında Osmanlı mühendislerinin adedi bu suretle onaltıya baliğ oldu.

İlk senede bile Osmanlı mühendisleriyle ecnebi mühendisleri adeden müsavi idi. Bir sene zarfında vücuda getirilen ikiyüzelli kilometrelilik harita ahzi ve güzergâhin zemine tatbiki işlerinin hemen hepsi Osmanlı mühendislerinin mahsul-u mesâîsidir, denilse mübâlâğa edilmemiş olur. Şu'belerin teşkilâtına âtif-i nazar etmek isbat-ı müddeâye kafidir sanırım.

Beş arkadaşımızın daha hattın Heyet-i Fenniyyesi'nde iltihaki hengâmında Muhtar Beğ Maân-Medine-i Münevvere- Mekke-i Mükürreme-Cidde kısmının, Şam-Maân kısmında dahil olduğu halde 1800 kilometrelilik bir tûlün istikşâfatını icra etmek üzere hacc kaflesiyle hareket etdi istikşâf heyeti:

Muhtar Beğ	Reis
Muhtar beğ	Muavin
Kolağası Cemil Efendi	Muavin ve tercüman

Üç zatdan mürekkeb eden, bu heyet Maân'dan Cidde'ye kadar güzergâhin harita istikşafını bin müşkilât ile adeta ölümle pençeleyerek (o sene her meyanda kolera hastalığı dehşetli surette hüküm ferma idi) ahza muvaffak oldular. Yürüyüşde kafile-i hacca tabî' olmak üzere takyîdat

altında çalışarak vücuda getiren işin kat'î keşfiyyât esnasında anlaşılan derece-i sîhhati Muhtar Beğin iktidârını her kese teslim etdirmiştir.

Yedinci Ummân Şu'besinden Muhtar Beğin ayrılması hat içün ebedi ve azîm bir leke olan Ummân yokuşunun meydana gelmesine sebeb olmuşdur. (Bu ve bu gibi mühim muhâzîreden güzergâh-ı umumiyyenin tenkidi sırasında ayrıca bâhs edilecekdir).

Heyet-i Fenniyye'ye iltihakları, bâlâda, zîkr etdiğimiz mühendisler yeni yapılan teşkilatda âtîdeki vech ile şu'belere taksim edilmiştir.

Beşinci Mağrik İnşâât Şu'besi

Cevdet Beğ

Şu'be mühendisi vekili

Abdullah Efendi

“ “ “ muavini

Salih Efendi

“ “ “ “

Cevdet Beğ'in hatta vürudundan evvel şu'beye aid onuçüncü kısmın kısmın aplikasyonu:

Mösyö Miloseviç

Salih Efendi

Operatör Nuri Efendi ile beraber hatta i'zam edilen elyevm işletme vekili

Dumayu Efendi

Paris'de tahsil gören vatandaşlarımızdan

Üç mühendis tarafından icra edilmişdi.