

## Muhammed Sa'îd Ramazân el-Bûtî (1347/1929–21 Mart 2013)

Suriye'nin meşhur âlimlerinden eş-Şeyh Muhammed Ramazân el-Bûtî, Suriye'deki zulüm ve iç savaşın doğurduğu kargaşa ortamında 9 Cemâziye'l-ûlâ 1334/21 Mart 2013 tarihinde Perşembe günü Dımaşk'ta Hayyü'l-Mezre'a'da bulunan Mescidü'l-Îmân'da ders vermekte iken şehit edildi. Yapılan resmî açıklamaya göre; söz konusu intihar bombası ile el-Bûtî'nin yanında aralarında torununun da yer aldığı kırk iki kişi daha şehid oldu ve seksen dört kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak gerek mevcut Suriye rejimi, gerekse Suriyeli muhâlifler olayı kınayıp, karşı tarafı sorumlu tuttu. el-Bûtî'nin cenazesi 23 Mart 2103 tarihinde evinden alındı ve cenaze namazı el-Mescidü'l-Emevî'de kılındıktan sonra mescidin yakınında bulunan Dımaşk Kalesi'nde Selahaddîn Eyyûbî'nin kabri yanında defnedildi.



el-Bûtî, 1347/1929 yılında Cezîretü Butân diye bilinen Suriye, Irak ve Türkiye üçgeninde bulunan ve bugün Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve bugünkü Cizre'de, Cezîretü İbn Ömer'e bağlı Calika'da doğdu. Dört yaşında iken 1933 yılında, babası Molla Ramazân el-Bûtî ile birlikte Dımaşk'a hicret etti. el-Bûtî on üç yaşında iken annesi vefat etti. Bunun üzerine babası ikinci kez Türk bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilik onun, Kürtçe ve Arapça yanında Türkçe'ye de önem vermesine ve öğrenmesine sebep oldu.

el-Bûtî, 1347/1929 yılında Cezîretü Butân diye bilinen Suriye, Irak ve Türkiye üçgeninde bulunan ve bugün Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve bugünkü Cizre'de, Cezîretü İbn Ömer'e bağlı Calika'da doğdu. Dört yaşında iken 1933 yılında, babası Molla Ramazân el-Bûtî ile birlikte Dımaşk'a hicret etti. el-Bûtî on üç yaşında iken annesi vefat etti. Bunun üzerine babası ikinci kez Türk bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilik onun, Kürtçe ve Arapça yanında Türkçe'ye de önem vermesine ve öğrenmesine sebep oldu.

Muhammed Ramazân el-Bûtî on sekiz yaşında iken evlendi. Bu evliliğinde biri kız, altı çocuğu oldu. Halen Dımaşk Üniversitesi Külliyyetü'ş-Şerî'a dekanlığı görevini yürütmekte olan Dr. Tevfik el-Bûtî oğullarından birisidir.

el-Bûtî'nin ilmî hayatında, küçüklüğünden beri birlikte bulunduğu devrin önemli âlimlerinden olan ve aynı zamanda da tasavvuf meşâyihinden olan babası Molla Ramazân'ın büyük etkisi oldu. Alt yaşında iken babası kendisini çocuklara Kur'ân-ı Kerîm eğitimi veren bir hanımefendiye yönlendirdi ve altı ayda onun terbiyesi altında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmetti. En önemli hocası babası idi. İlk olarak kendisinden akâid esaslarını, ardından veciz bir şekilde siyer-i Nebî okuyup öğrendi. Daha sonra sarf ve nahiv ilmine dair dersleri aldı. Babası kendisini İbn Mâlik'in meşhur nahiv eseri *Elfiyye*'sini ezberlemeye yönlendirdi ve bir yıldan kısa bir sürede daha bülûğ çağına bile varmadan bunu ikmâl etti.

Bu ilk eğitiminin ardından eski Dımaşk mahallelerinden biri olan Saruca mıntkasında Medresetü'l-İbtidâiyye'ye kaydoldu. Burada sadece dinin temel esasları, Arapça ve matematik öğretiliyordu. Daha sonra eş-Şeyh Hasen Habenneke el-Meydânî'nin yanında eğitimini sürdürmek üzere Câmî'u Mencek'e iltihak etti. Bu sırada daha on yedi yaşını bile geçmemişken Mencek Camii yakınında bulunan Meydân câmilerinde imamlık yapıp, vaaz edip, hutbe okuyordu. 1953 yılında el-Meydânî'nin gözetiminde Ma'hedü't-Tevcihi'l-İslâmî'de eğitimini tamamladı. Aynı yıl eğitimini sürdürmek üzere Câmî'atü'l-Ezher'e gitti. Külliyyetü'ş-Şerî'a'dan 1955 yılında hukuk eğitimini, 1956 yılında da Külliyyetü'l-Lugati'l-Arabiyye'de eğitim diplomasını aldıktan sonra yılında Dımaşk'a tekrar döndü. 1958 yılında da Hımıs'da Din Eğitimi alanında hoca olarak tayin edildi.

Câmî'atü Dımaşk'a asistan olduktan sonra Fıkıh ve Fıkıh Usulü alanında doktora yapmak üzere tekrar Ezher'e gitti. *Davâbitü'l-maslaha fi'ş-Şerî'ati'l-İslâmiyye* adlı teziyle doktorasını tamamladı. Câmî'atü Dımaşk Külliyyetü'ş-Şerî'a'da 1965 yılında müderris olarak başladığı akademik hayatında profesörlüğe kadar yükseldi. 1975 yılında Fakülte'ye vekîl, 1977 yılında da dekan tayin edildi. Ayrıca el-Akâid ve'l-Edyân kısmının da reisliğini yürüttü. Emekliliğinden sonra da vefatına kadar üniversite ile ilgisini hep devam ettirdi.

el-Bûtî, Akademik hayatı boyunca umumi etkinliklerden uzak durmuş, hatta 1981 yılına kadar geçen sürede haftada iki umumi ders dışında ders halkası kurmamıştır. Sırasıyla, Mescid-i Sancaktar, Mescid-i Tenkiz ve derslerine devam edenlerin iyice yoğunlaşması dolayısıyla Mescid-i İmân'da dersler ve sohbet halkaları kurmuştur.

Muhammed Ramazân el-Bûtî, yıllarca Arap ve İslâm dünyasında pekçok konferans vermiş, uluslararası kongrelere katılmış, başta Strazburg'ta bulunan Avrupa Birliği Paramentosu'na azınlıklar hukuku konusunda yaptığı konuşma olmak üzere, İslâm dünyası ve Batı'da pekçok ülke paramentosunda

konuřmalar yapmıř, pekçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşuna kurucu ve üye olarak iřtirak etmiřtir.

el-Bûtî, dört Ehl-i sünnet fıkh mezhebini temsil eden, Ehl-i sünnet akidesine inanan, akâidde Eř'arî bir kimse idi. Selefiyye'ye karřı Ehl-i sünneti savunan önemli isimlerdendi. *es-Selefiyye merhaletün zemeniyyetün mübâreketün lâ mezhebün İslâmiyye, el-Lâ mezhebiyye Ahtariü bid'atin tüheddidü'ş-Şeri'ate'l-İslâmiyye* gibi eserlerini bu amaçla yazmıřtı. Dinî ilimlere ve akideye dair önemli bir âlim olduđu kadar, materyalist düşünceye karřı da ciddi eserler yazmıř, önemli faaliyetlerde bulunmuřtur. *Avrubba mine't-takniye ilâ'r-rûhâniyye müřkiletü'l-cisri'l-maktû', ve Nakdü evhâmi'l-mâdiyyeti'l-cedeliyye* gibi kitaplar yazarak benzeri düşünelere cevaplar vermiřtir.

el-Bûtî, Suriye yönetimi ile irtibatlı olmaya devam etmiřtir. Sûriye lideri Hâfizü'l-Esed'in kendi kitaplarını okuyup kendisiyle görüşme talep etmesiyle doksanlı yılların bařında bařlayan bu iliřkiler zaman zaman uzun celselere varacak kadar ilerlemiřti. Bu karřılařmaların en önemli sonuçlarından birisi de İhvân-ı Müslimîn mensubu hapiste tutuklu pek çok kiřinin serbest bırakılması, ülkedeki dinî eğitim veren enstitülerin, basının ve İslâmî kipat neřriyatının önündeki engellerin kaldırılmasında ortaya çıkmıřtır. Ne var ki, 1982 yılında yařanan Hama olayları sebebiyle İhvân-ı Müslimîn karřısında hükümet yanlısı bir tutum sergilemesi ve Esed âilesini savunan bir konumu tercih etmesi kendisinin ciddi eleřtirilere maruz kalmasına sebep olmuřtur.

Hükümete karřı hareket bařlatılabilmesi için el-Bûtî, hükümet yetkililerinin açıkça küfürlerini ilan etmelerinin řart olduđunu, aksi halde ayaklanma ve karřı hareket bařlatmanın mümkün olmayacađını söylemiř ve bu konuda *el-Cihâd fi'l-İslâm* (1993) adıyla bir de kitap yazmıřtır. Benzeri tavrı Beřřâr el-Esed döneminde de sürdürmüř ve hükümetle yakın iliřkide olmaya devam etmiřtir. Onun Suriye üst yönetimi ile iliřkilerinin Filistin direniři ve Vatikan ile iliřkilerin dondurulması gibi kararlarda etkili olması sonucunu doğurmuřtur. Bununla birlikte, el-Bûtî siyâsetten uzak durduđu gibi, bařkalarına da bunu telkin ediyordu. 2011 yılından itibaren bařlayan Suriye krizi esnasında da nereden kaynaklandıđı bilinmeyen çağrılara uyarak, halkı harekete geçmeye ve isyâna teřvik eden çabaları reddetmiř, ayrıca, halkı ayaklanmaya çağıran Yûsuf el-Karadâvi'yi de, bu çağırının bir lafabeliđi olduđunu ve fitne kapısını açacak bir fesat olduđunu söyleyerek, eleřtirmiřtir.

Muhammed Ramazân el-Bûtî'nin bu ve benzeri görüş ve davranıřları ülke içinden ve dışından kendisine çok sayıda eleřtiri yöneltilmesine ve düşmanlık derecesine varan sert tavırlarla karřılařmasına sebep olmuř, kendisinin eserlerinin meydanlarda yakılmasına kadar iři ileriye götürmüřlerdir.

Muhammed Ramazân el-Bûtî altmıştan fazla eser telif etmiştir. Bu eserlerde fıkıh, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet, mezheplere dair pek çok konu yanında içtimâî meselelere dair konuları da ele alınmıştır. *el-Bidâyâtü bâkûra A'mâlî'l-fikriyye, el-Mezâhibü't-tevhîdiyye ve'l-felsefâtü'l-mu'âsira, Lâ ye'tihî'l-bâtılı, Menhecü'l-hadâratî'l-İslâmiyye fi'l-Kur'ân, el-Hikemü'l-Atâiyye: Şerh ve tahlîl, Hezâ mâ kultuhû emâme ba'dî'r-rü'esâi ve'l-mülûk, el-İslâm ve'l-'asr tehaddiyât ve'l-âfâk hıvârât li karnin cedîd, Kübrâ'l-yakîniyyâtî'l-keviyye, Allâhü emî'l-insânü Akdarü 'alâ ri'âyeti hukûkî'l-insân, Fıkhü's-sîreti'n-Nebeviyye, et-Tağyîr mefhûmuhû ve terâikuh, Difâ'un 'anî'l-İslâm ve't-târîh* gibi pek çok eser kaleme almıştır.

*Fıkhü's-siyre: Peygamber (a.s.)'in Uyguladığı İslâm* (İstanbul 2002), *Gençliğin Sorunları* (İstanbul 1986), *İslâm Toplumunun Oluşumu* (İstanbul 1992), *İslam Dini'ni tehdid eden en korkunç fitne mezhepsizlik* (Konya 1976), *İslâm'a Davet Metodu* (İstanbul 1987), *Müslümanların Gerilemesinden Kimler Sorumludur?* (İstanbul 1985), *Yaratıcının Varlığı Yaratılanın Görevi İslam Akâidi*, İstanbul 1986), *Babam Molla Ramazan el-Butî: Hayatı Düşünceleri Mücadelesi* (İstanbul: Kent Yayınları ts.) gibi eserleri de Türkçe'ye tercüme edilmiş ve yayımlanmıştır.

**Najmeddin ALLISSA, Yard. Doç. Dr.**  
Yalova Üniv., İslami İlimler Fak., Hadis, YALOVA