

MEHMET AKİP'İN BÜRGERİNDE KADIN VE AİLE TEMİ

Doç. Dr. Bilge ERCİLASUN (*)

Kadın ve aile temi edebiyatımızda, Tanzimat'tan sonra girer ve Servetifünur' yıldızında yaygındır. 1896-1901 yıllarında Servetifünur'a mensup olanlar (Tevfik Fikret, Halit Ziya, İsmail Safa gibi), hem de Servetifünur'un dışındaki edebiyatçılar (Mehmet Emin, Mehmet Akif gibi) tarafından ele alınır. Bu tem 1908'den sonra edebiyatımızda daha geniş ve teferruatlı olarak işlenir. Mehmet Emin, Akif, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi birçok şairlerin eserlerinde yer alır. Bazan aslı, bazan da yardımcı tem olarak ele alınan bu tem, çoğunlukla merhamet temi ile birlikte görülür. 1896-97 yıllarında Fikret ve Mehmet Emin tarafından ferdî bir acıma duygusu ile işlenen kadın konusu, 1908'den sonra sosyal bir karaktere bürünür. Kadının aile ve cemiyet içindeki durumu, tenkitçi ve tahilci bir gözle işlenir. Bu konuyu 1908'den sonra sosyal plana ele alan, bozuklukları gösteren ve çağrılar teklif eden iki edebiyatçı vardır. Bunlar Mehmet Akif ile Ziya Gökalp'tır.

Akif'in bu konudaki tenkitlerini iki grupta toplamak mümkündür

1 — Doğu yerleşmiş anlayışın bozulması (kadına davranış, boşanma meselesi gibi).

2 — Batıdan gelen yanlış ve bozuk anlaysı.

1 — Birinci mesele Akif'in daha çok manzum hikâyelerinde görülür. Akif bu konuya Meyhane, Mahalle Kahvesi, Köse İmam ve Asım'da temas ediyor. Cemiyetimizdeki kadın ve aile anlayışının bozukluklarını gözler önüne seriyor. Bu manzumelerde erkeğin kadına kötü muamelesini, onu bir eşya gibi görmesini, şeriatın kendisine

(*) Hacettepe Üniversitesi Ed. Fak. Öğretim Üyesi

verdiği boşayabilme ve dört kadın olabilmek haklarını kötüye kullanmasını acı ve sert bir dile, coğuluukla ironik bir tavırla tenkit ediyor. İslâmiyetin erkeğe verdiği kadını koruma vazifesinin zamanla nasıl bozulduğunu ve mânâsını kaybettiğini, hikâyelerindeki konular ve karakterler vasıtasyyla ortaya koyuyor.

Meyhane şiirinde bu temâm oldu¤ça cazip bir şekilde ele alıyor. Şiir meyhaneyi tasvirle basıyor. Bu tasvirde meyhaneñin, diğer kötülüklerine ilaveten, ev bark yıkıcı, oca¤ söndürücü olarak gösterilmesi dikkatli çekiyor.

Gelir feryattar ebkem duran her seng-i zârinden;
Yıkılmış hanûmanlar sanki çikmiş da mezarından,
Dihân-i hasret açmış râhnedâr olmuş cidorından!
Çöker bir dûd-i matem titreyen kandil-i târînden,
Sönüp gitmiş oca¤lar yükselir güya gubarından!
Giren bir kerre nâdimdir hayat-i müstearından;
Çikan övâredir artık cihannâ kör ü bârînden.

Bundan başka meyhaneyi kötü alışkanlıklar yuvası olarak tanıtan bu şiirde sosyal tenkit de vardır. Şair, meyhane hakkındaki düşüncelerini belirtti¤ten sonra bir gece, eokakta dolaşmasını, önüne çıkan bir meyhaneye girişini anlatır. Bu meyhaneñin içi oldu¤ça sefli ve virandır. İcerde devamlı içki içen ve birbirleriyle gevezelik eden sarhoşlar vardır. Yavaş yavaş kafalar kelleler kızışır. Ağız, turun ve sesler birbirine karışır. O sırada açık duran kapıdan bir kadınla bir erkek girerler. Kadın, meyhaneðeki müsterilerden birinin karısıdır. Üç gündür eve gelmeyen, meyhanelerde gezen kocasını öramak içiñ komşusuya beraber yollara düþmüştür. Kadın içini döker. Evdekliler actır, adam çalışmayıp sadece içmektedir. Kadın el kapısında çalıñır. Kocası da onun kazandığı paralar içki ve kumerde yer. Ayrıca karısının ceyiz olarak getirdiği malî mülkü de harcamış, bitirmiştir. Bu öllenin bir oðlu, bir kızı vardır. Kız evlenme çağına gelmiştır ama

Su sarhoşun kızı iffet değil mi? Vazgeç aman!
diyerek kimse semtine ugramaz. Öğlen çalıskandır, fakat babasının
okul masraflarını ödememesi yüzünden okuldan kovulmuştur. Kalpa

Ne hattaþ, ne de aylık... Senin baban olacak
Kumarci, oðlu içiñ az yesin de tuteun usaklı

diyerek evine göndermiştir. Cocuk üç akşamdır babasını sormaktadır.
Annesi

Sular karartır. Bir saatte hile gazer mi kadın?
O sarhosun birt, tut kim soluk sokak eradın..
Nasıl bulursun o yavrımı? Yarın getir belki

dediğse de çocuk durmaz. Çocuğu avutamayan kadın komşusu Hüseyin Ağayı yanına alarak kocasını aramaya çıkar...

Kadın böylesce derdini dörtüncüken sonra içmemesi için kocasına yalvarır ve etrafındaki kilerden de medet umar:

Herif, şu halime bak, merhametli ol azıcık..
Birok e zikkümü, İstiklalın yeter artı.
Efendiler, ağalar, siz de bir nasihat edin,
Şenin de belki vor evlədniz...

Erkekler ise kadının halinden anlayacak, ona hak verecek bir yapıda değildir. Üstelik samoşturtar, erlerin yanında söyle konuşurlar:

— Həsen nə dedin?
— Birok, köpeğin kadın amma çalçaneymiş ha
— Bonimki ols da hər füzaydi.

— Etme

— Ebet ya!

Onun işin başıdım, sen istmedin mi Halim? —
— Kadın tükirdisi girmez kulağıma zəti benim.
Senin ekarına dedığın dedə pabuc gibidir:
Biraz vəkit təsdir, sonradan değiştirlir.

Kadın bu sözleri duymaz ve gökkeye devam eder. Kocası ise mezar taş gibi sadace konuşulardan diler. En sonunda ağızından mahut eləmet-i obası dökülür ve kənənə «bəğəni» diye boğılır. Kadınlar aleyhinde konuşan erkənlərlən təqib ciddiyətini tərk edərək kocayı qızıtmaya ve yumruşturmağa başlırlar. Hikayə

Herif cıydı mı bilməm, düşüp bayıldı kadın!
misralıyla sənə erer... Akif burada kadına kötü muamele eden bir anlayış sergiliyorka ve tenkit etmektedir.

Akif, Mahalle Kahvesi'nde aynı kohunu ele alıyor. İşiz güçsüz insanların kahvede bütün günlerini geçirmelerini acı bir dille tenkit ediyor. Tambıl yuvaçı fratına gelen bu yeter artı kapommalıdır. Kahvetar, şəxşən hərbiyi kəlli dir, o cəki batakhənelerin simdiki mukabıl idrəklerinin eönüünü, sonra da vücutlarının olduğunu söylüyor. Ma-

İdrâklerinin sondurduğunu, son olaylarının olduğunu söylüyor. Mâzîyi hatırlayan Aktif, eski den ne kadar faydalıysa varsa hepseki yılan kahve yaptığımızı söylüyor. Şimdi artık eskilerin ne bir kimâreti, ne bir hastanesi kalmıştır. Kahveye, ölü hayatının bog düşmanıdır. Aktif ailânın kutsallığını söyle anlatıyor:

«Hayat-ı ölüx içinde bir malzeme var;
Güçlü anıcaç adur.. denes hengimiz anları?
Hayat-ı ölüx dünyada en safâ hayatı.
Fakat o âlemi bizler tanır mıyiz? heyhat!
Sabahleyin dolasıp bir kazanca hizmetle
Evinde okşam otursun kemal-i izzette
Karin, çocukların, annen, baban, kimin vare
Dolaşsalar, seni kat kat bu hâleler sarsa;
Saray-ı cenneti yandundu gören olmaz mı?
İçinde hîs taşıyan kalp için bu zevk az mı?
Karin nedime-i rûhun, çocukların rûhun;
Anan, baban, birer eğûş-i hîca-yı masun.
Sıkıldın öyle mi? Lâkin biraz alışsan eger.
Fezâ kadar sana väsi dellir bu dor cember.
Ne var su kahvede bilmem id sigâmyorsun eve?
Gelin de bir bokolim, buyurun iste bir kahve.

diyerek kahvenin tasvirine gecer. Risiğini, derbederliğini anlatır. İçinde inceşalar otururlar, tavla ve domina oynarlar, gevezelik ederler. Yeni evlenen bir arkadaşları artık kahveye gelmez almıştır. Onun hakkında söyle konuşurlar:

— Hasan, bizim yeni damat ne oldu anlamadık,
Görünmüyor?
— Karı kayvermeliyor; horîf kılıbık.
Evinde can can eden erkeğin de akıncı şas...
Lâf anlamaz dişî mahküku, dumda sen uğras.
— Kim uğrasır o babam, bunca yıllık ehlüm iken,
Adam hesabına koymamı bizzim kâroğlunu ben.

Aktif, bu tembel ve cahil inceşaların, kadınlar hakkındaki düşüncelerini böylece ortaya keydükten sonra hikâyeyi su mirekârları bitirir:

Tavonın pervâzi attıklarını çöprük yuvadón
Bakıyor buntura, yoh yan, diç çift ince nazır
«Ya sizin bir yuvarız yok mu?» diyor anlaşılam.
Dişî, erkek; çetinçen yavruları var longrıcılar...

Su İnsanları kırıngıclar bile ayıplamaktadır. Kuş yuvası, ölü hayatı... in ve calıemanın ideal bir görüntüsü olarak通风miştir.

Âkit, Köse İmam'ta Aşım'da boşanma meselesini ele alıyor. Köse İmam, idealist bir aydınır ve soñin dostudur. Konuşurlarken komşularından bir kadın gelir, kadın ağlayarak kocasının kendisini dövdüğünü anlatır. Köse İmam İhsan Bey'i (kadının kocası) nasihat etmek üzere çağırır. İhsan Bey gelimekte biraz nazlanır, gelince de yorgun olduğunu söyler. Köse İmam onuna

— Evet,

Haber aldık... O fakat sizce büyük bir şey mi?

On kadın dövse yorulmaz, benti İhsan Beyim!

Bilirim, ben ne tosunurdur.

İyerek alay eder. Sonra, kadın dövmenin ve boşamanın «hem günah, hem de ayıp» olduğunu söyler. İhsan Beye göre, erkeğe dörde kadar evlenmeyi şeriat emretmektedir, o hürriyetin sayesinde tek defa evlenmenin hakkı olduğunu düşünmektedir.

İste meydanda Kitap, Hem alırız, hem boşarız. İyerek Kur'an'ı kendi yanlış fikirlerinin sahibi gibi gösterir. Âkit'in en ve verdiği cevap onun bu konudaki düşüncelerinin genişliğini östererek niteliktedir. Bu konuşmasında o, İslamiyetin erkeğe yüklediği ağır sorumlulukları dile getirir.

— Dara geldin mi şeriat! Sus utan iz'ansız!

Ne zaman camiye girdin? Hani bir tek hayrin?

Bir kızılbaşla senin var midir aydın, gayrını!

Ağzı meyhaneye râhmet okuturken, hele bak,

Bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş... Avanak!

Hangi bir seyyile yok defter-i âmâlînde?

Seni dünyada gören var mı ayık halinde?

«Müslümanlıkta şeriat bunu emretmiş lmiş:

Hem alır, hem de boşarmış!» Ne kadar sade bir iş!

Karı tatlılığı için bak ne diyor Peygamber:

«Bir tatlık oldu mu dünyada semalar titrer!»

İki evlense ne varmış!» Bu yenir herze midir?

Vâkıâ bâzan olur, dörde kadar evlenir...

Bu kimin harcı a'sersem, hele bir kerre düşünl!

Tek kadın çok sano emsal olan erkekler için.

Hani servet? hani sıhhât? Ne arıgran mefkud,

Tamtakır, bir kase var ortada, bir eşeği vücut
Sen dua et ki **şeriat** demiyor evde karnı
Yoksa, boynunda bugün zarca gezerdin yularını
Karı iş görmeyecek; varsa pişin bakılmayacak;
Camasırlı, tahta, yemek nerde? Ateş yakmayıacak.
Bunların hepsini yapmak sana ölü **şer'ani**,
Cocuk emzirmeye hattâ olacak bir süt anları

Âkif, bu durumu terbiye bozukluğuna bağlıyor. İnsanlarımıza insanlığı öğretmemiz lazımdır. Kadın dövmeyi ve boşamayı «Emr-i Hâhi» olarak kabul eden bu bozuk cemiyetin düzeltmesi için yapılması gerekenler üzerinde durur.

Âsim'da yine boşanma meselesini ele alır. Kansının üstüne bir rum kadınıyla evlenmek isteyen yaşlı bir paşayı anlatır. Paşa evdeki hizmetçi Elenî ile, imamın razi olmamasına rağmen evlenir ve bütün malını mülkü onun üstüne yapmaya kararlı. Çoluğu cocuğu acı kılacaktır. İmam paşanın malına hâcir koydurmak için bir dilekçe kaleme alır.

Bu bölümde ele aldığıımız manzumelerinde Âkif, kadına davranışını ve zamanla dejenere olan boşanma müessesesini tenkit ediyor. Âkif'e göre bunun sebebi hürriyeti yarlış anlamaktır, dolayısıyla cehalet ve eğitim yokluguştur. Buna mani oturmak için hürriyet fikrini halka hazzettirmek lazımdır.

Bu cehalet yürümez; oera bakın: asr-i ulûmi!
Başlasın terbiyeniz, dilelerden, oğlum,
Sâde hürriyeti İlân ile bir şey çıkmaz;
Fikr-i hürriyeti hazzettiriniz battka biraz.

Âkif, dileye çok ehemmiyet veriyor. Terbiye, dilelerden başlayarak cemiyete yayılır ve teşirli bir hale gelir. O, İslâmiyetten gelen kadın ve âile anlayışı ile eski Türk geleneğinden gelen anlayışı birleştirmektedir. Onun tasvir ettiği bu anlayış, İslâmiyetin Türkler arasında yaşayan, kadın ve erkeğe aktif ve sahîvetli davranışlar yükleyen şeklidir. Âkif, kadını korumak için İslâmiyetteki bozulmaları önleyici tedbirlere de başvuruyor. Âsim'da binkardan birini, hâcir müessesesi ele alması, bu bakımdan dikkat çekmektedir.

2 — 1908'den itibaren Türk Kadınının sosyal durumu tamamen değişmiştir. Bu tarihlerde dile ve kadın anlayışı bir sarsıntı geçirmiştir. Türk dile hukuku ve telâkkisi çöküntü içindedir. Âkif ve Gökalp gibi devrin birçok aydını, kadının sosyal durumunu eserlerine konu

olarak almıştır, bozumlar ve zararlar göstermigördür. Akif'in manzumelerinde ele aldığı teknik husus, Batiden gelen ve yanlış anlaşılan kadın ve ülke anlayışının teminatıdır. Meşrutiyetin İlâhiyle insanları, hükümleri ve vazifelerini koruyanlıklarını ve toplamda o zamana kadar görülmemiş bir başbozukluk dayanıtmamıştır. Akif bu konudaki düşüncelerini Süleymanlıye Kurasünde ve Hakkın Seslerinde ele alır. Asrı ve şuruz hürriyetetlikin çırak ve namus kurallarının altüst ettiğini, ülke kavramını da zedelediğini şu meralarında anlatır:

Hakka tefvîz ile üç tane yetişmiş kızını;
Taşyanlar bize varma, buradan baldızıhi.
Analık limi için Paris'e, yüksünmeyeerek...
Yük ağır, ecri de rıbatte azıma olsa gerek!

Akif, ülkenin namus ve ahlâk anlayışını değiştirmek isteyenlere karşdır. Bu anlayışta olmanın, yeryüzünde fesat çıkaran insanlar diye niteler:

Biz ki her mevoudu yıkık, gayesiz bir fikr ile
Yıkmadık bir sey bıraktık... Sade bir sey: ülke.
Hangi bir bünyanı mahvettik de İlah eyledik?
İste vira memleketi! Her yer delik, her yer deslik!
Bunların tamiri kabili... Olsa ciddiyet, sebat.
Lakin, Allah etmesin, bir düşse şayed, ildiz.
En kavi kollarla hattâ kalkamaz imkânı yok.
Kim ki kalkar der, onun hayvan kadar iz'âm yok...
«Allî bir İnkîbât olsun» diyen me'yus olur,
Başka hic bir sey kazanmaz, sade bir deyyus olur.
Cünkü «çiplak» İnkîbâtin rezâletidir sonu...
Ey deni kundakçılar, biz sizde çok gördük eni!

Akif'in bu fikirlerinden etkili sonucu sudur. Akif, yanlışça, bozulmuşa, kötüye koşudur. Kaynağı fater Doğu, fater Batı olanı, Akif, yanlışça ve delenereye düşmandır. Bu tip yanlışlar karşılında aynı sert tavır omur ve der bir elmayı, sert bir dilek bu gordede olmanın hırpalamaktan çekilmeyez. O, kadınlardır, ihtiyarları ve çocukların zayıflılı, korunmaya ihtiyacı, özümüş ve osmaniyeli en ihmâl edilmiş varlıkları olarak görür. Bunda onun merhametli misâcının yanında, Nakîkî bir idealist olmasının da büyük rolü vardır. Akif, problemleri büyük bir hassasiyetle değerlendirmek ve çözüm yollarını göstermek derin bir mütefakkir, bu meseleleri inik, iddîatlı, fetihci, tronik, vb. çok cesitli edâalarla okuyucuya akteren mükemmel bir sunuktur.