

MUHAMMED RESULULLAH II*

Muhammed b. Tavî et-Tancî
Terc.: Osman Keskioglu

Evet Resulullah Efendimiz (S.A.) de beşerdir. Sen ve ben vesair kimseler gibi o da bir ferttir. Fakat onun Allah nezdinde mertebesi bilimum insanlardan çok daha yüksektir. Mü'minlerin kalbinde onun pek şereflî ve müstesna bir yeri vardır.

O, Allah nezdinde bu yüksek mertebeye mazhar olup başka hiçbir ferdin ulaşamayacağı yüce derecelere erişmiş olduğu halde, sırf kendi arzusu ile insanların mislini yapmaktan aciz kaldıkları hari-kulade umuru yapmak, yine de onun elinde değildir. Mucizelerin tek haliki, kadiri mutlak olan Allahu Teala'dır.

İnsanlarla araya perde çekilmiş, gayb umuruna dair şeyleri kendiliğinden bilemezler. Gaybı bilen ancak ilmi her şeyi muhit olan Allahu Teala'dır. (Gaybın anahtarı ancak onun nezdindedir. Gaybı yalnız O bilir.)¹ O zatı zülcelal ki " O bütün gaybı bilendir. Öyle ki seçtiği resullerden başka hiçbir kimseyi gaybına muttali etmez"² Zira, Cenab-ı Hak, Peygamberlerini, kendilerine vahiy yolu ile gaybdan dilediği umura muttali eder. Bunu Peygamberlere mucize olarak verir ve peygamberliklerine bir delil kılar.³ Hazreti Peygamber Efendimizin gaybdan haber vermiş oldukları umur, Allahu Teala'nın kendisine talim buyurması ve vahiy eylemesi suretiyledir. Bu umura ittıla için vahiyden başka hiçbir yol yoktur. " İşte bu da hep gayb haberlerindedir, ki biz onu sana vahiy ediyoruz, hangisi Hazreti

* Muhammed b. Tavit et-Tanci, "Muhammed Resulullah II", *İslam Mecmuası*, sayı: 5 (1956), s. 3. Dergide makale isminin önünde "İslâmiyet III" ilavesi bulunan bu makale, İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans öğrencisi Ebru Koçak tarafından dizilmiştir.

¹ 6. En'am, 59.

² 72. Cin, 25-26.

³ Ebu Hayyan, *Bahru'l-Muhît*, 8, 355.

Meryem'i tekellûf edecek diye Tevrat'ı yazdıkları kalemlerini (kura çekmek üzere) bıraktıkları zaman sen onların yanında değildin. Onlar çekişirken de yanlarında değildin.”⁴ “Bu da gayb haberlerindedir ki onu sana vahy ediyoruz. Bundan mukaddem onu ne sen ne de kavmin biliyordunuz.”⁵

Hazreti Peygamber Efendimizin ancak Allahu Teala'nın ıttılaa izin verdiği gaybı bilmeye muktedir olabileceği hususundaki sözleri gayet sarihtir ve açıktır. Nasıl ki harikulade olan umuru, mucizeleri göstermek de Allah'ın kudreti dahilinde olup onun izni olmaksızın kendiliğinden yapamayacağını da sarahaten açık olarak beyan buyurmuştur.

Yahudiler Ona bu hususta meydan okuyarak, “Eğer sen hak peygamber isen kıyametin ne zaman kopacağını bilmen lazımdır!” dediler. O, hak resulü ise, samimiyet ve sadakat daima yaveri olduğundan, asla yalana tenezzül etmedi, onları şaşırtmadı. O, Allah'ın himayesindedir, Allah onu daima korur. Yahudiler Onun peygamberliğini belki tasdik edip imana gelirler ümidiyle olsun onlara şu zamanda kopacaktır, diye yalandan bir cevap vermedi. Bütün samimiyeti ile doğruyu söyledi; “Onun ilmi ancak Rabbımın nezdindedir”⁶.

⁴ 3. Ali İmran Suresi, 44; Fahrur Razî, *Tefsîr*, II, 27.

⁵ 11. Hud, 49.

⁶ 7. A'raf, 187; Taberî, *Tefsîr*, IX, 89-91.