

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad`ın Kolonoros Kalesini Fethi ve Siyasi Evlilikleri

Turkey Seljuk Sultan Aladdin Keykubad Of The Kolonoros Castle Conquest And Political Marriage

Öğr. Dr. Mehibe ŞAHBAZ *

Öz:

Türkiye Selçuklu Devleti binlerce yıllık Türk devlet geleneği olan Türk Cihan hâkimiyeti mefkûresini kendisinden sonra gelecek olan devletlere aktarmayı başarabilmiş olması hasebiyle Türk Tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Yüzlerce yıl dünya siyasetine ve medeniyetine yön veren bir cihan devletinin sahip olduğu bu gücün temelinde elbette ki kendisine aktarılan mirasın sağlamlılığı yatmaktadır. Türk Tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu devlet en parlak dönemini Alâeddin Keykubad`ın hükümdarlığı döneminde yaşamıştır. Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti en geniş sınırlara ulaşmış siyasi ve ekonomik açıdan Ortadoğu'nun en güçlü devleti konumuna gelmişti. Anadolu medeniyet memleketi olma özelliğine kavuşmuştu. Alâeddin Keykubad döneminde devlet Karadeniz ve Akdeniz sahillerine açılarak sahil güvenliğini sağlamak için bilhassa da yabancı tüccarlarla anlaşmalar yapılarak onlara güvenceler verilmiştir. Akdeniz'de sahil güvenliğini sağlamlaştırmak için Kalanoros (Alaiyye) kalesinin alınması zorunluluk haline gelmişti. I. Alâeddin Keykubad Bizans'tan bağımsız olarak hareket eden Kalanoros'a hâkim olarak bölgenin güvenliğini sağlamak istiyordu. Alâeddin

*Çukurova Üniversitesi, mevhibesavas@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0597-925X>

Keykubad'ın Kalonoros'u fethettikten sonra akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için Kale hâkimi Kyr Vart'ın kızı Honat Hatunla evlenmiştir. Bu evlilikten de ileride devletin başına geçerek yıkılmasında büyük payı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev dünyaya gelmiştir. Alâeddin Keykubad, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek için Selahattin Eyyubi'nin yeğeni ve Melik Adil'in kızı Melike-i Adiliye ile evlenerek bir nevi Eyyubi tehlikesine karşı önlem almış oluyordu. Çalışmamızda Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad'ın Kolonoros Kalesini Fethi ve sonrasında ülkenin hâkimiyetini sağlamak adına yapmış olduğu siyasi evlilikler ele alınmıştır.

Anahtar sözcükler: Siyasi Evlilikler, Hâkimiyet, Fetih, Akrabalık İlişkileri.

Abstract

Turkey Seljuk Empire thousands of years with the Turkish State tradition of Turkey Cihan dominance of the ideals that have managed to transfer to the state, which has come after him because of an exceptional place in Turkish history. Hundreds of years and to have the world politics of a world state that shape the civilization of course based on the robustness of this power lies in his legacy to be transferred. This state which has a very important place in Turkish history has experienced the most brilliant periods in the period when the Aladdin Keykubad. Catching reign dominant. During this period, Turkey Seljuk Empire reached its largest political boundaries and had come to the economically most powerful state in the Middle East. Anatolian Civilizations had gained the distinction of being the hometown. Aladdin Keykubad during the state opening to the Black Sea and the Mediterranean coast guard Kalanoros (Alaiyye) it had become imperative to take the castle. I. Aladdin independently from the Byzantine Keykubad would ensure the security of the region as dominant in Kalanoros moving. After conquering of the castle Aladdin Keykubad Kalanoros judge in order to strengthen the ties of kinship Kyr Vart's daughter she was married Honat Hatu. In the large share of the destruction from this marriage through the beginning of the future state. Kaykhusraw was born. Aladdin Keykubad, Selahattin Ayyubid dynasts was happening then, the nephew and daughter of Malik Adil Malik-i have taken precautions against the danger of marrying a sort of fair to the Ayyubid.

Keywords: Political Marriage, Domination, Conquest, Kinship Relations.

Giriş

Alâeddin Keykubad'ın tahta çıktığı sıralarda Türkiye Selçuklu Devleti Orta-doğu'nun en güçlü devleti konumundaydı (İbn Bibi, 1957:209). Devletin bu duruma gelmesinde şüphesiz Alâeddin Keykubad'ın babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile ağabeyi I. İzzeddin Keykavus'un büyük katkıları olmuştur. Alâeddin Keykubad tahta çıktıktan sonra babası ve abisinin takip etmiş olduğu politikayı aynen takip etmiştir (Yazıcızade Ali, 2009:374). I. Alâeddin Keykubad'ın saltanat yıllarında Türkiye Selçuklu Devleti hemen hemen her alanda olduğu gibi ekonomik yönden de Anadolu'nun "darü'l huzur" haline geldiği bir dönem yaşamıştır. Bu dönemde yapılan siyasi ve askeri harekâtlar genellikle ticari amaçlı olmuştur (Koca, 1997:31). Devletin ekonomisi açısından hayat kaynağı olarak kabul gören İpek Yolu ticaretini geliştirmek için güvenlik tedbirleri alınmış, kervanlara mal ve can güvenliği garantisi verilerek gümrük vergileri azaltılmıştır. Bilhassa konaklama merkezlerinde her türlü konforun sunulduğu kervansaraylar fonksiyon ve yapı itibarıyla abidevi eserler olarak yükseltilerek bizzat devlet eliyle desteklenmiştir. I. Alâeddin Keykubad tahta çıktıktan sonra ticareti geliştirmek için bizzat Venediklilerle ticaret anlaşması yapmıştır (Turan, 1971: 283). Bu anlaşmaya göre Selçuklu Devleti, Anadolu'da ticareti güvenli yapmaları için Venediklilere bir nevi güvence vermiş oluyordu. Hatta kendi sahillerine gelen ticaret gemilerinin, korsanların saldırısı karşısında zarar gören mallarını karşılama sözünü vermişti (Cahen, 2001: 137). Türkiye Selçuklu Devleti anlaşma ile teminat altına aldığı tüccarların güvenliği için sahil güvenliğini sağlamak zorunda idi. Bu sebepten dolayı Akdeniz sahilinde yer alan limanları almak zorundaydı. Bilhassa da Antalya'ya yakın Kalanoros kalesinin alınması şarttı. Akdeniz'in güvenliği bakımından bu kale çok önemli bir merkez oluşturmaktaydı (Lloyd,S., Rice, J. S.,1989:46). Bizans'ın 1146 yılında Konya'da Sultan Mesut tarafından yenilgiye uğratılmasının hemen ardından (Kesik,2003:62)Anadolu'dan otoritesi zayıflamıştır. Bizans İmparatoru Manuel, 20 yıl boyunca çaba harcamış ve her türlü desteği Haçlı ittifakından almaya çalışmışsa da başarılı olamamıştır (Demirkent, 1996: 535). Daha sonraki dönemlerde Bizans hem Çukurova'da hem de Akdeniz ve Karadeniz'deki hâkimiyetini kaybetmiştir. Bizans'a en büyük darbe 1176 yılında yapılan Miryakefalon savaşı ile vurulmuştur (Çay, 1983: 305).Bu savaştan sonra Selçuklular Anadolu'nun en büyük devleti olmuş, Batı Anadolu'da uc sınır bölgesi oluşturulmuş, Uluborlu ve Honaz bu sınır bölgesinin merkezi olmuştur. Bizans'a bir darbeye IV. Haçlı Seferi ile vurulmuş, İstanbul Latinlerin egemenliğine geçmişti (Donald, 1999:2). Anadolu'da İznik ve Trabzon'da iki ayrı devlet olarak ortaya çıkmıştır. Böylece Bizans'ın Akdeniz sahili ile irtibatı kesilmişti. Akdeniz'de bağımsız hareket eden şehirler ortaya çıkmıştır (Heyd, 2000: 294). Ayrıca Kıbrıs'ta kurulan Haçlı Krallığı ve Venediklilerin Akdeniz'de ticari varlığını da göz ardı etmemek de gerekli idi. I. Alâeddin Keykubad Bizans'tan bağımsız olarak hareket eden Kalanoros'a hâkim olarak bölgenin güvenliğini sağlamak istiyordu. Ancak bu dönemde Selçuklu Türkiye'sinin dışında İslâm dünyasını kasıp kavuran Moğol istilası baş göstermişti. (Cüveynî, 1988:174). I. Alâeddin Keykubad arkasında bir pürüz bırakmadan gerekli tedbirleri aldıktan sonra Kalonoros kalesini fethetmiş ve çıktığı (İbn Bibi,1957: 235).

1. Kalonoros (Alanya) Kalesinin Önemi ve Fethi

Kale, Bizans egemenliğindeyken güzel hoş anlamında Kalonoros veya Kalon Oros adı kullanılmıştır. Kalonoros bulunduğu yer iklimi ve güvenliği açısından önemli bir yer olarak kabul edilmiştir. Kale için ulaştırılması çok zor ve kanlı çay olarak tasvir edilen nehirleri geçmenin zorluğundan bahsedilmiştir (İbn Bibi,1996:251). İbn-i Bibi Selçukname isimli esrinde kaleyi şu şekilde “*Temeli Toprağın altına kök salmış üst kısmı ise yıldızlara ulaşmıştır. Hiçbir yükseklik O’na erişemez*”, “*dikeni yüzünden rahat olmayan latif ve taze açmış bir gül gibi*” tarif etmektedir (İbn Bibi,1996:263). Müberizeddin Ertokuş o dönemde Antalya Subaşı görevini yapmakta ve sahil güvenliğinden sorumluydu (Şaman Doğan, 2003:26). Uzun süreden beri Antalya subaşılığını yapmış ve bu sahilleri çok iyi biliyordu (Baykara,1993:39). Ayrıca Mübarizüddin Ertokuş Kyr Vart ailesiyle de önceden tanıştığı bilinmektedir. Bu sebepten dolayı kalenin dizdarı Kyr Vart ile I. Alâeddin Keykubad arasındaki haberleşmeyi sağlamıştır (Baykara,1998:36). Mübarizüddin Ertokuş ve Şarab-salar Esedüddin Ayaz adlı beyler fethin baş mimarları olmuşlardır (Turan,1998:338). Bu beyler Kalonoros kalesini fethetmenin gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Karadan aşılması zor dağlar ve denizden bir hendekle çevrili granit taşlardan yapılmış bir kale olan Kalonoros kalesini almak için Bizans hükümdarlarının uğraşmadığını ordu sevk etmediğini fakat Sultan’ın buyurması halinde burayı alacaklarını belirttiler (İbn Bibi, 1996:259). Bu durum üzerine Sultan da ordunun hazırlanmasını ve sefere çıkılması emrini vererek hemen Aksaray’a hareket etti. Aksaray’da ordunun toplanmasını isteyen Sultan uç bölgelerini de askerleri ile beraber gelmeleri için birer ferman göndermiştir. On günlük bir hazırlıktan sonra sefere çıkıldı (İbn Bibi, 1996:279). Sultan orduyu üç gruba ayırdı. İlk grup kaleyi kara/dağ tarafından mancınıklarla kuşatacak, ikinci grup deniz tarafından kaleyi ablukaya alacak, üçüncü grup ise gemilerle denizden kaleye saldıracaktı. Keykubad, Dim Çayı’nı geçerek kalenin yakınlarına kadar geldi (Baykara, 1998:87). Kale sahibi Kyr Vart, Alâeddin’in sarp dağları ve azgın çayı aşarak kaleye yaklaştığını görünce tedbirlerini arttırdı ve beklemeye koyuldu (Uyumaz, 2003:68). İlk gün Sultan’ın da emriyle sarp dağa tırmanan ordu akşama kadar hiçbir sonuç alamadı (Lloyd,S., Rice, J.S, 2008:46) Komutanlar kalenin sağlamlığı ve sarplığının kendilerini yıldırması gerektiğini “Allah’ın izniyle savaşa girerek müminlerin kalplerinin şifasının” elde edilmesi gerektiğini söyledi. 100 civarında mancınık ile kale sarılmasına rağmen kış ayında olan kuşatma iki ay kadar devam etti. Kalenin deniz yolundan çevrildiğini gören ve artık dayanacak gücü kalmayan Kyr Vart daha önceden tanışıklığı bulunan Antalya subaşı sı Mübarizeddin Ertokuş’a bir elçi göndererek Sultan ile aralarında aracı olup barış ricasını iletmesini istedi (Turan,1998:337). Mübarizeddin Ertokuş gelen elçiyi dinledikten sonra hemen Sultan Alâeddin’in yanına giderek durumu bildirdi. Zaten daha fazla kan dökülmesi taraftarı olmayan sultan teklifi olumlu karşıladı (Burgu, 2010:35). Mübarizeddin gelen elçilere sultanın teklifi kabul ettiğini fakat Kyr Vart’ın kale sevdasına düşmeyip sultanın merhametine sığınmasının gerekliliğini özellikle vurgulayarak kale sahibinin yanlış bir iş yapma ihtimalinin ve kafasındaki şüphelerin önüne

geçmeye çalıştı. Haberci, Kyr Vart'a tüm ayrıntılarıyla haber verince Kyr Vart sultana bir mektup yazdı (İbn Bibi, 1957:254). Mektubunda Perslilerin İskender'in ve Romalıların bu kaleyi almaya gücünü yetmediğini, o zamanlardan beri atalarının elinde olan bu kalenin sultan tarafından fethedildiğini fakat kendisine sultanın topraklarında bir yer verilmesi isteğini belirtti. Mektubu alan Sultan Alâeddin, Kyr Vart'ın akıllı, bilgili ve soylu biri olduğunu fakat aklındaki şüphelerden arınması gerektiğini anlatan bir mektup yazarak Kyr Vart'a gönderdi (İbn Bibi,1996:221). İbni Bibi'ye göre Kyr Vart daha önce satın aldığı edepli ve namuslu kadınlarından birini sultana gönderdi. Sultan da Konya Akşehir'inin emirlik menşurunun ve geliri yüksek birkaç köyün mülkiyetini Kyr Vart'a verilmesi yönündeki emri muhtevî fermanları gönderdi (Şaman Doğan, 2003:26). Kyr Vart, özür dilemek için Keykubad'ın otağına gidip sultanın sancağıyla beraber Kalonoros'a girmesini istedi (Hacıgökmen, 2012:124). Böylece kaledeki âlimlerin kendisi hakkında kötü düşüncelerini engellemek istiyordu. Keykubad bu fikri kabul etti. Sultan davul ve zurnalar eşliğinde şehre girince keşişler yerden çıkarak Keykubad'ı karşıladılar. Alâeddin şehrin güzelliğini gördükten sonra ümera-i devlete bu fethin şükür nişanesi olarak bu sarp kayalar üzerine mükemmel bir kale yapılmasını buyurdu. Alara kalesi Alaiye kalesine 30 km uzaklıkta Antalya-Alaiye arasında bir kale idi. Kalenin hâkimi Kyr Vart'ın "dünyanın lezzetinden el etek çekmiş" rahip kardeşiydi (İbn Bibi, 1957:136). Keykubad komutanlarından birini oraya fethetmeye memur etti. Bir bölük askerle kaleye gelen kumandan kale sahibine kardeşinin başından geçenleri haber verdi ve " *sen akıllı, günlerin iyisini kötüsünü görmüş, dünyanın nimetlerinden el-etek çekmiş birisin. Selamet yolunu seçmek için daha kolay olur. Eğer kardeşinin yolundan gidip kaleyi kullarımıza teslim edersen, sınırsız cömertliğimize mazhar olur, istek ve arzularına kavuşursun*" mealindeki sultanın mektubunu verdi (İbn Bibi, 1957:137). Kulunç hastası olan Kyr Vart'ın kardeşi büyük ihtimalle çevresindeki keşişleri baskısıyla da hastalığı iyice arttı ve kısa süre içerisinde de vefat etti. Kalenin ileri gelenleri bu durumdan çok korkarak kaleyi teslim etme yoluna gittiler (Konyalı, 1946:66)

2. Kalonoros (Alanya) Kalesinin Fethi Sonrası Meydana Gelen Gelişmeler

2.1.Honad Hatun Ve Yapılan Evliliğin Amacı

Kalenin fethi sonrası Sultan Alâeddin Keykubad'a Kyr Vart komşuluk hakkı olarak sultanın nezdinde şefaatte bulunmasını ve hayatını korumasını istedi. Sultan Alâeddin Keykubad bu durumdan çok memnun kaldı. Kaleyi teslim almak ve Kyr Vart'ın kızı ile evlenmek, mukabilinde de kendisine Akşehir beyliğini ve birkaç meşhur köyün mülkiyeti verilmesiyle anlaşmaya varıldı (Turan, 1998:336). İbn Bibi, Alâeddin Keykubad'ın Kalonoros Kalesini fethettikten sonra akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için Kyr Vart'ın haremindeki cariyelerinden birisiyle evlendiğini yazmaktadır (İbn Bibi, 1996: 265). Ermeni Müverrihi Simbat, Sultan Alâeddin'in Kyr Vart'ın elinden kalesini aldığı anda onun kızı ile evlendiğini fakat kızın "Hıristiyanlığından" dolayı sultanla hiçbir münasebette bulunmadığını yazmaktadır

(Simbat,1946:80). İbn Bibi'nin bu evliliğin akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için yapılmış olduğunu söylemesi (İbn Bibi, 1957:248) Huand Hatun'un, Kir Vart'ın kızı olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda bu hanımın ismi Hunat ya da Huand, Mahperi Hatun olarak geçmektedir (Edhem,1982:68). Huand Hatunun uzun süre Hıristiyan olarak yaşadığı bilinmektedir. Bu durum Alâeddin Keykubad'ın saltanatının son yıllarına kadar devam etmiştir. Alâeddin Keykubad ile evliliğinden olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in iktidar döneminde onun Müslüman olduğu ve kendini hayır işlerine verdiği söylenilmektedir. Sultanın bundan önce bildiğimiz tek eşi, Alanya kralı Kyr Vard'ın kızı Mahberi Huand (Hunat) Hatun'dur. Bu hatunun İbn Bibi'de Keykubad anlatılırken yeteri kadar yer vermemesi ilginçtir (İbn Bibi, 1996:123). Sultanın resmi eşi pozisyonuna Melik Adil'in kızı oturtulmakta ve adeta Huand Hatun'a cariyeye muamelesi yapılmaktadır. Fakat Huand Hatun II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi olarak Selçuklu tarihini çok etkileyen bir sima olacaktır. İbn Bibi bunu bildiği halde Huand Hatun'a Alâeddin bahsinde hiç yer vermez. Aynı zamanda bu bahsi geçen evlilik hadisesi siyasi bir evlilik olarak da düşünülmüştür (İbn Bibi, 1996:133). Huand Hatun, Alâeddin Keykubad ölene kadar dini olan Hıristiyanlığı muhafaza etmiştir ki, Gıyaseddin'in İstanbul Latin İmparatoru Baudouin'e gönderdiği mektup bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Burgu, 2010:129). Ancak yaptırdığı Huand Hatun Camii'nin bitim tarihi 1238'dir. Şu halde bu caminin yapımına başlanıldığında Huand Hatun hala Hıristiyan idi. Zannımızca bu camii birçok hayır eseri sahibi olan Huand Hatun kocası öldükten sonra onun başlattığı birçok yapı işini üzerine almış ve halk arasında saygın bir yer edinme amacıyla bunların bitirilmesini sağlamıştır (Turan, 1998:329). Huand Hatun oğlunun meşru varis olmaması, kocasının zehirlenme olayında parmağının olma ihtimali ve Hıristiyan olması sebebiyle oluşan muhtemel dedikoduların böylece önüne geçmeyi planlamıştır (Anonim, 1952:63). Birçok cami, medrese, han, ve zaviye ona nispet edilir ki bunlar Alâeddin zamanında yapımına başlanılan ve Huand Hatun ile alakası olamayan binalar idi. Huand Hatun, oğlunun kifayetsizliği sebebiyle bu binaların tek milini üzerine almıştır (Burgu, 2010:157). Huand Hatun, kocasının ölümünü müteakip oğlunun iktidarına hale getirmemek amacıyla Müslüman olmuş fakat İslamiyet de görünen o ki tüm kalbiyle benimsemiştir. Ermeni Simbad, Alâeddin'in bu kadın ile Hıristiyan olduğu için cinsi münasebette bulunmadığını söyler. Gıyaseddin'in onun oğlu olduğunu kesin olarak bildiğimize göre bu mümkün değildir. Üstelik Alâeddin'den bir kız çocuğu daha vardır. Moğolların Köseadağ'da Selçuklu ordusunu bozguna uğratmasından sonra Mahperi Huand Hatun cariyelerini ve bu kızını alıp Kilikya Ermeni baronu Hetum'a sığınmış fakat Hetum'un babası Konstantin onu ve kızını Moğollara teslim etmiştir. Huand Hatun'un oğlu gibi Kubadabad ya da Alanya-Antalya'ya kaçmayıp Ermenilere sığınması hayli ilgi çekicidir. Ermeni kökenli olduğunu bildiğimiz hatunun hemen ilk tehlikede vatanını terk edip Ermenilere sığınması ve Hetum'un babasının da Moğollara karşı bir bağlılık gösterisi olarak kadın ve çocuğunu onlara teslim etmesi akılda birçok soru işareti bırakmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Huand Hatun meşru eş olmadığı için düğün ve oğlu meşru varis olmadığı için de sünnet düğünü yapılmamıştır (İbn Bibi, 1957:135).

2.1.2.Gaziye Hatun Ve Yapılan Evliliğin Amacı

Sultan Alâeddin Keykubat'ı Harezşah'ın Türkiye Selçuklu Devletinin hudutlarına kadar gelmesi ve Moğol tehlikesi karşısında tedbirler almaya mecbur etmişti (Turan, 1998:349). Bölgedeki müşterek endişelerden dolayı Eyyubilerle bilhassa da Melik Eşref' le bir an evvel dostluk ilişkilerinde bulunmak istiyordu. Bu sebepten dolaydır ki Kayseri de hapis tutulan İzzeddin bin Bedr ile maiyetindeki askerlerine ihsanlarda bulunarak serbest bıraktı. Onları Şam'a gönderdi. Kendisi de Kayseri de bir müddet kaldıktan sonra Antalya'ya gitti (Halil Ethem, 1982:61). Antalya'da hem dinleniyor hem de Alaiye'nin inşası ile ilgileniyordu. Sultan önce Saraylar yaptırdı ve kaleyi tahkim ettirerek tersane yaptırdı. Böylece sahilin güvenliğini sağlayacak filo yapıldı (İbn Bibi, 1957: 249). Sultan I. Alâeddin Keykubad, memleketin her yerinden insanlar getirterek bilhassa zanaatkarları ve bilginleri şehre yerleştirmiştir. Şehrin etrafında ekili bulunan topraklara Türkmenlerin girmesi için izin vermiştir. İskân işinden sonra da kale surlarının yapımına başlamıştır (L'loyd, 1989: 4). Sultan bir taraftan Alaiye'nin yeniden inşası için uğraşırken bir taraftan da Türkistan'dan gelen istilalar karşısında ülkesinin istikbalini düşünüyordu (Turan, 1998:349). Bu durumda ülkenin menfaati için yapılacak olan en doğru hareket Eyyubilerle dostluk ve ittifak yapmaktır. Alâeddin Keykubad tahta çıktığı günlerde Melik Eşref ile giriştiği dostluk ilişkilerini tekrar düzeltmek istiyordu. Bunun içinde onun hemşiresi ile evlenmeyi bu dostluğun kuvvetlenmesi için uygun görüyordu. Bu düşüncelerini Hokkabaz oğlu Seyfeddin'e bildirdi (Turan, 1971:221). Horasan ve Irak'ın en değerli eşyalarından oluşan bir hazinayı Sultan, aracı olarak Seyfettin'i seçip onu türlü hediyeler ile Şam'a gönderdi. Hokkabaz oğlu, Malatya'ya ulaşınca orada hastalanarak vefat etti. Bu durum üzerine Sultan, Şemseddin Altun abayı gönderdi. Malatya'ya varan Altun aba hediyeleri olarak yoluna devam etti. Eyyubi hükümdarları Sultan Alâeddin Keykubad'ın İzzeddin bin Bedr ve diğer esirleri serbest bırakması ve yaptığı güzel muamelelerden son derece memnun kalarak Sultan tarafından gönderilen heyete büyük bir ilgi gösterdiler (İbn Bibi, 1957:258). Melik Adilin oğulları Şam'da toplanarak Sultanın teklifini kabul ederek nikâhı kıymışlardır (Turan, 1998:350). Ancak gelinin ve çeyizinin hazır edilmesi için bir süre istediler. Bu arada Sultanın Malatya'ya gelmesini burada gerdeğe girmesini istemişlerse de Sultanın boynunda çıkan bir çıbandan dolayı düğün bir müddet ertelenmiştir (Turan,1998:351). Yaklaşık on günlük bir gecikmeden sonra düğün 1227 (624) yılında gerçekleşmiştir (Turan,1998:351). Alâeddin Keykubad'ın resmi ve meşru eşi melik Adil'in kızı iffetli ve safvedli Melike-i Adile'dir. Kaynaklarda ona Gaziye Hatun denilse de gerçek isminin farklı olduğunu düşünmekteyiz. Kayseri'deki Çifte Kümbetler ismindeki yapıların Melike-i Adile ile kızlarının olduğunu Halil Edhem belirtir. Kitabesinde Melike-i Adile hakkında hem ismet hem saffet lakabı kullanılmıştır (İbn Bibi, 1957: 256).

3. Alâeddin Keykubat'ın Veliht olarak İzzeddin Kılıç Arslanı Tayin etmesi

Sultan Alâeddin Fırat vadilerinde önemli yerleri aldıktan sonra Eyyubilerle münasebetleri akrabalıklar yoluyla sağlamlaştırdıktan sonra ülkesinin menfaatleri gereği fetihlerini şarka çevirdi (Aksarayı, 1994:45). Cenupta Ermeniler kontrol altına alınmış, Haçlılar bundan böyle Antalya sahillerine giremeyecek hale gelmişti (Turan, 1998:351). Bu arada Sultan Alâeddin'in şark siyaseti Harizmşah Celeddin Mengüberti'nin Şarki Anadolu'nun hudutlarına kadar gelmesi ve Moğol istilası Sultanın Şark siyasetine yeni şekil vermesine neden oldu (Turan, 1998:336). Doğuda ortaya çıkan bu tehlikelerin önlenmesi ancak Erzincan ve Kemah taraflarında hüküm süren Mengüceklilerin güvenliğine bağlıydı. Celeddin Harizmşah'ın Azerbeycan'a yerleşmesiyle bir nevi Anadolu işlerine karışmış oluyordu (Anonim, 1952:68). Erzurum ve Erzincan hükümdarları Harizmşah'ın siyasetine alet olmaya başlamışlardı. Bu sebeplerden dolayıdır ki Sultan Alâeddin Şark siyasetinin ehemmiyeti için Erzurum ve Erzincan'ın alınması gerektiğine inanıyordu. Daha evvel Erzincan da Mengücek hükümdarı Fahreddin Behramşah II. Kılıç Aslandan beri Selçuklularla kız verip almakla Türkiye Selçuklu Devletine 60 yıl itaat etmiştir (Turan, 1998:337). Ancak onun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Davud-şah ve Erzurum da hüküm süren Cihan-şah, Sultan Alâeddin'e karşı bağımsızlık sevdasına kapılmışlardır. Bu durum karşısında Sultan bu beylere karşı sefer düzenlemiş Erzincan'ı işgal etmişti (Turan, 1957:354). Melik Eşref Alâeddin Keykubat'ın Erzincan'dan sonra Erzurum ve Ahlâtı işgal edeceği korkusuyla Erzurum'a bir ordu göndermişti. Ancak Sultan Alâeddin şarktan gelen istila tehditlerine karşı Eyyubilerle dostluk siyasetine büyük önem verdiği için bu çatışmalardan uzak durmayı tercih etmişti (Anonim, 1952:54). Alâeddin Keykubat bu sebeplerden dolayı Erzincan'dan Sivas'a dönmüş, oğlu Gıyaseddin Keyhüsrevi Mengücek iline melik tayin ederek yanına da Er- Tokuşu Atabey olarak atamıştır (Turan, 1998:357). Sultan Alâeddin bu sırada yaptığı bir toplantıda Melike-i Adiliye'den olma oğlu İzzeddin'i kendisi yerine veliaht tayin ederek tüm emirlerden biat yemini aldı. Yine Melike-i Adiliye'den olma oğlu Rükneddin'i Şam vilayetine atadı. Alâeddin Keykubat bir iki yaşlarındaki küçük çocuğunu yerine veliaht gösterirken muhtemelen beş altı yaşlarındaki büyük oğlu Gıyaseddin'i hem merkezden hem de tahttan uzaklaştırmış oluyor idi. Alâeddin Keykubat bu tutumunda çocukların şahsiyet ve hiyakatinden ziyade annelerinin şahsi ve siyasi durumları etkilemiştir (İbn Bibi, 1957:268). Gıyaseddin'in annesi ve dayıları hala Hıristiyan idi. Üstelik daha önce de bahsi geçtiği üzere bazı gizli işlere bulaşmışlardı (Burgu, 2010:136). Gıyaseddin'in tahta geçmesi Selçuklu için menfaat'ten ziyade zarar getirecek, ülkedeki Rum ve Ermenilerin tahta etkisi olacaktı. "Rum'u ezmezsen Rum seni ezer." diyen sultanın bu tehlikeyi açık olarak görmesi yanında Melike-i Adiliye'nin kardeşleri dolayısıyla ülkesini bir Eyyubi saldırısından koruma isteği de tercihinde etkili olmuştur diyebiliriz (Burgu, 2010:141). Alâeddin Keykubat, Selahattin Eyyubi'nin yiğeni ve Melik Adil'in kızı Melike-i Adiliye'den olma oğlu olan ve o zamanlar henüz yeni doğmuş bulunan İzzeddin'i veliaht ilan etti. Bu durum bazı emirler tarafından hoş karşılanmamıştı. Bu emirlerden biri olan Nizameddin Ahmed Tuğrayı "bir güneşe

şahlık sancağı vererek Şam (hem akşam vakti hem de Eyyubiler kastediliyor.) için sabah aydınlığı açtın” demiştir. Gıyaseddin'in hükümdarlığa ehil olmamasından ziyade, annesinin ve dayılarının durumu onun veliahtlığını engellemiştir (Turan,1998:357).

4. Alâeddin Keykubad`ın Ölümü ve Gıyaseddin Keyhüsrevin Tahta Geçmesi

Sultan Alâeddin Keykubad büyük bir sefer hazırlığı içerisindeyken ve aynı zamanda devletin geleceği ile ilgili çok önemli karar arifesinde zehirlenerek hayatını kaybetti. Çeşitli kaynaklarda Sultan Alâeddin'i Meşhed Ova'sında Sadeddin Köpek ve diğer İranlı ümera ile ortaklaşa oğlunu tahta çıkarmak için Huand Hatun'un zehirlediğini yazmaktadır (Turan,1998:389). Alâeddin Keykubad, bayramın üçüncü gününde ileri gelen devlet adamlarına ve yabancı elçilere ziyafet verdi. Ancak bu ziyafette Çaşnigir Nusreddin Ali'nin sunduğu kızarmış kuş etini yedikten sonra rahatsızlandı ve Keykubadiye Sarayında 45- 50 yaşlarında vefat etti (Kaymaz, 2009:56). Sultanın ölümü üzerine Gıyaseddin Keyhüsrev ise meşru varis olmadığı halde tahta geçti. Alâeddin'in ölümü ve onun gibi kifayetsiz birini tahta geçmesiyle refah ülkesi Selçuklu Türkiye si biranda kan ve gözyaşı memleketi oldu (Kaymaz, 2009:67). Gıyaseddin Keyhüsrev 1238'de üvey annesi Melike-i Adile'yi Ankara kalesine hapsedirip, Sadeddin Köpek vasıtasıyla yayın kirişiyile boğdurtmak suretiyle öldürttü (Anonim, 1952:89). İbni Bibi Melike-i Adile' yi hayırla yâd ederek ve gaddarca öldürülmesini de kınamaktadır. O öldürme olayını şöyle anlatmaktadır: *“Her hareketinde asil yaratılışının izleri görünen, som derece iffetli ve namuslu olan bu merhume, cellâtlar gelmeden önce izin alıp abdestini yeniledi. Hayatına veda etmek için, içinden gelerek iki rekât namaz kıldı. Yüzünü göğe çevirerek, “Allah'ım, ben senin kulunum ve kulunun zulüm görmüş, ümitsizliğe düşmüş, değersiz kızyım. Benimle çocuklarım arasına karanlık perde koydular. Ruhumu ve vicdanımı köreltip kanımı akıtmaya niyet ettiler. Allah'ım çocuklarımı sana emanet ediyorum. Onları koru. Sen tövbeleri kabul eder, kullarına acırsın” dedi. O an orada bulunan saray hocaları bu duayı ezberleyip bir yere kaydettiler. Merhume devamlı, “zalimlere hak ettikleri cezayı ver. Bana acı ve beni bağışla, tövbelerimi kabul et” dedikten sonra başörtüsünü iki üç kat dolayıp yüzünü kapayarak kibleye dönüp oturdu. Hizmetçilerle helalleşti. Kelime-i şehadet getirip Kur'an okumaya başladı. Cellâtlar gelip, böyle dünya iffetlisi bir kadını cennet bahçesine gönderdiler”*(Burgu, 2010:192). Daha sonra Gıyaseddin Keyhüsrev kardeşleri İzzeddin ve Rükneddin'i Uluborlu kalesine hapsedirdi (Burgu, 2010:191). Rükneddin ve İzzeddin, Gıyaseddin'in çocukları olduktan sonra öldürülmek istenmişti. Gıyaseddin, Hacı Armağan-Şahı onları öldürmesi emriyle Uluborlu'ya yolladı (Kaymaz, 2009:42). Fakat rivayetlere göre Armağan-şah çocuklara kıyamayıp onları serbest bıraktı. Uç Türkmenlerinin ayaklanmasında kendisini Alâeddin Keykubad'ın oğlu olarak gösteren Ahmed'in bu çocuklardan biri olma ihtimali ya da bu olayı bilmesi rivayetlerin doğruluğunu destekler niteliktedir (Burgu, 2010:195).

Gıyaseddin av hayvanlarına, eğlenceye, içkiye ve kadına çok düşküdü. Gürcü Thamara, Konyalı bir papazın kızı, Konyalı zengin bir Rum'un Berduliye ismindeki kızı, Eyyubi Melik Nasır'ın kız kardeşi Mengüçikli Muzafferüddin'in kızı ile evlendi ve İstanbul Latin İmparatoru Baudoin'in akrabası olan bir Fransız prensesiyle evlenmeye teşebbüs etti (Burgu,2010:193). II. Gıyaseddin Keyhüsrevin Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılmasında da çok büyük payı olmuştur.

Sonuç

I. Alâeddin Keykubad'ın tahta çıktığı dönemlerde Türkiye Selçuklu Devleti, Ortadoğu'nun en güçlü devleti konumuna gelmişti. Medeniyet ve kültür hareketlerine paralel iktisadi kalkınmada büyümüştü. I. Alâeddin bir taraftan da Karadeniz ve Akdeniz sahillerine açılmıştı. Anadolu'da milletler arası ticari faaliyetler gelişmiş, bölgedeki sahil güvenliğini sağlamak için anlaşmalar yapılmış, yabancı tüccarlara güvenceler verilmişti. Akdeniz sahil güvenliğini de sağlamlaştırmak için Kalanoros (Alaiyye) kalesinin alınması bir nevi zorunluluk haline gelmişti. Mübarizüddin Ertokuş'un da telkinleriyle kale fethedildi. Kalenin fethi sonrası Sultan Alâeddin Keykubad'a, kalenin önceki sahibi Kyr Vart komşuluk hakkı olarak sultanın nezdinde şefaatte bulunmasını ve hayatını korumasını istedi. Sultan Alâeddin Keykubad bu durumdan çok memnun kaldı. Kaleyi teslim almak ve Kyr Vart'ın kızı Huand Hatunla ile evlenerek akrabalık ilişkileri sağladı. Fetih tamamlandıktan sonra bölge, Manavgat'tan Silifke ve Anamur'a kadar uzanan sahil çizgisi Türk boylarının iskân alanı oldu. Aynı zamanda da bölge Türklerin yaylak ve kışlak hayat tarzına çok uygundu. Sultan Kalonoros kalesinin adını Alaiyye olarak değiştirdi. I. Alâeddin Keykubad'ın Huand Hatun la evlenmesiyle ileride ölümüne sebep olacak II. Gıyaseddin Keyhüsrev dünyaya geldi. Alâeddin Keykubad'ın iki eşi, üç erkek çocuğu ve iki kız çocuğu bulunduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Eşleri Kalonoros tekfurı Kyr Vart'ın kızı olan Mahperi Huand Hatun ile Eyyubi Hükümdarı Melik Adil'in kızı olan ve Melike-i Adile olarak bilinen Gaziye Hatun'dur. Bunlardan başka amcası Muiseddin Tuğrul Şah'ın kızı ve Cihan Şah'ın kardeşi ile bir izdivaç yaptığı ve bilahare bu ikisini öldürdüğünü Ebu'l Farac söylüyorsa da bu gerçek dışıdır. Sultan Alâeddin Melik Adil'in kızı olan ve Melike-i Adile olarak bilinen Gaziye Hatun'la evlenerek ülkesini Harezmîlilere ve Moğol tehlikesine karşı Eyyübilerle akrabalık ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Alâeddin Keykubad, Melik Adil'in kızı Melike-i Adiliye'den olma oğlu olan ve o zamanlar henüz yeni doğmuş bulunan İzzeddin'i kendisine veliaht seçmesi bazı emirler ve bilhassa da Huand Hatun tarafından hoş karşılanmadı. Emir Sadettin Köpek ile Huand Hatun'un işbirliği sonucunda Sultan zehirlenerek öldürüldü ve yerine bizzat kendisinin tayin ettiği veliaht değil de Huand Hatun'dan doğma II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta oturmuştur. II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Türkiye Selçuklu devleti ihtişamını kaybederek yıkılma sürecine girmiştir. Ayrıca devlet içindeki çekişmeler, Sadettin Köpek'in faaliyetleri, Moğol İstilasası, Türkmenlerin ayaklanması bu süreci hızlandırmıştır.

Kaynakça:

AKSARAYI KERİMÜDDİN MAHMUD, (1944), *Selçuki Devletleri Tarihi*, (Çev. M.N.Genç Osman F. N. Uzluk), Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.

ANONİM, (1952), *Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi*, (Çev. Feridun Nafiz Uzluk), Ankara: Örnek Matbaası

BAYKARA, Tuncer, (1988), *Anadolu'nun Tarihi coğrafyasına giriş I Anadolu'nun İdari Taksimatı*, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

BAYKARA, Tuncer, (1993), Bir Selçuklu şehri olarak Antalya, Antalya IV. Selçuklu Semineri 13-14 Mart 1992, (Bildiriler), (ss. 38-43), Antalya.

BURGU, Y.S.(2010), *Anadolu Selçukluları*, Selenge Yayınları.

CAHEN, Cahen. (2001), “13. Yüzyılın Başında Anadolu’da Ticaret”, (Çev. Aykut Derman), Cogito, CÜVEYNÎ, (1988), *Tarih-i Cihan Güşa, I*, (Çev. M. Öztürk), Ankara.

ÇAY, Abdulhaluk (1983), “Karamıkbeli (Myriokephalon), Savaşının Yeri”, Şükrü Elçin Armağanı, Ankara.

DEMİRKENT, Işın, (1996), “Haçlılar”. *DİA*, XIV, İstanbul.

EDHEM, Halil, (1982), *Kayseriye Şehri*, (Haz. K. Göde), Ankara.

HACI GÖKMEN, Mehmet Ali, (2012), “I. Alâeddin Keykubad`ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma”, *Mediterranean Journal of Humanities* mjh.akdeniz. edu. tr, II/I, 121-130.

HEYD, W, (2000), *Yakın Doğu Ticaret Tarihi*, (Çev. E. Z. Karal), Ankara: TTK Yayınları.

İBN BİBİ, (1957), I. Tıpkı Basım,(Neşr.A. Erzi- N. Lugal), Ankara.

İBN BİBİ, (1996), *El- Evâmirü'l- Alaiyye fi'l-Umuri'l- Alaiyye (Selçuk-nâme)*, (Çev. M. Öztürk), Ankara: I. Kültür Bakanlığı yayınları

KAYMAZ, Nejat, (2009), *Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Giyaseddin Keyhüsrev ve Devri*, Ankara.

KESİK, Muharrem, (2003), *Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi, Sultan Mesud Dönemi (1116-1115)*, Ankara.

KOCA, Salim, (1997), *Sultan I. İzzeddin Keykavus*, Ankara.

KONYALI, İsmail Hakkı, (1964), *Konya Tarihi*, Konya.

LLOYD, S. and Rice, J. S, (1989), *Alanya*, (Çev.N.Sinemoğlu) Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi.

NİCOL, Donald M, (1999), *Bizans'ın Son Yüzyılları (1204-1453)*, (Çev. B. Umar), İstanbul.

SİMBAT (1946), *Başkumandan Vekayinamesi 951-1334*, (Çev. H. D. Andre-asyan), İstanbul.

ŞAMAN, Doğan, N, (2003), Mübarizeddin Ertokuş'un bir eseri: Gelendost Ertokuş Han, Antalya VI. Selçuklu semineri bildirileri, (ss. 25-30), Antalya: Antalya Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURAN, Osman, (1971), *Selçuklular Zamanında Türkiye*, İstanbul.

ŞAMAN, Doğan, N, (2003), "Mübarizeddin Ertokuş'un bir eseri: Gelendost Ertokuş Han", **Antalya VI. Selçuklu Semineri Bildirileri**, Antalya: Antalya Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (25-30)

UYUMAZ, Emine, (2003), *Sultan I. Alâeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi (1220-1237)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

YAZICIZÂDE, Ali, (2009), *Tevarih-i Âl-i Selçuk*, (Haz. Abdullah Bakır), İstanbul.

Extended Abstract

Turkey Seljuk Empire thousands of years with the Turkish State tradition of Turkey Cihan dominance of the ideals that have managed to transfer to the state, which has come after him because of an exceptional place in Turkish history. Hundreds of years and to have the world politics of a world state that shape the civilization of course based on the robustness of this power lies in his legacy to be transferred. This state which has a very important place in Turkish history has experienced the most brilliant periods in the period when the Aladdin Keykubad. Catching reign dominant. States come to this situation undoubtedly Aladdin Keykubat's father, brother and I. Kaykhusraw İzzeddin has been Keykavus large contributions. After leaving Aladdin Keykubat board he has followed his father and brother. Aladdin Keykubat board he has followed the same policy that has followed his father and brother. Aladdin Keykubat the reign of the Seljuk Empire in Turkey as it is in almost every sphere of economic direction of Anatolia "Daru'l peace" has become a period where I lived. This period has often been made in the political and military operation for commercial purposes. In terms of the economy of the state as the source of life recognized the Silk Road safety measures taken to improve the trade has been a reduced customs duty on goods and giving guarantee the safety of the caravan. Caravanserai that any kind of comfort functions offered accommodation centers in particular and raising his hand as monumental works as the state itself is supported structure. After leaving Aladdin Keykubat board to develop trade has made trade agreements with the Venetians themselves. According to this agreement Seljuk State, trading was going on in Anatolia has given assurance to the Venetians to do a kind of safe. Even their merchant ships from the coast, the pirates had promised to meet the damaged goods in the face of attack. Turkey was obliged to provide for the safety of the coast guard merchant agreement that guarantees the Seljuk Empire. It had to take the ports located on the Mediterranean coast this reason. In particular, it must be obtained Kalanoros castle near Antalya. this castle for the security of the Mediterranean constituted a very important center. Byzantine in Konya in 1146 by Sultan Masud immediately after the defeat has weakened the authority of Anatolia. Byzantine Emperor Manuel, who has spent 20 years of effort and if you try to get any kind of support from the Crusader alliance was not successful. In the later Byzantine period, and Cukurova has lost its dominance in both the Mediterranean and the Black Sea. Byzantium was hit with the biggest impact Miryakefalon war in the year 1176. The Anatolian Seljuks after the war became the largest state, western end of the border regions have been formed in Anatolia, Uluborlu and Honaz has been the center of this limit. In a blow to Byzantium IV. smitten with the Crusades, Istanbul had passed into the sovereignty of Latin America. Anatolian Iznik and Trabzon have emerged as two separate states. So he cut off contact with Byzantium's Mediterranean coast. acting independently in the Mediterranean city emerged. In addition to not ignore the Crusader Kingdom established commercial presence in the Mediterranean in Cyprus and the Venetians were needed. I. Alaeddin independently from the

Byzantine Keykubad would ensure the security of the region as dominant in Kalanoros moving. However, during this period raged outside the Islamic world, Turkey Seljuk Mongol invasion of the head showed. I. Alaeddin after receiving the necessary measures without leaving behind a rub Keykubad output Kalonoros conquest of the castle. Fortress, Byzantine rule the nice welcome sense of Kalonoros or Kalon Oros name is used. Kalonoros place in terms of climate and security which has been recognized as an important place. Kyr Vart could not withstand the pressure were delivered to the castle. Also Sultan Alaeddin Keykubat neighborhood Ky Vart right to intercede in the presence of the sultan's office and asked for the protection of life. Sultan Alaeddin Keykubat was very satisfied with this situation. take delivery of the castle and Kyr Vart's daughter to marry, in return to him Akşehir principalities and agreement was reached granting ownership of several famous villages. The name of this lady in the sources Hunat or Huand, Mahperi is known to live as long as Christians. This situation continued until the last years of the reign of Alaeddin Keykubat. Alaeddin Keykubat II by marriage. Kaykhusraw period of power that is said to give himself and his Muslim charities. Before we know it's only wife of Sultan, Alanya Vardar Kyi, the daughter of the king Mahberi Huand (Hunat) Hatun. Sultan Adil Malik's official position wife and daughter are seated almost Huand Hatun concubine treatment is performed. But Huand Babe II. Gıyaseddin as Cyrus's mother will be a feature affecting much of the history of the Seljuk. He also said this incident was considered marriage as a political marriage. Huand Babe, the death of her husband had converted to Islam in order to prejudice the subsequent ruling by Islam adopted son, but also it seems that all his heart. After the Mongols defeated the Seljuk army in Köseadağ Mahperi Huand Babe concubines and his daughter took refuge in Cilicia Armenian baron he has Hetum but Hetum's father Konstantin has delivered the Mongols her and her daughter. Sultan Alaeddin Keykubat's second marriage Mlika has been with the Ayyubid Melik-i Adil. Harezmshah arrive in Turkey until the border of the Seljuk Empire and was forced to take measures against the Mongol threat. Because of common concern in the region, particularly with Eyyubiler Ashraf Malik 's would engage in friendly relations as soon as possible. This is the reason that Kayseri was sent to Damascus by releasing bestowed the soldiers in the prison with his entourage held İzzeddin thousand Bedar. He also went to Antalya in Kayseri After staying for a while. Antalya resting both was interested in the construction of Alanya. The Sultan on the one hand for a hand when dealing Conquest Of reconstruction of the face of invasion from Turkistan was considering the future of the country. In this case, the right thing to do for the benefit of the country, which was to make friendship and alliance with the Ayyubid dynasty. In the days that throne with Ashraf Malik wanted to fix again the friendly relations that input. In marriage to his nurse that he sees fit in order to strengthen this friendship. Alaeddin Keykubat official and legitimate rulers wife's daughter, chaste and fair safvedl Melik-i is fair. References to him in the Gazi Hatun we believe that his real name were different. Alaeddin Keykubat two wives, three sons and two daughters are learning from that source. Spouses Kalonoros Governor Kyr Varta the daughter Mahperi Huand

Eyyubi Babe ruler with just the daughter Malik and Malik Gazi Babe-i are known as fair. You did Mesud from another uncle did that Tugrul Shah's daughter and a marriage with Shah Jahan's brother and later also said that if it is unrealistic to kill the two. Turkey Aladdin Keykubad after the Seljuk throne. Kaykhusraw is seated. In his time, Turkey has entered the process of collapse, losing the grandeur of the Seljuk Empire. Also strife within the state, Sadettin Köpek's activities, the Mongol invasion, the insurgency in the Turkmens has accelerated this process.