

DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU'DA BAZI YERLERİN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA KATILMASI

Prof. Dr. Ahmet UĞUR

XVI. Yüzyılın başında, Ortadoğu'da, biribirine rakib üç büyük devlet vardı.

- a) Osmanlı İmparatorluğu
- b) Mısır ve Suriye'de Memluklular
- c) Doğu'da daha yeni çıkışmış bir Hanedan olan, Safaviler.

Şeyh Cüneyd' (1447-1460) in torunu ve Şeyh Haydar' (1460-1488) in oğlu olan Şah İsmail tahta geçtikten sonra (902/1490) ceddinin Mezhebi olan (1) «Mezheb-i bî-asl-ı Şâyi itmek için» kılıca sarıldı ve kuvvete baş vurdu. İran, Irak ve Anadolu'ya saldırdı. Horasan'ı harab etti. Horasanlı Emin adlı bir şair Yavuz'a yazdığı bir şiirinde ondan imdad ister ve Şah İsmail'in yaptıklarını Farsça ve Çağatay türkçesiyle şöyle anlatır :

Ey saâded seririnün şâhi
Vey celâdet sipihrinün mahî
.....
Din tarikini küfr yıkdı tamam
Küfr din mesnedini tutdı makâm
Hanedanlar barusı buldu harab
Kalmadı şer' içinde ây ile tâb
Bağrımı küfredi kebab itdi
Din-ü İslami harâb itdi.
Sendin ümîd vardır alem
Alem içindeki beni adem
İntizarun çeker Horasanlık
Kıl Horasanda dahi sultanlık

1. Kemal Paşa Zade Defter IX (A. Uğur Tah.) s.

Maveraünnehr içre şâh-u gedâ
Kiladururlar sana müdâm duâ (2)

Alauddevle'y yakalamak için Marası ve Elbistanı yıldı, yakdı. Bağdad da katliâm yaptı. Ehl-i Sünnet Mezhebinin ileri gelen imamlarından ve emirlerinden pekçoğunu kabrinden çıkarıp kemiklerini yakdırdı. Kemal Paşa-zade, bu konuda, bize çok şey anlatır. Biz sadece bir yerini alacağız.

«Şah İsmânl Mevlâna Sa'deddiin Taftâzânî evladından dâru'l-mülk-i Herât Şeyhu'l-İslâmını, ki ol zamanda muktedi-yi enâm idi, altmış talebesiyle ve merhum Şeyh Şehâbeddin evladını tevâbil'iyle dendüye mütâba'at inmedükleri eclden (*) katlettirdi. Kebbetül - İslâm olan muazzam şehirleri envâr-ı şeriatden boşaldub, zalam-ı zulum-ü- bid'at ve zulmet-i zindika-u-dalaletle toldurub, meşâhid-i ahyâr ve ma'abid-i eb-râr olan medâris-ü-mesâcidi harâb itdürdi. İmâm-ı hümâm Ebî Hanîfe-i Küfinün ve şeyhi's-şüyûh Seyyid Abdulkâdir el-Geylânînün ve Şeyh Ebî İshak-ı Kâzerûnînün ve Şeyh Muhammed Sâbûnî-yi Hemedânînün ve Kitabu'l-Envâr sâhibi Mevlâna Yûsuf-î Erdebîlînün ve bunların emsâli nice sâhib - Kemâlün müteyemmen meskenlerin ve müteberrek mezarlarının yıkdurub, yakdurub tûde-i türâb itdürdi (3).

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda dehset saçmıştı. Bölgenin Beylerinden pekçoğunun saltanatına son vererek, bir kısmını'da zindanlara atmışdı. Bunların arasında Hisn keyfa kalesinin beyi olan, kendi enîştesi Halil Bey'de vardı.

Kemal Paşa-zade diyorki; «Ma-hâsil-i kelâm ol bed-fercâmun ehl-islâm'a iddigi zulm-ü-taaddiyi sukkân-ı Beyt-i Mukaddese Buhtu'n-Nâsr-ı Gaddâr ve esbât-ı Benî Isrâile Firaun-ı bed-kirdâr itmemişdi ol bed-fercam, ehl-i İslâma belyîye-i âmme vetâmmâ-i kübrâ idi. Ol sebeb'den Selîm, Gêbr-ü-tersâye koyub, ol-bed-rayı arapı gitti. Ol ejdehâ-yi ateş-feşâni yutmağa bir âsâ ve ol Firavni nehr-i kahra şark itmege bir Musa bulunur.

Haberdâr ululardan naklolunur
Her firavna bir Musâ bulunur (4).

2. İdris-i Bitlisi (Ebu'l-Fazıl) Selim-name v. 676-686, Celal-Zade, Selim-name v. 366-389, Münsebat-ı Selâtin II, s. 368.
3. Kemal Paşa-Zade Defter IX (A. Uğur Tah.) s. 85-86.
4. a.g.e., s. 85-93.

İşte bunu tedibetmek ve politikasını altüst etmek için Yavuz Sultan Selim 1512 de Osmanlı tahtına oturuduktan sonra, iç işleri ni düzene koyub İrana sefere hazırladı. Şah İsmaille sempatisi olan bazı devlet adamları «Kanunlarımız ve kurallarımız ne der görelim» diye işi savsaklama yoluna vurmaya çalışıdalar. Yavuz onlara sert ve kısaca şöyle dedi :

Kim bu kânûn-u-kavâid-ü-sübül
Gökden inmiş Hakk Kelâmi hod degül
Ne Rasûlün Sünnetidir bî-hilâf
Ne bu güft-ü-gûde vardır ihtilaf
Kendi devrinde ne ihtâs itse Şâh
Ol anun kânûnidir bî-iştibâh
Devranundur emranun anun kânun anun
Bahranundur berr anun hamûn anun (5).

Bu düşüncenle devrin şeyhülislamı Kemal Paşa-Zadeden «Savilerle harbin caiz o'duguña» fetvayida aldiktan sonra 1514 de İran Seferine (Çaldıran) çıkar. Çaldıran'da ona bir ders verdi. Başkenti Tebrizi aldı, dönüşde Bayburd ve Kığ kaleleri fethedildi. O kişi Amasya'da kaldı. Ertesi yıl baharda, Kemah, Diyarbakır, Bitlis ve Mardin'in fethi için çalışıldı. Bu bölge beylerinden sünni olanlar Osmanlı İmparatorluğuna katılmak istiyorlardı, fakat Selid'in gidişinden sonra Şah İsmail ve adamlarının yapacağı zulum ve işkenceden korkuyorlardı. Mesela o yöre Beylerinden olan Hacı Rüstem bu korku ile Şahasgiñmiş ve Çaldıran'da Osmanlılara karşı savaşmıştır. Selim, Çaldıran Savaşından sonra Tebriz'e giderken Kuşçu-çayıri denen yerde konulmuştu. Hacı Rüstem'in bir adamı gelip onun adına af diledi. Sultan Selim onu çağırıp şöyle dedi.

— Dün Kızılbaşla ehl-i İslâma kılıç çaldın. Bu gün geldin can korkusundan af dilersin. Neden Osmanlıya değil de Kızılbaşa siğindım? Hacı Rüstem şu cevabı virdi.

— Ben İslâm yolundayım. Fakat mudara için onu destekledim. Yavuz devamla.

— Kemah kalesini Dulkadiroğlu Ali Beyden aldın Şaha tekke yaptın. Sen bilirdin ki o kale önceden bizimdi. Sonra Yavuz kapucu başına emir vererek onu, oğlunu ve 150 kişisini, kendi halkın bırakıp, Şahla bir olduğu için öldürdü (6).

5. Şükrî Bitlisi, Selim-name, v. 656.

6. a.g.e., v. 956-1209, fakat Celal-Zade Selim-name, v. 163-b de Hacı Rüstem'in Şah İsmail tarafından katledildiğini yazmaktadır.

İşte bu durum karşısında Yavuz çok güzel bir politika izledi. Buraları aldıktan sonra buranın topraklarını Rüstem Beyin oğlu Hüseyin Beye verdi.

Bayburt, Kemah, Diyarbakır ve diğer kalelerin alınmasında yararlıklar gösteren Bıyıklı Mehmed Paşa buraların beyliğini verdi. Oralara gerekli asker ve techizatta kondu. Çünkü tarihcilerin ifadelerine göre buralar «Mahall-i ihtimam ve Serhadd-i mälük-i İslâm» idiler (7).

Yine Yavuzun takib ettiği politikalardan biri de, bu bölgenin yetiştirdiği değerli evladlarını bir gönüllü elçi olarak burada istihdam etmesidir.

Burada Bitlisimizin yetiştirdiği iki değerli insandan bahsetmeden geçemeyeceğim.

a) Bunlardan birisi meşhur âlim, tarihçi komutan ve diplomat İdris-i Bitlisi'dir. Şahin veecdadının zulmünden kaçarak Osmanlı saraylarına sığınmış ve bu devlete ve millete unutulmaz hizmetler vermiştir. Celal-Zade onun hakkında söyle der :

Zaman-ı Bayezid Hâniîde atabe-i ulyâya Doğu diyarından gelmiş bir fâzıl ve a'lem-i nâs-ki, dakâyik-dân ve hayâyik-şinâs tab-i güzin ile allâme-i asr-u zamân ve fikr-i metîn-ü-nâzenin ile feridü'd-dehr ve nâdîre-i devrân, zât-hamîdetü's-sifatları şerâyîl-i a'mâl-i salihât ile azîz-ü-nefîs, ümde-i erbâb-ı irfân, zübde-i ashâb-ı takdîs, ism-i sa'âdet-resmleri Mevlânâ İDRÎS idi. Fazl-u kemâl ile netice-i âhirü'z-zamân, ârâ-i sâyibe ve efkâr-ı Sâkibe ile hulâsa-i devrân, ezmine-i sâbıkada bî-nihâye fazillar, ve devr-i kadîmde Lâ-yuad ve Lâ-yuhsâ zûfünûn kâmiller... (8).

b) İkincisi meşhur tarihçi, şair ve âlim Şükri-i Bitlisidir.

Bunun İdrîsi gibi bu konuda çalışmaları yok ama tarihiyle sanki onu yapmış gibidir. Eseri olan Selîmnâme'de kendinden bahsederken, çok şeyler söylüyor.

Şâirem Üste ortalıkda sözüm

Altı dilde gazel verdim ben özüm

«Türkçe, Farsça, Arabca, Kürtçe, Ermenice, Hindce»

7. Kemal Paşa-Zade, a.g.e., s. 125.

8. Celal-Zade, v. 129 a-6.

Yüzme, kuşculuk, balık tutma ve tanbur çalmayı da bildiğini söyler. O, herkesle dosttur.

Türkilen Türk-ü - Kürdilen kürdem
Evde koyun-u-yabanda kurdam
der (9).

Yavuz böyle yapar iken Şah İsmail de boş durmuyordu. Çaldirandaki yenilgiden sonra bile bu bölgeleri elinde tutarak Şii-sünni gibi mezheb kavgasını köruklemek istemişti. Kumandanlarından Ustacluoğlu Muhammed Hanın kardeşi Karahanı kuvvetlerine baş yapıp gönderdi. Urfa hakimi Durmuş Hanın kuvvetleriyle birleşerek bölgede kanlı çarpışmalar olmuşdur. Fakat neticede Osmanlı galib geldi. Böylece, Bayburd, Kığı, Kemah, Diyarbakır, (Eylül 1515), Bitlis, Mardin ve diğerleri Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şimdi bunları tek tek ele alalım :

Bayburd ve Kığı Kaleleri :

Bilindiği gib Selim, İran seferine giderken Fatihle Uzun Hasanın çarşıladığı yer olan Eski Tepeye konduklarında Yanya Beyi Polak Mustafa Bey, Trabzon Beyi Mustafa beyi Kığı ve Bayburdun fethine göndermişdi. Çünkü Yavuzun İstanbul'dan gemilerle Trabzona gönderdiği erzak ve malzeme karayolundan Erzincan ve Bayburda gelecekdi. Kuşatma devam ediyordu. Şükri bu konuda özetle söyle der : Selim Çaldıran dönüsü Erzurumdan Tekire kondu. Orada Bayburdu kuşadan askerlerden ikis geldi ve Selime çok çalışıklarını, kalayı topla ve mancınıkla dövdükleri halde halkın teslim olmadığını söylemesi üzerine Yavuz derhal birinin başını kesdi, birini de, kendi deyimiyle geri gönderdi.

Birin anun saldı Bayburda revân
Hişmile ol server-i sâhib-kırân
Ki ol hisâr üzre olan begler tamâm
Varmadın ben yürüyüş itsünler hemân
Söyle kim varam hisar alınmadın
Kûs-u-zurna fethiçin çalınmadın
Cümlesinin boynunu ursam gerek
Başlarını gövdeden irsem gerek.

Asker gelib durumu Bayburdu kuşadan komutanlara anlattı. Te-

9. Şükri Bitlisi a.g.e., v. 195 a-6.

laşa kapılan komutanlar dediler ki, nasıl olsa baş gidecek. Çünkü İslâm Felsefesinde

Ölüm iki değil birdir cihânda
Döşekde ölme kanda kanda kanda (10)

Hiç olmazsa kaza yolunda ölelim dediler.

Dediler çün ölmek imiş âkibet
Olalım gayret yolunda yek-cihed

Her yönden kaleye saldırdılar. Bunun üzerine kaledekiler, kaleyi teslim ettiler.

Surh-i Ser gördiki Rûmî pehleyân
Kodilar gayret yolunda baş-u-cân
Bizzarure aczü izhâr itdiler
El amân deyüdin ikrâr itdiler
Aldı âhir ol hisarı ehl-i Rûm
İtdiler tiğle ol pûladi mûm
Hem kilidi karşı vardı servere
Kim musahhâr oldı Hayber Haydara

Üç kiliselerden sonra sınır denen yere geldiğinde Bayburd ve Kığı kalesinin fethi haberi geldi. Yavuz Bayburdu bir sancak yaptı. Trabzon Karahisar, Canik, Aberbeycanı ve diğer şehirleri oraya bağlayıp Mir-Ahurbaşı Büyükkılı Mehmed Paşa'ya verdi (11).

Kemal Paşa-Zade de bu konuda söyle der: Selim Tebriz dönüsü çoban köprüsüne kondı. Bu esnada Faik Beyden, Bayburd kalesinin fethi haberi geldi. Bu hadisenin esası budur ki, Tebrize gitmekten Bayburdun fethi düşünülüp, Faik Bey bir miktar asker ile oraya gitmişdi. Osmanlıların mülâhideyi nasıl kılıçdan geçirdiği kale sakinlerinin kulağına gitmişdi. Çaresiz aman dileyip, Sultanın himayesini kabul etmişlerdi. Böylece katliâm, talan ve yağmadan kurtulmuşlardı. Sultan Emir-i ahırı olan Büyükkılı Mehmed Paşa, Karahisar, Bayburd ve Trabzonu birleştirip, verdi. Mahall-i ihtiyam ve Serhaddi-i memâlik-i İslâm olmağın bölük halkından beş yüz adem bile konulub top-u-tüfeng ve fihâm-u-zenberekden muhim ve lâzım olanlar görüldi.

-
10. Kemal Paşa-Zade, a.g.e., s.
 11. Celal-Zade a.g.e., v. 1056-1066.

Yalnız Hoca Sadreddin Efendi II. 284 de Bayburd ve Kığı Kalelerinin anahtarlarının Çin ağılında geldiğini söyler.

Çün aldı Hân-i azam Bayburdı
Virir ol mir-i serdâra o yurđı (12).

İspir'in fethi içinde Kemal Paşa-Zade, Yavuz Tebriz dönüşünde çoban köprüsüne konduğunda, Gürcistan emiri Mirza Çabuk pek çok yiyecek ile İspir kalesinin anahtarını gönderdi.

Bir misra ile kaleyi şöyle anlatır :
Kila' içinde bâz-isperidur (13).

Kemahın Fethi : Kişi Amasyada geçiren Sultan, evvel-baharda Kemah kalesinin fethine niyet etti. Kemah alınmadan, Bayburd ve Doğu Anadolunun elde tutulması zordu. Sultan dağılmış olan askere her şeyiylé hazır olmaları için emir verdi. Tokat kaleinden de 2 top getirtti. 921/1515 yılı R. evvelin 5. günü Amasyadan çıkışlı Kemah tarafına yöneldi. Çok kalabalık olan ordu mesafeleri katedib R. ahirin 5. günü kemahın etrafına kondilar. Ordu ile ol taraflar nümüne-i arsa-i Arasat oldu. Asker-i zafer-piše ve dilâverân-ı feth-endişe ile sahrâ-vü-cibal mâl-â-mâl oldu. Kemah kalesinin kuleleri dağa, bârûları göge benzerdi. Bârûları arsa denkdi. İçerisi Evbaş-ı Kızılbaş-ı Mezâhib-hîrâş ile toptoli hendeklerin çıkma ihtimali olmayan helâk çukurlarıdır. Asker gelib etrafını çevirdi. Her iki taraf bir birine top, tüfek, ok ve yayla saldırdılar. İçerüde mülâhîde sürüde-hâl-ü-dem-bestesi, sademât ceng-i dilâverân ile sersem-ü-serâsime ve hasta olub, kale başlarına zindan hisâr kendülere mahbes, tâkatları nâ-tüvân oldu.

Celal-Zâde nazım halinde de şöyle der :
Göründi gözlerine ka'lâ zindân
Kiyamet kopti gûyâ her ân
Hisâra yağıdı bârânı tûfengin
Derûnen âtes atdı nâm cengin
Yuvalıklar hisâra şöyle üşdi
Ne denlü surh-i ser varise düşdi
Kuruldu toplar kopdu kiyâmet
Kızılbaş üstüne düşdi şâmet
Kızılbaş uğradı muhkem belâya
Uçurdular bedenler heb hevâyâ

Nihayet hisar fethedildi. Burçlara ve bârûlara Osmanlı bayrakları dikildi. Kızılbaşın malları ve menâllerini yağma ve gâret eyle-

12. Kemal-Paşa-Zade, a.g.e., s. 124-126.

13. a.g.e., s. 124.

diler. Bi-nihaye toyumluklar olub, cümle tevâbi-u-Levâhiyiyla meftûh-u-musâhhar oldu. Böylece Kemah ve civâri Osmanlı top-raklarına katıldı. Sultan askere bahışlar ve inâmlarda bulundu. Etrafa fetih-nâmeler gönderildi. Kemahi Müstakil sancak yapıp Karaçın oğluan verdi. Mutemed, Kadı, dizdâr ve muhafizler tâyin edildi.

Kemâh oldu evcin sedd-i sedidi
Ol idi Milk-i maşrikin kilidi
Ana tâbi olan yerler tamâmi
Kemâlinden bulub hüsni nizâmi
Muti oldu ser-â-ser cümle halkı
Giderdiler gönülden bugz-u-dalkı
Musâhhar oldu haylı mülk-ü-iklîm
Bulub fermân-i şâhı izz-ü-tazîm
Irüb Hakdan inayet-i amîme
Memâlik oldu Rûm üzre zamîme (14).

Memâlik-i Türkâniyenin Fethi :

Memâlik-i mahrûse-i hâkâniyye civârında vâki olan memâlik-i Türkâniyye ki väsi ve ma'mûr memlekettir. Bir cânib-i vilayet-i Arabistan, bir tarafı Diyarbekr ve Azerbaycâna muttasıldır. Ol di-yârda kadimden hâkim-ü-pâdişah olan Alaüddeyle ki zâtında mu-hil ve hilekâr kimesne olub, bir cânibden vilâyet-i Rûm havâkini (Osmanlı) ile munâfıkâne üslûb üzre münasebet eyleyüb, bir câ-nibden selâtin-i Misr ile müvâfakât-u-ülfet tutub, belki ekseriyâ elinde olan memleketde hutbe ve sikkeyi Misir Sultanı adına oku-dub, hakikat üzre onlara tâbi geçünürdü, diğer yönende Azerbay-can ve Diyarbekr hâkimleri olan (Safâviler) ile dost olurdu.

Kemahin fethinden sonra Yavuz buna mektub yazıp durumu izah etti ve onu itaata çağrırdı. Fakat buna kimse kulak asmadı. Yavuz Trabzunda iken Alauddevleye Emmim diye hitabiderdi. Fa-kat o Sultan Ahmedde mâyildi. İşte Selim 921/1515 de R. ahirun 26. günü Sinan Paşayı 10 bin askerle Alauddevle'le üzerine gönder-di ve kendisi de yola çıktı. Alauddevle ile karşılaşub onu yendi ve başını da kestirdi.

Hasâret irdi ceyş-i Türkâne
Nişâne oldılar tîr-ü-kemâne
Alauddevle'nin başı kesildi
Kemnâ-i devleti sindi yasıldı

14. Celal-Zade, a.g.e., v. 155a-158a.

Ordu gelib Göksun çayıırına konduğunda fetih müjdesi ve Alaüddeyle'nin oğulları ve Adamlarının başları geldi. Buraların idaresi Şehsüvar oğlu Ali Beye verildi. Sinan Paşa'ya bol ihsanlar oldu ve vezir-i Azam tayin edildi. Karaman ve Rum askerine icazet verildi. Utağ-ı hümâyûn Kayseri taraflarına gidib oradan Kostantiyye taraflarına teveccüh eylediler (15).

Şükri, Yavuz'un Sinan Paşayı Alaüddeyle üzerine gönderdiği ni üç sebebe dayar.

1— İran seferine benimle gelmediği gibi, bir oğlunu da göndermedi.

2— Yardım etmediği gibi rahat da durmadı. Duasını bile bizden esirgedi.

3— Benim düşmanımla bir oldu, özür dileyib tebrik etmedi. Daha önce de Rum'la Şam'ın arasını açdı.

Biri dahi bu ki çün yâr olmadı
Durduğu yerde hevâdâr olmadı
Dutalîm kim yokdur anda tîr-ü-tîg
Bir duâsın niçin itdi ol diriğ
Ol seferde bir mübârek bâdî ol
Gösterib tez itmedi efsâdi ol (16).

Diyârbekr ve mülhakâtının Osmanlı'ya ilhaki :

O bölge Ümerası arasından Hacı Rustem dimekle maruf ehli sünni ve müslümân olmağın mukaddemâ Şâh İsmail elinde mezbuh-u-kâtil olub vilâyet-ü-memleketin anlar zabtitmişlerdi. Yavuz Sultan Selîm Çaldiran'da Şâh İsmail'i yenib, Tebriz'i fethettikten sonra birçok beyler ve Emirler, Selim tarafına meyletmişlerdi. «âsitane-i İslâm-âşıyânâ ilticâ itmişlerdi» Mezkûr Haci Rüstêm'in pir Hüseyin adlı bir oğlu vardı. Kahraman dindâr ve izzetli bir yiğit idi. Her şeyin Yavuz tarafına geçtiğini ve devrin onun devri olduğunu görerek, gelib onun yanında olmayı kenduye devlet-üs-saadet addetmişdi, gelib onun turabına yüz tutub, kaplarında kul olmak istedi. Onun iltifât-u-riâyetleri ile şanını yükseltmek istedi. Bu durum Yavuz tarafından bilinerek atası Haci Rüstêm'in mülkü kendine verildi. O da memleketi korumak için elinden geleni yaptı. Böylece ülke düşman ve taarruzundan sâlim oldu.

15. a.g.e., v. 158a-163b.

16. Şükri, a.g.e., v. 115a-116b.

Bunun üzerine etrafda olan diğer beyler de yer yer gelib itaat ettiler. Hasseten Memâlik'in evsat-u-ayâni ki gayette şerif-ü-nefis olub, Bitlis dimekle meşhurdur. Âb-u- havâda bî-misâl-ü-bi-bedel âhâlis-i erbâb-ı din ve ehl-i Sünnet ve cemaatten, eşref-i kabâil ve müslim'n idiler. Ol zamanda hâkim ve válisi olan ŞEREF Bey ki, emîr-i zi-şan-ı nâmdâr, secî' ve bâhiru'l-burhân olub, Ümerâ-i Kürdistan'ın eşcâ' ve akvemi, válîyân-ı memâlik-penâhun şeref-râz-u-akdemî idi. Südde-i saâdeti, fuzalâya ma'den-û-menba', atabe-i válâsı, ulemâya mesned-û- mecmâ' idi. Husûsâ Fâzil ve kâmil âllâme-i asr, ve zübde-i efâzîl, umde-i erbâb-ı takdîs, adîmül-em-sâl, Mevlânâ İdris ki, Şemme-i fadâyîl ve kemâlâtı mezkuârdur, dide-i insâf ile nazar itdiler... Yer yüzünde Selim dergâhi gibi muazzez-istan olmaz. Lâ-cerem ol dergâh-ı muallaya ve bârgâh-ı a'lâya, izhâr-ı ubûdiyyet ve isâr-ı âsâr-ı rakîyyet idüb, müşârûn ileyh İdris atabe-i ulyalârına mulâki olub, muzâfât-ı Diyârbekr'den, kılâ'-ı hasineden sekiz eded burûc-ı bûlend ve bârûy-ı felek- peyvent-den, kalâlarin miftâhlari ile ashâbî atabe-i ulyâya itaat-u- inkı-yâd eylediler. Padişaha düşen iş oraya bir emir göndermekdi. O zaman komutanlar arasında ileri gelen Bîyîkî Mehmed Paşa vardı. Becerikli, doğru, dindâr, kahraman bir kimse idi. Sultânîn onun her yönden iyiliklerine itimadları vardı. Emretti ki Diyârbekr ve havâlisindeki eyaletleri ona verile. Buna göre ferman, hilat ve hertürlü hazırlık görülüb gerekli asker de ayrılarak Medîne-i Âmide (Diyârbekr) yetişdüler. Medîne-i Âmid ki Me'vâ ve menzîl-i Murâbitîlu- Mucâhiddur. Bir hisâr-ı hasîn-üstüvâr bir sûr-ı 'asîru'l-mûrûr ve su'ûbet-medârdır ki, misâli ma'dûm ve nâ-yâb; nazîri nâ-ma'lûm; burûc-u-bârûları, bî-hisâb; nehr-i şatta havâle olan tarafları hod ser-efrâzîde, hem-'inan-ı sehâb; bünyâni, metîn esâsî, ka'r-ı zemînde, cebel-i sengin üzre binâ-yı mebsüt ve mefrûs; burûc-ı felek- sakfî, zî büyût-û-nukûşdur...

Paşa gelib oraya hakim oldu. Bir Kadî tâyîn ederek şerâyi-i din-ü-İslâm mer'i, üslûb ve kavânîn-i memâlik-i Osmaniyye mecrî ve mahmî kılındı. Ana tâbi olan kılâ ye husûn cümle mazbut-ı asker-i zafer-mûshûn olub, Ümerâ-ü-memleketün selâmet-i Din-ü-İslâm üzre olanları, cümle tâbi ve metbu' olub il oldilar (17).

Kala-i Mardin : Âmide garîb olan Kala-i Mardin ki, Mârdîn illerinde kalub, ahalisi itâat-u-inkı-yâd itmediler. İsyân ve tuğyân üzre oldilar. Mehmed Paşa tarafından ol hisâr-ı bûlend-i kûh-mâ-

17. Celal-Zade, a.g.e., v. 163b-166a.

nendîn fethi ve istihlâsi için sâikasâz ve sen-endâz, âteş-efzün, sayha-dem, kiyâmet-âvâz, kal'a-kûb darbezenler ve toplar ile bir mikdar niheng-hurûş-ı cevşen-pûş, bark-savlet, radheybet, gulgûle-âşub ve genz-püse, velvele-peydâ ve rezm-endîse yeniçeriler ile asker-i feth-eser, dilâvrân-ı şîr-peyker gönderildi. Varub kala içinde olan ŞAHİLER (Şah İsmail taraftarları) dokuz ay mikdâri Leyl-ü-nehâr ceng-ü harb oldu. Ähir inâyet-i Hakk ile- Hakk celle ve alâ-hübûb-ı nesîm-e zaferberle çarag-ı devletlerini harâb itdiler. Fütûhat-ı ilâhî yüz gösterib, Kala-i mezbûre dahî feth-ü-teşhir olunub, Kadı ve dîzdâr tayin olundı. Andan gayrı ol diyarda olan kılâ-u-husûsundan Musûl ve Ruha (Urfa) ve Ergani ve Palu ve Tavak ve Kerkük vilayetleri Osmanlı milkine katıldı.

Bunu duyan Şah İsmail Ustacluoğlu Mehmed Hânın kardeşi Kara Hanı Diyarbekr üzerine gönderdi. Yavuz da, Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşayı askeriyle orduya yardıma gönderdi. İki asker Amide yakın bir sahrada buluşdular; çok çetin bir arbâb oldu. Kanlar sebîlde Seyl olub cûy-ı hûb-ı mamend-ı Nil idi. Her taraf cesetlerle dolmuşdu. Nihayet arbâb Osmanlı'nın galibiyyeti ile bitdi. Celal-Zade düşmanın durumunu da nazm halinde şöyle anlatır :

Düşüb hâke kırıldı çok Kızılbaş
Gaza için zırhlar döküldüler yaşı
İderler gerçi da-va-yı velilik
Hezimetmi olur şân-ı 'Alilik
Anunçün ismi olmuşdur Kızılbaş
Görünür terlerinde çok kızılbaş
Yakalar yırtuben çâk oldılar heb
Döküldüler kamû hâk oldılar heb (18).

Şükri, bu savaşlarda Şahın askerinin içinde kimlerinin olduğunu ve savaş felsefesini bize şu iki beyti ile çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Kırmızı tâc ile toldı ma'reke
Kimi varsak, kimi Menteş kim Teke
Dutdu yek-ser gökyüzün şarkî sipâh
Elde tiğ-u-dillerinde ŞÂH, ŞÂH (19).

Faydalandığı kaynak itibariyle, babası Hasan Canın hâtûralarına, İdris, Kemal Paşa ve Şükri'ye dayanan Hoca Sa'deddin Efendi

18. a.g.e., v. 166a-168a.

19. Şükri, a.g.e., v. 136b.

di ise olayları daha detaylı olarak vermektedir. Maalesef Kemal Paşa-Zade'nin Yavuz'un Amasya'ya gelişinden sonra ki kısım bugün elimizde mevcut değildir. Fakat pek çok kaynağımızın ana menbağı herhalde odur.

Şimdi Hoca Efendinin Tâcuttevârihimin ikinci cildinden bu konuları vermeye çalışalım :

Bu gündü Doğu ve Güney Doğu Anadolu'muzun büyük bir kısmı, Kızılbaş yönetiminde olan, Azerbaycan, Diyarbekr ve Bağdad arasında adeta bir kıkıca alınmışdı. Hepsi haşna buyruk yaşamayı seven insanlardı. Kelime-i tevhidden başka aralarında bir konuda anlaşamazlardı. Sürekli olarak birbiriyle çatışma halindeylerdi. Bunu fırsat bilen Şah İsmail, bu yörenin beylerinden pek çoğunu, çeşitli yollarla elde iderek emri altına almıştı. Ama halkı sünni ve pâk mezheb olduğundan bir türlü Şahın idaresini istemiyordu. Bölgedeki tarikat şeyhleri de aynı durumda idiler.

İtâatkerden-i Ekrâd feth-i kala-yı Âmîd :

Kılâl-ı cibâlde istiklâl üzre mecbûl olan tâife-i Ekrâd ki, her biri davâyı infîrâd itmeğle ref-irâyet-i istibdâd idib, kelime-i Tevhiden gayri bir emr üzre ittifâk itmeyüb biribirile dâima şîkâk üzre olmayı adet idinmişlerdir. Memleketleri Kızılbaş tasarrufunda olan Aberzaycan, Bağdâd ve Diyarbekr meyanında vaki olmuştu bugüne ihtilâf ve fakd-i i'tilâf ile Kızılbaş ile mukâvemete iktidarları olmayub hâh-u-nâ-hân ol gümräh-i dalâlet-penâha itâata mecbur olmuşlardır. Ve özetle şunları söylüyor :

Bu insanlar daima bu hainlerin elinden kendilerini kurataracak bir kimseyi bekleyib durmakda idiler. Sultan Selim'in Tebriz zaferinden sonra ümidi tamamen ona bağlamışlardı. Bunu bilen Yavuz, o yörence çok sevilen ve kendisinin de çok sevdigi Mevînâ İdris-i Bitlis'i, her türlü yetki ile Tebriz'den dönüşde Merende çayırına geldiklerinde bu yörenlerin fethine gönderdi. İlk önce, Urmî ve Eşni, Erbil, İmadiye, Cezire-i Ömeriyye (Cizre), Siirt, Bitlis Hizan ve Hisnikif (Hasankeyf) kalelerini ve beylerini Osmanlı'ya bağladı. Bunların yurduları Şah'ın ellerinden aldığı beylerine verildi. Meselâ Melik Halil Eyyûbî Hisnkeyf kalesinin hakimi ve Şah'ın kayınbiraderi idi. Fakat Şaha boyun eğmediği için memleketi elinden alınıp Uçtaçlı Mehmed Hana verilmiş ve kendisi de hapsedilmişti. Bitlis Emiri Emir Şarafeddin'in yurdu da elinden

alındığından, o da kaçib Yavuz'a gelmişdi. İşte bunların eski yurduları ve itibarları geri iade edildi.

Muş ve Ahlat kışın çok zor şartlarında kurtarıldı. Ama pek çok yiğidin eli ayağı da soğukdan dondu.

Sason hakimi olan Ali Bey'de Herzen () memleketini Kızılbaşın elinden kurtarmıştı.

Diyarbekr civarında olan Atak Kalesi ve Meyafarikin şehri de o bölgenin ileri gelen Seyyid ve Şeriflerinden Ahmed Bey zırkı tarafından, Eğil Kalesi de adamlarından Kasım Bey tarafından Osmanlıya katılmıştı. Palu, Cizre, Musul, Erbil ve Kerkük ile aynı şekilde ilhak edilmiştir.

Bu beyler birleşerek İdris-i Bitlisi ile Diyarbekr kalesini kuşattılar. Şehir kolayca teslim oldu ve Ustacoğlu'nun adamlarını şehirden kovdular. Durum Amasya'da olan Sultana bildirildi. Yavuz, İdrisi ve yöre beylerine teşekkür edip, hediyelerle birlikde istimaletnameler ve menşurlar yazıldı, İdris'e geniş yetkiler verilerek, taltif edildi.

Bunun üzerine Şah İsmail Diyarbekri tekrar ele geçirmek istedı. Ustaçlu Mehmed Hanın kardeşi Kara Han'a emretti. Urfa hakimi Durmuş Bey Mardin, Hasankeyf, Harput ve Ergani'de olan adamlarını da ona katdı. 5000 kişi ile geldiler. Diyarbekri kuşattılar. Halk teslim olmadı diretti. Fakat çözülmeye olabilir endişesiyle, İdris-i Bitlisi aracı ile Amasya'da olan Sultan Selim'den yardım istediler. Yavuz, aslen Diyarbekrli olan ve oraları çok iyi bilen, Dergâh-ı Âli müteferrikalarından yiğit Ahmed'i (Hacı Yekdâ Ahmed) bir grub askerle Diyarbekr'in yardımına gönderdi. İdris-i Bitlisi'ye padişahın mektublarını da getiren Ahmed geldi. Karahan'ın askerlerine bir baskın yaparak, Rum kapısından şehrə girdi. Bunun üzerine Şah İsmail Kara Han'a yardım için eski Hızan Beyini, Kürd Halid'in oğullarını Adilcevaz ve Erciş Beylerini gönderdi. Sonuçda yine Kızılbaşlar hezimete uğramışlardı. Fakat durum kritik olduğundan İdris- Sultana tekrar mektup yazıp yardım istedi. Sultan Dulkadirli memleketine saldırdığından, yardım yapmanın çok zor olduğunu ve yanındaki askerler ve yöre halkı ile kaleyi korumalarını İdris'e bildirdi.

Dulkadirli memleketi fethedildikten sonra padişah derhal Bıyıklı Mehmed Paşayı Diyarbekr'e gönderdi, Amasya ve Sivas San-

cak Beyi Şadi Paşa 500 süvari ile Mehmet Paşa'ya katıldı. İdrisi'de, Çemisgezek Pâiu, Çapukçur, Bitlis, Hısinkeyf, Hizan, Cizre, Sason Beylerini on bin askerle Paşa'ya yardıma gönderdi. Kale halkına da posta güvercini ile paşanın ve kuvvetlerin gelmekde olduğunu biliyorlardı. Ordunun geldiğini duyan Karahan kuşatmayı kalırarak Mardin tarafına çekildi, gitti. Karaköprüde konmuş olan İslâm askeri de 920/Şaban/Eylül/1515 de Diyarbekr'e girdiler. Şehir sevinci gark oldu.

Fakat düşmanın Mardin'e gittiğini bilen Paşa onun ardına düştü, oradan da kaçdilar; Sencar ovasına doğru gittiler. Fakat Mardin kalesini muhafaza için bir kısım askerini orada bırakırdılar. Mehmed Paşa gelip Cusukda kondu. İdris ve Melik Halil Eyyubi, mahalli beyler ve askerlerle Mardin önüne geldiler. İdris mahalli beylerden birini kaleye elçi gönderdi. Onlar da ileri gelen Seyyidlerden Nusaybinli Ali'yi elçi olarak İdris'e gönderdiler. Anlaşma neticesinde kale teslim oldu. Ne kadar Kızılbaş varsa hepsi teslim edildi.

Fakat bu arada Şadi Paşa ile Büyüklî Mehmed Paşa arasında anlaşmazlık çıktı. Şadi Paşa Amasya'ya döndü. Mehmed Paşa İdris ile bir kaç gün orada kalıp sonra Ámid tarafına geri döndüler. Askerin çoğu Şadi Paşa ile gittiğinden, Paşa gerekli askeri Mardin'e bırakmadı. Ama yöre için gerekeni yaptı. Bu arada sencar çölüne kaçmış olan Kara Han tekrar gelip Mardin'i aldı ve Şah İsmail'den de yardım için Tebriz'e ulak gönderdi.

Sadi Paşa'nın tutumu ve sebeb olduğu netice gerek Büyüklî Mehmed Paşa ve gerekse İdris-i Bitlisi tarafından Sultana yazılmıştı. Bunu duyan Sultan Şadi Paşa ve ona uyanları derhal cezalandırdı ve bu defada oraya Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşayı Karaman ve Anadolu askeri ile gönderdi. Kapuca halkı ve yeniçerilere de Sinan Ağa ve Balı ağa baş oldu. O yıllarda Amide gidiş ve geliş Harput, Ergani yolu ile oluyordu. Bu kaleler ise düşman elinde idiler. Bunların alınması çok gerekli idi. Çerkes Hüseyin Bey Harput muhasarası için görevlendirilmiş idi. Kaleyi alamamıştı ama, iline ve boyuna hakim olmuştu. Kemah hakimi olan Karaçin oğlu Ahmed Beyin teklifi ile kale kuşatıldı, üçüncü günde alındı.

Yevm-i sâlisde kala fetholundu
Burci râyât-ı nasrla toldı.

Şah İsmail'de Karahan'a hayli yardım göndermişdi. Bunla Hasankeyf ile Mardin arasında bulunan Kerh de oturub Amide varacak yolları kesdiler. Bu arada Bıyıklı Mehmed Paşa bir hata işledi. Çerkes Hüseyin Bey'le Sarı Kaplan ve Mehmet Ağa ile 2000 askerin düşman tuzağına düşüp ölümüne sebeb oldu. «Garipler ama gibidir» sözünün doğruluğu çıktı.

Bu olaya çok üzülen paşa derhal harekete geçti. Birecik taraflına çekilen düşmanı Koçhisar yakınında Dede Kırın Şah arasında yakaladılar.

Osmanlı ordusunda yörenin şu beyleri vardı. Melik Halil Eyüpî, Sason hakimi Mehmed Bey Şirvan Beyleri, Eğil hakimi Kasım Bey Bitlis hakimi Şeref Bey Nemran hakimi Davud Bey, Atak hakimi Zurki Ahmet Bey, Süleymanlı Şah veled Bey, Çemesgezek hakimi Piri Hüseyin Bey, Arapgir hakimi ve pekçok Dulkadirli Beyler vardı. Düşman perişan oldu. Kara Han katledildi. Şahin kızkardeşi olan hanımı zorla kaçip Tebriz'e yetti. O yörede olan kalelerden Çermük, Kemah, Urfa (Ruhâ), Musul, Sencar, Telafer, Ergani, Siverek, Birecik, Urmi, Esni, Çemişgezek, Arapgir kaleleri Osmanlı topraklarına katıldı. Durum padişaha duyurulduğunda, padişah Diyarbekr beylerbeyi olan Bıyıklı Mehmed Paşa ve İdris-i Bitlisiyye, fermanlar göndererek, yöre beylerine eski emaretleleri ve mevkileri aynen verildi. Ayrıca yörenin ihtiyacı için 25 yük akçe 17 sancak, 500 hilat gönderildi. İdrisiyye gerekli işler ve durum izah edildi.

Fakat Mardin'in alınması Mısır seferi nedeni ile tahakkuk etmedi, ancak Mısır seferi lönüşü Haleb'e gelindiğinde Mehmed Paşa Mardin'in fethine gönderildi ve 922/ tarihinde Mardin ve çevarı da Osmanlı ülkesine katıldı. İşte bu toprak asırlardır Türk toprağı olarak bizimle birlikte yaşadı ve ilelebet de Türkiye Cumhuriyetinin bir parçası olarak kalacaktır. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi hiç bir kimseye verecek bir avuç toprağımız da yoktur. Ve insallah olmayacaktır. Buralar bizlere bütün şehidlerimizin emanetidir ve bu topraklar onların kanı ile yoğrulmuştur (20).

20. Hoca Sadreddin Efendi, Tacü't-Tevârih ,II. s. 299 v.d. (Ayrıca İsmet Parmaksızoglu Teh. cilt 5),

İdris-i Bitlisi, Selim-name, v. Selahaddin Tansel, Yavuz Sultan Selim İstanbul 1969.