

Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği

Hüseyin Arslan

Yrd. Doç Dr. | Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Öz

Rüya insanoğlunun çözmeye çalıştığı muammalardan birisidir. Rüya herhangi bir şeyin geçerli kanıtı olarak kabul edilmemektedir. Ancak tasavvuf ve tarikat tarihinde rüyanın önemli bir yeri vardır. Her tarikat şeyhinin ve cemaat liderinin hayatında rüya metaforuyla bir kesişme görmek mümkündür. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen de rüya metaforunu kendi sömürücü amaçları için sıklıkla kullanmıştır.

Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Fethullah Gülen'in militanlarını kontrol altına almak için bu rüya metaforunu nasıl kullandığını analiz etmek ve özellikle de 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrasında rüya metaforunun militanlar tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: FETÖ, Rüya Metaforu, Hillary Clinton, Donald Trump

Religious Exploitation Through Dream Metaphor: FETO Case

Abstract

Dream is just one mystery of the mind that humans beings try to solve. Dream is not regarded as a reliable proof of anything. However, dream has a distinct place in the history of sufism and tariqahs. Dream metaphor might have possibly been seen in the lives of every shaikh and community leader. So, Fethullah Gulen, the gang-leader of the FETO (the Fethullahist Terrorist Organisation), used dream metaphor very frequently for his own exploitative purposes. Hence, the aims of this study are to analyze how Fethullah Gulen misused this dream metaphor to control his militants, and also to find out how they were used by those militans especially after the failed coup attempt on July 15, 2016.

Key Words: FETO, Dream Metaphor, Hillary Clinton, Donald Trump

Giriş

Rüya, tarihin her döneminde insanlar için özel bir anlamı olan ve çözmeye çalışıldığı muammaların başında gelen bir fenomendir. Bu yüzden rüya metaforunun tasavvuf ve tarikatlar tarihinde önemli bir yer işgal ettiği ve bu fenomen hakkında İslâmî kaynaklarda hatırı sayılır bir bilgi birikimi bulunduğu bilinmektedir. Hemen hemen her tarikat şeyhinin ve cemaat liderinin hayatında rüya metaforuyla bir kesişme görmek mümkündür. Bu fenomen sayesinde şeyh/lider, müntesiplerinin gözünde olağanüstü özelliklerle donatılmış keramet sahibi bir pozisyona kavuşmaktadır. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için de bu yaygın realite misliyle karşımıza çıkmaktadır. FETÖ'cüler arasında dolaşan söylentiler değerlendirildiğinde, ona atfedilen olağanüstü halleri ve gösterdiği kerametleri Hz. Peygamber'in hayatında görmek mümkün değildir. Bu yolla FETÖ militanları kolayca istenilen görevlere kanalize edilebilmekte ve onlar üzerinden bir güç, iktidar vb. devşirilebilmektedir.

Din istismarı ve takiiye yoluyla kendisini palazlandıran ve küresel çapa taşıyan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen selefleri ve çağdaşları gibi biatlı müntesiplerini, rüya metaforu üzerinden maneviyat yüklediği misyonlara kolayca yönlendirmiştir. Gülen, İslâm'da yeri olmadığı halde, biatlı robotik bireylerini rüyalarla amel etme kültürüne o kadar alıştırmıştır ki Türk toplumu bunun izlerini başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra açıkça görmeye başlamıştır. Darbe girişimine katıldığı tespit edilerek yakalanan din motifli radikal terör örgütü FETÖ militanlarının gördükleri rüyaları, maneviyatlarını ve varlıklarını güçlü tutma amacına matuf olarak birbirleriyle paylaşmaları ve bu rüyalar üzerinden grup kimliklerini yeniden inşa etmek için nasıl bir yöntem takip ettikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca FETÖ'nün simgesel bazda kendi aralarında başta by lock olmak üzere gizli haberleşme ağlarını kullandıkları, 1 dolarlık kâğıt paralar üzerinden sistematik bir yapı kurguladıkları, gaybubet evlerinde toplantılar yaptıkları vb. pek çok emareleri deşifre olmuş durumdadır.

Bu çalışmanın amacı da; FETÖ tarafından kullanılan pek çok simgenin en önemlilerinden biri olan rüya metaforunu ele almak ve Fethullah Gülen'in gördüğü ve maneviyat yüklediği rüyalar üzerinden militanlarına nasıl ayar verdiğini, ayrıca onun din istismarıyla kurguladığı ve artık küresel çapta din motifli radikal bir terör örgütü olduğu hukuki metinlere de geçen FETÖ militanlarının 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminden sonra rüya metaforunu nasıl kullandığını örnekleriyle analiz etmektir.

1. Rüyanın Tarifi ve Tasavvuftaki Yeri

Etimolojik açıdan Arapça görmek anlamına gelen “raeye” fiil kökünden gelen bir mastar olarak uykuda bir şeyi görmek ve isim olarak da uykuda görülen şey anlamına gelen rüyayı İbn-i Haldun: “*Ruhani bir şey olup uykuda iken insani olan ruhun, manalar âlemine dalması sonunda gaipten kendisine akseden varlıkların şekil ve suretini bir anda görmesinden ibarettir.*”¹ şeklinde tarif etmiştir.

Batılı bilginler ise rüyayı, gün içinde karşılaştığımız olayların bilinçaltında büründüğü hal olarak tanımlamaktadır. Buna karşılık Doğulu bilginler bu görüşe katılmakla beraber, rüyayı daha çok ilâhî ve uyarıcı bir mesaj olarak görmüş ve önemsemişlerdir.²

İslâm’ın iki aslî kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet’te de rüya konusuna değinilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in, Hz. Yusuf’un ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan söz eden pek çok ayet bulunmaktadır. Bunlar arasında; Yusuf suresinin 5., 43. ve 100.; İsrâ suresinin 60. ve Sâffât suresinin 105. ayetleri zikredilebilir. Ayrıca Fetih suresinin 27. ayetinde Hz. Peygamber’in gördüğü bir rüyanın Yüce Allah tarafından doğru çıkarıldığı belirtilmektedir.

Hadislerde ise Hz. Peygamber’in rüyaları üç gruba ayırdığı ifade edilmektedir. Bunlarda; Allah tarafından ilham edilen sadık rüyalar, şeytanın vesvese ve korkutmalarından doğan ahlâm ve bir de nefsin hayal ve kuruntuları şeklinde vukua gelen rüyalar vardır.³

Rüyanın insanla beraber var olan bir olgu olduğunu belirten İlyas Çelebi, sözlükte «görmek» anlamındaki rüyet kökünden türeyen rüyanın, uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününe ifade ettiğini aktarmaktadır. Çelebi ayrıca, sözlük anlamı aynı olan hulmün (çoğulu ahlâm) ise daha çok korkunç düşler için kullanıldığını ifade ederken Hz. Peygamber’in “*Rüya Allah’tan, hulm ise şeytandandır*” dediğini belirtmektedir. Çelebi’ye göre, dinî literatürde, rahmani rüya, şeytanî rüya ve nefsanî rüya olmak üzere üç çeşit rüyadan söz edilmekte ve rüyaların rahmanî olanına rüya-yı sadıka, salıha, hasene; şeytanî olanına “hulm” denilmektedir.⁴

İslâm kültür ve medeniyet tarihinde, rüya konusuyla en çok ilgilenen tabaka, mistik yaşantının müntesipleri olan sufilerdir. Bu ekol taraftarlarına

1 İbn-i Haldun, *Mukaddime*, MEB Yay., Çev: Zakir Kadiri Ugan, MEB. Yay., C. I, İstanbul 1996, s. 251.

2 M. Yusuf Güven ve Osman Fatih Belbağı, *Rüya: Hakikat Penceresi mi Hayal Perdesi mi?*, Gül Yurdu Yay., İstanbul 2006, s. 13.

3 Rüya ile ilgili Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler hakkında geniş bilgi için bkz., Muhyiddin en-Nevevî, *Riyâzüs-Sâlihîn -Metin ve Çeviri- II*, Çev: M. Emin Özafşar - Bünyamin Erul, DİB. Yay., Ankara 2013, s. 221-224.

4 İlyas Çelebi, “Rüya”, *İslâm Ansiklopedisi*, TDV Yay., C. 35, İstanbul 2008, s. 306.

göre rüya, dünya ve ahirette olan şeylerin müşahedesidir.⁵ Dolayısıyla tasavvuf erbabının büyük bir kısmının rüyayı doğru bilgi yollarından biri olarak görmesi ve görülen rüyalardan maneviyat yükledikleri deliller çıkarmaya çalışmaları bu durumun bir göstergesidir.

Bu konuda yapılan ey iyi örnek açıklamalardan biri Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya aittir. Erzurumlu İbrahim Hakkı şu açıklamayı yapmıştır: *“Kalp ve ruh temizliği içinde uykuya dalan bir kimsenin ruhu, bedeni terk ederek âlem-i melekûta kadar yükselebildiğinde akl-ı evvel ile karşılaşır ve ruhlar âleminin idrak melekesi ve vasıtası olan bu akl-ı evvel ile maddî olaylar dünyası ile sırf ruhlar dünyası arasında bir dünya olan ve bütün varlık ve olayların kendisinde yaşadığı Berzah âlemini idrak edebilir ve bu şekildeki bir idrakte insan ruhu idrakinin konusu olan varlık veya olay hakkında bilgi sahibi olabilir.”*⁶

Görüldüğü gibi rüya, ilk zahid ve süfilerden itibaren tasavvufun önemli bir konusu ve bilgi kaynağı olarak görülmüştür. Ancak peygamberlerin gördükleri rüyalarla takva sahibi mü'minlerle velilerin gördükleri rüyalar arasında fark vardır. Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy, takva sahibi mü'minlerle velilerin gördüğü rüyalar ilham mahiyetinde kabul edilmiştir. Tasavvuf kaynaklarına göre Hak'tan ve rüya meleğinden kaynaklanan rüyalara sadık rüya, nefisten ve şeytandan kaynaklanan rüyalara ise kazib (yalancı) rüya denilmektedir. Bazı sözde sufilerin, *“Rüyada Hz. Peygamber'i gördüm, bana şunu söyledi, bunu emretti”* diyerek dini hükümlere göre amel etmeyi terketmesi hata olarak değerlendirilmektedir. Çünkü peygamberler dışındaki insanların rüyalar ile amel etmeleri, amellerinin şer'i hükümlere aykırı olmaması şartı vardır. Rüya her ne kadar vahyin bir parçası ise de tamamı olarak kabul görmemektedir. Çünkü rüyanın vahyin bir parçası olması rüyayı gören kişinin salih ve takva sahibi olmasına bağlıdır. Rüyaların bir kısmının şeytanın vesvesesi ya da nefsin arzusu şeklinde gerçekleşmesi daima ihtimal dâhilindedir. Rüya, rüyayı görenden başkasını bağlamadığı gibi rüyayı göreni de her zaman bağlamaz. Rüya kişiye özel ve bireysel bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla rüyalar hiçbir zaman genel ve kesin bir hüküm ifade etmezler.⁷

Neticede rüya, İslâm fıkına göre ilmî bir karine (delil) olarak kabul edilmemekte ve buna dayalı olarak bir hüküm verilememektedir. Peygamberlerin gördükleri ya da tabir ettikleri rüyalar dışında kalan rüya ve tabir bilgi ifade etmemektedir. Bu sebeple rüyalar üzerinden dinî bir hüküm belirlemek ya da dinî bir hükmü geçersiz kılmak ve buna göre hayatı tanzim etmek caiz

5 Taner Cücü, *“İslâm'da Rüya-Amel İlişkisi”*, *Diyanet İlmî Dergi*, C. 16, S. 2, Ankara 1977, s. 96.

6 Erzurumlu İbrahim Hakkı, *Marifetname*, Kitap San. Yay., İstanbul 1984, s. 99-100.

7 Süleyman Uludağ, *“Rüya (Tasavvuf)”*, *İslâm Ansiklopedisi*, TDV Yay., C. 35, İstanbul 2008, s. 309-310.

görülmemektedir. Ayrıca rüya gibi rüyanın yorumu da rüyayı gören kişiyi ilgilendirmesi sebebiyle başkalarının bu yorumu doğru kabul ederek onun üzerine bir hüküm inşa etmesi uygun değildir.⁸

2. FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Militanlarını Rüyalarla Motive Etmesi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu ışık evlerinde biat usulüyle beyinlerini yıkadığı ve altın nesil ismini verdiği militanlarını rüyalarla amel etme kültürüne kolaylıkla alıştırmış ve onları rüya metaforu üzerinden maneviyat yüklediği misyonlara yönlendirmiştir.

Fethullah Gülen'in olağanüstü özelliklere ve kerametlere sahip olduğu inancıyla yetiştirilen FETÖ militanları için bu görevlere dört elle sarılmak hiç de zor olmamıştır. Öyle ki militanları tarafından ona atfedilen olağanüstü halleri ve gösterdiği kerametleri Hz. Peygamber'in hayatında bile görmek mümkün değildir. Gustave Le Bon, Sigmund Freud ve Eric Hoffer gibi düşünürlerin kitle psikolojisi⁹ hakkında dikkat çektiği hususları yansıtır bir şekilde, biatlı militanların gerçeklikten uzaklaştırılarak, uygulanan tekniklerle liderine kayıtsız şartsız itaate tabi tutulması ve Eric Hoffer'ın deyimiyle kesin inançlı¹⁰ hale getirilmesi için rüya simülasyonu ve rüya metaforu tekniği sıkça kullanılmıştır. Bu şekilde liderinin dostuna dost, düşmanına düşman edilen bir militan, bir taraftan kendi bireyselliğini teslim ettiği kitleyi yönlendiren liderinin hipnozu altına kolayca girebilmekte diğer taraftan da ona atfedilen olağanüstü hallere/kerametlere rahatça inanmaktadır. Dolayısıyla liderinin yanılmazlığı algısıyla merkezi bir tedrisata tabi tutulan bu militanlar, kendi varlıklarının müsebbibi olarak biat ettiği liderlerini hayatlarının vazgeçilmez dogması haline getirmektedirler. Bu yüzden bu militanların in-tihar bombacılarından hiçbir farkları yoktur.

8 Ali Bardakoğlu, "Haramlar ve Helâller", *İlmihal II (İslâm ve Toplum)*, TDV Yay., Ankara 2005, s. 163.

9 Fransız sosyolog ve antropolog olan Gustave Le Bon (1841-1931)'un 1895 yılında Fransızca olarak *Psychologie des Foules* ismiyle neşredilen eseri Türkçe'ye *Kitleler Psikolojisi* adıyla çevrilmiş ve Hayat yayınları arasında, Sigmund Freud'un kaleme aldığı eser Kamuran Şipal tarafından *Kitle Psikolojisi* adıyla Türkçe'ye çevrilmiş ve Bozak yayınevi tarafından ve Eric Hoffer'ın *The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements*, isimli kitabı Erkil Günür tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve *Kesin İnançlılar: Kitle Hareketlerinin Anatomisi* adıyla 1978 yılında Tur, daha sonra Akran ve İm gibi yayınevleri tarafından yayınlanmıştır.

10 Eric Hoffer bu konuda şunları aktarmıştır: "Bir insanı savaşmaya ve ölmeye hazır duruma getirme tekniği, o insanın kişiliğini bedeninden ayırmaktan ibarettir. Diğer bir ifadeyle onun kendi gerçek kişiliğine sahip olmasını önlemektir. Bu işlem, o kimsenin kapalı kolektif bir topluluğun içinde eritilerek o topluluğa uydurulmasıyla; ona hayali bir kişilik tanımak yoluyla; şimdiki zamanın küçümsenmesini ona aşılacak ve onun ilgisini henüz var olmayan şeylere kaydırmak yoluyla; onunla gerçek arasında bir perde (öğreti) germek yoluyla; ihtiraslar enjekte ederek o kimse ile nefsi arasındaki dengeyi önlemek (aşınlaştırmak) yoluyla yapılabilir." Bkz., Eric Hoffer, *Kesin İnançlılar*, Çev.: Erkil Günür, İm Yay., İstanbul 1998, s. 70.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen vaazlarında ve kitaplarında rüya metaforu üzerinden militanlarına ayar verirken, rüyasında genelde kendisine Allah ve Hz. Peygamber tarafından özel olarak seçilmiş ve ilâhî sevgiye mazhar olduğu bir yüce kişilik payesi vermekten hiç çekinmemiştir. Özellikle onun “Prizma 1” isimli eserinde gördüğü rüyalar ve bu rüyaların içerikleri hakkında geniş bilgiler mevcuttur.¹¹ Gülen’in gerek rüyalar yoluyla ve gerekse de en yakınındakilerle yaptığı konuşmalarda kendisini Hz. Peygamber ile eşdeğer ve hatta onun üstünde gördüğü bir vakıdır.¹²

Bundan başka Gülen’in, muhataplarını ikna etmek için sık sık kendiliğinden konuşmadığını dile getirdiği ve konuştuklarının kendisine manevi âlemden gönderildiği intibamı verdiği belirtilmektedir. Hüseyin Gülerce, Gülen’in bu durumu bir susturucu olarak kullandığını ifade etmekte ve bu konuda şu bilgileri paylaşmaktadır: “Hocaefendi yanlıs yapmaz, çünkü kendiliğinden konuşmuyor. Her Perşembe akşamı Peygamberimizle (s.a.v) istişare ediyor. Peygamberimize (s.a.v) danışıyor, Peygamberimizden (s.a.v) ruhsat ve onay alıyor. Bu konuda o kadar rahat ki. Efendimiz’i (s.a.v) Samanyolu TV dizilerinde kamyonu da bindiriyor, Türkçe Olimpiyatları’nda statlarda da görüyor. Türkiye’den has adamlarından biri, ‘Efendim bir arkadaş Peygamberimizi rüyasında görmüş, tweetleri ikiye katlayın demiş’ dediğinde, ‘Siz de katlayın o zaman’ cevabını çok rahatlıkla vermiş.”¹³

Gülerce’nin aktardığı bu bilgilerde Gülen’in perşembe akşamları kaybolarak ruh âlemine gitme, orada Hz. Peygamberle istişare etme ve ona “kutuplar kutbu” olma durumu izafe edilmektedir. Ancak tasavvuf ve tarikat kaynaklarında kutbü’l-aktâb (kutuplar kutbu) olma durumu Kadiriyye Tarikatı’nın kurucusu olan Abdülkâdir-i Geylânî’ye atfedilmektedir. Tasavvuf literatürü ve tekke geleneğinde Abdülkâdir-i Geylânî’nin lakapları arasında kutup, kutbü’l-aktâb (kutuplar kutbu), bâzü’l-eşheb (akdoğan), gavs ve âdeta ismi gibi zikredilen “muhyiddin (dinin yenileyicisi)” bulunmaktadır.¹⁴

Fethullah Gülen’in, militanlarını istediği rotalara yönlendirirken rüya metaforunu nasıl kullandığının en güzel örneğini Türk Cumhuriyetleri’nde aç-

11 Geniş bilgi için bkz., M. Fethullah Gülen, *Prizma 1*, Nil Yay. İstanbul 1997, s. 35, 163, 206, 207.

12 Latif Erdoğan, Gülen’in kendini Hz. Peygamber’in izdüşümünde görme saplantısının bulunduğunu şu ifadelerle anlatmaktadır: “Ondaki bu saplantının, yani kendini Peygamber Efendimiz’in izdüşümünde farz etme sabit fikrinin ne zaman başladığını bilmiyorum. Fakat Amerika’ya gitmeden önceki bir dönemde, Altunizade’deki FEM binasının son katındaki odasında bir gün bana, şimdi ben doğrudan Allah’la konuşuyorum desem, bazıları bana deli derler, dedi. Sonra da yüzüme dikkatlice baktı. Dediğine göstereceğim reaksiyonu okumaya çalıştı. Hafif tebessüm ile nötr durdum. Aradan kısa bir süre geçti, yine özel bir konuyu görüşmek için odasına girdim. Konuya nasıl girdi, niçin girdi şimdi hatırlamıyorum; fakat dediği aynen şuydu: Allah benimle konuştu. Doğru, ben kâinatı Muhammed’in hatırına yarattım; ama senin hatırına devam ettiriyorum dedi.” Bkz., Latif Erdoğan, Şeytanın Gülen Yüzü, TURKUVAZ Yay., İstanbul 2016, s. 33.

13 Hüseyin Gülerce, *Kirli Hesaplar Çarşısı*, Kahverengi Yay., İstanbul 2016, s. 95.

14 Adalet Çakır, “Kâdiriyye”, *Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür*, Ed.: Semih Ceyhan, İSAM Yay., İstanbul 2015, s. 162-163.

lan okullarda görmekteyiz. Bunun için Gülen militanlarına Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü ve Hz. Peygamber'in kendisine, SSCB yıkıldı, orada okul yap, dediğini aktarmıştır.¹⁵ Soğuk savaş döneminin bitmesiyle dağılan SSCB'den ayrılan ve bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri'nde Gülen'in okullar açması aslında hizmet ettiği dış odakların yönlendirmesinin bir sonucudur. Gülen'in hizmet ettiği "üst aklın" teşvikiyle kurulan bu okullar bir taraftan örgütünün önünü açmış ancak diğer taraftan ve daha önemli olarak ABD'nin yeni "yeşil kuşak projesi"nin bir yansıması olmuş ve buna hizmet etmiştir. Yıllarca komünizm idaresi altında kalan, anti-Amerikancı, anti-kapitalist ve anti-empyalist bir süzgeçten geçerek yoğrulup yönlendirilen Türk Cumhuriyetleri'ndeki ailelerin çocuklarını doğrudan ABD'nin açtığı okullara göndermesi mümkün değildir. Bu sebeple bu okul işini, bunun için seçilen ve ılımlı İslâm'ın temsilcisi olarak lanse edilen Gülen ve örgütü üzerinden yapmak ABD ve diğer dış güçler için en doğru tercihtir. Dolayısıyla Gülen'in rüyasında Hz. Peygamber'i gördüğünü ve onun kendisine SSCB yıkıldı, orada okul yap dediğini militanlarına aktarması onlar için bir nevi emirdir. Gülen, gerçeği, yani bu talebin hizmet ettiği üst akıldan geldiğini anlatamayacağına ve kendisini deşifre edemeyeceğine göre bu işin örgüt tarafından üstlenilmesini sağlayacak bir dayanak ortaya koymak zorundaydı. Bunun için rüya metaforu devreye sokulmuş ve örgüt içinde oluşabilecek tepki ya da ihmalkârlık, rüyada Hz. Peygamber'in görüldüğü ve SSCB'de okul yapılması tavsiyesiyle bir manevi emre tahvil edilmiştir.¹⁶

Nitekim Nurettin Veren de başta akıl erdiremediği bu olayın aslının, rüya görülmesinden ziyade, Gülen'e hizmet ettiği üst akıl tarafından gönderilen ve ne yapması gerektiğini belirten istihbarî bilgiden kaynaklandığını yıllar sonra ifşa etmiştir.¹⁷

Veren'in açıklamalarında da görüldüğü üzere Gülen'e, SSCB'nin dağılacağı ve sınırların yeniden çizileceği bilgisi gelmiş ve kendisine ne yapması gerektiği söylenmiştir. Gülen de aldığı talimat doğrultusunda hareket etmiş

15 Ahmet Dinç, "Fethullah Gülen: Cevap Veriyorum", *Aksiyon Dergisi*, Feza Gazetecilik, S. 183, İstanbul 6/12 Haziran 1998, s. 20.

16 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Hüseyin Arslan, *Dini Gruplar ve Siyaset -2 FETÖ/PDY*, Ankara Okulu Yay. Ankara 2016, s. 72-75.

17 Veren bu konuda şu bilgileri aktarmaktadır: "1988'de Altunizade'de beraber kaldığımız için ayda üç kez evime gidiyordum. Hatta Gülen, bazen kendi evimin geçimi için yaptığım ticareti bile, 'Asker ticaret yapmaz!' diyerek engellemiştir. Böyle bir ortamda, Altunizade'de elinde bir kâğıt olduğu halde heyecanla odasından çıkarak, '24 ülkenin parçalanması kararlaştırılmış,' dedi. Beni ilgisiz bir tavır içinde görünce, 'Ama Türkiye de parçalanacak ülkeler arasında,' diye ekledi. Bunun üzerine, ben de 'yapacak bir şeyimizin olmadığını, bunu devletimiz yetkililerinin düşünmesi gerektiğini' söyledim. Aradan çok kısa bir süre sonra, Gülen, bir gün İzmir'de vaazda; 'Çok yakında Rusya'nın gümbür gümbür yıkılacağını göreceksiniz,' dedi. Hakikaten de altı ay sonra Rusya çöktü. Sonra da herkes, 'Gülen'in kerametinin çıktığı' yorumunu yaptı. Oysa, sonradan anladık ki, bu bir keramet değil, istihbarat meselesiymiş!" Bkz., Nurettin Veren, *Kuşatma ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen Hareketi*, Siyah Beyaz Yay., İstanbul 2007, s. 35.

ve yaptığı bir vaazda kısa bir süre sonra SSCB'nin yıkılacağını söylemiştir. Günün gelip SSCB dağılınca Gülen, örgüt içinde keramet sahibi büyük bir zat unvanını perçinlemiştir. Bundan sonra yapılacak iş bağımsızlıklarını yeni kazanan Türk Cumhuriyetleri'nde, kendisinden istenildiği şekilde "yeşil kuşak projesi"ne hizmet edecek okulların açılması için örgüte, Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğü ve SSCB yıkıldı, orada okul yap, diye buyurduğu mesajının verilmesiydi. Kısacası konunun rüya ve keramet ile değil gelen istihbarat ve talimatla ilgisi vardı. Burada ortaya çıkan bir başka gerçek de Gülen'in en yakınında yer alan ve örgütün Türkî Cumhuriyetlerde okul açması için halisane niyetle çalışan Veren'in, içinde bulunduğu biat kültürü sayesinde bu durumu en başta fark edememesi ve örgütten ayrılıp biattan, hipnozun etkisinden kurtulduktan sonra işin farkına varmasıdır.¹⁸

Yine Gülen'in pek çok rüyasına tanıklık eden Nurettin Veren'in verdiği bilgilere göre, Fethullah Gülen'in nihai hedefi ve rüyası, Türkiye liderliğinde İslâm birliği ve Tanrı'nın sözünün sosyal hayata egemen olmasıdır ve bunun şifresi de Gülen'in kendi ifadesiyle iman, hayat ve iktidardan oluşan üç kelimedenden ibarettir.¹⁹

Mustafa Öztürk ise FETÖ'nün bir rüya hareketi ve bu örgütün temel bilgi ve referans kaynağının Gülen'in rüyaları olduğunu belirtmektedir. Öztürk, Gülen'in sürekli rüya gördüğünü ve örgüt mensuplarına yönelik talimatlarını "rüyamda gördüm" dediği Hz. Peygamber'in dilinden aktardığına dikkatleri çekmektedir. Öztürk'e göre, Gülen'in rüya meselesi üzerinde sıkça durmasının temel sebeplerinden biri, hem kendi şahsını manevi-ruhani açıdan karizmatik kılmayı amaçlaması hem de örgüt mensupları üzerinde kendisinin Allah tarafından seçilip özel olarak görevlendirilmiş bir kişi olduğuna dair genel bir algı oluşturmaya çalışmaktır. Ayrıca Öztürk, Gülen'in kelim âlimlerinin hâkim kanaati doğrultusunda rüyanın bağlayıcı temel bilgi kaynağı olmadığını söylemekle birlikte, örgüt mensuplarını endoktrine etme ve yönlendirme söz konusu olduğunda rüyayı temel dinî kaynak gibi kullandığını aktarmaktadır.²⁰

Diyanet'in FETÖ ile mücadele babında 3-4 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlediği Olağanüstü Din Şurası sonucunda 20 maddelik sonuç bildirgesi ilan edilmiştir. dir.²¹ Sonuç bildirgesinin 53. sayfasında yer alan 6. maddede, FETÖ/PDY'nin dini bilgi kaynaklarının şaibeli olduğu vurgulanmış

18 Hüseyin Arslan, *Dini Gruplar ve Siyaset -2 FETÖ/PDY*, s. 76.

19 Nurettin Veren, *Kuşatma ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen Hareketi*, s. 123.

20 Mustafa Öztürk, *Din Sermayesinden İktidar Devşirmek FETÖ*, Ankara Okulu Yay., Ankara 2017, s. 104-105, 107, 111. Mustafa Öztürk'ün rüya konusunda Fethullah Gülen'in kitaplarından hareketle aktardığı bilgiler için aynı eserin 103-111 sayfalarına bakılabilir.

21 Olağanüstü Din Şurası kararlarının tamamı için bkz. [http://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/ Document/TextDocs/d1b76225-b35a-4dbb-a6f4-1bd73c02f34e.pdf](http://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/d1b76225-b35a-4dbb-a6f4-1bd73c02f34e.pdf), Erişim Tarihi: 05.06.2017.

ve şu açıklamaya yer verilmiştir: “Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm’ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamberin katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde insanları kandırarak kendi otoritesini tahkim etmeyi bir yöntem olarak kabul eden bir yapının dinden cevaz alması mümkün değildir.”

TBMM tarafından oluşturulan “Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nca Mayıs 2017’de yayınlanan raporda da rüya konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Bu konuda raporun 142. ve 143. sayfalarında **şu ifadeler geçmektedir**: “Örgütün, elemanlarını ve çevrelerindeki insanları yönlendirmede sıkça kullandıkları yöntemlerden biri de görülen veya görüldüğü iddia edilen rüyalardır. Genellikle söz konusu rüyalarda güya Hz. Peygamber görülmekte ve somut bir talimat vermektedir. Arsanın başışlanmasından, okul yapımına, tweet atmaktan, oy vermeye kadar rüya formülü sıkça kullanılmaktadır.”²²

Yapılan bu çalışmalar ve açıklamalar sayesinde toplum, Fethullah Gülen’in rüyalarla büyüdüğü FETÖ militanları tarafından girişilen 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminden sonra bu örgütün rüyalarla hangi görevlere kanalize edildiği konusunda oluşan literatür sayesinde FETÖ’nün gerçek yüzünü görmeye başlamıştır.

3. FETÖ’cülerin 15 Temmuzdan Sonra Rüya Metaforunu Kullanmaya Başlamaları

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in rüya metaforuna alıstırdığı militanlar özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra girdikleri hapisanelerde gördükleri rüyaları paylaşmaya ve bu rüyalar üzerinden hapisten kurtulma hesapları yapmaya başlamışlardır. Yurtdışına bir şekilde kaçan militanlar da hapistekilerin psikolojik olarak morallerini üst seviyede tutmak ve çözümlerine engel olmak için kurguladıkları mizansenlere, akıl-mantık dışı, gerçeklerle bağdaşmayan vakialara ve rüya metaforuna mal bulmuş mağribi gibi sarılmışlardır. Bu durum mahkemelere yansıyan belgeler ve çeşitli basın-yayın

²² http://im.haberturk.com/images/others/2017/05/26/Rapor_26.05.pdf, Erişim Tarihi: 05.06.2017.

organlarına yansıyan haberlerle sabittir.

Bu meyanda paylaşımda bulunanlardan birisi Önder Aytaç'tır. FETÖ'nün firari militanlarından Önder Aytaç attığı twitlerde, Hz. Yusuf'un Silivri Cezaevi'ne gidip tutuklu bulunan militanlara namaz kıldırıldığını ve bu sırada duvarların da ortadan kalktığını ve tüm tutukluların bir araya gelerek namaz kıldığını yazmıştır. Aytaç bu konuda twitter hesabından şunları paylaşmıştır: *"Silivri'yi anlatayım. Yatsı namazını kılmak için kamet getiriyor arkadaş, cemaatle namaza durulacak, birine geç kıldır diyorlar. O da tam imamete geçerken Silivri'nin duvarları açılıyor. Bütün koşuşlarla namaza duruyorlar. İmamete 2 metre boyunca hiç tanımadıkları gül yüzlü birisi geçiyor. Fakat namaz bildiğimiz namaz değil, farklı bir namaz kıldırıyor. Selam verince hakkınızı helal edin ama ben önce geldiğim için bizim namaz sizinkinden biraz farklı olduğu için ben böyle kıldırırım namazı diyor. O kişiye siz kimsiniz deyince, ben Yusuf (as) ben her gün buradayım ama Efendimiz as bugün arkadaşlara görünseniz dedi. Bu sebeple sizinle oldum diyor. Bu olayı koşuştakilerin tamamı görüyor. Duvarların açıldığını herkes görüyor ve hepsi de şoka giriyor. Uzuuun bir sessizlik sonrası ağlamalar oluyor ve başka bir şey de konuşulmuyor zaten."*²³ Aytaç'ın twitter hesabında paylaştığı bu gerçek dışı açıklamanın hapistekilerin çözülmesini engellemeye matuf olduğu açıktır.

Twitter mesajlarından başka FETÖ'den tutuklu militanların kendi aralarında en fazla rağbet ettiği kurtuluş reçetesi ise rüyalarlardır. Cezaevindeki militanlar gerek kendi ve gerekse de eş ve yakın akrabalarıyla diğer örgüt mensuplarının gördükleri rüyaları, not kâğıtlarıyla birbirlerine göndermekte ve böylece moralleri yüksek tutarak itirafları önlemeye çalışmaktadırlar.

Bu durumun açık bir örneği Malatya'da yaşanmıştır. Malatya'nın Pötürge ilçesinde emniyet amiri olarak görev yaparken 30 Temmuz'da tutuklanan FETÖ'cü başkomiser Fatih Günay'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesi, militanların cezaevinde hâlâ darbe umuduyla yaşadıklarını ortaya koymuştur. Yasaya göre kayıt altına alınan ve suç unsuru taşıdığı için Adalet Bakanlığı'na bildirilen 27 Eylül 2016 tarihli şaşırtıcı telefon konuşmasının ayrıntıları ortaya çıkmış ve bu konuşma kamuoyuyla paylaşılmıştır.²⁴

Adalet Bakanlığı Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 6 Ekim 2016 tarafından kayıt altına alınan bu telefon görüşmesi aşağıdaki şekliyle kayıt altına alınmıştır:

23 <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/04/fetonun-kacagi-hz-yusufu-yalanlarına-alet-etti#>, Erişim Tarihi: 03.07.2017.

24 Sabah Gazetesinin 10.10.2016 tarihinde "Tutuklu Komiserin Darbe Hayali" başlığıyla verilen haberin tamamı için bkz. <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/10/tutuklu-komiserin-darbe-hayali>, Erişim Tarihi: 03.07.2017.

“FETÖ/PDY Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 30/07/2016 tarihinde tutuklanarak kuruma teslim alınan Fatih GÜNAY (Başkomiser) 27/09/2016 tarihinde eşi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde özetle;

Fatih GÜNAY: Gazeteden, radyodan takip ediyorum. Ortalık çok karışacak, dışarı çıkmayın. Gıda maddelerini arttırın.

Sümeyra GÜNAY: *Birazdan çıkar alırım. Annem rüyasında seni görmüş. Eve gelmişsin. Yüzün pırlı pırlı.*

Fatih GÜNAY: Geleceğiz geleceğiz. Bir buçuk iki aya kadar geleceğiz. O şerefsizleri hapse biz tıkacağız. Lamı cimi yok. Allah'ın izniyle çıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Dışarıdaki ite puşta yem olacak değiliz.

Sümeyra GÜNAY: Aynen öyle.

Fatih GÜNAY: Onların kafalarına Allah'ın izniyle ineceğiz. Mektubumda yazmıştım. Böyle rüyalar olursa bana ayrıntılarıyla yaz. Çıkacağız çıkacağız. Geleceğiz. Aralık ayını görmeyiz. Allah'ın izniyle kasımda çıkıyoruz.

Telefon dinleyenlerde “bunlar ne konuşuyor” gibi düşünürler.

Az kaldı güzelim çıkacağız. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Yani biz çıkmayacağız tek. Tüm Türkiye çıkacak zindandan. Biz çıkmakla kalmayacağız. Biz onları sokacağız içeri. Zırvasından zirvesine, itine kopuğuna, bürokratından bilmem neyine.

Tövbe suresinin son iki ayetini hep oku. Malatya cezaevinde bayram namazı ile ilgili söylentiler geziyor muydu?

Sümeyra GÜNAY: Yok birtanem.

Fatih GÜNAY: Malatya bizim emniyette de baya meşhur olmuş. Peygamber efendimiz (cezaevine) gelmiş. Bayram namazına oradakilerin hatırına diye. 22 Kasım evlilik yıl dönümümüzde görüşürüz.

Not: Fatih GÜNAY 24/08/2009 tarihinde evlendiği nüfus kayıtlarından tespit edilmiştir.²⁵

Fatih Günay ve eşi arasında yapılan yukarıdaki görüşme kaydında, FETÖ militanlarının rüya metaforuna nasıl sarıldığı ve yine Hz. Peygamberle Malatya cezaevinde bayram namazı kıldıkları söylentisine nasıl inandıkları açıkça görülmektedir. Ayrıca yapılan incelemede Günay'ın konuşmasında geçen “zırvasından zirvesine” ifadesini terörist başı Fetullah Gülen'in bir beddua sırasında kullandığı yine Günay'ın konuşmasının sonunda eşine “22 Kasım evlilik yıldönümümüzde görüşürüz” demesine rağmen Günay çiftinin 24 Ağustos 2009'da evlendiği tespit edilmiştir.²⁶

Bir rüya hadisesi de Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir zanlının, ailesine gönderdiği mektupta iki farklı rüyaya yer vermesiyle yaşanmıştır. Zanlı, cezaevinde tutuklu bulunan başka bir örgüt üyesinin rüyasında Hz. Peygamber'in cezaevini ziyaret ettiğini gördüğünü belirtmiştir. Tutuklu mektubunda: “Alemlerin efendisinin karşı koğuşumuzu ziyaret ettiğini ve verdiği mesajı duydum. Neredeyse mutluluk zehirlenmesiyle ko-

25 <http://www.yenisoz.com.tr/feto-orgutun-cozulmesini-boyle-onluyor-haber-16370>, Erişim Tarihi: 04.07.2016.

26 <http://www.yenisafak.com/gundem/panik-taktigi-2544378>, Erişim Tarihi: 04.07.2016.

maya girecek durumdayım” ifadelerine yer vermiştir. Söz konusu mektupta, iki rüya şöyle anlatılmıştır: “Efendimiz, yanında İmam-ı Rabbanî hazretleriyle geliyor ve ‘Buraları artık Medrese-i Yusufiye değil, Medrese-i Muhammediye.’ diyor. Bir bacımız da yakınına ziyarete geliyor. Park yerinde arabada beklerken bizim bulunduğumuz yeri Kabe-i Muazzama olarak görüyor ve içeri girmek istiyor ama oradaki görevli ‘Sen buraya giremezsin.’ diyor. Bizim duyduklarımızdan kayda değer olanlar bunlar.”²⁷

FETÖ militanlarının rüyalarında kurtarıcı olarak gördükleri sadece manevi önderler, peygamberler değildir. Kurtarıcı olarak rüyaları süsleyen yabancı devlet ve siyaset adamları da bulunmaktadır. Bunun bir örneği Karabük’te tutuklu bulunan bir FETÖ militanının eşinin, ABD başkan adayı Hillary Clinton’ı rüyasında gördüğünü ve kendisine yardım ettiğini içeren bir notun cezaevinden tarafından paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştır. Tutuklu FETÖ’cülere moral vermek için cezaevinde yayılan bu rüya notu, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun A11 numaralı odanın çatısında bulunmuştur. FETÖ’cü tutuklu örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği belirlenen ve rüya başlığı taşıyan not kâğıdında şu ifadeler yer alıyordu: *“Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye’den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. ‘Allah’ım bu nasıl bir zulüm!!! Allah’ım ne olur yardım et’ diye, inliyor ablamız. Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini. Karşılarında bir bayan bu işin takipçisi olduğunu sonlarına kadar destek olacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor ve cep telini bile vererek eşlere ‘Ne zaman isterseniz arayın. Ben ABD Başkanayım’ diyor.”²⁸*

ABD’de 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan başkanlık seçiminden sonra başkanlık koltuğuna oturan isim ise Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump oldu. FETÖ’nün yüklü bağışlarla desteklediği ortaya çıkan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın, Trump karşısında büyük bir hezimetle kaybetmesi, FETÖ’cü ablanın *“ABD Başkanı bize yardım ediyor”* rüyasını boşa çıkarmıştır.²⁹

FETÖ’cüler, bir kurtarıcı olarak bel bağladıkları Hillary Clinton seçimi kaybedince, bu sefer ABD Başkanı seçilen Donald Trump’la ilgili rüyalar görmeye başlamışlardır. Yine örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdikleri belirlenen ve ele geçirilen not kâğıtlarının birisinde ABD Başkanı seçilen Donald Trump’la ilgili bir rüyaya yer verildiği tespit edilmiştir. Görülen rüya şu ifadelerle anlatılmıştır: *“Bir garip rüya gördüm. Rüyamda Trump Amerikan Başkanı olmuş, ekibiyle beraber Türkiye’ye ziyarete geliyor. Yanımda tanımadığım*

27 <http://www.yenisafak.com/gundem/fetoculerin-yalani-ele-gecirilen-mektupla-ortaya-cikti-2599779>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.

28 <http://www.milliyet.com.tr/feto-cu-ablalarin-clinton-ruyasi-gundem-2342477/>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.

29 <http://www.yenisafak.com/dunya/fetocu-ablalarin-baskan-clinton-ruyasi-da-patladi-2561603>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.

ama yakın bir arkadaşım olduğunu bildiğim biri ile heyete mihmandarlık yapıyoruz. Trump, cami ziyareti yapıyor. Ben arkadaşşıma, 'İslamofobi hususunda kötü imajını düzeltmek için böyle yapıyor' diyorum. Trump, camiden çıkıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşşıya, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış' demek ki diyorum... Daha sonra Trump namaza duruyor. Arkadaşım, 'Biz de namaza duralım' diyor. Ben, 'Yerler çok temiz değil evde kılarız' diyorum. Trump'ın arkasında kendi heyetinden takım elbiseli erkekler tek sıra saf halinde namaza duruyorlar. Ancak dikkatimi çekiyor, Trump'ın namazında rüku ve secde yok. Adamın cenaze namazını kıldığını uyanınca fark ettim. Sabah kalktık, televizyonu hemen açtım, 'Amerika'nın yeni başkanı Trump' diyordu."³⁰

Tükenmişlik sendromu içinde olan FETÖ militanlarının gördükleri bu tür rüyaların ardı arkası kesilmeyecek gibi görünmektedir. Nitekim Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'na konuk olan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da örgütün rüyalar üzerinden çalışma yaptığını, sahte rüyaların dışarıdan cezaevine sokulduğunu ya da cezaevleri içerisinde yayıldığını ifade etmiş ve bir sürü sahte rüyalarla içerideki insanları motive etmeye ve çözümleri engellemeye çalıştıklarını ifade etmiştir.³¹

FETÖ elebaşının ve militanlarının sadece rüyalara bel bağlayarak ulaşmaya çalıştıkları hedefler ancak rüyalarında görebilecekleri kadarıdır. Zira gerçeklerden uzak bir şekilde rüyalarla büyütülen ve rüya âleminde yaşatılan biatlı militanların elde edebilecekleri netice bundan başka bir şey değildir.

Sonuç

Rüya, doğruluğu ispat edilemediği için İslâm hukukuna göre bir karine, ilmî bir delil olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla İslâm'da rüyaya dayalı olarak bir hüküm vermek ve rüya ile amel etmek caiz görülmemektedir. Ancak rüya metaforu İslâm'ın geleneksel yapısı içerisinde her zaman var olmuş bir olgudur ve tarikat ve tasavvuf tarihinde önemli bir literatüre sahiptir.

Aynı tarihsel bağlamdan beslenen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen de maneviyat yüklediği rüya metaforu üzerinden örgütünü ve militanlarını çıkarları doğrultusunda istediği şekilde yönlendirmiştir. Şeytan'ın rüyada Hz. Peygamber'in suretine bürünemeyeceğini çok iyi bildiği için Gülen bunu genelde Hz. Peygamber'i rüyada gördüğünü söyleyerek yapmıştır.

Fethullah Gülen'in, gördüğünü iddia ettiği rüyaları maneviyata tahvil ederek oluşturduğu örgütsel kimlik üzerinden hipnotize ettiği militanlarını, gizli

30 <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/13/fetonun-trump-ruyasi>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.

31 <http://www.gazetevatan.com/feto-nun-trump-ruyasi-1006446-gundem/>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.

ajandasındaki amacı hissettirmeden kendine hizmete nasıl amade ettiği 15 Temmuz'dan sonra derdest edilen hapisteki militanların rüya paylaşımlarında ortaya çıkmıştır. FETÖ'cüler, elebaşları din istismarcısı Fethullah Gülen'in kurguladığı rüya kültürünün o kadar etkisinde kalmışlardır ki bu metafor üzerinden radikalleşmenin yeni bir versiyonuyla tekrar inşa etmeye çalıştıkları örgütsel kimliklerinin peşine düşmüşlerdir. Bu meyanda hapisteki FETÖ'cülerin gördükleri rüyalar ve bunları birbirleriyle paylaşmaları, ortak ve güçlü bir maneviyat duygusu yaratarak parçalanmanın önüne geçmenin emarelerini taşıdığı kadar çaresizliklerinin bir dışa vurumudur. En başından itibaren bu kurguyla sistematize bir halde beyinleri yıkanarak akılları törpülenen ve bireysellikleri kitle psikolojisi mantığı içinde eritilen mankurtlaşmış bu militanlardan rasyonel davranış beklemek mümkün değildir. İçgüdüsel bir şekilde ve bilinçaltının yönlendirmesiyle ontolojik durumlarını yeniden örgütleyebilmenin sıkıntısıyla varoluşsal bir krize evrilen FETÖ'cüler, bu durumdan kurtulmanın çaresini gördükleri rüyalara havale etmiş görünmektedirler.

Ancak gözden kaçmayan husus ise Hz. Peygamber ve Hz. Yusuf üzerinden maneviyat yükledikleri rüyaların, aldıkları tedrisat ve kültür gereği anlaşılabilirliği bir tarafa bırakıldığında kurtarıcı olarak gördükleri şahısların ise genelde yabancı olması, hangi ruh hali içinde olduklarının bir göstergesidir.

Kendi aralarında bir simge olarak kullandıkları 1 dolarlık kâğıt paraların yanı sıra rüyalarda kurtarıcı olarak önce Hillary Clinton'u, bu rüya tutmayınca bu sefer de Donald Trump'ı görmeleri aslında çaresizliklerinin bir dışa vurumu olduğu kadar en başından itibaren "hizmet"i kime yaptıklarının ve kimlerden medet umduklarının bir deşifresidir.

KAYNAKÇA:

- ARSLAN, Hüseyin, *Dini Gruplar ve Siyaset -2 FETÖ/PDY*, Ankara Okulu Yay. Ankara 2016.
- BARDAKOĞLU, Ali, "Haramlar ve Helâller", *İlmihal II (İslâm ve Toplum)*, TDV Yay., Ankara 2005.
- CÜCÜ, Taner, "İslâm'da Rüya-Amel İlişkisi", *Diyanet İlmî Dergi*, , C. 16, S. 2, Ankara 1977.
- ÇAKIR, Adalet, "Kâdiriyye", *Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve Kültür*, Ed.: Semih Ceyhan, İSAM Yay., İstanbul 2015.
- ÇELEBİ, İlyas, «Rüya», *İslâm Ansiklopedisi*, TDV Yay., C. 35, Ankara 2008.
- DİNÇ, Ahmet, "Fethullah Gülen: Cevap Veriyorum", *Aksiyon Dergisi*, Feza Gazetecilik, S. 183, İstanbul 6/12 Haziran 1998.
- EN-NEVEVÎ, Muhyiddin, *Riyâzûs-Sâlihîn -Metin ve Çeviri- II*, Çev.: M. Emin Özafşar - Bünyamin Erul, DİB. Yay., Ankara 2013.

- ERDOĞAN, Latif, *Şeytanın Gülen Yüzü*, TURKUVAZ Yay., İstanbul 2016.
- GÜLEN, M. Fethullah, *Prizma 1*, Nil Yay. İstanbul 1997.
- GÜLERCE, Hüseyin, *Kirli Hesaplar Çarşısı*, Kahverengi Yay., İstanbul 2016.
- GÜVEN, M. Yusuf - BELBAĞI, Osman Fatih, *Rüya: Hakikat Penceresi mi Hayal Perdesi mi?*, Gül Yurdu Yay., İstanbul 2006.
- HAKKI, Erzurumlu İbrahim, *Marifetname*, Kitap San. Yay., İstanbul 1984.
- HOFFER, Eric, *Kesin İnançlılar*, Çev.: Erkıl Günur, İm Yay., İstanbul 1998.
- Diyanet*, <http://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/d1b76225-b35a-4dbb-a6f4-1bd73c02f34e.pdf>, Erişim Tarihi: 05.06.2017.
- Habertürk Gazetesi*, http://im.haberturk.com/images/others/2017/05/26/Rapor_26.05.pdf, Erişim Tarihi: 05.06.2017.
- Sabah Gazetesi*, <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/04/fetonun-kacagi-hz-yusufu-yalanlarina-alet-etti#>, Erişim Tarihi: 03.07.2017.
- Sabah Gazetesi*, <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/10/tutuklu-komiserin-darbe-hayali>, Erişim Tarihi: 03.07.2017.
- Yenisöz Gazetesi* <http://www.yenisoz.com.tr/feto-orgutun-cozulmesini-boyle-onluyor-haber-16370>, <http://www.yenisoz.com.tr/feto-orgutun-cozulmesini-boyle-onluyor-haber-16370>, Erişim Tarihi: 04.07.2016.
- Yeni Şafak Gazetesi*, <http://www.yenisafak.com/gundem/panik-taktigi-2544378>, Erişim Tarihi: 04.07.2016.
- Yeni Şafak Gazetesi*, <http://www.yenisafak.com/gundem/fetoculerin-yalani-ele-gecirilen-mektupla-ortaya-cikti-2599779>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.
- Milliyet Gazetesi*, <http://www.milliyet.com.tr/feto-cu-ablaların-clinton-ruyası-gundem-2342477/>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.
- Yeni Şafak Gazetesi*, <http://www.yenisafak.com/dunya/fetocu-ablaların-baskan-clinton-ruyası-da-patladi-2561603>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.
- Sabah Gazetesi*, <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/13/fetonun-trump-ruyası>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.
- Vatan Gazetesi*, <http://www.gazetevatan.com/feto-nun-trump-ruyası-1006446-gundem/>, Erişim Tarihi: 05.07.2017.
- İbn-i Haldun, *Mukaddime*, MEB Yay., Çev: Zakir Kadiri Ugan, MEB. Yay., C. I, İstanbul 1996.
- ÖZTÜRK, Mustafa, *Din Sermayesinden İktidar Devşirmek FETÖ*, Ankara Okulu Yay., Ankara 2017.
- ULUDAĞ, Süleyman, "Rüya (Tasavvuf)", *İslâm Ansiklopedisi*, TDV Yay., C. 35, Ankara 2008.
- VEREN, Nurettin, *Kuşatma ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen Hareketi*, Siyah Beyaz Yay., İstanbul 2007.