

Kemaliye, Bildirge ve Çemişgezek*

Zafer Kızılkın**

Mezarına toprak getirmek üzere Osman Hocaya verdiğim sözün gereği bu seneki tatil programına Çemişgezeği de kattık. Osman Hoca'dan ders almış olan neredeyse her öğrencinin adını duymuş olduğu bu yere Tunceli üzerinden değil de başka bir rota izleyerek gitmeye karar verdik. (Hocaya bir gün bu Çemişgezek ilgisinin nedenini sorduğumda, bir dönem Anadolu'daki kütüphaneleri ziyaret ettiklerini, Çemişgezeği ve Kütüphanesini bu çerçevede gördüğünü ve çok etkilendiğini belirtmişti).

Rotamızın ilk durağı Kemaliye olacaktı. Bunun için Sivas'ta yönümüzü güneye çevirerek Ulaş, Kangal, Hekimhan, Arapkir ve Dutluca (Bu güzergahı seçmemizde en büyük katkıyı sağlayan sevgili Kamil Çömlekçi'nin köyü) üzerinden Kemaliye'ye ulaştık. Yüksek ve çıplak dağlar içine serilmiş yeşil bir bahçeyi andıran Kemaliye'yi, emekli bir öğretmenin yaptırdığı ve 170 merdivenle çıkılabilen bu evin hakim olduğu tepedeki manzaradan görmek oldukça keyifliydi. (1), (2)

Kemaliye'de kaldığımız gecenin sabahında fotoğraf çekmek amacıyla İlçe merkezinde gezintiye çıktım. Yerel mimariye uygun bir tarzda yapılmış güzel bir binanın giriş kapısı camcanında Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi'nin afişini görmek tam bir surpriz oldu. Diğer il ve ilçelerdeki durumu bilmediğimden, uzun çalışmalar sonucu Grubumuzun hazırladığı Bildirge'nin buraya asıldığını görmek, gelip geçen kullanıcıların okuduğunu düşünmek gurur vericiydi. (3)(4) Bina İlçe Halk Kütüphanesi, İnternet evi, Basın Müzesi ve Kent Arşivinden oluşan kurumları barındırıyordu. Ne yazık ki günlerden pazar olduğu için binayı gezme ve Kütüphane çalışanlarıyla tanışma olanağımız yoktu.

Kemaliye ile Çemişgezeği bağlayan yola meşhur Vali Yazıcıoğlu "Köprü" sünü (5) geçerek girdik. Yüksek dağların ve derin vadilerin eşlik ettiği çetin yolculuğun sonunda uzaktan Çemişgezek görünüyordu. (6) (7) Eğimli bir yamaç boyunca sıralanmış binalardan oluşan küçük ilçeyi görünce ilk işim Hocanın mezarına götüreceğim toprağı almak oldu. Sırada Kütüphane ziyareti vardı.

Yemyeşil bir bahçe içinde yeşilliklerle çevrelenmiş küçük ve şirin kütüphane binasının "kütüphane" levhası da yeşil yapraklar arasında neredeyse kaybolmuştu (8)(9)(10). Kütüphane 1974 yılında burada açıldığına ve öncesinde de olmadığına göre Hocanın ziyaret ettiği Kütüphane burası. (Hocanın andığı geziye birlikte katılan hocalarımız varsa, gezi hakkında bize ayrıntılı bilgi verme nezaketinde bulunurlarsa ne iyi olur aslında).

Öğlen saati olmasına rağmen kütüphaneyi açık buluyoruz ve öğlen tatiline çıkmamış olan Selahattin bey bizi çok sıcak karşılıyor. (11) Kütüphane, girişindeki birkaç küçük birim dışında iç içe geçmiş iki küçük salondan oluşan bir binadan ibaret. Kütüphanenin iki memur çalışanı var ve hiçbiri kütüphaneci değil. Geliş nedenimizi anlatıp biraz sohbet ettikten sonra Selahattin Bey ve Kütüphaneyi yeşilliklerle baş başa bırakıp Tunceli'ye doğru yola çıkıyoruz. (12)

* Editörün notu; Bu gezi notu yazarı tarafından 25 Eylül 2009 tarihinde kutup-1 mesleki tartışma listesinde paylaşılmış olup, yer darlığı nedeniyle dipnot verilen fotoğraflardan sadece kütüphane girişini gösteren fotoğraf (10 numara) yazıya eklenmiştir. Orijinal metin birkaç imla düzeltisi hariç her hangi bir editöryal müdahale yapılmadan olduğu gibi paylaşılmaktadır.

** Rekabet Kurumu Kütüphane Müdürü. e-posta: zaferk@rekabet.gov.tr



(Fotoğraf 10)