



*Dr. Haldun SİRER*  
*İşçi Sađlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanı*

# İŞÇİ SAĐLIđININ NDERİ Dr. NAZİF YEŞİLLETEN

SSK'da alıřan bazı insanlar vardır ki, grevde buldukları srece "byk" gzkrler, grevden ayrılınca kaybolup giderler. Bazıları ise, mtevazi, sessizce alıřırlar. Grevden ayrıldıktan sonra asıl deđerleri oraya ıkar.

26 yıldır tanıdığım, aziz dosum, meslekařım Dr. Nazif Yeřilleyen'in yař haddi ile İstanbul Meslek Hastanesi Bařhekim'liđinden emekli olması bana bunları hatırlattı. Yařamının 26 yılını işçi sađlığına adanmış, iyi ve kt gnlerinde bir gn dahi řikayet etmeden katlanmış bir idealist hekimin nce yařam hikayesine bakalım.

1940 yılında Kırklareli/Babaeski'de dođdu. 1958 yılında Edirne Lisesini, 1964 yılında İstanbul niversitesi Tıp Fakltesi'ni bitirdi. 1964 - 1967 yılları arasında Van İli Gzelsu Hořap Sađlık Ocađı'nda alıřtı. 1967 yılında Erzurum Atatrk niversitesi Tıp Fakltesi'nde i hastalıkları asistanlığına bařladı ve 1971 yılında i hastalıkları uzmanı oldu.

1973 yılına kadar aynı fakltede bařasistan olarak alıřtı ve askerliğini yapmak zere ayrıldıđı niversite'ye yeniden dnmedi.

Askerliği nedeniyle gittiđi Elazıđ'da SSK Hastanesi'nde 1974-1979 yılları arasında i hastalıkları uzmanı olarak alıřtı.

ocuklarının okul ađına gelmesi zerine İstanbul'a tayinini istedi. Tesadfen ya da "O"nun isteđi zerine "SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi"ne tayin edildi.

1979 yılının bir sonbahar gn Kartal'da Meslek Hastalıkları ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi adı altında 300 yataklı bir hastahaneye nakil hazırlıkları ierisindeydik. Hem eski kadromuzdaki yetiřmiş hekimleri topluyor, hem de yeni uzmanlar arıyorduk. Dr. Engin Tongu'un SSK st ynetiminde grev alması, İstanbul Meslek Hastalıklarına yeni birbina verilmesi sevinci ierisindeyiz. İřte o gnlerde hi beklemediğimiz bir i hastalıkları ve patoloji uzmanı ataması gelmişti. zerinde durmadık. Genellikle torpilli hekimlerin İstanbul'a geliřini kolaylařtırmak iin atamaları bize geliyor ve kısa bir sre sonra da gzde hastaneler olan 100 yataklı hastanelere naklediliyorlardı. SSK ynetimi bu arpık uygulamasını maalesef yıllarca srdrd. Kartal'a gidiyorduk. Hastanemiz işçi sađlığı alanına zg alıřmalar, arařtırmalar yapan ve zamanı-



na göre Üniversiteler'de dahi bulunmayan laboratuvarları olan Enstitü -Hastahane özelliğini taşıyordu. Aynı zamanda mesleki rehabilitasyon yapan bir kuruluştur. Kendilerine özellikle patoloji laboratuvarlarının kurulmasının çok yararlı olacağını anlattım ( Dr. Nazif Yeşilleyen'in eşi de tıp doktoru olup patoloji uzmanı idi ). O tarihlerde yeterli dahiliyecilerimiz vardı, aklım patoloji uzmanında idi. İşte Dr. Nazif Yeşilleyen ile tanışmamız ve uzun yıllar birlikte çalışmamızın öyküsü böyle başlıyor.

Bir dahiliyecinin pek de alışık olmadığı bir sistemin içine girmişti. İşyerlerine gidiyor, risk analizleri yapıyor, iş kollarını kayıtlandırıyor, sağlık kurullarında maluliyet değerlendirmelerine katılıyordu. Kısa sürede bizi kendisine alıştırdı. Aradığımız pek çok özellikleri vardı. Sağlık hizmetlerinin basamaklandırılmış bir sistemde full-time çalışma ile verileceğine inanıyordu. Araştırmacı, çalışkan ve nitelikli bir hekim olması hemen dikkatleri üzerine toplamasına neden olmuştu. Bu özellikleri SSK İ-

stanbul Sağlık İşleri İl Müdürü, dostumuz, ağabeyimiz Op. Dr. Kemal Bahçeci'nin de dikkatini çekmişti. Dr. Bahçeci evlerinin yakınındaki SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne patoloji uzmanı olan eşiyile beraber hemen tayinlerini yapacağını bildirdi. Hiç düşünmeden ve yeni tanışmış olmalarına rağmen Dr. Haldun Sirer'i bırakıp gidemeyeceğini bildirerek teklifi reddetti. Böylece göreve başladığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde;

Önce uzman hekim olarak çalıştı. Klinik uzmanlığın yanında işyeri inceleme, araştırma, tarama muayeneleri yaparak ambulatuvar bölümünün sorumluluğunu üstlendi. Bir ekspertis bölümü olan Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. 1983 yılında hastanenin meslek hastalıkları bölümünden sorumlu Başhekim Yardımcılığı'na getirildi. Yöneticiliğinin yanında klinik uzmanlığını ve eğitim görevlilerini sürdürdü. Üstlendiği görevler O'nun artık dünyanın herhangi bir işçi sağlığı enstitüsünde görev yapabilecek durumda olduğunun kanıtı idi.

1985 yılında Dr. Haldun Sirer'in istifa ederek Başhekimlik'ten ve hastanedeki görevinden ayrılması üzerine "SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi"ne Başhekim olarak atandı ve emekli olduğu Ağustos 2005 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Dr. Nazif Yeşilleyen işçi sağlığının amaç ve hedeflerine bağlı, mesleki yaşamını ülkede işçi sağlığının gelişimine adanmış, işçi sağlığı klinik bilimini çok iyi bilen ve uygulayan birkaç bilim adamımızdan biridir.

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Sertifika Programı'nda dersine devam ederken Ankara'dan SSK Genel Müdürlüğü'nden telefon aldı. Genel Müdür Dr. Nazif Yeşilleyen'e İstanbul'a görevinin başına dönmesini istiyordu. Nedeni de Dr. Nazif Yeşilleyen'in Çalışma Bakanlığı'nın yapmakta olduğu işyeri hekimlerine yönelik eğitim programına katılmayıp kendi örgütünün işyeri hekimlerine yönelik eğitim programına eğitici olarak destek vermesiydi. Başhekimlik görevinden derhal istifa edeceğini, programı terk etmeyeceğini bizlere ifade etti. Ancak, anında yaptığımız görüşmeler sonucunda Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği'nden istifasının işçi sağlığı açısından yararlı olmayacağını düşünerek hocamızı ikna ettik. Hocamızın



eksik kalan derslerini bizler tamamladık. Ama sertifika programı başarı ile tamamlandı. Kendini ve yaşamını işçi sağlığına adanmış bir bilim adamının tehdit ve yıldırma politikalarına asla izin vermeyeceğinin güzel bir örneğini bizlere yaşattı. 1988 yılından beri eğitici olarak katıldığı ve binlerce hekimin işçi sağlığı ile buluşmasını sağladığı bu kurslar O'nun için Başhekimlik görevinden çok daha önemli idi. Hocamız için; örgütü adına işçi sağlığı işyeri hekimliği alanında bir faaliyeti yürütüyor olmak en büyük onurdu.

1985 yılından emekli olduğu 1 Ağustos 2005 tarihine kadar yüzlerce işyerinde inceleme, araştırma ve tarama muayenelerine uzman hekim ve ekip şefi olarak katıldı. Hemen hemen tüm iş kollarını içeren bu çalışmaları sırasında hekim ve uzman hekimlerin "işçi sağlığı ve meslek hastalıkları" konusundaki eğitimlerine yardımcı oldu.

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusundaki eğitim, seminer ve toplantılara kimi zaman konuşmacı olarak katıldı, kimi zaman bildiriler sundu. Verdiği yüzlerce konferans ile işçi sağlığının ülkede gelişimine katkılar sundu.

25 yıldan fazla çalıştığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde ;

- Kurşun intoksikasyonları,
- Tarım ilaçlarıyla olan intoksikasyonlar,
- Petrokimya ürünleri ile olan intoksikasyonlar,
- Solventlerle olan intoksikasyonlarla ilgili araştırma ve makaleleri ( 100 civarında ) değişik tıp

dergilerinde yayınlandı.

- 1988 yılından beri TTB İşyeri Hekimliği Sertifika Programları'na eğitim görevlisi olarak katılmaktadır,

- TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim Eğitim Kurulu üyesidir.

- 1996 yılında İstanbul Tabip Odası " Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı" ödülünü aldı.

- 1997 yılında Lastik-İş Sendikası'nda İşçi Sağlığındaki başarılı çalışmaları nedeniyle gurur tablosuna alınarak ödüllendirildi.

- 2004 yılında Göztepe-İstanbul- Rotary Kulübü'nce "meslekte üstün başarı" ödülü verildi.

- Ayrıca TTB, değişik tabip odaları, çeşitli üniversitelerin tıp fakülteleri, işçi ve işveren sendikalarının işçi sağlığı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ile plaket ve onur belgesi ile ödüllendirildi.

Dr. Nazif Yeşilleyen mesleki yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmış olmaktan onur duyduğunu ifade etmektedir. "İş ve Meslek Hastalıkları" uzmanlığını hak ettiği halde mevzuat bahane edilerek verilmesine üzülmeyeceğini ifade etmektedir. Ancak en büyük üzüntüsü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve işçi sendikalarının Meslek Hastalıkları Hastaneleri'ne ve işçi sağlığı alanına ilgisizlikleridir. Özellikle işçi sendikalarının işçi sağlığı alanına olan ilgisizliklerini kabul etmemiş, katıldığı her platformda bu konuyu dile getirerek duyarlılıklarını geliştirmeye özen göstermiştir.

Patoloji uzmanı Dr. Ayşen Yeşilleyen ile evli olup, ikisi de yüksek elektrik ve elektronik mühendisi olan iki oğlu ve fizik doktoru olan bir kızı mevcuttur.

İşçi Sağlığı ile uğraşanlar belki yasal zorunluluklar nedeni ile kamusal görevlerinden emekli olabilirler, ama işçi sağlığı ile ilgili çalışma ve katkıları yaşamları boyunca devam eder. Dr. Nazif Yeşilleyen'in de bundan sonraki yaşamında işçi sağlığına önemli katkılar sunmaya devam edeceğini biliyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. ●

