

ALİYYÜ'L-KÂRÎ'NİN SALAVÂT-I ŞERÎFESİNİ 20. ASIRDAN OKUMAK: AMASYA MÜFTÜSÜ MEHMED SABRÎ YETKİN'İN *SALAVÂT-I ŞERÎFE ŞERHÎ*

Raşit ÇAVUŞOĞLU*

Öz

Millî Mücadele Dönemi din adamlarından Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin'in oğullarından âlim, şâir ve fâzil bir şahsiyet olan Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin, ilmî, edebî ve tasavvufî muhtevali birçok eser telif etmiştir. Mehmed Sabri Yetkin, Amasya'nın son dönem ilim ve kültür hayatına büyük katkılar sağlayan Mecdîzâde ailesine mensuptur. Küçük yaştardan itibaren iyi bir eğitimden geçen müellif, resmi eğitiminin yanında her biri kendi alanında meşhur âlimlerden de farklı alanlarda icazet almıştır. Kâtiplik, kütüphâne memurluğu ve muallimlik gibi birbirinden farklı görevlerde bulunan Mehmed Sabri Yetkin, babasının vefatından sonra boşalan Amasya Müftülüğüne seçilerek yirmi yıl boyunca Amasya Müftüsü olarak görev yapmıştır. Bu görevlerin yanında telif, tercüme, tefsir ve şerh olmak üzere farklı alanlarda pek çok eser de kaleme almıştır. Mehmed Sabri Yetkin'in telif ettiği eserlerinden biri de Aliyyü'l-Kârî'nin müseccâ' *Salavât-i Şerîfe* şerhidir. Aliyyü'l-Kârî'nin Mekke'de mücavir iken yazdığı *Salavât-i Şerîfe*'si daha sonraki dönemlerde pek çok kez şerh edilmiş ve meşhur olmuştur. Bu çalışmamızda öncelikle, Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin'in ilmî ve edebî şahsiyeti üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise Aliyyü'l-Kârî'nin müseccâ' salavât-ı şerfesi ve Mehmed Sabri Yetkin'in Aliyyü'l-Kârî'nin salavât-ı şerfesine yazdığı şerhinin transkripsiyonlu metni verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aliyyü'l-Kârî, Salavât-ı Şerîfe, Mehmed Sabri Yetkin, Şerh

**READING OF ALI AL-QARI'S SALAWAT-I SHAREEFAHS FROM THE
20TH CENTURY: COMMENTARY OF AMASYA MUFTI MEHMED
SABRI YETKIN SALAWAT-I SHAREEFAH**

Abstract

Amasya muftı Mehmed Sabri Yetkin, who was a scholar, a poet, a virtuous person, and the son of Amasya muftı Abdurrahman Kamil Yetkin, who was one of the clergymen in the war of independence compiled many works with scholarly, religious, literary and sufistic content. Mehmed Sabri Yetkin belongs to the Majdizadeh family who contributed greatly to Amasya's recent life of science and culture. In addition to his official education, he received a lot of diploma from famous scholars

* Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
ORCID: 0000-0002-7236-4896, e-mail: rasit.cavusoglu@ikc.edu.tr.

in his own field. Mehmed Sabri Yetkin, who served in different positions such as clerk, library clerk and master (teacher), was elected to the office of Amasya Mufti after his father's death and served as Amasya Mufti for twenty years. In addition to these tasks, he also wrote many works in various fields, including copyright, translation, tafsir and commentary. One of the works he wrote is Ali al-Qari's commentary on the on Salawat-i Shareefah. The Salawat-i Shareefah, written by Ali al-Qari during his days in Mecca, was commented many times in later periods and became famous. In this study, first of all, it was focused on the scientific and literary personality of Amasya mufti Mehmed Sabri Yetkin. Later, the transcribed text of Ali al-Qari's proprietary *Salawat-i Shareefah* and the annotation written by Mehmed Sabri Yetkin for the *Salawat-i Shareefah* of Ali al-Qari was given.

Keywords: Ali al-Qari, Salawat-i Shareefah, Mehmed Sabri Yetkin, Commentary

Makalenin Geliş Tarihi: 14.11.2018; Makalenin Yayıma Kabul Tarihi: 12.12.2018

Giriş

Osmanlı Devleti döneminde iki asra yakın bir zaman diliminde şehzâde şehrlerinden biri olan Amasya, Türklerin Anadolu'ya girdiği tarihleri takip eden XII. asır Beylikler Dönemi'nden günümüze sadece coğraff açıdan ilgi duyulan bir merkez olmanın ötesinde ilim, kültür ve sanat alanlarında da temayüz etmiş kadim bir şehirdir. İslamiyetin Anadolu'da yayılmaya başladığı tarihten günümüze kadar Amasya şehri pek çok âlim, sûfî ve sanatkâra ev sahipliği yapmıştır. Medrese ve tekke kültürünün yaygın olduğu şehirde birçok tarikat mensubu sûfînin şehrin mânevîyatının gelişmesine katkı sağladığı gibi birçok şahsiyetinin yetişmesinde tesiri olduğu bilinmektedir. Bir eğitim kurumu olarak medreselerin mevcudiyeti de şehrin ilmî ve kültürel bakımından önem ve değerini artırmıştır. Yaşadığı dönem ve sonrasında ilmî çevreler tarafından takdir edilen ve şehrîne önemli hizmetler sunan âlim, şâir ve fâzıl bir şahsiyet olan Amasya Müftüsü Mehmed Sabrî Yetkin de ulemâ soyundan gelen bir Amasyalıdır. Büyük dedeleri Mustafa Mecdî Efendi'nin babası Hasan el-Kırımkî el-Mecdî döneminde Mecdîzâde lakabını alan bu aile, ilmî ve kültürel faaileyetleri ile meşhur olmuştur. Bir aile geleneği hâline gelen ilmî yetkinlikleri, şehrin ilim, kültür ve sosyal hayatına katkıları dolayısıyla Mecdîzâde ailesine "Yetkin" soyadının verilmesi de bir rastlantı olmasa gerektir.

Kırımkî'dan Çorum Mecitözü'ne daha sonra da dedeleri Hasan el-Kırımkî el-Mecdî Efendi döneminde Amasya'ya yerleşen bir aileye mensup olan Müftü Mehmed Sabri Yetkin, kendisi gibi müftülük vazifesi yapan ve selefi olan

Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin'in¹ (ö. 1941) en büyük oğludur. Abdurrahman Kâmil Yetkin, Millî Mücadele Dönemi'nde bir Cuma günü Amasya Bâyezid Camii'nde İstiklâl Harbini teşvik eden vaazı dolayısıyla tanınan ve meşhur olan bir âlim ve şâirdir. Mehmed Sabri Yetkin'in, kendinden sonra dünyaya gelen kardeşi de dönemin hemen hemen bütün entelektüel ve âlimleri tarafından saygı duyulan ve bu şahsiyetler ile mektuplaşan âlim ve şâir Ahmed Emrî Yetkin'dir (ö. 1974).² Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazan Ahmed Emrî Yetkin, başta Süheyl Ünver, Ali Nihad Tarlan ve Mehmed Çavuşoğlu olmak üzere o dönemde İstanbul ve Anadolu'da tanınan birçok âlim, şâir ve münevver ile tanışıp görüşen ve onların takdir ve saygısını kazanmış bir şahsiyettir.³ Mehmed Sabri Yetkin'in küçük kardeşi Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959) de kardeşleri gibi ilmî çalışmaları ile tanınmaktadır. Mecdîzâdeler şeklinde şöhret bulan Yetkin ailesinin yalnızca birkaç ferdinin değil, kuşaklar hâlinde hemen hemen bütün fertlerinin ilmî ve sosyo-kültürel hayatı dokunan birer şahsiyet oldukları görülmektedir.

İlmî, edebî ve tasavvuffî yönden mühim sayılabilecek telif, tercüme ve şerh gibi birçok manzum ve mensur eseri miras olarak bırakılan bu ailenin bir üyesi olarak Amasya Müftüsü Mehmed Mehmed Sabri Yetkin de babası ve kardeşleri gibi irili ufaklı ve farklı alanlarda pek çok eser telif etmiştir. Tamamı yazma olan ve herhangi bir baskısı yapılmayan müellifin farklı hâkimdeki bu eserleri, tefsir, hadis, ahlâk, siyer, şiir, şerh, mev'ize, hatırlat gibi konularda kaleme alınmıştır. Önümüzdeki pasajlarda eserleri, ilmî ve edebî kişiliğine dair değerlendirme yapacağımız müellifin bu çalışmada üzerinde duracağımız ve transkripsiyonlu metnini verip açıklamasını yapacağımız eseri ise Aliyyü'l-Kârî'nin (ö. 1014/1605) müseccâ' *Salavât-ı Şerîfe*'sine yazdığı şerhdir.

1 Abdurrahman Kâmil Yetkin hakkında geniş bilgi için bkz. Songül Keçeci Kurt, "Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şahsiyetlerinden Abdurrahman Kâmil Efendi (1850-1941)", *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 60 (2017): 477-494; Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö. 1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 40-54; Ali Sarıkoyuncu, "Millî Mücadele'de Amasya Müftüleri (Hacı Tevfik ve Abdurrahman Kâmil Efendiler)", *Diyabet İlmî Dergi* 31/2 (Nisan-Haziran 1995): 81-92.

2 Ahmed Emrî Yetkin'in hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Raşit Çavuşoğlu, "Amasya Ulemâsından Şâir Ahmet Emrî Yetkin'in Hayatı ve Eserleri Üzerine", *Tarihten Izler İlkçağlardan Modern Döneme*, Berikan Yayınevi, Ankara Haziran 2018, 491-516; Recep Orhan Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö. 1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 6/10, (Haziran 2018), 62-68.

3 Amasya Ulemâsından Ahmed Emrî Yetkin'in *Şiirleri ve Mektupları* üzerine yaptığımız çalışma devam etmektedir.

1) Bir Şahsiyet Olarak Mehmed Sabri Yetkin

Mehmed Sabri Yetkin'in hayatına dair detaylı malumatı *Salavât-ı Şerîfe* serhiyle aynı eser içerisinde yer alan Arapça hâl tercümesi başta gelmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan sivil dosyası ve diğer eserlerindeki hatırlı ve not şeklindeki kayıtlarından öğreniyoruz.⁴

Hicrî 1302, Milâdî 1884 yılında Amasya'da doğan Mehmed Sabri Yetkin, İbtidâî Mektebi'nden 1313/1897 tarihinde yüksek dereceyle mezun olduktan sonra, 1318/1902 yılında Amasya İdâdî-i Mülkîsi'ni bitirmiştir. Resmî tahsilinin yanında babası Abdurrahman Kâmil Efendi'den sarf ve nahiv derslerini alan M. Sabri Yetkin, Amasya'da bulunan Bekir Paşa Medresesi'ne devam etmiş ve buradan icazet almaya muvaffak olmuştur. Bu nitelikli tahsilinin yanında ilm-i arûz, kavâfi gibi ilim; *Bostan*, *Gülistan* ve *Bahâristan* gibi edebî eserleri babası Abdurrahman Kâmil Yetkin'den okumuştur. Hâfız *Dîvân'ını* Şeyh Emîn Medîleli'den, ilm-i irtifâ ve Ferâiz-i muvakkit derslerini Hâfız Şerîf Efendi'den alarak 1322/1904 yılında icazet almıştır. Kapancızâde Mehmed Şerif Efendi'den⁵ Ferâiz icazetnâmesini alan Mehmed Sabri Yetkin, 1329/1911 tarihinde de fûnûn-ı semâniyeden imtihanla ders-i âm ehliyet-nâmesi almaya muvaffak olmuştur.⁶ Bunların yanında amcası Mustafa Sâdîk Efendi'den sarf ilmine dâir *Kitâbu'l-merâh'*, nahiv ilminden ise *İzhar'*ı ve *Kitâb-ı Kâfiye'*yi merfuât bölümünde kadar okumuştur. Arif Fazıl Efendi'den *Mîzânü'l-edeb*'in yanında Vaz' ilmini, *Mültekâ'*yı şerh ve haşıyesiyle birlikte

4 Mehmed Sabri Yetkin, Arapça olarak yazdığı hâl tercümesinde; Kırım'dan Çorum'a göç eden büyük dedesi Hasan el-Kirimî el-Mecdî'nin Kırım'dan Anadolu'ya gelişinden başlayarak dedeleri, aldığı eğitim ve yazdığı eserler hakkında detaylı malumat vermektedir. Mehmed Sabri Yetkin, soyağacını babası Abdurrahman Kâmil Efendi'den yukarı doğru, "Abdurrahman Kamil b. Ahmed Rif'at b. Mustafa b. Hasan el-Kirimî el-Mecdî" şeklinde kaydetmiştir. Müellifin bu hâl tercümesinden büyük dedesi Hasan el-Kirimî'nin Kırım'dan Çorum Mecitözü'ne daha sonra da buradan Amasya'ya yerleştiğini öğreniyoruz. Hasan el-Kirimî, burada âlimlere kıymet verilmemişini anladığından ailesiyle birlikte Amasya'daki Gümüşlü Mahallesi'ne yerleşmiş ve ömrünün sonuna kadar burada talebeye ders okutmuştur. Hasan el-Kirimî'nin oğlu Mustafa el-Mecdî Efendi de Çorum Mecitözü doğumludur ve babası ile birlikte Amasya'ya gelmiştir. Önce babasından eğitim gören Mustafa Mecdî Efendi daha sonra el-Hâc Ahmed Ürgübî'den ders almış ve Fatima Hanım Medresesi'nde Müderris olan Çorumlu Abdullah Efendi'den de icazet almıştır. Abdurrahman Kâmil Yetkin'in dedesi Mustafa Mecdî Efendi, hicrî 1244/1828-29 yılında vefat etmiştir. Âlim ve fâzil bir şahsiyet olan Mustafa Mecdî Efendi, Mehmed Sabri Yetkin'in anne tarafından dedesi Anaç Hoca'ya da ders okutmuştur. Bkz. Mehmed Sabri Yetkin, Notlar ve Hatıralar, 8063/3:82b. Milli Kütüphane.

5 Kapancızâde Hâfız Şerîf Efendi, hakkında geniş bilgi için bkz. Çavuşoğlu, "Amasya Ulemâsına Şâir Ahmet Emîr Yetkin'in Hayatı ve Eserleri Üzerine", 496 (1327. Dipnot); Osman Fevzi Olçay, Amasya Meşhurları, Haz: Turan Böcekci, 90. Amasya Belediyesi. "Amasya Ünlülerî1.pdf". 26.10.2018.

<http://www.amasya.bel.tr/Files/kitaplar%20pdf/amasya%20%C3%BCnl%C3%BCler1.pdf>

6 Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emîr Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 54-55; DÍB Sicil Arşivi.

okumuştur. Yine bir başka hocası el-Hâc Yusuf b. Muhammed Efendi'den *Kaside-i Bür'e ve Kaside-i Zeynebijye'yi* okumuştur.⁷

1322/1906 tarihinde evlenen Mehmed Sabri Yetkin'in üç kızı ve bir oğlu olmuştur.⁸ Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan sicil dosyasındaki resmi evraktan anlaşıldığı kadarıyla Mehmed Sabri Yetkin, son vazifesi olan Amasya Müftülüğüne tayin edilinceye kadar birbirinden farklı birçok görevi ifa etmiştir.⁹ 25 Teşrîn-i Sânî 1325/ 7 Kasım 1909 tarihinde memuriyet hayatına başlayan M. Sabri Yetkin, 1909-1913 tarihleri arasında ilk vazifesi olan ve 28 Şubat 1329/13 Mart 1914 tarihinde ilga olunan Amasya Müftü Müsevvidliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırasıyla, Müstehakkîni İlmiye Tertili, Müftülük Müsevvidliği, Hüsn-i Hat Muallimliği, Amasya Sultânîsi Ulûm-ı Dîniyye Muallim Vekâleti, Amasya Sultânîsi Kîsm-ı İbtidâî Muallim-i Evvellik Vekâleti, Amasya Dâru'l-hilâfe Medresesi Fîkîh Muallimliği, Amasya Sultânîsi Arabî Muallimliği, Ulûm-ı Dîniyye Muallim Vekâleti, Amasya Dâru'l-hilâfe Tarih-Coğrafya Muallimliği, Amasya Dâru'l-hilâfe Fîkîh ve Ferâiz Muallimliği, Fîkîh, Ferâiz, Mecelle ve Usûl-i İntihab Muallimliği, Amasya İmam-Hatip Mektebi Tarih-Coğrafya Muallim Vekâleti, Amasya İmam-Hatip Mektebi Edebiyat-Hitabet-İnşâ Muallimliği, Amasya Muhasebe Vâridât Kâtipliği, Amasya Kütüphane Memurluğu ve Amasya Bâyezid Kitap saray işyarlığı görevlerini ifa etmiştir.¹⁰ Mehmed Sabri Yetkin, yaklaşık 33 yıl süren bu görevlerinin ardından 27.01.1942 tarihinde yapılan Müftülük seçimi sonucu aldığı otuz oyla Müftülük makamına seçilmiş ve 21.03.1942 tarihinde Amasya Müftüsü olarak göreve başlamıştır. Mehmed Sabri Yetkin, 1921-1941 yılları arasında Amasya Müftüsü olarak görev yapan babası Abdurrahman Kâmil Yetkin'in

7 Mehmed Sabri Yetkin, Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063/3:84^a. Milli Kütüphane.

8 Mehmed Sabri Yetkin, *Kaside-i Nâniyye Şerhi* ve müsecca' *Salavât-ı Şerîfe Şerhi* adlı eserlerinden önce aynı mecmua içerisinde yer alan şiir ve notlarının bulunduğu bölümde Kırımlı Çorum Mecitözün'e oradan da Amasya'ya göç eden büyük dedesi Hasan el-Kırımlı'den başlayarak en son 1957'de doğan bir torunu da kapsayan geniş bir soyağacı hâzırlamıştır. Burada Mehmed Sabri Yetkin'in kardeşleri ve onların çocukları da kayıtlıdır. Bkz. Mehmed Sabri Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063:11^a. Milli Kütüphane. Međdîzâdelere ait bu soyağacının latinize edilmiş listesi için bkz. Songül Keçeci Kurt, "Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şahsiyetlerinden Abdurrahman Kâmil Efendi (1850-1941)", *Atatürk Üniversitesi Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 60 (2017): 484; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sicil Arşivi. Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin ve Ahmet Emrî Yetkin hakkında Amasya'da yaptığımız çalışma esnasında 10/11/2017 günü görüşüp mülakat yaptığımız Mehmed Sabri Yetkin'in torunlarından Genel Cerrah Dr. Coşkun Yetkin'in verdiği malumattan da yararlanılmıştır.

9 Müftü Mehmed Sabri Yetkin'in sicil dosyasını inceleme imkânı sunan Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine müteşekkirim.

10 Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Međdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 56-57.

vefatından sonra Amasya Müftülüğüne seçilmiştir.¹¹ Mehmed Sabri Yetkin, yaklaşık yirmi yıl sürdürdüğü Amasya Müftülüği görevinden sağlık sorunları sebebiyle 31 Ekim 1962 tarihinde emekliye ayrılmıştır.¹² Emekli olduktan yaklaşık bir yıl sonra 1963 tarihinde vefat eden Mehmed Sabri Yetkin'in kabri, babası Abdurrahman Kâmil Yetkin ve diğer aile fertlerinden bazı yakınları ile birlikte Tekirdede Mezarlığındadır.¹³

Mehmed Sabri Yetkin, çeşitli kademelerde yaptığı memurluk ve 1942-1962 yılları arasında sürdürdüğü Amasya Müftülüği görevleri sırasında irili ufaklı pek çok eser telif etmiştir. Bu eserlerin bir kısmı tercüme ve şerh, bir kısmı da müellifin telifidir. Farklı eserleri içerisinde manzumeleri de bulunan müellifin bugüne kadar tespit edilebilmiş eserleri şu şekilde sıralanmaktadır:¹⁴ 1. *Tuhfetü'l-ebrâr fî şerhi lücceti'l-esrâr ve hucceti'l-ahrâr*,¹⁵ 2. *İlmü's-şurût*, 3. *en-Nâsihatü'l-edebiyye fî şerhi'l-kâsîdeti'z-Zeynebiyye*¹⁶, 4. *Risâle-i mev'ize*, 5. *Kitâb-ı Mevâ'iz*,¹⁷ 6. *Mennü'l-Mennân fî nasîhati'l-ih-vân*, 7. *Şerh-i Kasîdetu Bânet Süâd*, 8. *Şerh-i Kasîde-i nûniyye*, 9. *Şerh-i salavât-ı şerîfe*, 10. *Kitâbu'l-fîkh*, 11. *Durûb-ı emsâl*, 12. *Kefe-i Sabrî*, 13. *Yâsin Sûresinin Mealli Türkçe Tefsiri*, 14. *İ'câzu'l-Kur'ân*, 15. *Tezkira-*

11 Müftülük seçimi sırasında 30 oyla en çok oyu alan Mehmed Sabri Yetkin Amasya Müftüsü olarak atanmıştır. Bu seçimde 14 oy alan kardeşi Ahmed Emrî Yetkin 07.02.1942 günü Amasya Valiliği'ne hitaben bu vazifeye talip olmadığını beyan eden bir dilekçe sunmuştur. Bkz. Çavuşoğlu, "Amasya Ulemâsından Şâir Ahmet Emrî Yetkin'in Hayatı ve Eserleri Üzerine", 497-498; DİB Sicil Arşivi.

12 Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 56-57; DİB Sicil Arşivi.

13 Mehmed Sabri Yetkin, babası Abdurrahman Kâmil Yetkin ve bazı aile fertlerinin olduğu kabirler daha önce medfun bulundukları Şamlılar Kabristanı'ndan Tekirdede Mezarlığı'na nakıl-i kubur yapılarak şimdiki yerlerine taşınmıştır.

14 Özel, "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 59-62.

15 Nûrûddîn Abdurrahmân b. Ahmed el-Câmî'nin *Lüccetü'l-esrâr ve huccetü'l-ahrâr* adlı eserinin tercüme şerhi olan bu eserin Mehmed Sabri Yetkin tarafından *Tuhfetü'l-ebrâr fî şerhi lücceti'l-esrâr ve hucceti'l-ahrâr* şeklinde isimlendirildiği müellifin *Kefe-i Sabrî* adlı eserinin sonunda yer alan bir sayfa üzerine düştüğü bir nottan anlaşılmaktadır: "Cenâb-ı Mevlânâ Câmî kaddesa'llâhu sîrrahu'l-âlî Hazretlerinin *Lüccetü'l-esrâr huccetü'l-ahrâr* nâmıyla şöhret-şî'âr olan kasîde-yi ra'nâlarından bi'l-cümle mutasavvîfin-i kümmelîn istifâze ve cem[î]-i 'ârifîni muhakkikîn istifâde itmekde olduklarından mezkûr kasîdeyi tecelliyyât-ı füyuzât-ı İlâhiye olan 1349 Ramazan-ı (...) nişânnın terâvîh namazını edâdan sonra vakt-i sahûra kadar olan müddet içerisinde şerh ü tercemeye bi-hamidlâhi'l-Mennân muvaffak oldukdan [sonra] *Tuhfetü'l-ebrâr fî şerhi Lücceti'l-esrâr ve hucceti'l-ahrâr* dimişdim..." Bkz. Mehmed Sabri Yetkin, *Kefe-i Sabrî*, 9211:101. Milli Kütüphane.

16 Bu eser üzerinde Ahmet Akdağ'ın bir çalışması yayınlanmıştır. Bkz. Ahmet Akdağ, "Mehmed Sabri Yetkin'in Kasîde-i Zeynebiyye Üzerine Yazdığı "en-Nâsihatü'l-Edebiyye fî Şerhî'l-Kâsîdeti'z-Zeynebiyye" Adlı Şerhi", *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5/57 (2017): 484-526.

17 Mehmed Sabri Yetkin'e ait olduğu ifade edilen bu eser, Milli Kütüphane'de 7950 numara da kayıtlıdır. Fihristin bulunduğu zahriye kısmında eserin Amasya Müftüsü Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin'e ait olduğuna dair kırmızı kalemlle bir not düşülmüştür.

tü'l-müte'emmil fi tefsiri sûreti'l-insân¹⁸, 16. Mûlk Suresi Tefsiri, 17. Notlar ve Hatıralar.¹⁹

Mehmed Sabri Yetkin'in bu eserlerinden başka *İ'câzu'l-Kur'ân* adlı eseri- nin baş tarafında yer alan ve 4 varaktan ibaret olan ***Muhammed Salla'llâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Hâtemü'l-Enbiyâ Olduklarının ve Artık Peygamber İrsâline Lüzüm Olmadığının İsbâti*** başlığı altında Hz. Peygamber'in (s) son peygamber olduğunu isbata dair risalesi, *İ'câzu'l-Kur'ân* adlı 12 varaklı eserle aynı kitabı içerisinde yer almaktadır.²⁰

Milli Kütüphane'de 8911 demirbaş numarada ***Risâle-i Ahlâk*** adıyla kataloglı olan ve müellife isnat edilen 67 sayfa tutarında bir eseri daha mevcuttur. Sayfa esasına göre tertip edilen eserin 67-83. sayfaları arası boştur. Sonu eksik olan eser, çizgili defter kağıdına birbirinden farklı üç kalemlle ve rik'a hattıyla yazıya geçirilmiştir. Eser, varak sistemine göre 35 yapraktır.²¹

Mehmed Sabri Yetkin'in Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde farklı müelliflere ait yazma eserlerle birlikte muhafaza edilen 38 sayfa civarında olan bir eseri daha bulunmaktadır. Çeşitli konularda ***mev'izeleri*** içeren bu eserin baş tarafına sonradan Latin harfleriyle "Sabri Yetkin, İslam Tarihi" şeklinde bir not düşülmüştür.²² Dolayısıyla müellifin eserlerinin sayısı bu eklemelerle birlikte yirmiyi bulmaktadır.

Mehmed Sabri Yetkin, dedeleri Hasan el-Kîrimî el-Mecdî, Mustafa el-Mecdî, Ahmed Rif'at el-Mecdî ve babası Abdurrahman Kâmil Yetkin gibi düzenli ve nitelikli bir mektep ve medrese eğitimi görmüştür. Arapça ve Farsça- dan tercüme ve şerh yapacak düzeyde ilmî yetkinliği olan müellifin İslâmî ilimlerde de söz sahibi olduğu ortaya koyduğu eserlerden anlaşılmaktadır. Kardeşi Ahmet Emrî Yetkin gibi hem ilmî hem de edebî yönü kuvvetli olan Mehmed Sabri Yetkin, ömrünün son yirmi yılında ilmî ve edebî eserler telif etmekle birlikte aynı zamanda Amasya Müftülüğü vazifesini de yürütmüştür.

18 Müellifin bu eseri üzerinde Recep Orhan Özel'in yaptığı çalışma devam etmektedir.

19 Mehmed Sabrî Yetkin'in Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhafaza edilen mev'ize konulu eseri dışındaki diğer eserlerin tamamı Milli Kütüphane'de kayıtlıdır. Müellifin bu eserlerinden başka Arapça olarak kaleme aldığı terceme-i hâlinde telif ettiğini haber verdiği bazı sûrelerin tefsiri ve çeşitli konuları muhtevi risaleleri bulunamamıştır. Bkz. Özel, "Amasyâ'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)", 62.

20 Mehmed Sabri Yetkin, *Hz. Peygamber'in Hâtemü'l-Enbiyâ Olduklarının İsbâti*, 7958:1^b-4^a. Milli Kütüphane.

21 Mehmed Sabri Yetkin, *Risâle-i Ahlâk*, 8911:1^b-35^a. Milli Kütüphane. Müellifin bu eseri üzerinde yaptığımız çalışma devam etmektedir.

22 Eserin baş tarafına Mehmed Sabri Yetkin'e ait olduğu kaydı düşülen bu eser, tarafımızca yapılan araştırma sırasında Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki farklı müellif ve konulardaki yazma eserler arasında tespit edilmiştir.

Müftülük görevi sırasında da eser telif eden müellif bir yandan da vaaz ve nasihat bağlamındaki konuşmalarının bazılarını mev'izeler şeklinde yazıya geçirmiştir.

Mehmed Sabri Yetkin'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan sicil dosyasında, Trabzon Bölgesi Gezici Vaizi Mustafa Cansız'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazdığı 13.1.1953 tarihli yazında; "Mehmed Sabri Yetkin'in ilmî kudreti, muhitinden gördüğü hürmeti liyakati babadan dededen tevarüs ettiği terbiye ve nezaketyle bilinen müftünün memuriyetinde her açıdan müspet sonuçlara varıldığı ve terfiye lâyık görüldüğü" ifade edilmiştir. Yine Amasya Valisinin imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen 09.06.1944 tarihli bir yazında, Mehmed Sabri Yetkin'in "fevkâlâde bir zekaya malik ve din ilmindeki rüsu huna ilâveten Cumhuriyetperver ve münevver fikirli bir şahsiyet" olduğu beyan edilmiştir.²³ Müellifin "Meşrebim" başlığı altında kaleme aldığı şu manzumesi de onun düşünce dünyasını yansitan somut bir örnek kabul edilebilir:

Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün
 "Haқ kelâmın söylemekde yokdur aşlâ қorķumuz
 Düşmen-i dîne okuruz la' neti biz rū-be-rū
 Dînimiz dünyâya ālet kılmadan biz bir zamân
 Satmayız dünyâ-yı dûna dînimiz şimdien girü
 Haқ-perestiz tā ezelden bendeyiz peyğambere
 Îtmeyiz düşmenlerine bir zamânda ser-fürû
 'Ukde-yi īmânımız çokça қavîdir hâşılı
 Dökmeyiz bir ferde dünyâ ni' metiyçün âb-rû
 Ey Müselmânım diyen gel ders-i dîn al Şabri'den
 Nefsiñi қabrde aña it dâ 'imâ sen ser-fürû"²⁴

Mehmed Sabri Yetkin, hâl tercumesinde isminin Mehmed, mahlasının da Sabrî olduğunu ifade ettikten sonra güç ve kudretinin yettiği kadar ilim yoluna intisap ettiğini kaydetmiştir.²⁵ İlmîye sınıfına mensup bir aileden gelmesi sebebiyle küçük yaşıta başladığı eğitimini çok farklı alanlarda şehadetnâme ve icazet alarak tamamlamış ve girdiği imtihanlar sonucunda ders-i âm olmayı başarmıştır. Kendi ifadesiyle üç dili konuşup yazmaya kadir olan Mehmed Sabri Yetkin, bazı Arapça ve Farsça eserleri şerh ve tercüme etmiş, bazı sûrelerin meâl ve tefsirini yapmıştır.²⁶ Amasya Müftülügü görevinden önce

23 DİB Sicil Arşivi.

24 Mehmed Sabri Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063/3:1^b. Milli Kütüphane.

25 Mehmed Sabri Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063/3:82^b. Milli Kütüphane.

26 Mehmed Sabri Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063/3:82^b. Milli Kütüphane.

uzun yıllar dersiâmlık, muallimlik ve kütüphane memurluğu ve idareciliği görevlerini yapan müellifin kitaplara olan yakınlığı izaha muhtaç değildir. Telif, tercüme, şerh ve tefsir gibi farklı türlerde kaleme aldığı eserleri, ilmî disiplin ve azminin bir sonucu olarak görülebilir. Hâl tercumesinde ve bazı şiirlerinde disiplinli çalışma, ilmî ciddiyet ve ilim yolunda azm ü sebât gibi hususlara sürekli değinen Mehmed Sabri Yetkin, Arapça olarak kaleme aldığı hâl tercumesinde: ”الذ الاشغال في عندي بالعلم الاشتغال“ “Benim nazarımda en lezzetli meşguliyet, ilimle iştigâl etmektedir.”²⁷ şeklindeki hâtime cümlesiyle ilme ve ciddiyete karşı olan tutumunu göstermektedir. İlimle meşgul olma ve disiplinli çalışma konusunda gösterdiği titizlik müellifin manzumelerine de yansımıştır:

Mef^c ülü/Mefâ^c ilü/Mefâ^c ilü/Fe^c ülün
 “Taħṣ[ī]l-i ‘ulūma çalışup kesb-i kemāl it
 Zîrâ ki ‘ ilim ‘âlime altunlı kemerdür
 Sa^c y eyle ki göñlüñ ola ‘ irfân ile memlû
 Maḳbûl-i ḥudâdüne vü ‘ ukbâda hünerdir²⁸
 Câhil eger olsa nâ ’il-i rütbe-i ‘ulyâ
 Kadri yok anıñ kendisi ḥar-miṣl bî-semerdir
 Tîr-i ġam-ı dünyâ-yı deni ‘ ārife geçmez
 ‘ İl̄m ü ḥikemi tîr-i ġama ḫoca siperdir
 Şâf eyleyegör ḫalbiñi evvelce sivâdan
 Zîrâ ki göñül dilde tecelliye maḳardır
 Envâr-ı şerîfile bezet ḥilye-i zâtn
 Tut ḥâk yolı kim sâlikî Śîddîk u ‘ Ömerdir
 Hîrş u emeli ‘ ilm-i taşavvuf ile öldür
 Kim hîrş u emel ḫalbi yaḳan özge şererdir
 Şâbit-ḳadem ol her miḥene bâb-ı rîzâda
 Her işde zuhûr eyleyen aḥkâm-ı ḫaderdir
 Dûcâr-ı ġumûm oldığıña gel esef itme
 Dünyâda felâket de mürebbî-i beşerdir
 Ey mest-i mey-i ni^c met-i dünyâ olan aḥmaḳ
 Aldanma ki dünyâ saña her demde maḳardır

27 Mehmed Sabri Yetkin, *Notlar ve Hatıralar*, 8063/3:84^b. Milli Kütüphane.

28 Bu mîsra metinde “Maḳbûl-i ḥudâdüne vü ‘ ukbâda hünerdir” şeklinde geçmektedir. Vezin gereği bu şekilde okunmuştur.

Encâma irerse senüñ enfâ-yı hayâtiň
 Kâriň seniň ‘ukbâ iline seyr ü seferdir
 Żann it ki taşarruf idesiň mülk-i fenâyi
 Bâkî қalacaķ mā-melek ancaķ қara yirdir
 Şabrı kesivir pendiňi şimdi buracıkda
 ‘Āmil olana işte bu pend(iň) dünyeye degerdir”²⁹

İlmî çalışmalarında çok geniş bir yelpazeyi hedef alan Mehmed Sabri Yetkin, klasik hâle gelen bazı Arapça ve Farsça kasideleri şerh ettiği gibi, dinî, ahlâkî ve edebî alanlarda da eser telif etmeyi ihmâl etmemiştir. Şerh ve tercüme kültürünü benimsemekle birlikte toplumun eğitiminde yararlı olmasını düşündüğü eğitici ve öğüt verici mahiyette mev'izeler de kaleme almıştır. Anadolu ilim geleneğinde klasikleşen ve medrese eğitiminde okutulan Arapça ve Farsça ilmî, edebî ve tasavvûfî eserleri okuyan ve bu eserlerin bazılısına bizzat şerh ve izahlar yazan Mehmed Sabri Yetkin'in şaire olan yatkınlığı eserlerinden anlaşılmaktadır. Didaktik ve hikemî bir üslûp benimseyen Mehmed Sabri Yetkin, ilim, çalışma, cehalet ve atâletten kaçınma ve vakti değerlendirmeye gibi hususlarda şirler yazdığını gibi kimi zaman toplumsal konular, bazen de gündelik konulara dair de şiir söylemiştir. Övgü, medh, tarih düşürme, Arapça ve Farsça şiir parçalarını nazmen türçüme gibi türlerde de birçok manzumesi bulunan Mehmed Sabri Yetkin'in şirleri genel itibariyle *Kefe-i Sabrı* adlı eseri içerisinde yer almaktadır.

Çok yönlü bir âlim olan Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Efendi'nin bir tarikata intisap edip etmediği bilinmemektedir. Tasavvufa ve tasavvûfî eserlerre olan ilgisi bilinmekle birlikte dönemin şartları gereği, resmi görevi de dik-kate alındığında, herhangi bir tarîkata intisap etmediği düşünülebilir. Nitekim hâl tercumesinde “ilim yoluna intisap” ettiğini ifade ederek bu konudaki görüşünü ortaya koymuş olsa da bir tarîkata intisap etmenin ilim yoluna girmeyi men etmediği hususu da göz ardı edilmemelidir. Müellifin *Kefe-i Sabrı* adlı şiir, hatıra ve çeşitli notlarını muhtevi eserinindeki cümlelerinden hakikî aşka ullaştıracak ehl-i hâl ile karşılaşmadığından yakınlamaktadır: “Sevk-i tâli‘ im i‘ ibâriyla tâ küçük yaşımda һayâlimde elezz-i işgâl ‘ilm ile iştigâl olduğu cänlandığından okumak ve yazmağa meyl itdim rûz u şeb kış ve yaz dimeyüp bütün ‘ömrümi taħṣîl-i ‘ilm ve ‘irfâna haşr itdüm ve cüz’iyyât ve külliyyâtdan ‘ilimler, fenler örgendim vâ esefâ ki şu cihân kütüphânelerine ‘ilmen ve fazlen ne կadar baş urdum ise de ümmü'l-kitâb ‘ışk için teselli-bahş ehl-i hâl olur ne bir

29 Mehmed Sabri Yetkin, *Kefe-i Sabrı*, 9211:1^b-2^a. Milli Kütüphane.

tefsîr ve ne bir ta'bir bulabildim. Eywâh, 'ömr-i beşer bir ân miğnet olup mâ'-î seri' u'l-cereyân gibi geçiyor ve geçen ânlardan hîç bir âni bile girüp dönmüyor ve dönmesine ve âni döndürmeye imkân da yokdur. Şu tecelli-hânedede tekrâr yokdur. Zevk lezzet ibtidâda olup intihâda degildir."³⁰

Mehmed Sabri Yetkin'in tasavvufa ve sûfîlige bakışının en güzel örneği olan anekdot, yoğun bir ilmî çalışma sonrası yorgunluğunu atmak üzere ziyaret ettiği ve içerisinde meşhur Halvetî şeyhlerinden Pîr İlyas el-Halvetî'nin (ö. 1433) de kabri bulunan kabristanda tefekküre daldığı sıradaki düşüncelerini kendi kaleminden öğreniyoruz: "931 Teşrîn-i evvel 24 Cumartesi günü 7-8 saat yazı yazmakdan mütehassil ta'b-ı dimâğımı biraz teskîn ve bi'l-külliye izâle maksadıyla mahallebizde kendi nâmina muzâf Kabristân'da medfûn Gümüşlioğlu Müftî Şücâeddîn ebü'l-bekâ (Pîr İlyâs) Hazretlerini saat 11'de ziyârete gitdim. Çünkü bu zât fâ'idesiz kuru sûflerden degildir. Asırlar geçdiği hâlde unudulmayacak ulvî bir (...) bir zâtdır. En müşkil anlarda memleketine en mühim hizmetlerde bulunan metîn ahlâklı ve yüksek vicdânlı çok muhterem bir zât-ı âlî ferddir. Bu ziyâreti ifâdan sonra anın haziresi beyngâhında medfûn ceddim, ki Anaç Hoca dimekle meşhûrdur merhûmun kabir taşına i'timâd, himmet-i ma'nevîyesine istinâd itdim. Bir de ne bakayım, bütün mevcûdiyyetim, kudretim, bilgim zâil olmuş. Düşünüyordum ve yâhûd düşünmek istiyordum. Yine yazmak istiyordum. Kendime mâlik degilim. Ben yok olduğum için bende tefekkür, fîkr, hâtür, hutûr dinilen şeyler de yok. Bir an böyle hakikî bir sekr geçirdim..."³¹ Müellifin ilmî ciddiyetin önemi ve cehaletin zararlarını anlatan manzumesindeki beyitlerden tasavvuf ilmine dair düşüncülerini de öğreniyoruz:

Mef' ülü/Mefâ' ilü/Mefâ' ilü/Fe' ülün

"Tîr-i gâm-ı dünyâ-yı denî 'ârife geçmez

'Îlm ü hîkemi tîr-i gâma koca siperdir

Şâf eyleyegör ķalbiñi evvelce sivâdan

Zîrâ ki göñül dilde tecelliye maķardır

Envâr-ı şerîfile bezet hîlye-i zâtîñ

Tut Haķ yolu kim sâlikî Şîddîk u 'Ömerdir

Hîrş u emeli 'ilm-i taşavvuf ile öldür

Kim hîrş u emel ķalbi yaķan özge şererdir"³²

30 Mehmed Sabri Yetkin, *Kefe-i Sabrî*, 9211:4^b-5^a. Milli Kütüphane.

31 Mehmed Sabri Yetkin, *Kefe-i Sabrî*, 9211:9^b. Milli Kütüphane.

32 Mehmed Sabri Yetkin, *Kefe-i Sabrî*, 9211:1^b. Milli Kütüphane.

2) Aliyyü'l-Kârî'nin Müsecca' Salavât-ı Şerîfesi ve Şerhi

Aliyyü'l-Kârî'nin (Ali el-Kârî) tam adı Ebü'l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî el-Herevîdir. Meşhur Hanefî fakîhi, muhaddis, müfesir ve kîraat âlimidir. Bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Herat'ta doğan Aliyyü'l-Kârî, ilk tahsilinden sonra ülkesinden ayrılp Mekke'ye yerleşmiştir. Mekke'de Ali el-Müttakî el-Hindî, İbn Hacer el-Heysemî ve Allâme Kutbüddin el-Mekkî gibi âlimlerden ders almıştır. Baştâ fikih ve hadis olmak üzere kîraat, tefsir, akâid ve kelâm, tasavvuf, tarih, dil ve edebiyat alanlarında devrinin önde gelen âlimleri arasında kabul edilmektedir. Kîraat ilmindeki şöhretinden dolayı "el-Kârî" veya Molla Ali el-Kârî şeklinde anılmaktadır. Eserlerinde ismi "Ali b. Sultan Muhammed" şeklinde geçmektedir. Herhangi bir memuriyet ve görev kabul etmeyen Aliyyü'l-Kârî'nin, sülüs ve nesih yazında mahir olduğu bilinmektedir. Geçimini her yıl birer adet olmak üzere kenarına tefsir ve kîraatla ilgili açıklamalar yazdığı mushaflar yazmakla sağlamıştır. *Şerhu'l-Fikhi'l-Ekber* ve akâidle ilgili diğer eserlerinde Ebû Hanife'nin görüşlerine sadakatla bağlılığını izhar etmeyi ve onun çizgisini korumayı ve o çizgiye dönmemeyi görev ittihaz ettiği bilinmektedir.³³

Aliyyü'l-Kârî'nin 150 civarında eser telif ettiği, özellikle İbn Arabî'yi eleştiren görüşleri dolayısıyla bazı âlim ve sûfîlerin tepkisini çektiği ve eserlerinin okunmaması konusunda fetvalar verip telkinlerde bulunulduğu bilinmektedir. Ancak bu eleştirilere rağmen Aliyyü'l-Kârî'nin ilmî yetkinlik ve kudretinin yaşadığı dönemi aşarak kitleleri tesir altında bıraktığı bilinmektedir. Telif ettiği eserlerin bir kısmı basılan, bazlarına da şerh, haşiye ve ta'lik yazılan Aliyyü'l-Kârî'nin bu çalışmamıza konu olan ve *el-Mülema' Şerhu'n-na'ti'l-murassa' bi'l-cinsi'l-mücennesi'l-müsecca'* adlı na'tinin bulunduğu risalesinin içerisinde yer alan müsecca' salavât-ı şerîfe metni birçok müellif tarafından şerh edilmiştir.³⁴

Ahmet Karataş'ın yaptığı etrafı bir çalışmada detaylarıyla ortaya konulduğu gibi, Aliyyü'l-Kârî'nin söz konusu salavât-ı şerîfe metninin bulunduğu risalesinin yazma nüshalarının 42 farklı yurtçi nüshası 16 farklı yurtdışı

33 Aliyyü'l-Kârî'nin hayatı, eserleri ve görüşleri hakkında geniş bilgi için bkz. Halil İbrahim Kutlay, *el-İmâm Ali el-Kârî ve eseruhu fi 'ilmî'l-hadîs*, 1 (Beyrut: Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1408/1987), 496; Abdülbaki Turan, Aliyyü'l-Kârî'nin Hayatı, Eserleri ve Envârû'l-Kur'ân ve Esrârû'l-Furkân Adlı Tefsirindeki Metodu, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1981), 294; Çağfer Karadaş, Ali el-Kârî'nin Akâide Dair Eserleri ve Bazı İtikâdî Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1991) 111; Çağfer Karadaş, "Ali el-Kârî'nin Hayatı, Selef Akidesine Dönüş Çabası ve Eserleri", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, V/5, (1993): 287-300; Ahmet Özel, "Ali el-Kârî" *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 403-405.

34 Ahmet Karataş, "Aliyyü'l-Kârî'nin el-Mülema' Şerhu'n-Na'ti'l-Murassa' Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi* 37 (Ocak Haziran 2016), 147-148.

nüshası olmak üzere toplamda 58 nüshası tespit edilmiştir. Yazar, yorucu ve zaman alan bu kapsamlı nüsha tespiti çalışması sonucunda Aliyyü'l-Kârî'nin, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nden Hindistan Mevlânâ Âzâd Kütpâhesi'ne kadar, yurt içinde ise başta Süleymaniye Kütüphanesi olmak üzere pek çok kütüphanede yazma nüshalarını tespit ettikten sonra risale metni ve metin içerisinde bulunan salavât-ı şerîfeye yazılan şerh ve tercümleri birlikte yayımlamıştır.³⁵

Karataş'ın yaptığı çalışmada, öncelikle Aliyyü'l-Kârî'nin *el-Mülemma'* *Serhu'nna'ti'l-murassa'* *bi'l-cinsi'l-mücennesi'l-müsecca'* adlı risalesi günümüz harfleriyle verilmiş, sonra Mehmed Kemâleddîn Harpûtî'nin³⁶ (ö. 1354/1936) tercumesi kaydedilmiş, ardından da Müstakîmzâde Süleymân Sa'deddin (ö. 1202/1788) tarafından *Serhu'n-Na'ti'l-Murassa'* adıyla yaptığı şerh ve Edirnevî Mehmed Efendizâde Mustafâ'nın (ö.?) bu şerhe yaptığı testimmesi birlikte yayınlanmıştır.³⁷

Aliyyü'l-Kârî'nin müsecca' *Salavât-ı Şerîfe*'sine Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin de bir şerh yazmıştır. Ekim 1953'te tamamlanan bu şerh, Aliyyü'l-Kârî'nin Arapça müsecca' salavât-ı şerîfesinin klasik usûlle yapılan şerh ve izahıdır. Mehmed Sabri Yetkin, 5 Ekim 1953 günü dışındaki ağrı sebebiyle doktora gittiğini ve muayene sonrası Müftülüğe gidecek takati bulmadığı için istirahate çekildiği sırada karıştırdığı eski eserler arasında Aliyyü'l-Kârî'nin müsecca' salavât-ı şerîfesini görmüş ve onu şerh etmeye karar vermiştir: "Dünyâda elezz-i işgâl 'indimde 'ilmle iştîgâl ve öteden berü mütâlla'a'-i künye soñ derece mûlîc olduğımdan artık kendüm gibi şoñ derece perîşân bulunan bir cõngi elime aldım ve bunıñla imrâr-ı evkât itmekde iken müellifleriñ meşhûrlarından ve 'ulemâ-yı hadîsiñ ma' ruflarından olup birçoñ seneler Mekke-i Mükerreme'de mücâvir çalan ve 1014 târîhinde terk-i hayât-ı müste'är iderek yine Mekke'de yer-i Mu'allâ Kabristân'ında neşîm-i hâk-i mezâr ve rûhi vâşîl-ı 'âlem-i nûr-ı enver-i dîdâr olan 'Aliyyü'l-Kârî Hażretleri'niñ metnini yuķâriya yazarañ hârekeledigim şalavât-ı şerîfe-i tünciyyesin ve belîgasın gâyet mücâmel bir şüretde şerh ve īzâh itdim..."³⁸

Daha önce de pek çok Arapça ve Farsça manzum ve mensur şerhler yazan Mehmed Sabri Yetkin'in şerhi, salavât-ı şerîfenin³⁹ Arapça metni dâhil

35 Bkz. Karataş, "Aliyyü'l-Kârî'nin *el-Mülemma'* *Serhu'n-Na'ti'l-Murassa'* Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi", 156-194.

36 Mehmed Kemâleddîn Efendi'nin hayatı, şâhîyeti ve eserleriyle ilgili detaylı malumat için bkz. Ahmet Karataş, "Harput Ulemâsından Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddîn Efendi", *Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi*, 49 (2015), 29-125.

37 Karataş, "Aliyyü'l-Kârî'nin *el-Mülemma'* *Serhu'n-Na'ti'l-Murassa'* Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi", 151-194.

38 Mehmed Sabri Yetkin, *Şerh-i Salavât-ı Şerîfe*, 8063/3:58^a. Millî Kütüphane.

39 Sözlükte dua, istîgfar, Allah'tan rahmet, ta'zim vb. anlamlara gelen "salât" kelimesi "سالات" fiilinden masdardır. Dua, tebrik, temcit ve ta'zîm manalarına gelen "sallâ" fiilinin mastarının

olmak üzere 6 varaktan ibarettir. Salavât-ı şerîfe şerhi, Mehmed Sabri Yetkin'in Ebu'l-feth Ahmed b. Muhammed el-Bustî'nin (ö. 401/1010) ahlakî öğütleri muhtevi Arapça kasidesinin şerhi olan *Serh-i Kasîde-i Nûniyye* adlı eseriyle aynı mecmua içerisinde 57^b-63^a varakları arasında yer almaktadır. Milli Kütüphane 8063/3 numarada kayıtlı olan eserin kapagındaki etikette Osmanlı Türkçesi ile "Ebu'l-feth el-Bustî'nin Kasîde-i Nûniyyesi ve Şerhi" ve aynı etikette hemen alta "Aliyyü'l-Kârî'nin Müseccâ' Salavât-ı Şerîfesi ve Şerhi" isimlendirmeleri yer almaktadır. Eserin ilk sayfasında çeşitli şairlerden seçme beyitler ve sayfanın alt kısmında Mehmed Sabri Yetkin'in kırmızı kalemle imzası bulunmaktadır.

Mehmed Sabri Yetkin, şerhi çok uzun tutmadığını sebeb-i telif ve hâtime kisimlarında "mücmel" ve "muhtasar" kavramlarını kullanarak beyan etmektedir. Müellif, şerhe başlamadan önce Aliyyü'l-Kârî'nin müseccâ' salavât-ı şerîfesinin Arapça metnini harekeleyerek bir sayfa (vr.57^b) hâlinde yazmıştır. Müellif tarafından harekelenerek yazılan müseccâ' salavât-ı şerîfe metninin harkelenmemiş bazı harfleri kırmızı kurşun kalemlle sonradan harekelenmiştir. Bu işlemin müellif tarafından yapılp yapılmadığı bilinmemektedir. Sebeb-i telif ile başlayan şerh kısmında (vr.58^a) müellif şerh ettiği salavât-ı şerîfesinin müellifi Aliyyü'l-Kârî ve kendi künyesini vermiştir. Şerh ve izahını yaptığı salavât-ı şerîfe metnindeki kelime veya kelime öbeklerini parantez içerisinde gösterip harekeleyen müellif, klasik usûle uygun bir şerhi tercih etmiştir. Şerhin sonuna doğru müellif, Aliyyü'l-Kârî'nin salavât-ı şerîfesine benzeyen ve namazda okunması gereklili kabul edilen salavât olarak bilinen

"tasliye" olduğu ve salâtın tasliyeden geldiği de ifade edilmiştir. "Salavât" ise "salât"ın çoğuludur. Namaza "salât" denilmesi ise âlimlerin çoğunluğuna göre duâ için hakikî, namaz için mecaz anlamda kullanılmıştır. "Salât" mahalline göre üç kısma ayırmaktadır. Allah'tan geldiğinde rahmet, meleklerden duâ ve istigfâr, mü'minlerden de duâ anlamında kullanılmıştır. "Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salavât getirirler. Ey îmân edenler! Siz de onun için (tam bir teslimiyetle) salât ve selâm getirin." (Ahzâb Sûresi, 33/56.) Bu âyet-i kerîme ve bu konudaki hadis-i şerîfler dikkate alındığında; Hz. Peygamber'e sevgi ve muhabbetin bir göstergesi olan salât ü selâm her Müslüman üzerine bir görev olarak verilmiştir. "Salât" kavramı hakkında bkz. İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, (Beyrut, Dâru sâdir, t.y.), XIV, 464; Fatih Koca, *İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Salâlar Ve Salavâtlar (Anadolu Örneği)*, (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2013), 66; Hidayet Işık, "Hz. Peygamber (s)'e Salât ve Selâm Getirme ile İlgili Bir Araştırma", *Diyanet Dergisi Peygamberimiz (s) Özel Sayısı* 25/4 (Ekim-Kasım-Aralık 1989), 264; Hür Mahmud Yücer, "Târikât Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde'nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi* 15, (Temmuz-Aralık 2005), 253-254; Kasapzâde Osman Ferîd, *Peygamber Efendimiz Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getirmenin Dünyevî ve Uhrevî Fezâili İle Salât-ı Tefrîciyeyi Mübeyyin Risale*, (İstanbul, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342), 1-8; Mesut Okumuş, "Semantik Ve Analitik Açıdan Kur'an'da "Salât" Kavramı", *Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 3/6 (2-2004), 1-30. Muhammed Aydin, "Türk Kültüründe Salat ü Selam Çeşitleri, Zikrediliş Biçimlerinin Kur'an ve Sünnet Bağlamında Değerlendirilmesi", *Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar) I* (7-8 Mart Adapazarı-Sakarya), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları), 205-224.

başta “salli bârik” duâları, ardından dinî hayatı mühim yeri olan “salât-ı münciye” ve “salât-ı nâriye” gibi duâların metnini vermiştir. Şerhin sonunda Arapça bir duâ ile eserini nihayete erdiren Mehmed Sabri Yetkin, eserinin sonuna farklı bir kalemle yazıldığı anlaşılan bir beyit eklemiştir:

“Mecrûhî şanma cerh-i mücerreddür öldiren
Âfât-ı bâtnîyyedür aşlı muşbetüñ”⁴⁰

Sonuç

Aliyyü'l-Kârî'nin müsecca' *Salavât-ı şerîfe*'sine Mehmed Sabri Yetkin tarafından yazılan şerhin metnini transkripsiyon alfabesi ile oluşturduk. Salavât-ı şerîfenin asıl metni olan Arapça kısımları müellifin parantez içerisinde aldığı gibi transkripsiyonlu metinde parantez içerisinde hem Arapça aslı hem de okunuşu ile birlikte gösterdik. Arapça duâ ve cümlelerin Arapça okunuşlarını metnin yanında transkripsiyonlu şekilde verip anlamlarını dipnotta gösterdik. Müellifin gramatik açıdan şerh ve izah ettiği Arap harflerini karışıklığa mahal vermemek için “tırnak” içerisinde gösterdik.

Netice olarak bu çalışmamızda öncelikle 20. asrin ilmî, edebî ve kültür hayatına eserleri ve çalışmaları ile katkı sunan âlim, şâir ve fâzıl Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin'in hayatına kısaca temas ettikten sonra ilmî ve edebî şahsiyeti üzerinde durmaya çalıştık. Kırımlı'dan göç ederek Çorum Mecitözü'ne yerleşen, bir müddet sonra da Amasya'yı mesken tutan ve burada ilmî faaliyetlerini sürdürden Mecdîzâde ailesi âlim yetiştiren örnek bir aile olarak tanınmaktadır. İlmî faaliyetleri ile tanınan Mecdîzâde ailesinin bir ferdi olarak erken yaşılarından itibaren kendi deyimiyle “ilim yoluna intisap eden” bir şahsiyet olan Mehmed Sabri Yetkin, ömrünün son yirmi yılını da Amasya Müftülüğü vazifesini yaparak geçirmiştir. Müellifin, 1953 yılında Aliyyü'l-Kârî'nin Arapça müsecca' salavât-ı şerîfesine yazdığı şerhin transkripsiyonlu metnini verdigimiz bu çalışmamızda metinde geçen âyet ve hadislerin kaynaklarını tespit ve tercüme ettik. Metin içerisinde geçen ve izaha muhtaç cümle ve ifadeleri dipnotlarda açıkladık.

İlmî ciddiyet ve çalışma disiplini bakımından kendisine yakın gördüğü ve örnek aldığı Aliyyü'l-Kârî'nin meşhur müsecca' salavât-ı şerîfesini şerh eden Mehmed Sabri Yetkin'in kaleminden çıkan bu mücîmel ve muhtasar şerh, 20. asrin mektep ve medrese görmüş ve üç dilde okuyup yazabilen ulemâ soyundan gelen bir müftünün kaleminden klasik bir metne bakış açısını yansımaktadır. Klasik şerh yöntemiyle kaleme alınan bu eser, Arapça ve Farsça eserlerden birçok şerh, tercüme ve tefsir yazan Mehmed Sabri Yetkin'in ilmî ve edebî şahsiteyini de ortaya koymaktadır.

40 Mehmed Sabri Yetkin, *Şerh-i Salavât-ı Şerîfe*, 8063/3:63^a. Milli Kütüphane.

3) Metin

Serh-i Salavât-ı Şerîfe [Mehmed Sabri Yetkin]

[57b] 1014 târihinde Mekke-i Mükerreme'de mücâvir iken orada vefât iden 'Alî b. Sultân Muhammed Kârî Hażretleri'niş şalavât-ı şerîfesiniş metnidir:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِكَ الْأَعْلَى * وَنُورِكَ الْأَعْلَى * سَيِّدِ الْعَالَمِينَ * وَسَيِّدَ الْعَالَمِينَ * رُوحِ
الْعِبَادِ * وَرَوْحِ الْعِبَادِ * مُرِيدِ كُلِّ مُرِيدٍ * وَمَزِيدِ كُلِّ مُرِيدٍ * وَخَيْرِ الْأَخْيَارِ * وَجَبَرِ الْأَخْبَارِ
وَخَيْرِ الْأَخْبَارِ * وَجَبَرِ الْأَخْيَارِ * مَنْ عَظَمَ حَلْقَهُ وَعَظَمَ خَلْقَهُ * عَيْنُ كُلِّ عَبِيدٍ وَغَيْنِ كُلِّ
عَنِيدٍ * مَظَهِرِ تَجَلِّيَاتِ الْجَنَانِ الْعَبْدِيَّةِ وَمُظَهِرِ تَجَلِّيَاتِ الْجَنَانِ الْعَنْدِيَّةِ * عَقْدِ الْأَسْرَارِ * وَ
عَقْدِ الْأَسْرَارِ * وَعَبِيدِ كُلِّ نَقْيٍ * وَاحْمَدَ مَنْ حَمَدَ * وَاحْمَدَ مَنْ حَمَدَ * خَاتَمُ
الْمُحَلَّصِينَ * وَخَاتَمِ الْمُحَلَّصِينَ * مِنْ صَلَاتِكَ أَجْلَهَا * وَمِنْ صَلَاتِكَ أَصْلَهَا⁴¹

[58a] 1953 yılının Ekim ayının beşinci Pazarırtesi günü hasta bulunan kulağımı tedâvî itmekde bulunan beldemiz Memleket Hastanesi Operatörü Şubhi Beg hânesine uğramış ve doktor tarafından kulağım 'ilâçlandıktan şoñra fetvâneye vazife' fem başına geçmişdim. Bu defâ da taħammül olınmayacak derecede dişim ağrımıya başladı. Esâsen çürük olmağla ağrısını 'ilâçla teskîn idiyordum. Ağrı ammâ fenâ tezâyûd itdi. 'Ilâc kâr itmiyordı, artık taħammül kalmadı. Esâsen bir fâ' idelesi olmadığı gibi mažarratı taħakkuķ itmekle 'ilâcuħah iħrācuħah⁴² hükümi tezâħür idince diş çekdirmekden çok çekindigim ve yıldıgım hâlde dişçiye mürâca' at itmek żarūreti hâşıl olunca dişçiye gitdim. Dişçi, burada bir diş degil, ağrıyı bu nuñ yanında bir de kök var. Her ikisini atmak żarūridir diyince çârnâcâr meyyitiñ bir ġassâle teslimiyeti kabılilinden teslim oldum. Dişçi her ikisini de aldı ve beni bu tamâmiyla şarşdı. Artık berâ-yı istirâħat külbe²-i aħzânimâ döndüm. Dâ'ireye gitmege de vücûdum müsâ' id olmadı. Dünyâda elezz-i işgâl 'indimde 'ilmle iş-

41 Okunuşu:Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm. Allâhümme şalli ve sellim 'alâ nûrike'l-a'lâ ve nevrire'k-l-aglâ. Seyyidi'l-'âlemîn ve senedi'l-'âlimîn. Rûhi'l-ibâd ve revhî'l-'ubbâd. Mûridi külli mezîdin ve meziidi külli mûridin ve hayru'l-ahyâr ve hibri'l-ahbâr ve hayri'l-ahbâri ve hibri'l-ahyâr. Men 'azume ħalkuħu ve 'uzzîzime ħulukuħu. Ayni külli 'abîdin ve gâyni külli 'anîdin. Mažhari tecelliyyâti'l-cenâni'l-'abdiyyeti ve mužħiri tecelliyyâti'l-cenâni'l-'indiyyeti 'ikđi'l-esrâri ve 'akđi'l-isrâri va' idi külli takîyyin ve 'idi külli naķiyyin ve Aħmedi men ħamid ve Aħmedi men ħumid ħâtemi'l-muħlašîne ve ħâtimi'l-muħlisîne min salâtike eċelleħâ ve min silâtike eċalleħâ.

Anlamı: Allah'ım, senin en değerli, en muhkem ve kalıcı olan salât, selâm ve rahmetin; en yüce nûrun, en kıymetli içeğin, âlemlerin efendisi, âlimlerin dayanağı, kulların ruhu ve ahiret yolcularının neşesi, her türlü hayrin artmasını isteyeni, her hayır isteyenin zirvesi, hayırların en hayırlısı, âlimlerin en âlimi, âlimlerin en hayırlısı ve hayırların en âlimi, yaratılışı yüce olanı, ahlâki yüce kılınanı, her kulun göz aydınlığı, her inatçının gözünün tozu, kalplerin kulluk tecellilerinin mazharı, vehbî cennetlerin güzelliklerini ortaya çıkaranı, sırların kolyesi, sırların düğümü, her takva sahibinin habercisi, her kalb-i selimin bayramı, hamd edenlerin en çok hamd edeni, övgüye değer olanların en çok övüleni, seçilmişlerin sonucusu, iħlashedlarım mührü Hz. Muhammed (s) üzerine olsun.

42 علاجه اخرجاها "Hastalığın ilacı onu dışarı atmaktır, çıkarmaktır." anlamına gelen bu ifade bu pasajda "Diş ağrısının tedavisi, o dişi çıkarmaktır." anlamında kullanılmıştır.

tiğāl ve öteden berü müṭṭala^a ‘-i kün̄ye soñ derece mūli‘ oldığımızdan artık kendüm gibi şoñ derece perişān bulunan bir cōngi elime aldım ve bunuñla imrār-ı evkāt itmekde iken müellifleriñ meşhūrlarından ve ‘ulemā-yı hādişīn ma‘ ruflarından olup birçok seneler Mekke-i Mükerreme’de mücāvir kalan ve 1014 tārihinde terk-i hāyat-ı müste‘är iderek yine Mekke’de yer-i Mu‘āllā Kabristān’ında neşim-i hāk-i mezār ve rūhı vāşıl-ı ‘ālem nūr-ı enver-i dīdār olan ‘Aliyyü'l-Kāri Hāzretleri’niñ metnini yükāriya yazarak hārekeledigim şalavāt-ı şerîfe-i tunciy-yesin ve belîgasın gāyet mücmeñ bir şüretde şerh ve iżāh itdim. Ve mina'llāhi't-tevfîk ve ene'l-fakîr Mehmed Şabri el-Mecdî el-Müftî hālen bi-medîneti Amasya zādehu'llâhü'l-husnā ve ziyâdehü اللّهُ Allâhümme aşlı “Yā Allâh”dır. Çok müsta‘mel olmağla evvelinden “yā” edât-ı nidâsi hâzf olunmuş ve mahzûf “yā” dan ‘ivaž olarak āhîrine iki “mīm” getirilmiş ve bu mīmle birbirine idgâm olunmışdur. Edât-ı nidâ olan “yā” dan başka bir hârf ta‘ vîz edünmeyüp de “mīm” iñ ‘ivaž kîlinmasınıñ sebebi “mīm” günne hârflerinden olmasıdır. Çünkü edât-ı nidâ olan “yā” hârfi iskân olunınca [58b] “mīm” gibi maħreci hâşümeye ƙarîb olur. Zîrâ “mīm” ve “yā” dan hâşümeye bir şavt hâşıl olur ki aña da “günne” dirler. Bu münâsebetde “mīm” ile “yā” arasında münâsebet vardur. Burada mahzûf “yā” ile “elîf” olduğu için iki harfden iki “mīm” ta‘ vîz olmuşdur. Lafza-i celâle ile teber-rük ƙâşr olundığından “yā” dan ‘ivaž olan “mīm” evvele getirilmeyüp āhîre getirilmiştir. Bunuñla berâber “mīm”-i müseddeniñ evvele idgâmi müte‘azzîzdir meger taħrif oluna. Taħrif şüretinde daħħi mahzûr vardır. Çünkü bu şüretde nef-yü'l-vâcibine lâzîm gelür. Lafza-i celâle hâkkında tafṣîl isterseñ Beydâvî Tefsîr-i niñ üstüne me‘ a hâvâşıye baķ. Uķûl-ı beşer zât-ı Ulûhiyyeti idrâkde naşîl iż-hâr-ı ‘acz itmişlerse zât-ı a‘zamına delâlet iden Celâlede daħħi hâyrân olmuşdur. Eşâħh olan ġayr-ı müştaķdır ve ‘āmmdur. İsmün li-zâtı'l-vâcibi'l-vücüdi'l-müstecma‘ i li-cemî‘ i's-şîfâti'l-kemâliyyedir. صل و سلم على نور الاعلى { صل صلی بصلی صلاة } sallı ve sellim ‘alâ nūrike'l-a‘lā şallı şallâ yuşallî şalâten diye taşrif olunan “es-şalâ-tü” ism-i maşdarından emirdir. Allâh’dan raħmet melâ ‘ikeden istîgħâr mü’minlerden du‘ā ma‘ nâsinadır. Du‘āda hâkîkât raħmet ve istîgħârdan meċâzdir. { سلم sellim } de سلم يسلم سلاما“selleme yüsellimü selâmen” diye taşrif olunur ve “selâm” ism-i maşdarından emirdir. Luġatde ma‘ nâsi nokşândan ‘ayibdan beri olmaç ma‘ nâsinâ ise de burada mekândan taħiyyesi olan “selâmün ‘aleykum” dimekdir. Ya‘nî selâmetden du‘ā ma‘ nâsinadır. نور نور { nûr nûr } luġatde karânlığını židdi olan aydınlik ve ışık ma‘ nâsinadır ki Farsçada rûşenâñ ta‘bir olunur. Nûr bi‘z-zât Faħr-ı ‘ālem Efendimiz’iñ zâtına da itħlak olunur. Nite kim “نور الله من“⁴⁴ nazm-ı celilinde olduğu gibi burada { نور الله ما خلق كتاب مبين }⁴⁵ hâdiş-i şerifi muktezâsı muktezâsı üzere bā‘is-i rûşenâ-yı ‘ālem olan nûr-ı nübûvvetleri makşûddur ki işte bu nûr-ı nübûvvet Hâzret-i Peygamber’iñ ‘ālem-i ecsâddaki

43 "...İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur'an) gelmiştir." (Mâide Sûresi, 5/15).
 44 "Allah ilk defa benim nurumu yarattı." Aclûnî, *Kesfû'l-hâfâ*, I, 265, Hadis No: 827.

44 "Allah ilk defa benim nurumu yarattı." Aclûnî, *Kesfü'l-hafâ*, I, 265, Hadis No: 827.

zuhûr-ı peygamberlerine sâbiâkdir. { وَ نُورٌ كَالْأَنْفُسِ } ve nevrike'l-aglâ} fıkrasındaki “nevri” nûnuñ fethiyle olup çiçek dimekdir.⁴⁵ Alâ kavl çiçegiñ beyâzına nevr şarısına zehr dinür. { نُورٌ أَنْفُسٍ } eñ kıymetli çiçek dimekdir ki bundan da maâşad 'âlem-i hîsside Peygamberimiz'iñ zuhûri dimekdir. 'âlem-i hîsside Haâzret-i Peygamber'iñ zuhûri eñ kıymetdâr ve bütün hilkat-ı kâ' inâta sebeb-i şugûl olması cihetiyle “اَعْلَى اَنْفُسِ ” diye tavşîf olunması pek münâsib düşmûşdur. [59a] “نُورٌ عَلَى اَنْفُسٍ ” ile vaşf olunan şâhib-i sa'âdet kimdir diye olinan sü'âle cevâb viriyor da سَيِّدُ الْعَالَمِينَ { سید العالمین } diyor { سید seyyid } seyyid ceyyid vezninde siyâdetden şifatdır ki ķavmiñ büyüğü ve ulusı ve efendisi dimekdir. Cem'i sâdâttdır, aşlı سید seyede idi. { مَا اَنْتَ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ } lâmiñ fethiyle “مَا يَعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ ” “mâ ya'lemü bihi's-şâni' u”⁴⁶ dimekdir. Mevcûd ve muhdeşî olan zât-ı bâriyi bilmeye delîl olduğu için bütün mevcûdâta 'âlem dinür. Mâsiv'llâh-dan 'ibâretdir. Cem'i lenmesiniñ sebebi 'âlem-i nâr 'âlem-i âb 'âlem-i insân gibi envâ'ı i'cibâriyedir. Yâ hûd eşref-i maâhlükât olan insâniñ tağayyubuna maâhmûldur. Haâzret-i Peygamber'imiz Muhammed Muştâfâ (şav) Efendimiz bütün benî Âdem'iñ ve efrâd-ı 'âlemiñ re'isi ve sebebidir. Herhangi bir şalavâtda سید seyyid kelimesini zîkr itmek mendûbdur. Çünkü vâki'ı aâlbârdır. Vâki'ı aâlbâr 'ayn-ı sülük-i edebdir. Binâ'en 'aleyh seyyidüñ zîkri terkiden efâldır. Hadîş diye naâkl olinan { لَا تَسْبِحُونَ فِي الصَّلَةِ }⁴⁷ ibâresi hadîş degildir, yalandır. Dûrr-i Muhtâr'a bak, Haâzret-i Peygamber'iñ bütün benî Âdem'iñ ve efrâd-ı 'âlemiñ hâyîrlusu, ulusı, büyüğü, efendisi ve re'isi olduğuna şu آنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَحْرٌ وَلَا خَائِمٌ { sened'i'l-'âlimîn } “sened” hadîş-i şerîfi delâlet ider. سَنَدُ الْعَالَمِينَ { عالیوین } 'âlimin “lâm”iñ kesriyle 'âlimiñ cem' idir, 'âlimler dimekdir. Ya'nî Haâzret-i peygamber bi'l-'umûm 'ulemâ, evliyâ, aşfiyâ ve atkiyâniñ mesnedidir ve mûrâşid-i erşedidir. [59b] رُوحُ الْعَادِ Rûhi'l-'ibâd} rûh “râ”niñ ðammıyla zevi'l-hayâta vedî' a-i Îlâhiyye olarak virilen mâdde-i hayâta dinür ki bizim cân didigümûzdür ki buña nefş de dirler. Rûh müzeķker ise de nefş i'cibâriyla mü'enneş de olur. { عَبَادٌ } “ayn”iñ kesriyle “abd”iñ cem' idir. Burada rûhdan murâd emr-i şübûtdur. Çünkü bâ'is-i hayat rûhânîdir. Zîrâ bütün ibâd, Haâzret-i Peygamber'iñ envâr-ı rûhi ve anîn âşâr-ı füyûzî olması şolayısıyla tevec-cüh ve envâ'-ı ulûm ile bütün ķulları ihyâ itmiş gibidir. Rûhsuz cesed ķuşsuz ķafes gibidir. وَ رُوحُ الْعَبَادِ { ve revhi'l-'ubbâd } Revh “râ”niñ fethiyedir. Râhat ve âsâyiş dimekdir. 'Ubbâd “ayn”iñ ðammıyla “âbid”iñ cem' idir. Ya'nî Fahr-i 'âlem Efendimiz bütün 'ubbâd ve zühhâdîn cennete girmelerine delîl olduğu için mûcib-i râhat ve sa'âdetleridür. مُرِيدٌ كُلَّ مَزِيدٍ { Mûridî külli mezîdin } maâkam-ı

45 "Sanatkâr, yaptığıni bilir." anlamında bir cümledir.

46 "Beni namazınızda "seyyid" diye anmayınız." Aclûnî, *Kesfü'l-hâfâ*, II, 354-355, Hadis No: 3018.

47 "Ben peygamberlerin sevk edicisi, komutaniyim ancak ancak övünmem yoktur. Nebîlerin sonuncusuyum, övünmem yoktur." Dârimî, Mukaddime, 8, Hadis No:50.

ziyâdede erbâb-ı sa'âdetde hâşîl olacağ iradeye mâlik dîmekdir. “أَرَادَ” erâde”den يقال اراد“ مûrîd ism-i fâ' ildir. “أَرَادَ erâde” i'âde vezninde dilemek dîmekdir. “الشيء اذا شاء”⁴⁸ irâde şîfatı meşîyyetiñ mûrâdifidir ki; iki câ'iziñ birisini alup dîgerini terk itmek dîmekdir. {وَمُزِيدٌ كُلُّ مُرِيدٍ} ve mezidi külli mûrîdin} ve bütün irâde şâhibleriniñ mazhar-ı sa'âdet ve ziyâde olmasına sebeb-i müstaķîldir. فُلْ إِنْ كُشْمٌ⁴⁹ nazm-ı celîl-i mûcibince Cenâb-ı Müddâ'i Hâkim'in bu makâmada bir kûla maḥabbeti onuñ Hażret-i tetimme-i zamâna ve Fażr-ı dücîhâna mütâba'ati miķdârinca oldığından Hażret-i Peygamber Efendimiz beyne'l- ibâd hem mûrîd hem de murâddur. {وَخَيْرُ الْأَخْيَارِ وَهَارُوا لَهُ مَا كُنُتُمْ يُحِبُّنَّكُمْ} ikisi de hâ-i mu' ceme ve yâ-i tahtîye iledir. Hayr burada eşref ve efâdâ dîmek oldığından hayru'l-ahyâr efâdalü'l-enbiyâ' ve'l-asfiyâ' dîmek olur. {وَجَنِيرُ الْأَخْيَارِ وَهَارُوا لَهُ مَا كُنُتُمْ يُحِبُّنَّكُمْ} ikisi de hâ-i mûhmele ve bâ-i muvaḥħide iledir. Hîbr “hâ”niñ kesre ve “bâ”niñ sükünıyla ‘âlim ve dânâ dîmekdir. {جَنِيرُ الْأَخْيَارِ وَهَارُوا لَهُ مَا كُنُتُمْ يُحِبُّنَّكُمْ} terkîbinîñ ma' nâsi a'lemü'l- ulemâ' efâdalü'l-fudâlâ dîmek olur. [60a] {جَنِيرُ الْأَخْيَارِ وَهَارُوا لَهُ مَا كُنُتُمْ يُحِبُّنَّكُمْ} ey efâdalü'l- ulemâ' ve a'lemü'l-atkîyâ' mine'l-enbiyâ'i ve'l-evliyâ' dîmekdir. Birinci fiķradaki hayr kelimesi “hâ”-i mu' ceme ve ahbâr kelimesinde “hâ”-i mûhmele ve bâ-i muvaḥħide iledir. İkinci fiķradaki hîbr “hâ”-i mûhmele ve “bâ”-i muvaḥħide ve ahyâr da “hâ”-i mu' ceme ve “yâ”-i tahtîye iledir. {مَنْ مِنْ عَظَمُ خَلْقَهُ} “men” burada mevşûfe olup mâ ba' di oña şîfat olmuşdır. “منْ مِنْ عَظَمُ خَلْقَهُ” men” mevşufe olmakla âyır-ı mu' ayyen bir insân dîmek ise de burada mâ ba' di i'âlem Efendimiz müşavverdir. **خَلْقَهُ** hâlkuhû “hâ”niñ fethiyledir. Ya'nî Fażr-ı Kâ'inât'în zamân-ı vücûnduda hîlkati kerîm ve 'azîm ve hâl-i meşhûrunda şemâ'ili güzeldir dîmekdir. **شَالَّا**’llâhu ‘aleyhi ve sellem. **عَظَمُ خَلْقَهُ** ve **عَظَمُ خَلْقَهُ** {عَظَمُ خَلْقَهُ} uzziime ta'zîmden fi'l-i mâzî meçhûldür. {عَظَمُ خَلْقَهُ عَظِيمٌ} Rabbü'l-âlemîniñ tarafından ahlâk-ı Muhammediyyesi'niñ medh olundığına işaretdir. {عَيْنَ كُلِّ عَيْدٍ} aynî külli 'abîdin} ‘ayn “ayn”uñ fethiyle göze dinür. Farsçada çeşm dinür, ‘Arapçada bu ‘ayn kelimesi elfâz-ı müşterekeniñ eşheri ve ma' nâ cihetinden eşheridir. Burada bir tür mužâf taķdîr olnarak ‘aynî Külli 'abîdin” dîmekdir. Peygamberimiz bütün ‘ibâdiñ nûr-ı ‘aynidir. {نُورُ عَيْنَ كُلِّ عَيْدٍ} ve **غَيْنِيْنَ كُلِّ غَيْبِيْنَ** ‘ayn “ayn” vezninde burada bulut ma' nâsına ya'nî örtmek ve kaplamağa ma' nâsınaadır. Fażr-ı ‘âlem ehl-i ‘inâduñ gûbâr-ı ‘uyûnidir dîmekdir. Mâzharî tecelliyyatî'l-cenâni'l- abdiyyeti} mazhar mahall-i zuhûr ma' nâsına ism-i mekândır. Zuhûr kuşûr vezninde bir nesne rûşen ve ‘ayân olmaķdır. **تَجَلِّيَاتٌ** يقال ظهر الشئ ظهورا من الباب الثالث اذا تبين. Tecelliyyât} Mażhariñ mužâf-ı ileyhidir. Tecelliyyât tefâ'ul vezninde olan tecelliñiñ

48 “Birisî bir şey istediği zaman, ”اراد الشئ“ bir şeyi istedî denilir.

49 “De ki: “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da siz sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/31.)

50 “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem Sûresi, 68/4).

51 “Denilir ki; zahara üçüncü bâbdan olup bir şey belirip ortaya çıktı ğı zaman ظهر الشئ ظهورا من الباب الثالث اذا تبين. “bir şeyin belirip ortaya çıkması” anlamında kullanılır.

cem^c idir ki tecelli bir şeyiñ açılıp rüşen ve ‘ayān olması ma^c nāsinadır. “يقال إنجلٰى سُبْحَانَ {الْعَنْدِيَّةَ}”⁵² el-cenān⁵³ “cim”iñ fethiyle [60b] seħāb vezinde burada kalb dimekdir. ‘Alā kavlın mahall-i sırr olan göñüle dinür. {سُبْحَانَ {الْعَنْدِيَّةَ} الَّذِي أَسْرَى بِعَنْدِيْدٍ} ‘ayet-i kerimesiyle iżāfet-i teşrif ve nisbet-i ‘ubūdiyyete muhtar olan ƙalb-i ‘alî Hażret-i Peygamber^e vārid olan tecelliyyat-ı İllâhiyye’niñ mahall-i zuhûri dimekdir. {وَمُظْهِرٌ تَحْلِياتَ الْجَنَانِ الْعَنْدِيَّةَ} ve mužhiri teħalliyati'l-cināni'l-‘indiy-yeti} Bu fiķra mužhir iżħardan ism-i fā^c ildir. Yaⁿ “mīm”iñ ɻammı ve “hā”niñ kesriyle mužhir ism-i fā^c ildir. {تَحْلِياتَ} bir şey^c zinetlemek ma^c nāsına olan teħalliniñ cem^c idir. جَنَانٌ da “cīm”iñ kesriyledir, cennetiñ cem^c idir. Yaⁿ nī ƙuluñ şurf kendi ‘ilm ve ‘ameli sāyesinde degül de Cenāb-ı Haķķ’iñ mahzā luṭ ve fażl ve keremi iktiżāsi ‘inde'l-vehbiyetteki cennetiñ tezyinat ve ni^c metlerini iżħar ve misäl ümmet-i Muhammediyye’ye “أَعْدَتْ لِعِنَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا“⁵⁴ عَيْنُ رَأَثَ وَلَا أُذْنُ سَمِعَثَ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ يَسِيرٍ olsa gerekdir. {عَقْدُ الْأَشْرَارِ} el-esrār hemzenüñ fethiyle sırrıñ cem^c idir. Gerek bu sırr ve yāhūd serire içde ketm ve iħfā olınan rāz dimekdir. Sırrıñ cem^c i burada olduğu gibi esrār-ı serireniñ cem^c i serā^c ir gelür. Meselā sırrını ve yāhūd seriresini ifşa itdi diyüp ve lisān-ı ‘Arabda “شُدُّورُ الْأَحْرَارِ قَبْرُ الْأَسْرَارِ”⁵⁵ kelāmı meşhûrdur. Burada esrār mužaf olan “ayn”-niñ kesriyle {عَقْد} her ne ƙadar gerdanlık dimek ise de burada vāsiتا murād-dır. Pes Hażret-i Muhammed esrāru'l-İllâhiyye’niñ vāsiṭasıdır dimekdir. {وَعَقْدُ الْأَسْرَارِ ve ‘akdi'l-isrār} Burada el-isrār if^c āl veznindedir. Birisi gizlemek ma^c nāsinadır ve buña mužaf olan “عَقْد” akđ burada “ayn”niñ fethiyledir. Yaⁿ nī Fahr-ı ‘ālem Efendimiz iżħāra me'mür olmadığı yirde iħfā ve ‘adem-i iżħārin rābiṭası dimek olsa gerekdir. [61a] va^c ɻidi külli takiiyyin^c Her müttakiniñ tehdidkär ve nezîridir. Burada “va^c id” nezîr dimekdir. “إِنَّا أَزْسَلْنَاكَ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا”⁵⁶ ‘ayet-i kerimesinde olduğu gibi ve ‘idi külli naķiyyin^c Fahr-ı ‘ālem Efendimiz günahdan pāk ve münezzeħ olanlarıñ bā^c is-i meserreti ve mübeşşiridir dimekdir. Burada “عَيْد” yukarıdaki ‘ayet-i kerimedeki besir ma^c nāsındır. “عَيْد” esāsen insanlarıñ ɻopaldıkları ma^c rūf güne dinür ki Türkçemizde bayrām ta'bır ideriz. Şa^c irün̄:

52 "Bir şey açılıp belirginleştiği zaman" iş belirginleşip ortaya çıktı denilir." انجلی الامر و تجلي

53 "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Isrâ Sûresi, 17/1.)

54 Hadîs-i kudsî; “[Salih kullarım için] hiç bir gözün görümediği, hiçbir kulağın işitmeyeceği ve hiçbir beşerin hatırlanmadan geçmeyen [nimetler hazırladım.]” Buhârî, Bed’ül-Halk, 8, 3244; Müslim, Cenne, 2, 3, 4.

55 "Hürlerin kalpleri, sırların kabirleridir."

56 "Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik." (Fâtır, 34/24). Bu âyet, metinde müellif tarafından "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِشَيْءٍ وَّتَنْذِيرٍ" şeklinde yazılmış olsa da Kur'ân-ı Kerîm'de "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشَيْءٍ وَّتَنْذِيرٍ" şeklinde geçmektedir. Aynı âyetin bir benzeri Ahzâb Sûresi'nde de geçmektedir. "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağırın bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."

“Miḥanu’z-zamāni keşiratün lā tanķadī محن الزمان كثيرة لا تنقضي و surūruhū ye ṭike ke'l-a^c yād”⁵⁷ سروره يأتك كالآيات

Çavlinde olduğu gibi şer'î bayrâmımız senede iki defâ adr. Biri Ramażân ve dîge-ri Kurbân Bayrâmıdır. Millî bayrâmlarımız çokdur. Bu kelime “avd”dendir yâhûd ‘âdetden alınmışdır. Cem’i ağaç ma’nasına olan “ûd”în cem’ine iltibâs itmemek için “vav” “yâ”ya mübeddel olmuşdur. {أَخْمَدٌ مَنْ حَمَدٌ} Ahmedî men hâmide ahmedi burada bi-ma’ nâ fâ’ildir. Hâmd idenleriñ hâmidi dîmekdir. {أَخْمَدٌ مَنْ حَمَدٌ} Ahmedî men hâmide} burada ahmedi bi-ma’ nâ mef’ûldür. Hümide fi’l-i mâzî meçhûldür. Ya’ nî mahmûdiyyetde ekber ve es’ addır. Şu hâlde Ahmedî lafzında tekrâr yokdur. {خَاتَمُ الْمُحَلَّصِينَ} hâtem mühür ma’ nâsi-nadır. “Tâ”niñ fethiyedir. “muhâlasîn”de de lâm meftûhdur. Ya’ nî envâr-ı läyiha’-i Muhammediyyesi’niñ âşâri olan enbiyâ’ ve mürselîniñ şoñi tâbi’ ve mührî dîmekdir. ve خاتَمُ الْمُحَلَّصِينَ} burada hâtem “tâ”niñ kesriyledir. “Muâlîsîn” de “lâm”în ve “şâd”în kesriyledir. مُخَلَّصٍ muâlîsîn, a’mâl ve ef’âlin ancaç rizâ-i Raḥmân’â taħsiş idendir. “إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُحَلَّصِينَ”⁵⁸ âyet-i celîle-sinde iki kîrâ’at vardır. Ya’ nî bu kelime ism-i fâ’il ve hem de ism-i mef’ûl ola-rağ okunmuşdur. Urefâ arasında fetih ile kîrâ’at elyakdır. Çünkü Cenâb-ı Mevlâ onları bütün mâsivâdan taħliş buyurmuşdur. Binâ’en ‘aleyh onlar bâhr-ı tevhîde [61b] taħmiş makâm-ı fenâ ve kemâl-i bekâya irmışdır ve müşâhede’-i likâ’ânînda mahvden mahve intikâl itmişlerdir. من صَلَاتِكَ أَجْلَهَا} min şalâtiķ Aġlîhâ} şalât “şâd”în fethiyedir. Aġlî “Ecellü” celiliñ tafđîl şîgasıdır. Ya’ nî senüñ şalâtınıñ ecelli dîmekdir. ve مِنْ صَلَاتِكَ أَصْلَهَا} şalât ihsân ma’ nâsına “şalâle”niñ cem’ idir. Binâ’en ‘aleyh “şâd”în meksûrdur. اصل “Eşalle” kelimesiniñ ism-i tafđîlidir. Binâ’en ‘aleyh lâmi’ müşeddeddür. من “min” harf-i cerleri yukarıdaki “şalli ve sellim” صل و سلم կavillerine müte’ allîkdir. Ya’ nî “şalât ve raħmetiñ a’zam ve ekseri ve selâm-ı tâm ve ihsân-ı bî-encâm ile Hażret-i Muhammed Muştâfâ’niñ üzerine şalât ve selâm it” dîmek olur. Muşannifûn bu kelâmında mebde’ ve mün-tehâ arasındaki münâsebet şâyân-ı diķkatdır. Biz bu şalât-ı serîfeyi okuyan ve gâ-yet muhtaşar şürette terceme ve tarafımızdan meşkûl kıldık. Hastalık tólaysısla tafşîlâtlandıramadık. Tafşîlâtı iħtiyâc yok degildi. Yalñız burada gâyet muhtaşar bir şürette Peygamber’imize getirilen şalavât hakkıñda biraz bahş ile sözümüzü nihâyet virecegiz. Ehl-i tefsîr ve ehl-i hadîş Seyyidü’l-enâm üzerine getirilen şalât ü selâm efđal-i ibâdât ve ahşen-i hâlât, a’zam-i kûrubât ve eşrefü’l-makâmatdır buyurmuşlardır. Cenâb-ı Vâciyü’l-vücûd Hażretleri sûre’-i Ahżâb’da “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَشْلِيمًا”⁵⁹ buyurmuşlardır. Ya’ nî Allâh ve melâ’ikeleri Peygamberi hep şalavâtlar dururlar. “Ey mü’minler! Sizler oña şalât

57 Zamanın çileleri tükenmeyecek kadar çoktur / Onun sevinci ise sana bayramlar gibi gelir.

58 "...Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı." (Yûsuf Sûresi, 12/24).

59 "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin." (Ahzâb Sûresi, 33/56).

ü selâm getiriñ. Selâmlayarak teslîm oluñ” dîmekdir. İşte bu âyet-i kerîme gösteriyor ki Peygamber'e şalât ü selâm her mü'mine farzîdir. Ancaç tekrârına ta'arruz yokdur. Şâhih olan budur ki ismi añıldıkça vâcib [62a] olur. Bu hûşûsda ya' nî her ismi añıldıkça şalavât-ı şerîfe getirmenüñ farz olduğuna delâlet iden hadîşler pek çokdur. Ez-cümle Peygamberimiz ”رَغْمَ أَنْفُرِ رَجُلٍ ذُكْرُتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصُلْ عَلَيْهِ⁶⁰ ya' nî “Burnı yirlere sürünsün o adamıñ ki yanında ben zikr olunam da baña şalavât-ı şerîfe getirmeye.” Ba'zıları da ismi tekerrür itse bile bir meclisde bir kere vâcib olur dimişlerdir. Naşıl ki secde âyetinde böyledir kezâlik her du' âniñ evvelinde ve âhirinde de şalavât getirmek câvibdir. Ka' de-i âhirede taヒyyâtdan şoñra ‘aleyhi's-şalâtu ve's-selâm Efendimiz'e şalavât getirmek biz Hanefilere göre namâzin sünnetlerindendir. Şâfi'i ilere göre namâzda şalavât namâzin şîhîti için şartdır väcibdir. Namâzda şu vechile şalavât getirilür. ”لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ” Ashâb sü'âl itmişler; “Yâ Rasûla'llâh! Selâm virmeyi biliyoruz fakat şalavât naşıl getirilecek” dimişler. O vakt namâzda okunan şalavât du'âsı ta'lim buyrulmuşdur. Peygamberlerden başkasına şalavât tebe'ân câ'iz ise de istiklâlen mekrûhdur. Çünkü ‘örfde peygamberleriñ şîâridir. [62b] Naşıl ki peygamberler ‘azîz ve celîl oldukları hâlde onlarıñ hâkîkînda ‘azze ve celle” dimmez. Şurası da ma'lûm olsun ki şalavât-ı şerîfeniñ envâ'ı pek çokdur. Bir rivâyetde dört biñ dîger bir rivâyetde on iki biñ şalavât-ı şerîfe vardır.

60 "Yanında benim adım anılıp da bana salavât getirmeyenin burnu yerde sürtülsün." Tirmizî, Daavât, 100, Hadis No: 3545.

61 Yayıgin olarak "Salli-Bârik duâları" olarak bilinen, rivayetlerde farklı laflarla geçen ve namazlarda son oturûsta okunan bu duâının anlamı şöyledir: "Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in âline rahmet kıl, tipki İbrahim'e rahmet kildiğin gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in âlini mübârek kıl. Tipki İbrahim'in âlini mübârek kildiğin gibi." Bzk. Yücer, "Tarîkat Geleneginde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde'nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri", *Tasavvuf Îlmî ve Akademik Araştırmâ Dergisi* 15, (Temmuz-Aralık 2005), 253 (2 nolu dipnot). "Şüphesiz ki Allah ve Melekleri peygambere salavât getirirler. Ey îmân edenler! Siz de onun için (tam bir teslimiyetle) salât ve selâm getirin." (Ahzâb, 33/56.) âyeti ile sâbit olan Hz. Peygamber'e salât ü selâmin nasıl okunacağına dair delillerden biri "Kiyamet günü insanlarım bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmîzî, "Vitir", 21) hadîs-i şerîffidir. Hz. Peygamber (s), ashabtan bazılarının namaz içinde kendisine nasıl salât okuyacaklarını sorduklarında namazlarda okunan "Salli ve Bârik duâları", "salât-ı tâmmî" ya da içinde Hz. İbrâhim'in (a) adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duâyi okumalarını tavsiye etmiştir. Birbirinden farklı laflarla ancak aynı anlam çerçevesinde rivayet edilen bu duâının Kâ'b b. Ucre tarafından nakledilen şekli şöyledir: "Allâhümme salli alâ Muhammedîn ve alâ alî Muhammedîn kemâ salleyte alâ alî İbrâhîme inneke hamîdün mecid. Allâhümme bârik alâ Muhammedîn ve alâ alî Muhammedîn kemâ bârekte alâ alî İbrâhîme inneke hamîdün mecid" (Buhârî, "Da'avât", 33; Müslim, "Salât", 66). Hanefîler'e göre bu duanın namazların son ka'desine ile müekked sünnet olmayan nâfîle namazların ilk ka'desinde, Mâlikîler'e göre sadece namazların son ka'desinde okunması sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise namazın son ka'desinde Hz. Peygamber'e salâtta bulunmak farzdır. Şâfiîler ayrıca salavatı hutbenin rükûnleri arasında saymaktadır. Salât ü selâm ve bu konu çerçevesinde kaleme alınan eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet Suat Mertoğlu, "Salatü selam", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36: 23-24. Ayrıca bütün yönleriyle Salavât Literatürü hakkında geniş malumat için bkz. Yücer, "Tarîkat Geleneginde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde'nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri", 264-266.

Her birlerini bir cemâ' at intihâb itmiş ve seçmiş almışlardır. Bunlarıñ eñ meşhûr ve mu' teberi yukarıda yazdığımız namâzda okunan şalavât-ı şerîfedir. Şalât-ı münciye de çok meşhûrdur ve şudur: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّاةً تُبَرِّجَنَا بِهَا“** من جميع الأحوال والآفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهernâ بها من جميع السّيّرات وترفينا بها أغلى **Úmid itdigine**⁶² الدّرجات وتبليغنا بها أقصى العيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات **nâ il olmak** ve şorâdından emin olmak için mücerreb olan şalavât-ı şerîfeden birisi de şalât-ı nâriyedür ki o da şudur: **اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَّاهَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الدِّيَنِي تُتَكَلَّلُ بِهِ الْغَقْدُ وَتُتَمَرِّجُ بِهِ الْكَرَابُ وَتُتَقْضَى بِهِ الْحَوَاجِحُ وَتَنَالُ بِهِ الرَّعَائِبُ وَخُشُنُ الْخَوَاتِمُ وَتُسَنَّسَقَى بِهِ الْعَمَامُ**⁶³ 4444 kere [63a] bir emr-i mühimm-i azîmiñ elde idilmesi ve yâhûd def^c-i belâ içün mezkûr^c aded kere okunur. 5 Ekim 1953 Pazarıtesi günü eñ başta zîkr olunan uzun hastalığım ânında şu saçırları yazarak ‘ömrümüñ şâhîfesine şoşmağa çalışdım ve tevfîk-i Sübâhâni ve ‘inâyet-i rûhâniyet-i Peygamberî ile ‘ayni târihde ikmâle muvaffak oldum. اللهم انتفع بفوائده جميع المؤمنين ومتّع من عوائده كافة الطالبين واجعله زخرفي (نسبة نيلی؟) وسيلني واعف عنى ماصدر مني من زلتى و صن و جهى يوم التدامة عن زلتى واغفرلنى ولوالدى ولكافحة اصولى وفروعى وقرائى واحببى و مشايختى واساتذتى وبجميع امة محمد عليه السلام بحرمة من ختم به مصحف الرسالة وهو فاتحة الانبياء العظام⁶⁴

- 62 Farz namazlarda selâm verildikten sonra bazen imamın tek başına, bazen müezzinin ce-maatle okuduğu bir salavât olan “salât-ı münciye”, camide, tekkelerde ve uygun olan her yerde olmak üzere, duâ maksadıyla okunmaktadır. Kaza, bela ve sıkıntılarla karşı ve deniz yolculuğunda okunmasının faydalı olacağı zikredilmiştir. Anlamı: *Allahum! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed ümmetine öyle bir salât (rahmet) eyle ki onunla bizi her güçlük ve âfetten kurtar, onunla bizim bütün ihtiyaçlarımızı gör, onunla bizi bütün kötülüklerden temizle, onunla bizi yüksek derecelere erdir, onunla bizi gerek hayatı, gerek ölüdükten sonra bütün iyiliklerin en yükselerine ulaştır.* Salât-ı münciye ve farklı anamları için bkz. Yücer, “Târifat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri”, *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi* 15, (Temmuz-Aralık 2005), 260; Koca, *İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Salâlار Ve Salavâtlar (Anadolu Örneği)*, 150.
- 63 İmam Kurtubî tarafından “tefrîciye”, Garb ulemâsi denilen (Endülüs, Fas, Tunus, Cezâyirli-ler) tarafından bu salâvât-ı şerîfe dolayısıyla muradlarına kavuştucları için “salât-ı nâriye”, ehl-i esrârî şifâ bulmaları sebebiyle “Miftâh-ı kenzi'l-muhît” (Âlemleri kuşatan hâzîne-nin anahtarları) şeklinde isimlendirilen bu duâının anlamı söyledir: *Ey Allahum! Efendimiz Muhammed'e salât-ı kâmil ve selâm-ı tâm ile salât ve selâm eyle!* Zira o, öyle bir zattr ki, kendisile düğümler çözüller, sıkıntı ve zahmetler âsân olur, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her lemha (kısa bir göz açıp kapama ya da şimşek çakması gibi bir zaman)da ve her nefeste sence malum olan mahlukat sayısına O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun.” Bkz. Yücer, “Târifat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri”, 257. Salât-ı Tefrîciye okumanın fazileti, tesiri ve âdâbî hakkında teferruatlı malumat için bkz. Kasapzâde Osman Ferîd, *Peygamber Efendimiz Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getirmenin Dünyevî ve Uhrevî Fezâili ile Salât- Tefrîciyeyi Mübâyyin Risale*, 8-16.
- 64 Okunuşu: “Allâhümme enfi’ bi-fevâ’ idîhî cemî’ a’l-mû’ minîne ve metti’ min ‘avâ’ idîhî kâf-fete’t-tâlibîne ve’c alhû zuhrafî (?... neylî) vesîletî va’ fu ‘annî mâ şadara minnî min zelleti ve şun vechî yevme’n-nedâmeti ‘an zülletî vağfîrî ve li-vâlideyye ve li-kâffeti ushûli ve furû’i ve karâ’ibî ve ahîbbeni ve meşâyîhi ve esâtîzeti ve bi-cemî’i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-selâm bi-hurmeti men hütîme bihî müşâhu’r-risâleti ve hüve fatîhatü'l-enbiyâ’i’l-’izâmi.” Anlamı: “Allahim, onun faydalariyla bütün müminleri faydalandır. Onun kâri ve kazancıyla tüm tâlibleri nemalandır. Onu vesilem için süsüm kil. Benden sadır olan hatayı affet. Yüzümü nedâmet günü zilleten koru. Yüce Peygamberlerin fatîhi olan ve Risalet (mushafının) kitabınn kendisiyle tamamlandığı kimsenin hürmetile beni, anne babamı tüm asılımı, fûrûumu, akrabamı, beni seveni, meşâyîhimî, hocalarımı ve bütün ümmet-i Muhammed'i bağısla.”

Kaynakça

- ACLÛNÎ, İsmail b. Muhammed. *Kesfû'l-Hafâ ve Muzlû'l-İlbâs 'Amme's-Tehara Mîne'l-Ehâdîs 'Alâ Elsineti'n-Nâs*. 2 Cilt. Beyrut: Dâr-ı İhyâü't-Türâsi'l-Arabî, 1351.
- AKDAĞ, Ahmet. "Mehmet Sabri Yetkin'in Kasîde-i Zeynebiyye Üzerine Yazdığı "en-Nasîhatü'l-Edebiyye fi Şerhi'l-Kasîdeti'z-Zeynebiyye" Adlı Şerhi". *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi* 5/57 (Kasım 2017): 484-526.
- AYÇİÇEĞİ, Bünyamin. Klasik Türk Edebiyatı'nda Şerh Geleneği ve La'lî-zâde Abdül-bâkî (ö.1746)'nin Meslekü'l-Uşşâk Kasîdesini Şerhi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 7/32 (2014): 26-37.
- AYDIN, Muhammed. "Türk Kültüründe Salat ü Selam Çeşitleri, Zikrediliş Biçimlerinin Kur'an ve Sünnet Bağlamında Değerlendirilmesi", *Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar) I* (7-8 Mart Adapazarı-Sakarya). Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009.
- BUHÂRÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail. *es-Sâhîh el-Kütübü's-sitte ve şuruhuhâ içinde*. 8 cilt. Tunus-İstanbul: Çağrı Yayıncıları, 1992.
- ÇAVUŞOĞLU, Raşit. "Amasya Ulemâsından Şâir Ahmet Emrî Yetkin'in Hayatı ve Eserleri Üzerine". *Tarihten İzler İlkçağlardan Modern Döneme*. 491-516. Ankara: Berikan Yaynevi, Haziran 2018.
- DÂRİMÎ, Ebû Muhammed Abdullâh b. Abdirrahmân. *Sünenu'd-Dârimî*. thk. Fevvâz Ahmed Zümerli-Hâlid Es-Sebi' el-Alemî. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1407.
- İŞIK, Hidayet "Hz. Peygamber (s)'e Salât ve Selâm Getirme ile İlgili Bir Araştırma", *Diyanet Dergisi Peygamberimiz (s) Özel Sayısı* 25/4 (Ekim-Kasım-Aralık 1989), 263-286.
- İBN MANZÛR, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükterrem. "لَسَادَةُ الْمَدِّ" *Lisâ-nü'l-Arab*. Thk. Âmir Ahmed Haydar. 14: 464-469. Beyrut: Dâru sâdir, t.y.
- KARADAŞ, Cağfer "Ali el-Kârî'nin hayatı, Selef Akidesine Dönüş Çabası ve Eserleri". *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* V/5(1993): 287-300.
- KARADAŞ, Cağfer. *Ali el-Kârî'nin Akâide Dair Eserleri ve Bazı İtikâdî Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
- KARATAŞ, Ahmet "Aliyyü'l-Kârî'nin el-Mülema' Şerhu'n-Nâti'l-Murassa' Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi". *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi* 37 (Ocak Haziran 2016): 147-197.
- KARATAŞ, Ahmet. "Harput Ulemâsından Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 49 (2015): 29-125.
- KASAPZÂDE OSMAN FERÎD, *Peygamber Efendimiz Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getirme-nin Dünyevî ve Uhrevî Fezâili İle Salât-ı Tefâriyeyi Mübeyyin Risale*. İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342.
- KOCA, Fatih. *İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Salâlar Ve Salavâtlar (Anadolu Örneği)*. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2013.
- KURT, Songül Keçeci. "Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şâhsiyetlerinden Abdurrahman Kâmil Efendi (1850-1941)". *Atatürk Üniversitesi Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi* 60 (Eylül 2017): 475-494.
- KUTLAY, Halil İbrahim. *el-İmâm Ali el-Kârî ve eseruhû fi 'ilmî'l-hadîs*. Beyrut: Dârû'l-Beşairi'l-İslâmiyye, 1408/1987.

- MENÇ, Hüseyin. Milli Mücadele Yıllarında Amasya. Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2007.
- MERTOĞLU, Mehmet Suat. "Salatü selam". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36: 23-24. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
- MÜSLİM, Ebû'l-Hüseyin el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî. *es-Sâhih el-Kütübû's-sitte ve şuru-huhâ içinde*. 3 cilt. Tunus-İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
- OKUMUŞ, Mesut. "Semantik Ve Analistik Açıdan Kur'an'da "Salât" Kavramı". Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/6 (2-2004), 1-30.
- OLCAY, Osman Fevzi. Amasya Hâtıraları Bildiklerim-Gördüklerim-İşittiklerim İle Amasya. Sadeleştirme: Turan Böcekçi-Mehmet Seçkiner. Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2009.
- OLCAY, Osman Fevzi. Amasya Hatıraları. haz. Turan Böcekçi ve Mehmet H.Seçkiner. Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2009.
- <http://www.amasya.bel.tr/Files/kitaplar%20pdf/amasya%20%C3%BCnl%C3%BCleri1.pdf>
- ÖZEL, Ahmet. "Ali el-Kârî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 2: 403-405. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
- ÖZEL, Recep Orhan. "Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959)". *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/10 (Haziran 2018), 39-72.
- SARIKOYUNCU, Ali. "Milli Mücadele'de Amasya Müftüler (Haci Tevfik ve Abdurrahman Kâmil Efendiler)". *Diyanet İlimi Dergi* 31/2 (Nisan-Haziran 1995): 81-92.
- TİRMİZÎ, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ. *es-Sünen*. thk.Ahmed Muhammed Sâkir-Muhammed Fuâd Abdülbâki. 5 cilt. Tunus-İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
- TURAN, Abdülbâki. *Aliyyü'l-Kârî'nin Hayatı, Eserleri ve Envârû'l-Kur'ân ve Esrârû'l-Furkân Adlı Tefsirindeki Metodu*. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1981.
- YETKİN, Mehmed Sabri. Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Hz. Peygamber'in Hâtemü'l-Enbiyâ Olduklarının İsbâti*, 7958:1^b-4^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Kefe-i Sabrî*. 9211:1^b-51^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Notlar ve Hâtıralar*. 8063:1^b-14^a, 63^b-93^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Risâle-i Ahlâk*, 8911:1^b-35^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Şerh-i Kasîde-i Nûniyye*, 8063/1:16^b-57^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Şerh-i Salavât-ı Şerîfe*, 8063/3:57^b-63^a. Milli Kütüphane.
- YETKİN, Mehmed Sabri. *Tuhfetü'l-ebrâr fî şerhi lücceti'l-esrâr ve hucceti'l-ahrâr*, 1054:1^b-46^b. Milli Kütüphane.
- YÜCER, Hür Mahmud. "Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde'nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî Adlı Eseri". *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi* 15 (Temmuz-Aralık 2005), 253-288.



[Mehmed Sabri Yetkin'in, Aliyyü'l-Kârî'nin Salavât-ı Şerhi'nin 57b-58a görüntüsü.]



[Mehmed Sabri Yetkin'in, Aliyyü'l-Kârî'nin Salavât-ı Şerhi'nin 58b-59a görüntüsü.]



[Mehmed Sabri Yetkin'in bir fotoğrafı ve Tekirdede Kabristan'ındaki kabri.]