



Kuva-yı Milliyecilikten Valiliğe İbrahim Ethem Akıncı

İsmail Oğuz

Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2017, 388 Sayfa, ISBN: 978-975-16-3370-5

Bünyamin AS*

İsmail Oğuz “*Kuva-yı Milliyecilikten Valiliğe: İbrahim Ethem Akıncı*” adlı kitabını yazma amacını İbrahim Ethem Akıncı’nın biyografisini ortaya koymak olarak açıklamıştır. İbrahim Ethem Akıncı’nın biyografik çalışması olan “*Kuva-yı Milliyecilikten Valiliğe: İbrahim Ethem Akıncı*” adlı eser beş bölümden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümünde ailenin geçmişi, nüfus bilgileri, eş ve çocukları, eğitimi, göç ve görevleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Demirci Kaymakamı olarak, Milli Mücadele döneminde yaptığı çalışmalar, Yunanlılara karşı kurmuş olduğu Demirci Akıncıları’nın kurulma amacı, yapısı, üstlendiği vazifeler, akıncıların Yunanlılarla çatışmaları, Akıncıların istihbarat çalışmaları ve akıncıların faaliyet gösterdiği bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuştur. Üçüncü

* Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, asbunyamin@gmail.com

bölümde, Ayvalık Kaymakamlığı, Demirci Kaymakamlığı (ikinci kez) ve Kula Kaymakamlığı vazifeleri, dördüncü bölümde Malatya ve Muğla Valilikleri üzerinde durulmuştur. Eserin beşinci bölümünde İbrahim Ethem Bey'in emekliliği ve emeklilikten sonraki hayatına değinilmiştir.

İbrahim Ethem Akıncı, Serez'in Menlik Kazasına bağlı Biliçe köyünde 1889 yılında doğmuştur. İlköğrenimini Alosonya'da, 1906 yılında Serez idadisini birincilikle bitirmiş ve 1908 yılında da Selanik idadisini bitirmiştir. Yani İbrahim Ethem Bey, iki kez idadi bitirmiştir. İbrahim Ethem Bey 1912 yılında da Selanik Hukuk Mektebini bitirmiştir. Selanik'te Hukuk mektebinde okurken, Vilayet Tahrirat Kalem-i'nde çalışmıştır. II. Meşrutiyet'ten sonra Selanik'te çıkan Rumili Gazetesi'nde muhabirlik yapmıştır. Balkan Savaşı'na gazete muhabiri olarak katılmıştır. İbrahim Ethem Bey, Balkan Savaşı'nda doğduğu köy olan Biliçe'nin Bulgarların eline geçmesi nedeniyle, köyünün Bulgarların eline geçmesine dayanamadığı için Biliçe'yi tamamen yakmıştır.

İbrahim Ethem Bey çete olarak Balkan Savaşlarında mücadele etmiştir. Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a göç etmiştir. 1915 yılında Sındırgı kazasının Çorum nahiye müdürü olarak atanmıştır. Bu görevini 1918 Şamlı nahiye müdürlüğüne atanıncaya kadar sürdürmüş ve mütarekeden sonra müdürlükten istifa edip Milli Mücadele'nin başladığı güne kadar Balıkesir'de avukatlık yapmıştır. 1920'de Balıkesir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi nedeniyle Ankara'ya gitmiştir. Dâhiliye Vekâleti Kalem-i Mahsus şifre memurluğunda iki ay kadar çalışmıştır. Daha sonra Yunan işgal bölgesi ile çevrili bulunan olağanüstü tehlikeli ve önemli bir görev olan Demirci Kaymakamlığı'na atanmıştır. Çerkez Ethem hadisesinde yararlı hizmeti görüldüğü için, Gördes Kaymakam Vekilliği de kendisine verilmiştir. Demirci Kaymakamlığı sırasında sivil olmasına ve askerlik eğitimi almamasına rağmen askeri bir örgütlenme olan “*Demirci Akıncıları*” ile Yunan işgali altında bulunan Demirci, Gördes, Sındırgı, Simav, Bigadiç ve Kula bölgesinde önemli vazifeler yerine getirmiştir. Bir buçuk yıl, büyük zafere kadar dağlarda vazifesini sürdürmüş, Yunanlılara karşı baskınlar düzenlemiş ve kurmuş olduğu istihbarat teşkilatı ile elde ettiği bilgileri Türk Ordusu'na bildirmiştir. İbrahim Ethem Akıncı yaptığı hizmetler nedeniyle TBMM tarafından İstiklal madalyası ile ödüllendirilmiş ve üç derece birden terfi ettirilerek Ayvalık Kaymakamlığı'na tayin edilmiştir. 1922'de Demirci halkının genel isteği üzerine Demirci Kaymakamlığı'na tekrar getirilmiştir. 1923'te İskân Müftüişliği'ne, arkasından da önce Ayvalık ve sonrada Kula kaymakamlıklarına, 1925'te Yozgat Vali Vekâleti'ne, 1925'te Siirt, 1928 Ağrı, 1931'de Samsun, 20 Ekim 1931 yılında Balıkesir, 13 Kasım 1933'de Malatya Valiliği ve oradan da 13 Mayıs 1939 tarihinde Muğla Valiliği'ne tayin edilmiştir. İbrahim Ethem Bey'in “*Akıncı*” soyadı, Yunanlılara karşı kurmuş olduğu *Demirci Akıncıları*'n dan gelmektedir.

İbrahim Ethem Akıncı, 1923 yılında Demirci Kaymakamı iken, Sındırgı'dan Hatice Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten Orhan Cavit (1924), Burhan Cavit (1928) ve Turhan Doğan (1933) adlı üç erkek evladı olmuştur. İbrahim Ethem Akıncı, 1949 yılında emekli olmuş ve 11 Mayıs 1950 günü Sındırgı'da vefat etmiştir.

İçişleri Bakanlığı 11 Eylül 1922 tarihinde, İbrahim Ethem Bey'i Demirci Kaymakamlığı döneminde, Akıncılarla Yunanlılara karşı göstermiş olduğu olağanüstü başarıları nedeniyle, üçüncü sınıf Demirci Kazası Kaymakamlığı'ndan birinci sınıf Ayvalık Kaymakamlığına atayarak ödüllendirmiştir. İbrahim Ethem Bey, Demirci Kaymakamlığı sırasında, Demirci'nin Yunan işgaline uğraması nedeniyle, kurmuş olduğu "Demirci Akıncıları" ile birlikte dağa çıkmış ve Yunanlılar denize dökülünceye kadar sakalını kesmeyeceğine dair yemin etmiştir. Vatan, Yunanlılardan temizlenince, Ayvalık Kaymakamlığı'na atanmış ve yeni görevine başladığı Ayvalık'ta sakalını kestirmiştir. Bu nedenle İbrahim Ethem Bey halk arasında, "Sakallı Kaymamam" olarak tanınmıştır.

İbrahim Ethem Bey'in Ayvalık Kaymakamlığı görevine atanmasının o günlerdeki en büyük nedeni, 1922 yılının eylül ayından itibaren Anadolu'daki bir milyon civarında ki Rum'un ülkeyi terk etmesi ve Rum nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ayvalık'ta Rumlara ait taşınır taşınmaz, mal ve mülkün sayım ve dökümün titizlikle yapılması, İbrahim Ethem Bey'in hukuk, idare ve zorluklarla mücadele edebilecek bir kişi olmasıdır. İbrahim Ethem Bey, Demirci halkının yoğun istekleri sonucu 15 Ekim 1922 tarihinde Demirci Kaymakamlığı görevine tekrar atanmış ve burada bayındırlık ve imar alanında önemli hizmetler yapmıştır.

İbrahim Ethem Bey 7 Kasım 1923 tarihinde Ayvalık Kaymakamlığı'na ikinci kez atanmış ve bu görevini 23 Mart 1924 tarihinde kadar sürdürmüştür. Akıncı'nın Ayvalık'taki görevi daha çok o dönemde bölgeye gelen mübadillerin bölgeye yerleştirilmesiyle ilgilidir. İbrahim Ethem Bey, 12 Mart 1924 tarihinde Kula Kaymakamlığı görevine atanmış ve bu görevini 16 Mart 1925 tarihinde kadar yapmıştır.

İbrahim Ethem Bey, Kula Kaymakamı iken, TBMM tarafından İstiklal Harbi'nde göstermiş olduğu kahramanlık nedeniyle kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Ayrıca Kula Kaymakamı iken Manisa vilayetinde çekirge felaketi yaşanmış ve bu felakete karşı başarıyla mücadele etmesi nedeniyle Ziraat Bakanlığı tarafından takdirname ile ödüllendirilmiştir.

İbrahim Ethem Bey, Kula Kaymakamlığı'ndan sonra terfi ederek 8 Mart 1925 tarihinde Yozgat Vali Vekilliği'ne atanmıştır. Yozgat'a 11 Eylül 1925 tarihinde kadar, yorulmak bilmeyen bir azim ve sabırla hizmet etmiştir.

İbrahim Ethem Akıncı, 23 Ağustos 1925 tarihinde terfi ederek Yozgat Vali Vekilliği'nden Siirt Valiliği'ne atanmıştır. 23 Ağustos 1925 ile 14 Kasım 1928 tarihleri arasında burada görev yapmıştır. Akıncı Siirt'e atandıktan kısa bir süre sonra 30 Kasım 1925 tarihinde Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması inkılâbı yapılmıştır. Siirt'te Tekke, Zaviye ve Türbelerin sayısı oldukça fazladır. Akıncı'nın buradaki en önemli görevi halkı ikna etmek, bu inkılâba karşı oluşacak tepkileri yatıştırmak ve bunları kapatmak görevleriyle meşgul olmuştur.

Akıncı, Siirt Valiliği'nden sonra 1 Kasım 1928'de Ağrı Valiliği'ne atanmış ve 14 Şubat 1931 tarihinde kadar görevinde kalmıştır. Akıncı'nın ailesine göre bu atamanın altında şunlar yatmaktadır: Siirt'te olaylar yatışınca, Ağrı'da karışıklıklar ve isyan hali olması nedeniyle Atatürk'ün emriyle Ağrı'ya tayin

edilmiştir. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, Ağrı'ya teftişe gelmiş ve vali konağında kalmıştır. Bu ziyarette Fevzi Çakmak Paşa, Akıncı'nın el yazısı halinde olan Demirci Kaymakamı iken Yunanlılara karşı mücadelesini anlattığı Demirci Akıncıları³ adlı hatıratını görmüş, incelemiş ve bu hatırat dikkatini çekmiştir. Daha sonra Fevzi Paşa, Kurmay Albay Baki Vandemir'e bu hatıratı çok beğendiğini ve bu notları özetleyerek bir kitap haline getirmesini istemiştir. Böylece Akıncı'nın bu çok mühim hatıratı "*İstiklal Harbi'nde Demirci Akıncıları (Gerilla)*" adıyla ilk defa özet halinde yayınlanmıştır.

1926-1930 yılları arasında Ağrı ve çevresi kışkırtma, bölgedeki aşiretlerin vergi vermeme, askere gitmeme ve eşkıyalık faaliyetlerine girişmesi nedeniyle pek çok ayaklanma girişimine sahne olmuştur. Bu dönemde bölgedeki ayaklanmayı İran, Suriye, Irak, İngiltere, Fransa, Ermenistan ve Sovyetler Birliği desteklemektedir. İbrahim Ethem Bey, bu ayaklanmalar ile ilgili sunduğu raporunda şunlara dikkati çekmektedir: "... *Durum ne olursa olsun, Kürtçülük gibi milli bir cereyan karşısında ve özellikle parası ve propagandası bol, dış düşmanların devamlı faaliyetleri karşısında kuvvetli ve uyanık bulunmak gerekir.*" Bu dönemdeki olaylar geniş çaplı planlı ve programlı bir askeri harekât ile düzene koyulmuştur.

İbrahim Ethem Bey, Ağrı Valiliği görevinden sonra 18 Ocak 1931'de Samsun Valiliği'ne atanmış ve bu vazifesini 17 Ekim 1931 tarihine kadar sürdürmüştür. Akıncı ailesinin iddiasına göre İbrahim Ethem Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Samsun Şubesi'ni tasfiye etmek için görevlendirilmiştir. Bu amaçla İbrahim Ethem Bey 8 Mart 1931 tarihinde Belediye Başkanı Keresteci Ahmet Sezai Bey'in görevi bırakmasını sağlamış, yerine eski belediye başkanı Doktor Faik Bey'in tekrar Samsun Belediye Başkanı olmasını sağlamıştır. Böylelikle Samsun'daki Serbest Fırka'nın tasfiyesi Vali İbrahim Ethem Akıncı eliyle olmuştur.

İbrahim Ethem Bey, Samsun Valiliği'nden sonra, 20 Ekim 1931 tarihinde Balıkesir Valiliği'ne atanmış ve 19 Kasım 1933 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. Akıncı'nın Balıkesir'deki görevi sırasında, Gazi Paşa 23 Ocak 1923 tarihinde halkın yoğun sevgi seli ve coşkusu altında şehri ziyaret etmiştir.

İbrahim Ethem Bey'in Balıkesir Valiliği döneminde, 22 Aralık 1933 tarihinden itibaren ezan Türkçe okunmaya başlamıştır. Bu yeni uygulamaya Balıkesir halkı sorunsuz bir şekilde uyum sağlamıştır. Akıncı, Balıkesir Valiliği döneminde yoğun bir mesai harcamış bilhassa ulaşımına çok büyük önem vermiş ve bu konuda pek çok işin üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Vali İbrahim Ethem Bey, Balıkesir Valiliği'nden sonra 13 Kasım 1933'de Malatya Valiliği'ne atanmıştır. 29 Mayıs 1939 tarihinde kadar Malatya'daki görevini yapmıştır. Akıncı Ailesine göre İbrahim Ethem Bey, selefi Mehmet Vefik Bey'in Arapkir'den gelirken, Kürt kökenli asiler tarafından soyulması ve yeni rejimin itibarının zedelenmesi üzerine, Gazi Paşa bu işi temizlemesi için İbrahim Ethem Bey'i görevlendirmiştir.

İbrahim Ethem Bey, Malatya'ya gelmeden önce hiç kimse bir köye korumasız ve silahsız gitmeye cesaret edemez iken, o çok kararlı davranarak, ibret olsun diye en gözü kara, pervasız suçluyu yakalatıp astırmıştır. Bu olaydan sonra her şey mükemmel denecek kadar güven içine alınmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sivas-Malatya Demiryolu'nun tamamlanması nedeniyle 13 Kasım 1937'de Sivas, 14 Kasım'da Malatya'ya gelmiştir. Gazi'ye eşlik edenler arasında Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da bulunmaktadır. Gazi'yi Malatya'da Vali Akıncı, Belediye Reisi Tevfik Temelli, milletvekilleri, askeri erkân ve kalabalık bir halk tarafından karşılanmıştır. Gazi Paşa, yapımı devam eden bez fabrikası ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştir. Gazi Paşa, İş Bankası Genel Müdürü Muzaffer Eriş ile görüşerek Malatya'nın sanayi kalkınması için bir rapor hazırlamasını istemiştir. Gazi Paşa, Halkevine uğradıktan sonra özel treniyle Diyarbakır'a hareket etmiştir. Vali Akıncı, Malatya Valiliği sırasında Tunceli'de çıkan ayaklanmaları yakından takip etmiş ve özellikle de kendi sorumluluğu altındaki Malatya'daki kaçakçılık hareketlerini önlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Akıncı, bilhassa tütün kaçakçılığının önlenmesi için, Malatya tütününün ıslah edilmesi, kalitesinin artırılması konusunda raporlar hazırlayarak, bu raporları Adalet ve İktisat Bakanlığı'na sunmuştur. Akıncı, Malatya'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmuş ve tarıma getirdiği yeni düzenle yirmi değişik kayısı cinsi elde edilmesini sağlamıştır. Vali Akıncı, İl Ziraat Müdürü'nü de yanına alarak köyleri dolaşmış, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için önemli işlere imza atmıştır. Bu durum Cumhuriyet Hükümeti'nin köylüyü kalkındırma programı doğrultusunda çalışmalar ortaya koyduğunu göstermektedir.

Vali Akıncı'nın Malatya'da yaptığı diğer önemli iş de elli yıllık nüfusla şehir imar planını yaptırmasıdır. Akıncı döneminde, Malatya'da Hükümet Konağı inşaatına başlanmış ve vali görevden ayrıldıktan sonra tamamlanmıştır.

İbrahim Ethem Akıncı, Malatya Valiliği'nden sonra 13 Mayıs 1939 tarihinde Muğla Valiliği'ne atanmış ve bu görevini 15 Temmuz 1949 günü emekli olana kadar sürdürmüştür. Akıncı Muğla'da 10 yıl 1 ay 7 gün görev yapmıştır. Akıncı Muğla'ya atandıktan sonra, II. Dünya Harbi patlamıştır. Vali Akıncı, iri yarı ve gösterişli bir cüsseye sahip olduğu için "Koca Vali", avlanmayı sevdiği için ise "Avcı Vali" olarak tanınmıştır. Akıncı, hafta sonları tatil yapmayıp, av tüfeğini ve oğullarını alarak köy köy dolaşp, köylerin yol, su ve okullarının durumunu takip etmiştir. Vali Akıncı, köylerin ilkokul, su ve yol işlerini çok önemsemiş ve Akıncı'nın en büyük derdi okul yaptırmaktır. Bu nedenle Vali Akıncı'nın ilköğretim alanında gösterdiği olağanüstü gayret, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'den tarafından takdir edilmiş ve 1946 yılında Vali Akıncı'ya, Hasan Ali Yücel tarafından takdir belgesi verilmiştir.

Akıncı'nın, Muğla Valiliği döneminde yaşanan II. Dünya Savaşı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da gıda ve iaşe sıkıntısı yaşanmıştır. Bu sıkıntının altında müstahsilin ürettiği ürünün yüzde yirmi beşini hükümete vergi olarak vermesi ve geri kalanını da satabilmesinden kaynaklanmaktadır.

1946 Çok Partili Seçimleri'nden önce Vali Akıncı, Kaymakamları çağırıldığı bir toplantıda “ *Halk kimi istiyorsa ona oy verecek, herhangi bir partinin lehine davranmayın*” şeklinde tarafsız kalmaları yönündeki sözleri nedeniyle Demokrat Parti, bütün Ege'de kaybetmesine karşın Muğla'da kazanmıştır.

Vali Akıncı'nın Muğla Valiliği sırasında II. Dünya Savaşı devam etmektedir. 1940 yılında Akdeniz'de savaşın mihver devletler lehine şekillenmesi üzerine İngiltere İtalya'nın elindeki 12 adayı ele geçirmek için taarruz başlatmıştır. 19 Eylül 1940 yılında Rodos Adası'nın bombalanması üzerine Vali Akıncı Devletin resmi kurumlarına bu olayı haber vermiştir.

Almanya'nın 31 Mayıs 1941'de Yunanistan'a saldırması üzerine tüm Yunanistan Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ele geçirmiştir. Bu tarihlerde bazı adaların Sakız, Sisam ve Midilli gibi adaların savaş müddetince yönetimlerinin Türkiye'ye işgal etmesi istenmiştir. İngiltere de bu teklifi etmiş ancak Türkiye bu teklifleri geri çevirmiştir. Ancak dönemin Muğla Valisi olan Akıncı, bu teklifin kabul edilmesi görüşündedir.

3 Eylül 1943 tarihinde Müttefik devletlerin İtalya'yı teslim alması üzerine Ege'de mücadele Almanlar ve İngilizler arasında yaşanmıştır. İstanköy, Lergos, Sisam ve Rodas önce İngiliz ardından da Alman işgaline uğramıştır. Bu çatışmalar Muğla'yı da etkilemiş ve Adalardaki mücadele Muğla'nın mülteci akınına uğramasına neden olmuştur.

II. Dünya Savaşı devam ederken 16 Eylül 1943'te Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Franz Von Popen, adaların Türkiye'ye verilmesi teklifini sunmuştur. Akıncı da bu fikre katılmaktadır. Alman Adalar Komutanı, Vali Akıncı'dan görüşme talebinde bulunmuş ve görüşmede Adaları Türkiye'ye vermeyi teklif etmiştir. Bu teklif dönemin hükümeti tarafından kabul edilmemiştir.

Akıncı Muğla'da “*Baba Vali, Halkçı Vali*” olarak bilinmiştir. Bu dönemde valiler Atatürk'ün valisidir ve milletvekilleri valinin üç adım arkasından gitmektedir.

Vali Akıncı, 25 Temmuz 1949 günü emekli olarak Muğla'daki görevinden ayrılmıştır. Akıncı'nın ailesi, İbrahim Ethem Bey'in, Malatya Valisi iken İnönü ve yakınlarının işini görmemesi, 1946 seçimlerinde Muğla'da Demokrat Parti'nin kazanması nedeniyle İnönü tarafından pek sevilmediği için zoraki emekli edildiğini belirtmektedir. Vali Akıncı, emekli edilmesine itiraz etmiş, bu konuda mahkemeye gitmiş ve mahkemeyi kazanmıştır; ancak görevine geri dönmemiştir. Kazandığı tazminatı Kızılay'a vermiş ve buna rağmen Demokrat Parti'nin vekillik teklifini reddetmiştir.

Vali Akıncı, çocuklarını tahsili nedeniyle de emekli olmayı düşünmemektedir. Hatta Muğla'dan sonra Manisa'ya vali olmayı düşünmekte, Milli Mücadele'de Demirci Akıncıları içinde yer almış şehitlerin yerlerini tespit etmek, yeri belli olanlara mezar taşı dikmeyi ve Akıncı Müfrezelerine hizmet etmiş tüm arkadaşları içinde bir anıt mezar yaptırılmayı istemiştir. Ancak, Akıncı'nın bu isteği bugüne kadar yerine getirilmemiştir,

Akıncı, emekli edildikten sonra 15 Kasım 1949 tarihinde Cumhurbaşkanı'na servetinin, apartmanının olmadığını, devlete ve millete zor zamanlarında hizmet ettiğini, üç oğlunun da tahsili dikkate alınarak uygun bir göreve verilmesini talep etmiş ne yazık ki bu talebi yerine getirilmemiştir.

Akıncı, nahiye müdürü, kaymakam ve vali unvanı ile hizmet ettiği hizmet hayatı boyunca hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liyakat sahibi idarecilerinden birisi olmuştur.

Siroz idadisini birincilikle bitirmiş, Selanik Hukuk Mektebi'nde İttihat ve Terakki düşüncesiyle tanışmıştır. Öğretmeni Mithat Şükrü Bleda'nın Balkan milletlerinin ayrılıkçı eylemlerine karşı ittihat, birlik, bütünlük ve siyasi düşüncesi, diğer öğretmeni Müştak Lütfi Gürsan'ın idarecilik anlayışı onda önemli izler bırakmıştır. Akıncı, Fransızca, Bulgarca, Rumca, Arapça ve Farsça bilmektedir. Matematik, cebir, tarih, edebiyat ve şiire çok düşkündür. İbrahim Ethem Akıncı, Yozgat, Siirt, Ağrı, Samsun, Balıkesir, Malatya ve Muğla vilayetlerinde valilik görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerinin tamamında Atatürk'ün emriyle atanmış ve bu nedenle de “Atatürk'ün Valisi” sıfatıyla anılmıştır. İbrahim Ethem Akıncı mesleki hayatı boyunca, enerjik, güven veren, kararlı, görev aşığı bir cumhuriyet aydını, iyi bir bürokrat ve vazife adamı olarak görevini yapmıştır. Akıncı, memuriyet ve hayatta tatbik ettiği üç ilkesi bulunmaktadır: Birincisi, büyük bir hüsnüniyet, ikinci mutlak bir iffet ve üçüncüsü sonsuz bir gayrettir.

Yazar İsmail Oğuz, “*Kuva-yı Milliyecilikten Valiliğe: İbrahim Ethem Akıncı*” adlı çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Emekli Sandığı, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, ATASE Arşivi ve aile arşivinden istifade etmiştir. Bu arşivlerin yanında resmi yayımlar, süreli yayımlar, tetkik eserler, hatıratlar, tezler, internet kaynakları ve sözlü kaynakları kullanmıştır. Ayrıca İbrahim Ethem Akıncı ile ilgili iyi bir fotoğraf eki de sunarak çalışmasını zenginleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'nde pek çok iz bırakmış vali bulunmaktadır. Ancak İbrahim Akıncı gibi müstesna bir vali Cumhuriyet Tarihi'mizde yoktur. Çünkü O, Yunan işgalinin yaşandığı yıllar Demirci merkezli olmak üzere kurmuş olduğu “*Demirci Akıncıları*” ile bir buçuk yıl işgal ortasında dağda taştta vazifesini sürdürmüş ve zafere kadar bu zorlu görevini yerine getirmiştir. Zaferden sonra nerede zor bir görev varsa bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle o vazifelere atanmış ve yüzünün akıyla bu vazifelerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu yönüyle bu çalışma, eşsiz bir şahsiyetin tümüyle ortaya çıkarılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarihimizdeki bu kadar zor ve çetin işlerin üstesinden gelmiş şahsiyetlerin gün yüzüne çıkarılması, çalışma yöntemlerinin genç nesiller tarafından bilinmesi ve genç mülkiye'lilere örnek olması açısından son derece önemlidir. Kuşkusuz bu eser bu yönleriyle önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

İbrahim Ethem Akıncı, yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında dünyaya gelmiş ve yıkılan devletin küllerinden doğan genç cumhuriyetin kurulmasında ve kökleşmesinde mühim vazifeler üstlenmiştir.