

Bu Dünyadan Musa Özdemir Geçti!

Oğuz OYAN

İnsanlar dünyaya bir amaç için mi gelirler? Eğer bir amaç varsa, bu, büyük çoğunluk için pek sınırlıdır: Kendisi ve yakınları için iyi bir yaşam düzeyi sağlamak, güvenceli emeklilik koşulları hazırlamak ve neslini iyi bir şekilde devam ettirmek...

Bunun bir adım ötesinde, ortalama değerleri aşma çabaları veya tutkuları yer alır. Birincisi, eğitimi olunsun olunmasın, kendi mesleki alanında başarılı olmaktır; kuşkusuz iyi eğitim almak, çocuklarına iyi eğitim vermek gibi çabalar, ortalamayı veya vasatı kişisel donanımlar ve beceriler üzerinden aşmayı kolaylaştırır.

İkincisi ise, ekonomik veya siyasi güç edinerek toplumda itibar sahibi olma yoludur. Parasal güç sahibi olma imkanları ve hırsı -bu bazen aileden mirastır- hemen her durumda toplumsal sömürü ilişkilerini içerir; sıklıkla vergi ödevinden kaçınmayla birlikte gerçekleşir; bazen çöken apartmanların enkazında kendini gösterir; bazen mafyavari ilişkiler üzerinden dahi yükselebilir.

Toplumsal yarar açısından baktığımızda, kişinin kendisini (ve ailesini) eğitim ve mesleki başarı üzerinden geliştirme çabalarının bir adım ötesinde, diğerkamlik ve/veya toplumculuk özelliklerinin varlığı/yokluğu sorgulanmaya başlanır. İkisinin aynı kişide toplanması her zaman görülmez. Eğitim de her zaman bunların vazgeçilmez ön koşulu değildir. Eğitim olanakları kısıtlı olduğu halde mesleğinde başarılı, diğerkam veya toplumcu olmak pekala mümkündür; birçok tarihsel kesitte bu nitelikteki katmanlar sol emek hareketinin kitle tabanını oluşturmuşlardır.

Musa Özdemir bunların her üçünü de kişiliğinde ve yaşam tarzında birleştiren kişiydi. İyi eğitim almıştı; kendisini geliştirmeyi sürekli bir uğraş edinmişti; ama bunu

salt kendisi için yapmıyordu çünkü o bencil değil diğerkamdı, bireyci liberal değil sosyalistti. Bu nedenle okumayı/öğrenmeyi sadece kendisini geliştirmek veya sadece mesleğinde en başarılı noktaya gelmek için yapmıyordu. Bilgisini, birikimini kendi çevresiyle paylaşıyor, meslek içi örgütlenmede en önde rol oynuyor, çıkarılmasına büyük katkıda bulunduğu Mali Hukuk dergisiyle sadece kendi çevresindeki genç/ yetişkin meslektaşlarına değil, topluma da yararlı olmayı amaçlıyor, bunun için de öncelikle kamu parasının sosyal adalete ve toplumsal önceliklere en uygun ve kuşkusuz en dürüst şekilde harcanmasının kavgasını veriyordu.

Musa Özdemir'in başkanı olduğu Sayıştay Denetçileri Derneği, 12 Eylül 1980 öncesinde, kamu mali yönetimi alanında en etkili meslek örgütü oldu. Mali Hukuk, nitelikli yayınlarıyla bir dönemin mali ve toplumsal tarihinin en önemli arşiv belgeleri arasına katıldı. Bu dergilerde yayınlanan yazıların bir bölümü hala bir başvuru kaynağı olabiliyorsa, bunda öncelikle Musa Özdemir'in özenini görmemiz gerekir. 12 Eylül rejiminin 7 Ekim 1983'teki tasfiyesine kadar Musa Özdemir bu Deneğin başkanlığını yürüttü. Musa, çalıştığı kurumu, onun üst düzey yöneticisi olmadığı halde, yücelten/ yüceltebilen ender kişiliklerden biriydi.

Daha sonraki dönemde de Musa Özdemir sadece kendisi için yaşamadı. Bilim ve Sanat, Mülkiyeliler Birliği Dergisi başta olmak üzere birçok dergide makaleleri yayımlandı, birçok araştırmada yer aldı, ismini kullanmadan çok sayıda rapor hazırladı, kamu yönetimini ilgilendiren panel veya sempozyumların vazgeçilmez ismi oldu, Toplum ve Hekim Dergisi'ne yazılarıyla ve görüşleriyle katkıda bulundu, burada hepsini sayamayacağımız birçok bilimsel etkinliğe katıldı.

Musa'nın yazılarının tam olmayan bir envanteri ilişikteki "Musa Özdemir Bibliyografyası"nda yer alıyor. Bu envanterin çıkarılmasında emeği geçen Sayıştay Uzman Denetçileri Sacit Yörüker'i, Ali Rıza Aydın'ı ve Baran Özeren'i takdirle ve saygıyla anmak isterim. Ardından dostlarının onun emeğini ve eserlerini ortaya çıkarmak için bunca çaba harcaması, bu arada Toplum ve Hekim dergisinin Temmuz-Ağustos 2005 sayısında Portre başlığı altında Ata Soyer'in, Tevfik Çavdar'ın, Ali Rıza Aydın'ın, Sacit Yörüker'in ve Hayri Kurtgözü'nün anma yazılarına yer vermesi, Musa'nın bıraktığı izin derinliğini gösterir.

Musa Özdemir'i 1979 yılında tanıdım ve çeyrek yüzyılı biraz aşan bu sürede mücadele kararlılığına, birikimine, toplumu değiştirme çabasına, dost canlılığına tanıklık ettim. Bu dünyadan Musa Özdemir geçti ve unutulmayacaklar arasına adını onurla yazdırdı. İyi ki var oldun Musa...