

## BİR GÖNÜL DOSTU HAŞMET BAŞAR VARDI..!

Ali COŞKUN\*

Oğuz boylarından ve Horasan üzerinden Erzuruma yerleşmiş, mütevacı bir ailenin çocuğu olarak hayata atılmış olan Haşmet BAŞAR imkansızlıklar arasında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ortamlarda öz kimliğinden sapmadan, bir yandan ilmi kariyerinde çok başarılı ilerlemeler elde ederken, diğer yönü ile halkıyla kaynaşabilen, teorik bilgilerini iş dünyasının gerçekleri ile bütünleştirerek uygulamaya koyan çok üstün yetenekli bir kişiliğe sahipti.

Kendisini İ.Ü. İktisat Fakültesinde değerli hocalarımız Prof. Dr. Sabahattin ZAIM ve Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ vasıtası ile tanıdım, uzun yıllar birer dost ve kardeş olarak beraber olduk.

Bu başarı dolu hayatında; çok sevdiği eşine ve kızlarına olan sevgisinin ve aile bağının sağladığı huzur ortamının mutlaka çok büyük etkisi vardı. O'nu örnek bir aile reisi ve baba olarak tanıdık.

Sevgili Haşmet kazanımlarını bir taraftan görevli olduğu üniversitede gençlerin en iyi şekilde yetişmesi yolunda kullanırken, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasında çok önem verdiği siyasi hayatta ve iş dünyasının sorunlarının giderilmesinde aktif rol oynama heyecanını yaşardı.

Bu sebeple Amerika'da, İngiltere'de, Suudi Arabistan'da edindiği tecrübeler karşılığında aldığı iş tekliflerini kabul etmeyerek doğduğu, büyüdüğü topraklarda hizmet aşkıyla ülkeye dönmüştü.

Başkanlığını yapmakta olduğum İş Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı görevi sırasında verdiği hizmetler her türlü takdirin üzerindedir. Adeta imkansızlıklarla savaş eder, var olan uluslar arası imkanları Türk iş hayatına kazandırma yolunda çarpınırdı.

Ülkemiz kalkınmasında, geçirilen krizlerin etkisiyle iş dünyasında sermaye yetersizliği olduğunu görerek özellikle İslam Kalkınma Bankasında görevliyken elde ettiği bilgi ve tecrübe ile körfez sermayesinin, petro-dolarların ülkemize kazandırılmasına çalışırdı.

Birçok sempozyum ve ikili görüşmelere konu olan toplantılara imza attı.

O temiz Anadolu'nun yiğit "Dadaş" insan karakterini, milli ve manevi değerlerini yitirmeden, edindiği bilgi birikimi, akıcı İngilizcesi, uluslar arası tecrübesi ile Türkiye'nin geri kalmasını bir türlü içine sindirememişti.

"Ömür kısa bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye daima çalışır, işini titizlikle yapar, olumsuzluklar karşısında içi içini yerd. Nitekim bu heyecanla düzenlediği son uluslar arası sempozyumda, yorgun düştü ve ebedi istirahatgahına Yüce Mevla'ya döndü..! Ruhü şad olsun.

O yiğit gönül dostunu herkesle barışık mütevacı davranışları, şefkat dolu bakışları, devamlı gülen yüzü ve tüm güzellikleri ile hiç ama hiç unutmayacağız.

9 Şubat 2007

\* Sanayi ve Ticaret Bakanı.