

## GÜZEL İNSAN HAŞMET BAŞAR

Rasim CİNİSLİ\*

Anayurt Ortaasya'dan kalkarak Anadolu Coğrafyasını Müslüman-Türk yapan Horasan Erleri Erzurum Horasan'ını yurt edindiler. 1071'den çok önce Müslüman-Türk olan bu toprakların çocuğu olan Prof. Dr. Haşmet BAŞAR, soylu bir aile ocağında doğdu. "Büyük Millet" kültürü ile büyüdü. Babasının memuriyeti sebebiyle ilk ve orta öğrenimini Tokat, Elazığ, Konya, Amasya ve İstanbul gibi kültür merkezlerini yakından tanıyarak tamamladı. İstanbul İktisat Fakültesini bitirdikten sonra Ord. Prof. Dr. Ziyaettin Fahri FINDIKOĞLU ve Prof. Dr. Orhan TUNA gibi büyük ilim adamlarının asistanlığını yaptı. Akademik kariyeri döneminde uzun yıllar Avrupa Üniversitelerinde batı kültürünü ve ilmini aldı. Bir İngiliz akademisyeni kadar İngiliz diline hakimdi. Mesleki hayatı içinde kutsal topraklarda Cidde'de İslam Kalkınma Bankası'nın araştırma dairesinde başkan yardımcılığını yaptı. Böylece doğu ve batı ilimlerinin ikliminde olgunlaştı.

Soyundan ve toprağından aldığı karakterle, başarılı olduğu ilim ve irfan değerleri Prof. Dr. Haşmet BAŞAR'a emsalsiz bir kişilik kazandırmıştı. Bu yayla çocuğu, kaynağından fışkıran su gibi, yatağına sığmayan, taşan, çevresini etkileyen besleyen, bereketi artıran Allah vergisi bir cevhere sahipti. Gönlü gani, cömert, ikramı seven, istemeyi beceremeyen, içgüdüye sahipti. Cana yakın, dostluğa koşan, faydalı olmak için çırpınan çalışkan bir insandı. Bu vasıfları ile bu tarifi yaparken bir dosta övgüler mi sıraladım?... Okuyanlar, dinleyenler abartılı bulur mu? Diye düşündüm... Ama gerçeği yansıtabildim mi diye baktığımda çok yavan ve noksan kaldığımı fark ettim.

İlk tanıştığımızda; Erzurum'un seçkin evladı amcazadesi Prof. Dr. Zeki Başar gibi veya Amcası Ziraat Mühendisi Fethi bey gibi boylu poslu görkemli bir kimse beklerken halim-salim, narin-nazik, yüzündeki pembe-beyaz tebessümü, hal ve ahvali ile bir bebek sıcaklığı içinde göz göze geldim. Bakışları berrak su kadar güven vericiydi. Kirpikleri çok hareketli idi. Doğduğu yörenin armağanı çocuksu bir mahcubiyetle, gözlerinde gölgesiz bakışları engin bir dostluk sunuyordu.

Hafif kambur duruyordu. Bu duruş ilim adamlarının pek çoğunda olan masa başı çalışmasının eseri miydi? Yoksa Erzurum terbiyesi içinde belirgin bir alışkanlık mı? O'nun saygın bir ilim adamı olduğunu biliyordum. Çeşitli gazetelerde ilmi makalelerini ve köşe yazılarını okumuştum. Radyo ve televizyon programlarında konuşmalarını dinlemiştim.

Yıldız gibi parlak, seçkin, geleceğe ışık tutan bir değerli hemşehrili olarak onunla iftihar ediyordum. Bunlara rağmen tevazu ve sadeliği ile bir insan ancak bu kadar yücelebilirdi.

"İş dünyası vakfında" beraber çalıştık. Yıllardır beceremediğimiz aktiviteleri o üç-beş ay içinde realize etti. Milletlerarası ekonomi trafiğini iyi bildiği için seri toplantılar düzenledi. Şahsi dostluklar kurduğu yabancı büyükelçiler, ticari ataşeleri, konuşmacı olarak getirdi. Tercümanlığını kendisi yaptı. Amerikan, Çin, Rus, Alman, Endonezya, İran vs. piyasalarına ayna tutarak Türk işadamlarına yansıttı. Firmalara fahri müşavirlik yaptı. Üniversite kürsülerinde öğrendiği ve öğrettiği bilgileri çeşitli dernek, vakıf ve hayır kurumlarına aktarmak için koşturdu. Halka, esnafa sanayiciye yardımcı oldu. Durmadı, dinlemedi. Erzurum ile ilgili hemşehrili dernekleri, illerde kurulmuş genç işadamları dernekleri, bankalar, finans kurumları, ekonomi ile ilgili her yere, her işe faydalı olmaya çalıştı, çok da başarılı oldu. Bu enerji, bu bilgi, görgü ve karakteri ile her tanıyan ona hayranlık duyuyordu. Fakat o hiç o taraflara bakmadı. Dikkatini, özenini beğenilmek için değil, faydalı olmak için kullandı. O mükemmel bir yönetici, aranan devlet adamıydı.

Siyasetin entrika yönüne bakmıyordu. Hizmet yönü ile ilgiliydi.

Tepeden inme değil, her aday gibi yarışa girdi.

\* Erzurum Eski Milletvekili.

Aday yoklamalarında, teşkilat yoklamalarında, genel merkez mülakatlarında hep ön sıralarda yer aldı. Adaylık yolunda kimseden yardım istemeden bütün kademeleri aştı. Durum garanti gözüküyordu.

Listeler açıklandı. Haşmet BAŞAR ismi yoktu. Ne oldu, nasıl oldu? Hangi sam rüzgarı esti? Verilen sözleri, ön yoklamalarda kazanılmış iradeleri kim çiğnedi? Bilemiyorum.

Öfkemi ve isyanımı dökerken o karşımda masum çocuk tebessümü ile beni teselli ediyordu. Nedenini niçinini o da bilmiyordu. Karşılaştığı vefasızlığı unuttu mu bilmiyorum?... Onun ince, zarif, duygulu dünyasının ne kadar incindiğini kimseye söylemedi.

Olanda hayır vardır diyordu. İşim, ailem, üniversitem, fakültem, kürsüm, öğrencilerim ve ilim dünyam beni daha çok seviyormuş demeye getiriyordu.

Çok özlüyorum Haşmet Hoca'yı, Davet ettiği Cidde'ye gidemediğim için çok pişmanım.

Haşmet Hoca'nın kaybından ötürü ailesi, dostları, sevenleri için yürek yangını sönmedi. Asıl acı olan onun milletine sunacağı hizmetlerden mahrum kalışımızdı. O milli bir kayıptır.

27.04.2006 - İSTANBUL