

*Okulun 75. yılı dolayısı ile 1958 yılında basılan yayından alınmıřtır.*

Hamidiye Ticaret Mektebinin kuruluřunda(1883) emeđi olan  
Ticaret Bakanı

**ABDÜLLATİF SUPHİ PAŐA**

**(1818 – 1886)**

Abdüllâtif Suphi Pařayı, Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu memleket hizmetine koyan bir kurucu olarak anıyoruz. XIX uncu asır irfan ve siyaset hayatımızın mütebariz bir siması olan Suphi Paőa, bize, ticaretin mektepleřtirilmesi ve ilminin yapılması lâzum geldiđi düşünce ve ihtiyacını getirdi. Kurmuř olduđu müessese ile, Türkiye’de ticaret sahasında çalışacak olan bütün unsurlar hakikî bir “bařlangıç” a kavuřtu. Yetmiř beřinci yıldönümünü idrak eden bu eser, ilme deđer vermesini bilenlerin řükranlarına lâyıktır. Geçen asrın yetiřtirdiđi fikir ve devlet adamımızı, gelecek nesiller karřısında kıymetlendirmek için, onun bibliyografisini, eserlerini ve anekdotlarını anlatmayı, yerine getirilmesi gereken bir vazife saydık.

Abdüllâtif Suphi Paőa, 1818 tarihinde Mora’nın merkezinde Tropoliçe kasabasında dođdu. Babası, ilk Maarif Nazırımız Abdurrahman Sami Paőa’dır. Mora İhtilâlinde ailesi ile beraber âsilerin eline esir olan Sami Paőa, babası Mora hanedanından řeyh Ahmet Necip Efendinin hatırasına hürmet eden bir kaptanın sayesinde esirlikten kurtuldu. řeyh Ahmet Necip Efendiden, vakitle gördüđu iyiliđi unutmayan gemi kaptanı, aileyi toplu bir halde Napoli’den bir gemiye bindirerek onların Mısır’a gitmelerini sađladı.

Mısır valisi Mehmet Ali Paőa, Sami Paőa’nın Yunanistan’daki vak’alar ve ihtilâlin sebepleri üzerinde izahat istedi. Bu hususta Sami Paőa tarafından yazılan lâyiha, pek beđerildi ve Mısır Valisi’nin Muavinliđi vazifesine tayin olundu.

Çocuklarına yakın bir alâka gösteren ve onların tahsilleri ile řahsen uğrařan Abdurrahman Sami Paőa, Suphi Paőa’nın tahsil ve

terbiyesi için, bizzat meşgul olmakta ve devrin değerli hocalarından bilgisini arttırmak yolunda, gerekli dersleri almasına yardım etmekte idi. Kabiliyet ve istidadı kısa bir zamanda anlaşıldığından, Suphi Paşa'yı kendisine Maiyet Kâtibi yaptı. Bir müddet sonra bu değerli genç, Mehmet Ali Paşa'nın hususî kalemine kâtip olarak tayin olundu.

Mehmet Ali Paşa, hususî kalemindeki kâtipler arasında genç Suphi Efendi'ye yakın bir alâka gösteriyor ve yetişmesi için etrafındakilere talimat veriyordu.

Mehmet Ali Paşa, daima Vilâyet işleriyle meşgul olduğundan, günün birkaç saatini araba ile gezmeğe tahsis etmişti. Böylece zihnen dinleniyor ve gezdiği yerlerde yapılması gereken işleri mahallinde düzenliyordu. Bu gezintilerde yapılacak işleri yanına aldığı Suphi Efendi'ye not ettirir, onun hata yapmadan en küçük kusurları bile tashih ettirmesini ve kendisine yardımcı olmasını taktirle karşıladı.

Suphi Efendiye her geçen günde teveccühü arttı. Dirayet ve nezâketini pek beğeniyordu. Mir-i livalık rütbesini vermek istedi. Pederleri Sami Paşa Hazretleri bu rütbenin pek erken olduğunu ileri sürerek mâni oldular. Suphi Paşa, bunu daima tekrarlar ve (Peder, bizim rütbeye mâni oldu) diyerek ve gülümseyerek hâdiseyi yâd ederdi.

Mehmet Ali Paşa'nın ölümünden ve yerine Abbas Paşa'nın Vali olmasından sonra 1848 de pederi Sami Paşa Hazretleri ile birlikte İstanbul'a geldi.

1849 da (Meclis-i Maarif-i Umumiye) azâlığına ve 1854 yılında da Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye azâlığına memur oldu. Memuriyet hayatının ehemmiyetli vakalarından biri burada iken cereyan etti. Bir Hristiyan kızın katlinden dolayı ecnebiler tarafından Varna Ferik'i Salih Paşa zan altında idi. Dâvanın çözülmesi ve muhakemenin icrası için Varna'ya gönderildi. Tahkikatı hiçbir tesire tâbi olmadan icra ve ikmâl etti. Neticede Salih Paşa'nın masum olduğu gerçekleşti. Kızın katili olan Mustafa, tevkif edilerek gereken takibat yapıldı.

Koca Reřit Pařa, Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye'yi birkaç Őubeye ayırarak ihtisasa göre muameleler icrasına karar verdiđinden, bununla ilgili nizamnamelerin tertibi lâzım geliyordu. Bu vazife de Suphi Pařa'ya havale olundu. Meclis-i Valâ'nın dahilî nizamnamesini Suphi Pařa kaleme aldı. Vazifede gösterdiđi ehliyet, dirayet ve dürüstlük o devrin en mühim devlet işlerini gören Őubelerde riyaset vazifesine tayinini intaç etti.

Abdülaziz'in cülûsunu müteakip, Evkaf Nazırlığına tayin olundu. Evkaf, borç içinde idi. Varidatı da eksilmiřti. Üç ay içinde yirmi dört bin kese borç ödedi. Daha büyük hizmetler ifası beklendiđi bir anda, Sadrazam Âli Pařa'nın arz tezkeresiyle azlolundu. Azle sebep olan hâdise řudur:

Sadrazam Âli Pařa, Devlet işlerinde saltanat makamının müdahalesini asla caiz görmez ve bu gibi hallerde fevkalâde řiddet gösterirdi. Bir Cuma selâmlığında –Evkaf Nazırı sıfatıyla – buhurdan tuttuđu esnada, kötü hallerini duyan Padiřah, Evkaf memurlarından ikisinin hemen azledilmesini irade etti. Bu azli Âli Pařa, bir memurun hükûmetin rızası olmadan Padiřah iradesiyle azledilmesine tahammül edemediđinden, hâdiseyi haber alınca, Evkaf Nazırının hemen azlini talep etti. Suphi Pařa azledildi ve Meclis-i Valâ azâlîğına nakil olundu. Altı yıl bu vazifede kaldıktan sonra Maarif Nazırı oldu. Sultan Hamit devrinde İstinaf Dairesi Riyaseti, müteaddit defalar Evkaf, Maarif ve Ticaret Nazırlıklarında bulundu.

11 Rebiülâhir 1303 de vefat etti. Sultan Mahmut Türbesine defnolundu. Arabî, Farisî, Fransız ve Yunan dillerine vakıftı, Tarih ve asârı atika ilminde ihtisası vardı. İbni Haldun tarihinin bir kısmını (Miftahül'ibar) namıyla neřretmiřtir. Uyunül ahbar finukud vel âsar adı ile yayınlanmış eserleri vardır. Hatem-i nebî adlı makalesi deđerlidir. İslâhat-ı Maliye Lâyihası matbudur ve meřhurdur.

Merhum Ali Puat Türkgeldi (Tarihî Fıkralar)'ında Suphi Pařa hakkında ařađıdaki fıkrayı yazmıřtır.

“Ahmet Vefik Pařa'nın tabiatı, ifrat ve mübalađaya meyyaldi. Her

hususta olduđu gibi hususiyle ilmî bahislerde de mübalağadan çekinmez, bazen mübalağayı ifrat derecesine vardırırmış. Ahbaplarından, Şark ilimlerine vukufu itibariyle kendisine faik bulunan Suphi Paşa merhum, irfan ve bilgi sahibi bir arkadaşı ile Vefik Paşa'yı ziyaret ederler ve ilmî bahisleri münakaşa ederlerken, söz eski müelliflerin meşhur eserleri üzerinde toplanır.

Vefik Paşa:

- O zatın filân fenne dair filân eseri de vardır.

Diye, kendilerinin duymadıkları eserlerden bahsedermiş. Her ziyaret edişte ve müelliflerin eserleri bahis konusu oldukça, Vefik Paşa'nın bu derece ihata göstermesini tereddütle karşılayan Suphi Paşa, bunların uydurma olduklarından şüphe etmeğe başlar.

Paşa, arkadaşına şüphelerini naklederek, bu işte hakikate varmak için bir tertip yaparlar. Buna göre, bir müellif ismi uyduracaklar ve ona birtakım eserler isnat edeceklerdir. Vefik Paşa bir söz söylemez ise, şüphelerinde yanıldıklarını kabul, aksi halde ise Paşa'nın mübalağa ve ifrata kaçan meyli anlaşılmış olacak.

Ziyaret ve mülakat esnasında Vefik Paşa'ya uydurma müellifin ismini ortaya atarlar. Ahmet Vefik Paşa, eskisi gibi derhal söze başlayarak:

- Bu müellifin şu fenlere dair filân ve filân eserleri de vardır, diye mütalâa ettiğini görünce, hakikat meydana çıkar”.

Merhum Suphi Paşa, çok sağlam bir seciyeye sahipti. Hâkimlik ettiği devirlerde adaletin tahakkuku için Saltanat Makamından gelecek her türlü ukubetlere göğüs gererdi.

Sultan Hamit, Milletvekilleri tarafından kontrol edilen şartlı bir idare kurmak vaadiyle tahta oturmuştu. Devletin bekası için, meşrutî idarenin tek çıkar yol olduğuna inanan Mithat Paşa ve arkadaşları, bu işin gerçekleşmesi uğrunda devamlı gayret sarf ediyorlardı.

İktidara gemeden nce Meclis kontrolyle iřleyen idare rejimini Mithat Pařa ile birlikte ven Sultan Hamit, iktidarı ele geirdikten sonra, keyfi takdirine baėlı řahsi bir idare kurmak kararını verdi. Mithat Pařayı memleket sınırlarının dıřına srd.

Mithat Pařa'nın etrafında bulunan aydın yazarlardan bir kısmını, para ve mevki ile satın aldı. O gnlerin en tesirli kalem sahiplerinden biri olan Namık Kemal'in dnya nimetleriyle celbi imknsız grlnce, her mstebidin yaptığı gibi, ukubetler yaėdırma yolu ile yıldırma usuln kullandı.

Namı Kemal hakkında uydurma ihbarlar yaptırıldı. Hkmdarı tahttan indirmek gayesiyle adamlar topladığı ileri srlerek, siyas cinayet ithamıyla tevkif edildi. Sevk edildiėi mahkeme "Mahkeme-i İstinaf Ceza Dairesi" ve birinci reisi Abdlltif Suphi Pařa'dır. Namık Kemal, tevkif edilmesinden birka yıl nce, Edirne'de bulunan Abdlhak Hamit Bey'e yazdığı bir mektupta, Suphi Pařa'ya, babası Abdurrahman Sami Pařa'ya ve oėlu Ayetullah Bey'e aėır surette svmřt. Svme hdisesi, Suphi Pařa tarafından haber alınmış ve halk arasında da yayılmıştı. Namık Kemal,  yıl sonra Suphi Pařanın riyaset ettiėi mahkemede, sulu sıfatıyla muhakeme edileceėini anlayınca, mutlaka mahkm olacaėına kanaat getirmişti.

Sultan Hamit, dva ile yakından alkalandı. Muhakeme gnnden nce eniřtesi Mahmut Cellettin Pařa'yı amlıca'daki Suphi Pařa'nın křkne gnderdi.

Eniřte Pařa, Suphi Pařa ile křkn bahesinde gezinerek, ona sz arasında:

"-Kemal Bey hakkında ne yapacaksınız?" dedi. Suphi Pařa'nın bu soruya verdiėi cevap řudur:

"-Efendimiz emin olsunlar. Adaleti tatbik edeceėim."

Merhum Suphi Pařa, bu vakayı kızı Ayře Hanım'a naklederken, kızının:

“-Efendim, Hünkâr (Sultan Hamit) dan korkmuyor musunuz?” sorusuna karşı verdiği cevap şudur:

“-Yarın, Hünkârın da, benim de huzuruna çıkacağımız bir hâkim vardır ki, ben yalnız ondan korkarım.”

Suphi Paşanın reisliğindeki İstinaf Ceza Dairesi, Namık Kemali, Padişahı tahttan indirmek suçu ile muhakeme etti ve cereyan eden duruşma sonunda beraat kararını (vazifesizlik) verdi.

Namık Kemal, Suphi Paşa'nın ölümü dolayısıyla kardeşi Abdülhalim Bey'e yazdığı mektupta, Ayşe Hanım'ın ifadesini teyit etmekte ve “Suphi Paşa merhum, zulümden hürriyetimi kurtararak bana bir nevi velinimetlik etmiştir” demektedir.

Abdüllâtif Suphi Paşa, gelecek nesillerin hürmetle yâd edecekleri bir Devlet adamıdır.