

DEĞERLİ "BİR HAYAT"

Hayata 1939'da İstanbul'da başladıgını
annesinden - babasından öğrendi. Bir anne ki
tam bir hanımefendi; bir baba ki öylesine
bir beyefendi. Herhalde Aydoğan da daha
doğumunda beyefendi olmak üzere şartlamıştı.

Galatasaray'da okuttular. Fransızca öğrendi
1958-62'de Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini
göriken 3. sınıfta öğrencim oldu.

Tesadif bu yaş, Ağabeyi Erol (o da bir
beyefendi) askerlik aşhadığında. Bama Aydoğan'dan
rahşetti: "Sessiz, sakin ve şıkhan bir
şoçuktur! Göz enleks olsana!" Hakikaten de
Aydoğan öyle birisi... Onu bazı kereeler
Atatürk Bulvarında Arif arkadaşın bir
hanım kızla Meral'le beraber görüntülerken
gördüm. Tuhaftı ya el ele bide tutusmuyordu...
Masum genciklerde. Sonra uzun yıllar
surecek iyi bir erliliğin ilk adımları da
galiba böyle atılmış oldu. 1962'de mezun
oldular ve doktora Aydoğan Devletler Ünitesi
Hukuk Kürsi'sinde asistanem olarak üniversite
hocalığı ve bilim adamlığı yolunda yola koynuldu.
Önce hukuk doktoru, sonra Dostluk Ünitesi
Hukuk Doktoru ve de Profesörü oldu.
Akademide güncel konularda araştırmalar
yaptı, değerli yazarlarda bulundu.

Fakat Aydoğan'ın asıl merake ve galisimlerine DENTZCILIK ~~ve~~ ve DENİZ HUKUKU alanlarında idi. Öğretim içeriğinin yanında DENTZCILIK'le ilgili çok önemli görevlerde bulundu. Ulaştırma Bakanlığında Deniz Ulaştırma Genel Müdüri, Başbakankılıkta Deniz Müsteşarılığında Müsteşar Yazardımcı ve utopyet Deniz Müsteşarı oldu. Bu bazenlik bir okulda galeşmalarunda deniz hukukunun alanındaki teorik bilgisinin olumlu etkisini gösterdi. Bu da mukabil denizcilik alanındaki pratik uygulamalarden deniz hukukunun üzerindeki örtüsel araştırma - ların da yaratılmasına da bitti. Sonuçta "DENİZ HUKUKU I" adlı büyük eserini yayın alanına çakartınanın mutluluğuna erdi. Ancak denilebilcek bir rüye sonra nedense vefat etti.

X
XX

Aydoğan !

Sen ki beni her zaman sokak kapşularına, yollara kadar yolu ederdi ! Senin nezaketin ~~ve~~ bu mu idi ki, bu son defa beni arkada bırakmış, ömüme geçtin ! Seni bu oyuna kim getirdi ? Hastalığının təshis ve tedavi sefhalatlarında gösterdiğin tərəkkül dəhə davranış, daha başka tedavi yolları aramamış olmak, Kürsü'de bir lokuma sen'de ohvadını görmüş olen beni derin düşüncelere ve iżiştülere garketti. Senində gibi

hâlâ ileriye dönük umutlarla dolu
 böylesine değerli "bir" BİR HAYAT"
 böyle mi sona ermeliydi !

Ey benim nazik, sebâr, müterazı,
 hâlikatçısın, refakâr Evladım !
 Hastalığın sırasında çaktığın sessiz
 akıntılar, izdarp orada sona erdiğinde,
 rahat uyu Çabeci Asrı Mezarlığında.

Hocan

iLhan AKİPEK