

Editör'den...

Küresel sistemin akışını ve döngüsünü gerçekleştiren etken ve edilgen öznelerin birbiriyle olan etkileşimlerini anlayabilmeye çalıştığımız bir gayret içindeyiz. Bu bağlamda devletlerin ve devlet dışı aktörlerin manevralarını idrak edebilmek ve söz konusu aktör hareketlerinin tahmin edilebilirliğinin imkânlarını tartışabilmek için yeni sayımızla karşınızdayız.

Yeni sayımızın ilk yorum yazısında Türkiye'deki Amerikan nükleer silahları gitmeli mi yoksa kalmalı sorusunu sormaktayız. Mehmet Ögütçü'nün kaleme aldığı bir diğer yorum yazımızda ise yeni "Büyük Oyun"u tartışmaktayız.

Güz 2018 sayımızın ilk makalesinde Ümit Alperen, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimini ele almakta ve Çin'in Orta Asya politikasının yeni dönemini realpolitik bağlamda incelemektedir. Alperen'e göre söz konusu girişim mevcut haliyle, bir proje ya da program olmaktan öte, Avrasya'nın sosyo-ekonomik, altyapı ve finansal yatırım süreçlerinde bütünleşmeyi hedefleyen uzun vadeli bir öneridir. Alperen makalesinde Çin'in girişiminin başarılı olabilmesi için Orta Asya ile geliştirdiği ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile bölgedeki işbirliği-ilişkileri ve yumuşak gücünün de belirleyici olacağı savunmaktadır.

Sayımızın ikinci makalesinde ise Sefer Darıcı ve Ebru Karadoğan İsmayıl DAES terör örgütünün bir propaganda aracı olarak kullandığı videolarının analizlerini gerçekleştirmektedir. Darıcı ve İsmayıl'a göre "küreselleşme olgusu ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan iletişim araçları, terör örgütlerinin de propaganda stratejilerinde değişiklikler yaratmıştır." Bu bağlamda DAES terör örgütü de videolarında ikna amacıyla popüler kültürün unsurlarını açıkça kullanmaktadır. Sayımızın söz konusu makalesinde DAES'in propaganda videolarından 6'sı amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiş ve videoların içerik analizi yapılmıştır. Bunun yanında, tespit edilen bulgular sosyal antropoloji bağlamında tartışılarak yeni bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Evren Küçük'ün kalem aldığı bir diğer makalemizde ise Osmanlı padişahlarının; cülus, tebrik, barış, doğum, savaş, dostluk teklifleri gibi meseleler için yabancı hükümdarlara geçici olarak gönderdiği elçilerimizden biri olan Mehmed Salih Efendi'nin İsveç görevini incelemiştir. Elçimizin İsveç'e gönderilmesinin resmi amacı XII. Charles'a verilmiş olan borcu tahsil etmek iken; arka plandaki amacı ise İsveç ile Rusya arasında bir ittifakın yapılıp yapılmadığının araştırılmasıdır. Küçük makalesinde, ad hoc diplomasisi çerçevesinde Osmanlı-İsveç ilişkilerini ele alarak bir Osmanlı Elçisinin İsveç algısını değerlendirecektir.

Dergimizin bir sonraki makalesinde ise Beishenbek Toktogulov, yaklaşık 20 yıldır süregelen Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki sınır sorununu ele almaktadır. Toktogulov makalesinde tarafların Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sonrasında gerçekleşen söz konusu sınır sorunlarını "Bir diplomasi eksikliği mi mevcut?" sorusuyla irdelemektedir. Toktogulov'a göre meselelerin çözümü için yeni yaklaşımlara ve sürecin hızlandırılmasına ihtiyaç vardır.

İlyas Kutlu ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz, şeffaf olmayan ve kuruluşundan günümüze sorgulanan yapısına bir soru daha sormaktadır: "Başka bir BM mümkün müdür?" Kutlu'ya göre "Birleşmiş Milletler dışında alternatif bir organizasyon veya yapılanmanın yakın zamanda mümkün olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle BM sisteminde krize neden olan organların yapısının yeni bir irade ortaya koyarak yeniden ele alınmasının zorunluluğu açıktır."

Avrupa Birliği'nin uluslararası sistemdeki konumunu anlamaya çalışan Selim Vatanadaş ise makalesinde Ian Manners'in teorik çerçevesini oluşturduğu "Avrupa Birliği'nin Normatif Gücü" iddiasını ele almaktadır. Vatanadaş makalesinde Birlik normlarının inandırıcılığını tartışmaya açan Birlik değerlerinin karşılaştığı sınavları ele almaktadır. Vatanadaş'a göre Birlik 2010'lu yıllarda yüzyüze geldiği sınavlarda yetersiz kalmıştır.

Güz 2018 sayımızın son makalesinde ise Dilara Sülün, son yıllarda özellikle ABD-AB ilişkilerinde tartışmalara neden olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nı ele almıştır. Sülün makalesinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ile ilgili tartışmaları ve sorunları inceleyerek, Gümrük Birliği anlaşması bağlamında söz konusu ortaklığa Türkiye'den bir bakış açısı ortaya koymuştur. Sülün'e göre Türkiye'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na katılımı ile ilgili makalesinde ifade ettiği dört farklı senaryo bulunmaktadır.

Bu sayımızda kitap değerlendirmesi başlığı altında ise Selin Dingiloğlu incelediği ve Russell T. McCutcheon'ın kaleme aldığı "Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia" başlıklı kitabı incelemekteyiz. Dingiloğlu'na göre kitap, din çalışmalarındaki iki farklı kuramsal ve yöntemsel eğilimi oldukça derli toplu ve zihin açıcı bir tartışmayla açıyor.

Yeni sayımızın ufuk açıcı olması umuduyla,

İyi okumalar dileriz.