

## “HOCA AHMET YESEVÎ’Yİ ANMA TOPLANTISI”NDA DEVLET BAKANİ SAYIN ŞERİF ERCAN’IN AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli Konuklar,

Bugün, burada, Türk âleminde manevî bakımdan derin izler bırakmış çok değerli bir insanı ünlü Türk Mutasavvıfı, Türk düşünürü ve Türk şairi Hoca Ahmet Yesevî’yi 900. doğum yıldönümünde içtenlikle anmak, onun ölümsüz kişiliğini, eserini ve manevî etkilerini bir kere daha dile getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hoca Ahmet Yesevî, eseri ve etkileriyle Türklük âlemi içinde müşterek kültürümüzün, müşterek değerlerimizin bir anlamda en büyük temsilcileri arasında yer almaktadır. Onun manevî kişiliğinin bugün de kardeş Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasında ne derece yaygın ve birleştirici olduğunu görmek bu tespitimizi güçlendirmektedir. İşte bu nedenlerdir ki hükümetimiz, Hoca Ahmet Yesevî’yi 900. doğum yıldönümünde, kendisine yaraşır bir şekilde anmayı karar altına almış bulunmaktadır.

Değerli Konuklar!

Onbirinci yüzyıl sonlarında Türkistan’ın Sayram kasabasında doğan bu büyük Türk, Buhara Medresesi’nde okuyarak devrin değerli bir müslüman bilgini olarak yetişmiş, daha sonra Yesi kasabasında yerleşerek ömrünün sonuna kadar bu kasabada yaşamıştır.

Hoca Ahmet Yesevî, Orta Asya Türk edebiyatının en büyük şahsiyetlerinden biri ve bu edebiyatın 12. yüzyılda en büyük temsilcisidir.

Kişiliği, eseri, etkileri bakımından sadece yaşadığı bölge sınırları içinde kalmamış, aksine bütün Türklük âleminde kendisini kuvvetle hissettirmiştir.

Orta Asya Türk edebiyatını, Anadolu edebiyatına bağlayan en önemli şahsiyet O’dur.

“Hikmet” başlığını taşıyan dinî didaktik şiirleri ile yaşadığı dönemde müslümanlığın Türkler arasında yayılması ve benimsenmesinde büyük hizmeti geçen Hoca Ahmet Yesevî, bu etkisini, kendi yolunda yürüyen mutasavvıflarla, şairlerle Türklük âleminde asırlar boyunca sürdürmüştür.

Onun şiirleri Orta Asya'da Türklerin yaşadığı bütün yörelerle birlikte Anadolu'ya da yayılmış ve Anadolu'da yetişen ilk Türk şairlerinin Hoca Ahmet Fakih'in, Şeyyad Hamza'nın Aşık Paşa'nın ve özellikle Yunus Emre'nin yetişmesinde en önemli temeli oluşturmuştur.

Hoca Ahmet Yesevî, tarihi ve edebi kişiliğinin yanı sıra, geniş ve yaygın etkisi nedeniyle hayatı destanlaşmış bir Türk düşünürü, bir Türk şairidir.

O kadar ki, hayatı hakkındaki menkıbeler, Türk-İslâm âleminde asırlar boyunca anlatılagelmiş, ona, çok az kimseye nasip olan bir manevî kudret, şöhret ve sevgi sağlamıştır.

Hoca Ahmet Yesevî, çevresine daima ibadetin yanında çalışmanın da şart olduğunu telkin etmiş, kendisi de bütün yaşamında bu davranışını sergilemiştir.

Hoca Ahmet Yesevî'nin Türklük âlemindeki manevî etkisi o derece derin olmuştur ki, bu etki nedeniyle "Pir-i Türkistan," yani "Türkistan Piri" unvanı ile büyük şöhret kazanmıştır.

Yine bu nedenle büyük seyyahımız Evliya Çelebi, bu büyük Türk'ü kişisel atalarının başında saymış, Hoca Ahmet Yesevî'den "Türkler Türk'ü" olarak söz etmiştir.

Büyük Türk hükümdarı Timurlenk de, Hoca Ahmet Yesevî'nin kabri üzerine, ölümünden iki asır sonra, büyük bir türbe inşa ettirmiştir.

Değerli konuklar,

Kişiliğini ve manevî etkisini -bir açış konuşmasının sınırları içinde kalarak- ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığım Hoca Ahmet Yesevî üzerinde, şüphesiz ki değerli bilim adamlarımız sizleri gerektiği şekilde aydınlatacaklar, onun Türklük âlemindeki manevî cihangirliğini büyük bir yetki ile dile getireceklerdir.

Ben sözü burada, değerli bilim adamlarına bırakarak yüksek heyetinize saygılar sunuyorum.