

AZERBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ SEDİRİ ANAR RESULOĞLU RIZAYEV'İN SUNUŞ KONUŞMASI

Eziz dostlar, deyerli müsafirlerimiz!

Azerbaycan Yaziçilar Birliyi adından, Milli Meclisimizin Medeniyyet Komisyonu adından ve şehsen öz adımdan haminizi ürekden salamlayır, ığonaglarımıza Bakımıza hoş gelmişsiniz deyirem.

On üç esr bundan önce Hezreti-Peygemberimiz Resul eleyüssalamın zamına yahin Bayat boyundan Gorgud ata denilen bir er gopdu. Oğuz'un ol kişi tamam ibilicisiydi, Oğuz gövmünün her müşkülüyü hell ederdi. Ve bu min üç yüz ilin erzinde günü bu güne geder Gorgud atamız me'neviiyatımızın müdafieçisi, dilimizin goruyucusu, tarihimizin kesikçisi olarag galır ve Oğuzların varisleri olan Türkiye ve Azerbaycan türklerinin, Türkmenlerin, başga türk gövmelerinin bir çoh müşkülüyü hell edir. Dede Gorgud bizi goruduğu kimi, biz de en çetin illerde onun goruyucusu oldug ve bu yolda te'giblere, basgilara me'ruz galanlarımız, hebs edilenlerimiz, şehid düşenlerimiz de oldu. Stalin rejimi dövründe, otuzuncu illerde bir çoh deyerli aydınlarımız represiya gurbanı oldularsa, 30-ci illerde *Kitabi-Dedem Gorgud*'un özü represiya gurbanı oldu, yasag edildi. Stalin öldü. Dedem Gorgud ise bugün de diridir, yaşıyor. Haggında yazılan yüzlerce giymetli araştırmalar da yaşıyor, dilden dile çevrilerek mühtelif ölkelerdeki neşrlerde yaşıyor, motivleri esasında yazılmış bedii eserlerde, filmlerde, sehnelerde, televiziya ve radio dalgalarında yaşıyor. Yaşadığca bizi de yaşıdır. O illerde ki, keçmiş Sovyetler Birliyinde "TÜRK DÜNYASI" ifadesini dile bele getirmek imkansızdı. "Dede Gorgud Dünyası" deyerek türk halgaların me'nevi birliyini tesdig edirdik, O illerde ki, tarihimizi azdırımag, soykökümüzü mühtelif yönlerde yozmag isteyirdiler. Dede Gorgud tarihimize gahmar dururdu, gerçek dedelerimizin, ata-babalarımızın kimler olduğunu onun vasitesiyle tanıdırırdıg. Ve hele Sovyet rejimi igtidarda olduğu bir dövrde, düz on il bundan önce Türkiye, Azerbaycan, Moskova türkologlarının himmeti ve geyreti ile Bakıda birinci Dede Gorgud kollokviumu keçirildi. Bu büyük hadise Sovet mekanında türklerin me'nevi birliyini meydana getiren ilk teşebbüslерden idi. O günden on il keçib ve bu on ilde bir esre beraber hem ferehli, hem de kederli hadiseler baş verdi. İlk Dede Gorgud kollokviumu keçirilen vaht dünyada yalnız iki bağımsız türk dövleti vardı. Türkiye ve Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu gün uluslararası görüşlerde yeddi bağımsız türk dövletinin bayraklı ve özerk türk cumhuriyyetlerinin bayrakları dalgalanır. Amma bu keçen on ilin Garabağ faciesi de oldu, 90-ci ilin Ocag müsibetinde yüzlerce şehid verdik, Hocalı soykırımında, Türkiye'nin bütövlüğünü el galdiran bölgülerle mücadelede neçe-neçe insan gurban getdi.

Dünen büyük bilim adamımız, orta çağ tarihimizin gerçek menzeresini yaratmagda büyük hizmetleri olmuş akademik Ziya Bünyadovun 75 yaşı geyd edildi. Ziya müellim de namerd güllesiyle getle yetirildi, şehid oldu. Üç gün bundan gabag Lenkeranda unudulmaz şairimiz, azadlıq mücahidi Helil Rıza Ulutürk'ün 65 yaşını geyd etdik. Onu da bu illerde itirdik, üç günden sonra büyük çağdaş yaziçimiz Yusif Semedoğlunun ad günüdür. Onu da bu yay geyb etdik. Birinci kollokviumda Dede Gorgud'un büyük araşdırıcısı Orhan Saig Gökyay iştirak edirdi, bu illerde onu ve diğer büyük gorgudşunası Meherrem Ergin'i itirdik. Bu ışıklı insanların, bütün şehidlerimizin hatiresini bir degigelik sükutla anmanızı hahiş edirem.

Eziz dostlar! Bilirsiniz ki, Azerbaycan Prezidenti möhterem Heyder Eliyev *Kitabi-Dede Gorgud*'un 1300 illiyinin geniş geyd olunması haggında ferman verib. Prezidentimizin başçılığı ile yubiley komisyonu teşkil edilib. Elbette 1300 regemi şerti bir tarihdır, dastanın kökleri şübhесiz, daha gedimlere gelib cihır. Ancag dastanın öz metnindeki işareteni, Dede Gorgud'un Hezreti Mehemed zamanında yaşadığını esas götürerek bu ölmez eseri yaradarı, en azı adıyla bağlı olan şehsi mehz yeddinci esre aid ede bilerik. Çoh sadig ki, Türkiye'deki görkemli alimler de bu regemi gebul edir ve Unesco Dede Gorgud'un 1300 illiyinin bütün dünyada geyd edilmesi haggında gerar gebul etmişdir. Bu hadise de, bu regem de çoh önemlidir. Biz indiyecen, meselen Azerbaycan edebiyatı tarihini Herodot'un Yunan dilinde yazılmış tarihindeki Midiya efsaneleriyle, Albaniya şairi Devdeyin bize yabancı bir dilde gelib çatmış mersiyesi ile, ereb ve fars dillerinde yazan şairlerimizin adlarıyla başlayırdıg. İndi edebiyat tarihimizi min üç yüz yaşı olan ve bizimle bu gün doğma dilimizde danişan bir abideyle başlamağa imkan yaranmıştır, hem de Dede Gorgud boyalarının, oğuznamelerinin ağız edebiyatından gaynaglanmasını inkar etmeden bu abideni mehz *Kitabi-Dede Gorgud* kimi, yeni yazılı edebiyat örneyi kimi ve Dede Gorgud'u ilk büyük şairimiz kimi deyerlendirebilerik. Tam hügugla deye bilerik ki, edebiyat tarihimizde *Kitabi-Dede Gorgud* adlı ölümsüz bir eser de var, Dede Gorgud adlı dahi bir senetkar da.

Dede Gorgud'la bağlı Azerbaycan'da da, Türkiye'de de, Türkmenistan'da da, başga türk ölkelerinde de haylı işler görülüb ve görülmekdedir. Bir neçe il bundan gabag Azerbaycan Yaziçilar Birliyinin teşebbüsüyle ve onun nezdinde Dede Gorgud Ensiklopediyası yarıdılmağa başlandı. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, başga türk cumhuriyyetlerin, Moskva'nın alimlerinin birge seyleriyle ensiklopediyanın redaksiyası onu çapa hazırlamışlar ve dostumuz Azerbaycan'ın medeniyyet naziri, Türksoy başganı, Polad Bülbüloğlu'nun yardımıyla bu ensiklopediya-dünyada ilk Dede Gorgud ensiklopediyası Türksoy hettile neşr olunacagdır.

Yubiley komisyonuna başga teklifler de vermişik. Türk halgları ve Avropa, Rus alimlerinin "Dede Gorgud"la bağlı araştırmaları bir neçe cildde çap olunsun. "Dede Gorgud"la bağlı mühtelif dillerde kitablar neşr edilsin. Hele Sovyet rejimi illerinde Azerbaycan'da "Dede Gorgud" adlı iki seriyalı bedii film ve "İgid Basat" adlı çizgi filmi, Türkiye'de çizgi filmler dizisi çekilmişdir. O vaht Türkiye'yle heç bir

medeni ilişgilerimiz yoh idi, indi Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın birge se'yleriyle çoh seriyali "Dede Gorgud" televiziya dizi filmleri çekilişine başlamag olar. Yubiley günlerine geder bir senedli, belgesel film de yaratmag olar. Bu belgesel Bayburt'da ve Derbend'de, Gence'de ve Berde'de Elince galası etrafında ve Urmiya'da, yeni dastanla bağlı yerlerde çekile biler, bura *Kitabi-Dede Gorgud*'un iki mövcud elyazması sahlanan Drezden ve Vatikan Kitabhanalarında çekilmiş kadrlar elave oluna biler, görkemli gorgudşünasların söhbetleri dahil edilebiler. Türk dünyasının Nobel ödülüne beraber ortag Dede Gorgud mükafatı tesis oluna biler. Men Bakının parklarının birini Dede Gorgud parkı kimi görmek isterdim. Burada goca ozanın da, igid Gazanın da, Beyrek'le Banuçeyin de, gırh incebelli gızla Burla Hatunun da, ağaca bağlanıb ağaç köklü gopardan Garaca Çobanın da heykellerinden ibaret kompozisiya yer ala biler, burada Tepegozün mağarası uşagların eylence yeri kimi gurula biler, burada ağ çadırda ve gizil çadırda müsafirlere şişlikler ikram edile biler. Dede Gorgud tegvimi burahmag olar ki, ilin on iki ayı dastanın on iki boyuyla temsil olunsun. Dede Gorgud yerlerinin elvan heritesi, Dede Gorgud'la bağlı hatire-yadigar eşyaları, markalar, zerfler burahila biler. Dede Gorgud'la ilgili mahni, sehne eserleri, tesviri senet eserlerinin müsabigeler elan oluna biler. Ve nehayet bugünkü kollokviumun materialları ayrıca kitab şeklinde neşr edile biler.

Dede Gorgudun boynumuzda haggi böyükdür ve her birimiz bütün ömürümüzü ona hesr etsek bele borcumuzdan çiha bilmerik. Amma birge se'ylerimizle bu borcumuzun bir gismini ödeye bilerik. Goy uzun esrler boyu olduğu kimi bugün de Dede Gorgud milli gürurumuzu, ulusal duygularımızı, veten sevgimizi yaşıdan, yeni yeni nesillere öturen bir güdret kimi, güvvet kimi bizi daima ruhlandırsın. Goy uzun esrler boyu Türk dünyasını birleşdirenen menevi dayaglardan olan bu mügeddes kitabımız bu gün de bizi bir birimizden ayırmasın, daha da yahınlaşdırınsın, türk hallarını, türk dövletlerini yüksek amallar namine birleşdirsin.

Kollokviumumuza büyük uğurlar, başarılar dileyirem.

Anar (21 Dekabr 1998)