

EDİTÖRLERDEN

O bitmek bilmeyen altı ay geride kaldı ve ikinci sayımızı tam vaktinde çıkartabilmenin heyecanıla işte buradayız. Önemli olan ilk adımı atmaktır diye düşünüyorduk fakat gördük ki ilk adımı atmış olmak bir sistem oturtmak, belirlenen takvime uymak, bu süreçte okur, yazar ve değerlendirmecilerle sağlıklı bir iletişim yürütmek için yeterli olmuyormuş. Bu sayıyı çıkartana kadarki zaman diliminde dikkatimizi çeken sıkıntıları aşmak, işleyişin devamlılığını sağlamak ve bürokratik gereklilikleri yerine getirmek için çokça çaba harcadık. Bir şekilde bu sürece dâhil olan kişilerin sabrı ve özverisiyle okuyanlara katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir sayı oluşturduk.

İkinci sayımızda henüz birer çocukken zorla evlendirilmiş olan kadınların hayat hikâyelerinin çok küçük bir kısmına şahit olacağız. Bu şahitliğin bize insanî ve meslekî sorumluluklarımızı hatırlatması gerektiğini düşünüyoruz çünkü bu mağduriyetler şu anda biz suyumuzu yudumlarken, seyahat ederken, yakınlarımızla yemek yerken, televizyon izlerken, hatta bu satırları yazarken/okurken yanı başımızda yaşıyor. Üzerine çalışıp tespitini yaptığımız ya da betimlediğimiz toplumsal sorunların çözümünde de rol almamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu önemli konu dışında istifa eden subayların işe yabancılaşma nedenleri, İstanbul'da kentsel yaşamın bir parçası haline gelmiş olan köy-kent geçiş bölgeleri, sosyal medya, neoliberalizm, kültürel ve ekonomik sermaye ilişkisi ve bugün fotoğraflarında tercih edilen mekânlar üzerine makaleler okuyacaksınız.

Genellikle dergilerdeki bu giriş yazıları okunmuyor, biliyoruz. Okuyan azınlığın huzurunda dergiye ilgi gösteren herkese, özellikle de yazarlarımıza ve değerlendirmecilerimize harcadıkları kıymetli vakit ve emek için teşekkür ediyoruz.

sosyoloji notları