



## EDİTÖRDEN

'Bu úlkede insanlar güvercinlere dokunmaz.' diyen ve bizlerin de kimliđi, basın emekçisi Hrant Dink, insanı úrperten milliyetçi-şöven kiři ve anlayışlar tarafından hedef gösterilip vurulurken, ağlayan yanımız ve şimdiye kadar ki gülünç açıklamaların/yorumların sahte-komedisi kiskacında bir nefes, bir coşku getirdi tarihsel belleđimiz: Newrozunuz kutlu olsun!

Egemenler ve bunların örgütlü ayakları tarafından dünden bugüne geliştirilen milliyetçi-şöven anlayış ve uygulamaların emekçiler-halklar lehine ayıklanamadıđını, ütopyası olmadan yaşıyan insanın yaşadığı günün farkına varamadıđını görmek ise gülmek ile ağlamak arasındaki mesafenin ne kadar da yakınlaştığı gösteriyor.

Ekonomi ile politikayı ve sosyal alanı ayıranlar ve bu alanların birbirinden ayırlamazlıđını görmeyenler ya da gizleme ihtiyacı duyanlar; ekonomide 'gülerken' politik ve sosyal alanda ağlamanın izahını yapamayanlar/yapmayanlar... Gülmek ile ağlamak arasındaki mesafenin kapandıđından memnun elbette!

Neo-liberaller fazla müdahaleci ilân ettikleri devlete 'meydan okuyarak' ve kamusal alanı tahrip ederek ortaya çıkarken, kamusalçı görünenler ise sol Keynesencilik'ten farklarını-mesafelerini ortaya koyamazken... Patronların sendikası TİSK'in kuruluş yıldönümünde TİSK Başkanı 'şerefli, başarılı Türk işçisine' teşekkür ederken, elbette ki Çalışma Bakanı ve 'en büyük' işçi sendikası başkanı da teşekkür alanlar arasındayken... DİSK'e bađlı Birleşik Metal-İş Araştırma Dairesi tarafından yapılan araştırmada; son iki senede, sađlığın altyapısı olan asgari ücretin, asgari geçim haddi karşısında yüzde 14 eridiđi tanımlanırken... Asgari Ücret Komisyonu'nda ise; işçiye teşekkür eden işveren temsilcileri, Çalışma Bakanlığı temsilcileri ve 'en büyük' sendika temsilcileri varken... Objektif sınıfsal konumuna denk gelen tutumu işveren temsilcileri ve onların devleti net olarak ortaya koyarken, 'en büyük' işçi sendikası temsilcileri objektif sınıfsal aidiyetlerine denk düşen farkı ortaya koyamazken... KESK Araştırma Merkezi (KESK-AR) tarafından oranlama ve indeksleme yöntemi ile yapılan araştırmaya göre eři çalışmayan, iki çocuklu ve başka bir geliri olmayan kamu emekçisinin, ortalama geliri bir aileden daha yoksul olduđu tanımlanırken... Anayasa Mahkemesi tarafından Sosyal Güvenlik Kanunu'nun özellikle memurlarla ilgili olan maddeleri iptal edilirken; Anayasa'nın sosyal hukuk devleti maddesi göz ardı edilirken, Anayasa'nın eşitlik maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından da çiğnenip, işçi-memur yapay ayrımı ile emekçi kavramı farkı-mesafesi 'korunmaya' çalışılırken...Ve insanı içinde deđerlendirmeyen 2007 bütçesinin içinden çıktığı Meclis mi halkın çıkarını düşünmüyor, yoksa halk mı kendi çıkarının farkında deđil? Sorusu cevabını dikte ederken ve bu soru da aslında işverenlerin Meclisi ile halkın arasındaki farkın-mesafenin boyutunu göstermesi açısından önemliyken...

Gülmek ile ağlamak arasındaki mesafede, sizlerle, çalışanların sađlığı ve güvenliđini doğrudan ilgilendiren sosyal-tıbbi-teknik alanda olup bitenleri paylaşıırken ve dahi daha tartışılacak bir çok konu-uygulama varken ve bu mesafe bu kadar yakınlaşmışken, görüyoruz ki; kapitalist-emperyalizm her gün biraz daha insanlardan uzaklaşmakta ve emekten, barıştan, özgürlükten yana deđerler de bir o kadar insanlığın ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyacın bir de 'yapma alanı' vardır elbette! İşte insanlık bu ihtiyacı karşılamakla kendini yükümlü gördüğü gün; 'yapma alanı'nda ortaya koyduklarıyla, emekten yana ađutlar yerini güllüçüklere bırakacaktır.

Yapacađımız, yapmayı düşündüğümüz her tarihsel işin güncelliđi varken, amacın içselleştirildiđi bir gündelik mücadeleye 'yarından bugüne bakarak', hayal ettiğimiz, ütopyalarımızı kurduğumuz olguları, bugünün gündelik hayatı içerisinde nasıl sistematize edeceğimizi ve kendimizi-hayatı nasıl dönüştüreceđimizi paylaşıarak, 'güvercinlerimize' ve dahi tüm hayatımıza kocaman sarılışlar ve aydınlık gülüşlerle, bir Newroz coşkusunu içinde sahip çıkarak; barışık, üretken ilişkiler içerisinde çođalarak dostça kalalım.