



Arařtırmacılar yoksulluđun tanımlarını ve yoksulluk indekslerini tartıřmakta, uluslararası kuruluřların konuya yaklařımlarını karřılařtırmakta, Türkiye’de ve dúnnyada yoksul insanların davranıřlarını incelemekte; dergiler dolusu makaleler, ciltler dolusu kitaplar yazılmaktadır.

Yoksul olmayanlar neden yoksulluđu tartıřmaktadır? Birçođu sosyal patlama korkusu ile, yani yoksulların isyan edip mevcut düzeni sarsacađı ve yoksul olmayanları rahatsız edeceđi endiřesi ile konuya kafa yormaktadır. Bir zamanlar bu sosyal patlama korkusuyla yatıp kalkanlar yoksulların en acil ihtiyaçlarını karřılamada hassas davranıyordu(!) Sosyal tehlikeyi bertaraf etmek için.

řimdilerde ise “dúnyanın efendileri” olarak bilinen ABD, AB ve yine bunların güdümündeki DB, IMF, DTÖ bu hassasiyetinden vazgeçti. “Efendiler” yaklařık yirmi yılı ařkın bir süredir azgeliřmiř/geliřmekte olan ülkelere yeni bazı iktisat politikaları dayattılar/telkin ettiler. Az geliřmiř/geri bıraktırmıř ülkelerin egemenleri de, kendilerine telkin edilen bu politikaları uygulamaya bařladılar. ABD’yi en son Irak’a yaptıđı büyük patlama ve çıplak saldırılarıyla herkes biliyor ama AB konusunda kafalar karıřık...Ve “İstanbul patlamalarıyla” bir kez daha (aslında hiç gündemden düřmeyen haliyle ) gündem oldu. Çünkü; “Terör güc ve paylařım kavgasının bir aracıdır, aynı zamanda da sonucudur...ve terörün ortadan kaldırılması büyüklerin sömürü ve iřgali durdurmalarına bađlıdır. Çünkü terör canavarını yaratan bataklığı büyüklerin ezen gücü ve sömürüsü oluřturur.”

Dergimizin 10. sayısında “AB ve Çalışanların Sađlığı” bařlıklı yazı bazı kiři ve çevrelerden tepkiler olsa da yeterli olmadı/olmadı. Gelecek tartıřmalara bir gönderme, açılım olsun diye kısaca deđinmeler: AB IMF politikalarının uygulanmasını Türkiye’den istedi çünkü; IMF’nin yönetiminde AB ülkelerinin payı yüzde 29.88’dir. AB organları Türkiye’de hızlı bir özelleřtirmeyi savundu ve Türkiye’deki özelleřtirmelerin yeterince hızlı yapılmadıđını eleřtirdi. Sözümona insan hakları ve demokrasi konusundaki tazdikleri bir yana çalışanların çıkarlarıyla taban tabana zıt uygulamalara, yasalara gerekçe oldular. Öyle ki 4857 sayılı İş Yasası’na duyulan ihtiyaçın arkasında yatan gerekçelerden biri de üyesi olunmak istenen AB müktesebatına uyum sađlamaktı. Yasa’nın genel gerekçesinde bu ihtiyaç řöyle dile getirildi; “AB”ye tam üyelik sürecinde Türk mevzuatında henüz bulunmayan, buna karřılık AB ülkelerini kendiliđinden bađlayan normların da Türk İş Hukuku’na kazandırılması gerekmektedir...” Ve ülkemizde çalışma yaşamını belirleyen yasa deđiřti. Çalışanlara kölelik düzeni getiren 4857 sayılı İş Yasası işverenlerin istediđi gibi, göstermelik mualefetle beraber çalışanların tarihsel kazanımlarına rađmen meclisten geçti. Bu aynı zamanda bir AB Yasası’ydı elbette. 4857 ile beraber ne kadar yasa dıřı uygulama varsa yasalılařtırıldı. AB ile Türkiye’ye ye çalışanlar için iyi řeyler(!) geleceđini düřünenlere/savunanlara en iyi yanıt 4857 oldu. Yine AB, IMF’nin Türkiye’de uyguladıđı programları da tam gücüyle desteklemekteydi: Avrupa Parlamentosu, “Ülkeyi finansal krizden çıkarmak için gerekli olan ekonomik reformların uygulanmasında Türk Hükümeti tarafından yapılan giriřimleri memnuniyetle karřılar; ekonomiye istikrar kazandırmak için gerçeleřtirilen bu çabanın ürünlerini vermeye bařladıđına inanır(25.10.2001).” diyerek IMF kaskacında çalışanların ne hale getirileceđinin resmini o günlerden çizmiřti. Ekleyebiliriz: Avrupa Komisyonu, Türkiye’de emekçilerin/çalışanların “mezarda emeklilik” olarak deđerlendirdiđi ve “Sosyal Güvenlik Reformu” adı altında sürdürölen, çalışanların haklarını gasp eden uygulamaları da desteklemekte ve bunlara acilen ihtiyaç olduđunu vurgulamaktadır: “Türk sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması sürmekte olan bir süreçtir ve buna acilen ihtiyaç bulunmaktadır (8.11.2000).”

AB tarafından ihtiyaç duyulan Sosyal Güvenlik Reformu, 4857 sayılı İş Yasası ve ardından geleceklerle AB müktesebatına uyum ve çağdařlık adı altında çalışanlar atomize edilmekte, işverene kořulsuz itaat edecek, “kimliksiz, kiřiliksiz, kendisine güvenini kaybetmiř, geleceđe yönelik kaygısı derinleřmiř, gelecekten umudunu kesmiř, işverene kořulsuz biat eden, kendi kendini denetleyen işçiler” yaratılmaya çalışılmaktadır.

Çalışanlara yönelik tüm bu sermaye saldırısına rađmen Brezilya’nın güneyindeki işçi kenti Porto Alegre’den 23-28 Ocak 2003 tarihlerinde bir çıđlık yükseldi: Dünya Sosyal Formu’nun üçüncüsü yüz bini ařkın kiřinin katılımı ile gerçeleřtirildi. “Bařka Bir Dünya Mümkündür” sloganı katılımcıların kendi dillerinden haykırıldı. Aynı günlerde Dünya Ekonomik Formu da sermayenin merkezi New York’ta toplandı.

“Bizle görüřme yapın ya da yapmayın, biz yasaları/mevzuatları çıkartırız” anlayıřı (En çarřıcı örneđini kendi alanımızda gördük: Çalışma Bakanlıđı İş Sađlığı ve Güvenliđi tarafından hazırlanan, “İřyeri Sađlık Birimleri ve İřyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslađı” ile işyeri hekimliđi işveren insafına bırakılırken yıllardır bu alanda emek veren TTB by-pass ediliyor) yařadıđımız gibi ülkemizde ve AB’de de ekonomik ve sosyal entegrasyon arasındaki açığın büyümesine hizmet etmektedir.

Porto Alegre’den gelen mesajın (“Görevimiz, gerçekleri kabul etmemek için direnenlerin yalnızca kendi çıkarlarına dayalı bu dirençlerinin üstesinden gelmek ve bizleri daha iyi bir dünya hedefine ulařtıracak politikaların uygulanmasını sađlamaktır. Bize düřen sorumluluk, angaje olmanın kabul edilemez olduđu bu saldırılara karřı geliřen tepkileri bir araya getirmek, çalışma ve yaşam kořullarını iyileřtirmek için harekete geçmektir.”) içeriđi ve ayıklayıcılıđı içinde söyleyen ve eyleyen dilimizi buluřturmak dileđiyle barıřık, üretken iliřkiler içinde çođalarak dostça kalm!