



EDİTÖRDEN

Ateşin bulunmasında, ilk tekerleğın yapılmasında, yazının tasarlanmasında ve milyonlarca yıllık uygarlık serüveninin tüm süreçlerinde insanın çabası yaratıcı olmuştur. Taş devrinden atom dönemine kadar karmaşık ve ayrıntılı gelişmeler içerisinde; bilimsel ve bedensel çabası, işgücü ve emeđi ile insan önemli belirleyen olmuştur. Bilim ve kültürü bir tek insan deđil, milyonların emeđine dayanan insan toplumu yaratmıştır.

Ekonomi-politikçiler “emek bütün zenginliđin kaynađıdır” derken maymundan insana geçişte de emeđin rolü başattır. Emek bütün insani varoluşun en temel koşuludur ve bu o ölçüdedir ki, bir bakıma; “insanı emek yaratmıştır” demek durumundayız. Önceleri insan doğayı anlamaya ve sonrasında da deđiştirmeye yönelirken, yalnız doğaya deđil kendi toplumsal süreçlerine de egemen olabileceđi düşüncesini yakaladı.

Emek bu kadar üreten, yaratan bir deđer ise; kendi üretim sürecinde tükettiđi emek gücünün yeniden üretimi de bir o kadar gereklidir. Emeđin üretim sürecine yeniden katılabilmesi, tüketilen emek gücünün ertesi gün aynı sađlık koşulları ile, aynı şekilde devam ettirilebilmesi için yeniden üretilmesi, üretilmesi gerekir. Böyle bakınca, işçi sađlığı sorunu işçiler ve emekçiler açısından ya da genel olarak çalışanlar açısından insanlık tarihinde yer alırken işverenlerin sorunu da sermayenin yeniden üretimi şeklinde kendini tanımlar.

Sınıfsal bir kristalizasyonla tanım kendini ortaya çıkartırken, kapitalizmin yapısalından kaynaklanan “tehdit”ler de çalışanların sađlığına yönelik tehditler olarak karşımıza çıkar.

Kendini yeniden üretme çabası veren emek ile, sermayeyi yeniden üretme çabası verenler arasında her dönem olduđu gibi güncelliğimizde de karşılıklı konumlanmalar görünür hale gelir. Şöyleki: “2002 yılı Türkiye Bütçesi” ile sađlık, eğitim ve yatırım harcamaları son derece kısıtlanmaya çalışılırken bütçe de amaçlanan küçülme ile çalışanlara daha az ücret, işten atılmalar, sađlığın alt yapısının daha da bozulacađı günler ve ortamlar reva görülmektedir. “Artık Hiçbirşey Eskisi Gibi Olmayacak” sözleri ile 11 Eylül 2001 tarihi uzun yıllar ekonomik, sosyal, siyasal, askeri, dinsel, etnik, etik, teknik olarak tartışılacak olsa da hükümetler bütçelerini şimdiden savaşa endeksledi bile. ABD ve İngiltere’nin saldırısı yalnızca bombalanan Afganistan halkına zarar vermekle kalmıyor. İktisatçılar Afganistan’a saldırının her İngiliz’e en az 200 sterline mal olduđunu belirtiyor. Aynı İngiltere’de 11 Eylül saldırısının ardından 36.000 işçi işsiz kaldı. Bu rakamın yıl sonuna kadar 100 bini bulması bekleniyor. Yani nerede olursa olsun krizin ve de savaşın yükünü çalışan emekçiler çekiyor.

Sermayenin “demokratik” görüldüđu ülkelerden İsveç’te de iç politikada büyük sermayenin çıkarlarının gözetildiđi politikalar egemen olmaya başladı; İsveç Barış Derneđi silah tekellerinin Umman, Kuveyt, Bahreyn gibi diktatörlere silah sattığını açıkladı. “İsveç ölüm ihraç ediyor” belirlemesi İsveç’in Avrupa Birliđi’ne üye olmasından sonraki dönemde açıkça yürütülen ve sađlığın ölümle ikame edildiđi bir çizginin sloganı oldu.

Görüldüđu gibi ekonomik kriz ve savaş ortamı emekçilere yine işsizlik, yoksulluk, açlık olarak yansıdı/ yansıyacak. Bunların herbiri sađlığın altyapısının bozulduđunun göstergesidir. Yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılamada güçlük çeken çalışanlar; koşulları hergün daha da ađırlaşan ekonomik kriz ile birlikte dünyanın içine sürüklenmek istendiđi yeni bir paylaşım savaşının da bedelini ödemeye çağırılıyor. Bu çağrıya; kendi toplumsal süreçlerine de egemen olabileceđi düşüncesini yakalamış olan insan, üretken emeđi ile cevap vermelidir.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileđiyle üretken, barışık ilişkiler içerisinde dostça kalın!