

Editör'den

Gözden uzak duran akıldan uzak durmaz

Anadolumuzda “yalnız gezen bedenmiş gönül değil” diye hoş bir söz vardır. Bedenimiz uzunca bir süre *tabula rasa* –felsefe&teoloji dergisinin ne zaman yeni bir sayıyla çıkacağını gönlümüze, aklımıza her dem söyleyip durmasına karşın, 2012 yılını beklememiz gerekiyormuş.

Bu yeni sayımızla birlikte yeni bir uygulama başlatıyoruz. Önce dergide yayımlanacak makaleler, değerlendirme sonucunda elektronik ortamda on-line (PDF formatında) olarak yayımlanacak, (www.tabularasadergisi.com) ardından da matbu olarak basılacaktır.

Bu sayımızda felsefe serüvenimiz adına katkı yapabilecek değerli çalışmalar yer almaktadır. Geçmişte olduğu kadar günümüzde de Felsefe için esas tehlike “delil seçiminde yaşanan darlıktır.” Whitehead’in betimlemesiyle söylersem bu darlık, “belirli otoritelerin, bazı sosyal grupların, bazı düşünce okullarının, medeniyet tarihinde bazı dönemlerin kişisel özellikleri ve çekingenliklerinden kaynaklanmaktadır. Dayanılan delil, bireylerin mizaçlarına, grupların görgüsüzlüklerine ve düşünce şemalarının sınırlılıklarına göre keyfi bir şekilde önyargılıdır.” Böyle bir sıkıntı her zaman her yerde mümkündür. Felsefe serüveni konusunda tekrara dayalı gelenek dahi oluşturamamış olmamız, felsefe yapmak isteğimizi bulduğumuz mekan ve sosyal çevrelerde sıkıntılı ve rahatsız edici bir konuma sokmaktadır.

Felsefenin neliđi ve işlevi konusunda günümüz Müslüman düşünürler ya da başka adla adlanan her hangi bir yapı, bilimsel ve zamansal sürecin bilgisini işleme noktasında yetersiz kalmaktadırlar. Genel halk tasavvurunu ve bilgisini (bilgisizliğini) din ve büyük harflerle BİLGİ olarak algılayıp, daha sonrada onları süslü kelime ve kavramlarla halka bilgi diye aktaran unvan sahibi kişiler, dini ve felsefi sorgulamaya giden yolu sıradanlaştırıp, değersizleştirirken, hem dini hem de felsefi serüvenin karşısında en büyük engel olarak durmaktadırlar. İşimiz vitrinler oluşturmak değil, düşünen, soru soran, sorgulayan ve yeniden yaratmanın izini süren bir kavrayış olmalıdır. Bu da ancak dışsal bir görüntü ve uygulamayı gölgesi tarzı silik bir ritüelden değil, o kavrayışın izinin zihinsel ve bedensel sıkıntılarını bir arada yaşamaya talip erdem sahibi (*Arete*) kişilerin dünya tahayyül ve tasavvurlarından kaynaklanacaktır.

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay hocamızın yazısı var olduğumuz ve var edilmeye katkı yapabileceğimiz bir geleneğin, serüvene dâhil edilmesiyle ilgilidir. Prof. Dr. Mevlüt Albayrak ise bir geleneğin tekrar edici yapısından yeni bir serüven yaratmanın imkânını tartışma konusu yapmaktadır. Dr. Soner Sosyal ve Şevki Işıklı ise bugünden bakarak sorgulamalarının izini sürmektedirler.

Yeni felsefe sohbetlerinde buluşmak dileğiyle selam ve muhabbetle kalınız

Dr. Kevser Çelik

Mayıs 2012