

## MESLEĞİMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN ANITLAŞAN ÖĞRETMENLERİMİZ

Dergimizin her sayısında kendilerine Mesleğimizin şükran ve minnet borcu olan Öğretmenlerimizin öz geçmişlerini genç kuşaklara tanıtmayı görev olarak benimsedik.

Bu sayımızda öğretmenlerimizin öğretmeni, bizim kuşağa İlk Beden Eğitimi Öğretmenliği aşkını aşılayan anıtlaşan öğretmenimiz Sn. Mesadet Saver'i sizlere kendi ağzından tanıtmak istiyoruz. Sevgili (Meso)muzun enerjisi hiç tükenmesin, sağlığı ve neşesi hiç bozulmasın der, mutlu günler dileriz.



**Mesadet SAVER**

1906 yılında İstanbul'da doğdum. İlk okuldan sonra Alman Lisesi'nde okudum. Alman bayan Roja'dan Cimnastik dersleri aldım.

1925 yılında sınavla Beden Eğitimi Öğretmeni oldum ve Edirneye atandım. Kısa bir süre sonra Konya öğretmen okuluna geçtim.

ATATÜRK'ün yolunda zorlu ve başarılı çalışmalar sonunda 1926'da İstanbul ÇAPA KIZ ÖĞRETMEN okuluna geçtim.

1927-1928 yılında öğretmenim Sn. Selim Sırrı Tarcan'ın başkanlığındaki İsveçli öğretmenlerin ders verdiği bir yıllık bir kurs sonunda mesleğimi ilerlettim. Kurs sonunda; sonradan eşim olan HAMDİ SAVER'le beraber kurs birincileri seçildik. İsveçlilerin koyduğu (OKAKAN ödülünü) aldık.

1926-1927 yılında çok severek çalışmaya başladığım ÇAPA ÖĞRETMEN OKULU'ndan 1947 yılında, okulun Eğitim Enstitüsüne devri nedeni ile ayrıldım. Bu arada Kızılay Hemşire Okulu'nun İlk Beden Eğitimi Öğretmenliğini ve Boğaziçi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini yaptım.

Pek çok seneler 19 Mayıs programlarını rahmetli eşim HAMDİ SAVER'le beraber hazırladık ve henüz hoporlör bile olmayan sahalarda komutlarını verdik.

1928 yılında İlk Halk oyunları gösterisini Fransız tiyatrosunda öğretmenim Selim Sırrı Tarcan'la beraber oynayarak gerçekleştirdik. İlerki yıllarımda zaman zaman baş muavin ve muavin olarak idarede çalıştım. Bütün hayatım boyunca yol göstericim, eşsiz insan ATATÜRK ve onun İLKELERİ oldu.

Meslek hayatımın 20. yılında bakanlığın BAŞARI ödülünü Reisi Cumhurbaşkanından 19 Mayıs'ta törenle aldım.

Ve nihayet ... kendi arzumuyla 1962 yılında da çok sevdiğim mesleğimden emekli oldum.

Öğrencilerim bana (MESO) derler. Hepsini ayrı ayrı ve pek çok sevdim. Onların hala diri duran sevgi ve ilgisi beni ayakta tutuyor.

Yeni yetişen gençlerimize öğütlerim :

Vatanlarını, ailelerini, işlerini sevsinler. ATATÜRK'ün yolunda yılmadan çalışsınlar. Türk milletini yüceltecek yine onlardır...