



EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Değerli KADER okurları,

Bir önceki sayımızın yayınından bu yana akademik çalışmalarımız da eğitim-öğretim faaliyetlerimiz de maalesef Covid-19 salgınının gölgesinde yürüyor. İnsanlık, yaşamın kırılğanlığını bu kadar yaygın ve yakın bir tehdit olarak ilk kez tecrübe ediyor. Her gün ülkemizde neredeyse geniş kanatlı bir uçağın düşüşüyle kaybedilen yolcular kadar insanımızı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz bu canlarımıza eklenen başka bir acı gerçeğimiz daha var: “Alimin ölümü, alemin ölümüdür” hadisinin hepimize hatırlattığı bir gerçek bu. İlim dünyasından kayıplarımız, can kaybının ötesinde bir anlam taşıyor hepimiz için. Ankara İlahiyatın değerli hocası Prof. Dr. Hasan Onat ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Kelamcı hocamız Öğr. Gör. Mehmet Emin Yekdeş kayıplarını çok daha yakından hissettiğimiz değerlerimiz. Bu vesileyle hem iki hocamıza hem de isimlerini anamadığımız tüm kayıplarımıza minnetimizi ifade ediyor ve onları rahmet-i Rahman’a emanet ediyoruz.

Tam da kendilerine daha fazla ihtiyaç hissettiğimiz bir zamanda aramızdan ayrıldı bu değerler. Zamanımız, neden onlara daha çok ihtiyaç hissettiğimiz bir zaman?

Pandemi gibi bütün bedenleri esir alan travma zamanlarında dinin insan yaşamlarına rehabilite eden, onaran, umut veren etkin bir güç olarak girmesi beklenirdi. Ama ortadaki resim durumun böyle olmadığını gösteriyor. Tam tersine, İlahiyat alanında bir paradigma tükenmesi hissi yaşanmaktadır. Bu his İlahiyatın zihinlerdeki statüsü konusunda son derece tedirgin edici sonuçlar yaratmaya adaydır. Bilgiyi sadece kullanmaya mahkûm olan, onu hiçbir zaman icat edemeyecek insanların ürkütücü ikincilliğini iliklerimize kadar hissetmeye başladık. İkincil düşüncelerin kaderi, yavaş yavaş zihinlerden ve insan yaşamlarından elini eteğini çekip gitmek şeklinde olmuştur. Her seviyeden insanımızın zihnen dine-diyane bu kadar yabancılaşması, bu el-etek çekişin ilk yakın sonucu durumundadır.

Bu paradigma tükenmesine ek olarak İlahiyat, aynı sorun alanlarında patinaj yapması ve popüler gündeme anlık tüketilen viral temalar servis etmesi sebebiyle de ciddi bir tehdit altındadır. Bu tehdit, öncelikle saygınlık kaybıdır. İkinci olarak da dinin kullandığı dilin sanki mitik bir dünyadan insanlara hitap ediyormuş hissini uyandıran sahilik/otantisite kaybıdır.

Üzerimizdeki sorumluluk, bağımlılığa ve çevreselliğe hapsolan bir düşünceyi yeniden bağımsız ve merkezi kılmaya sorumluluğudur. Farklı disiplinlerin söz dağarcığını da kullanarak ilahiyatı geniş bir bilimsellik ağının parçası yapma ve insan yaşamlarında daha etkin bir şekilde var kılmaya sorumluluğudur.

Bir ağaç ne kadar yükselirse o kadar derine kök salar, salmak zorundadır. İlahiyatın yükselip gelişmesi onu zorunlu olarak kök salmaya sevk etmektedir. Ve her kök zorunlu olarak besleneceği kaynak arayışına girmektedir. Bu kök bazen geçmişin birikimidir; bazen bugün Doğu'da-Batı'da üretilendir.

KADER'in elinizdeki sayısı geleneksel birikiminden de bugünün Doğusu ve Batısından da renkler taşıyan bir içeriğe sahip. KADER'in bu donanımla size ulaşmasında emeği geçen bütün yazar hocalarımıza müteşekkirimiz. Makalelerin kabulünden yayımlanma aşamasına kadar özverili bir şekilde çalışan KADER'in değerli editoryal ekibine de teşekkür borçluyuz.

2021 yılının bütün insanlığa barış, huzur, bereket ve sağlık getirmesi dileklerle,

Editörler a.

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN