



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

Kıymetli Okurlarımız!

Ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Bu zor günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu kaçınılmazdır.

Dünya devletleri arsında onurlu bir yeri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığını, ülkesi ve milletiyle bir bütün olduğu ve tarihten gelen kültürel ve medeni dinamikleri ile ortaya koymuştur.

Türk milleti kadim geçmişinde dahi şu parolayı düstur edinmiştir: Ya bağımsız yaşamak; ya da ölmek! Evet Türk tarihinin özeti belki budur. Eğer ölmemişse bil ki Türk, bağımsızdır; eğer bağımsız değilse bil ki ölmüştür. İşte bu parola Türk tarihinin tüm kırılma noktalarının dinamiklerini oluşturmuş; gerektiğinde istiklal uğruna yeni coğrafyalarda var olma mücadelesinin temel ateşini yakmıştır.

Asya bozkırlarından farklı devirlerde çeşitli yönere yönelerek varlıklarını her defasında ispat eden Türkler, Anadolu coğrafyasının dahi vatanlaşmasında aynı rolle karşımıza çıkmışlardır. Kadim devirlere kadar uzanan Anadolu Türk tarihi, yakın zamanlarda önümüze çıkan taşlardaki çizimlerle netleşmektedir. Taşlar üzerinden Türklerin Anadolu coğrafyasında bıraktığı izler sürüldüğünde coğrafyalar arası dinamik bütünlüğün ne denli güçlü bağlarla olduğu görülmektedir.

Türk tarihinin zamanlar bağlamında sosyolojik merkezkaç salınımlar ile çok geniş coğrafyalarda hüküm sürmesi, bu gün bir çok ulusun geçmişteki yolunu Türkler ile buluşturmuştur. İşte dünya Milletleri nezdinde Türk tarihini değerli kılan başat noktalardan biri budur. Bizler bu başat noktalar üzerinde tam anlamıyla durabilmiş değiliz. Tabiatın doğası gereği boşluklar doldurulacağı için mezkur boşluklar da bir takım batılı mütefekkirler tarafından zaman zaman verilen eserler bağlamında doldurulmaya çalışılmıştır. Lakin bu eserlerinde yanlı tutumları ve oryantalist mantıkla yazılmış olmaları yer yer gerçeklerin saptırılmasının kapısını aralamıştır. Tüm bunlara imkan vermemek için Türk milli bilincinde yer alan entelektüelizmi gün yüzüne çıkarmak ve gerektiğinde sadece Türk tarihini değil farklı uluslar tarihinde de bu meyandan kaleme almak elzemdir.

Türk dünyası diğer dünya uluslarının her devir çokça nazarı dikkate aldıkları bir bütündür. Esasen Türklerin farklı coğrafyalarda olsalar bile kederde, tasada yada sevinçte birbirlerini hatırlamaları zaman zaman batı dünyasını rahatsız etmektedir. Çünkü olası bir Türk dünyası birlikteliği batının birçok dinamiğini sarsacaktır. İşte bundan hareketle bin yıl önceki Haçlı seferlerinde dahi şark dünyasını, batının emperyalizminden koruyan Türkler, sonrasında çok kereler haince saldırılara maruz kalmışlardır.

Cihan devleti Osmanlı'nın XX.yy başlarında çökmesi ve esasen Osmanlı devleti'ni yok etmek üzerine kurgulanmış olan Birinci Cihan Harbi'nin vuku bulması, emperyalizmin şark dünyasını paylaşma planlarını beraberinde getirmişti. Bundan sonra Anadolu'da başlayan



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

Türk istiklal mücadelesi, Türk halkının bağımsızlık kodlarının gün yüzüne çıkması demektir. Bu mücadele neticesinde tutsak birçok ulusa da özgürlük ümidi aşıl原因an Türk bağımsız yaşama geni, çok geçmeden binlerce yıllık kadim tarihi miraslar üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması ile ortaya çıkmıştır.

Hasılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Büyük Hun Devleti'nden başlamak üzere Osmanlı Devleti'ne kadar olan farklı devirlerin ve coğrafyaların hakimi Türk Devletlerinin bir devamı idi. Aynı geleneklere haiz halkın aynı dinamikleri ile vücut bulan bu büyük devlet, atalarının binlerce yıllık devlet geleneğini bünyesinde taşıyordu ve emperyalistlere mukabil büyük bir milli mücadele neticesinde kurulmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerek coğrafyası gerek tarihi misyonu ile birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Özellikle tarihi Türk devletlerinin batıya olan fetih politikalarının adeta muhatabı bugün batılı devletler gözünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ayrıca Yakındoğu bölgesinin adeta kaderi olan birçok çekişmeye maruz kalması ve bunu hele birçok ülkenin desteklemesi bu toprakları yer yer kan gölüne çevirmektedir. İşte günümüzde de insanların kanını akıtan hain terör örgütleri, aynı tarihi yıkım planlarının hayata geçirilmiş halleridir.

Bu yıkım planlarına imkan vermemek adına her daim olması gerekli birlik ve beraberlik ruhumuz, mutlu aydınlık geleceğimizin adeta teminatı olacaktır.

Toplumların adeta hafızası olan tarih ve düşünce, geleceğinde kuşkusuz en önemli parolasıdır. İşte Türk tefekkür ikliminde zerre kadar dahi olsa mezkur paraola ile bizlere ışık sunmak emelindeki *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, bu yeni sayısı ile siz değerli okurlarımızı saygı ile selamlar.

Aydınlık gelecek temennisiyle

Hakan YILMAZ

Editör