

EDİTÖRDEN

Değerli Usûl İslam Araştırmaları okuyucuları,

Yeni bir sayımızla karşınızdayız. Hızla akıp giden zaman birçok şeyi “zamanında” yapmayı da güçleştiriyor. Hepimiz zamanın yetersizliği ve çabuk akıp geçtiği konusunda şikâyetçiyizdir. Bu yüzden vaktin değerlendirilmesi artık çok daha fazla bir önem arz ediyor.

Bilgiye ulaşma vasıtalarının hem çeşitlilik olarak hem de sayıca çoğalmasının sonucu, her tür bilgi artık “parmaklarımızın ucunda” bulunuyor. “Faydasız ilimden Allah’a sığınan” Sevgili Peygamberimizin (s.a.) bu tutumu, günümüzde daha bir anlam kazanmış durumdadır. Bilgi çok ve ulaşması kolay. Bunlar arasından “faydalı” bilginin süzülmesi ve bilgi çöplüğünde vakit öldürülmemesi bizlerin zaman yönetimi konusunda daha hassas davranmamızı zorunlu hale getirmektedir.

Akademik dergiler büyük ölçüde “faydalı bilgi” sunan önemli kaynaklardır. Usûl İslam Araştırmaları olarak biz de sadece bu “faydalı ilmin” peşindeyiz. Alanlarında yetkin ilim adamlarının yoğun mesailerinin sonucu ortaya çıkan makaleler elbette ki çala-klavye yazılan bilgi yığını değildir. Dolayısıyla sağlıklı bilgiye ulaşmak isteyenler için bu türden dergiler önemlerini korumaya devam edecektir.

Dergimizin bu 14. sayısında beş makale ve kitap tanıtımları yer almaktadır. Doç. Dr. Süleyman Akkuş, “İsbat-ı Vâcib Bağlamında Kur’ân-ı Kerîm’de “Âyet” Kavramı” adlı makalesinde Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de çokça geçen “âyet” kelimesinin, aklî istidlale yönelik anlamları üzerinde durmaktadır. İkinci makalemizde Y. Doç. Dr. Recep Orhan Özel, “Kur’ân “Tevrat”la Neyi Kast ediyor?” adını verdiği makalesinde, Kur’an’da geçen “Tevrat” kelimesinin Hz. Musa’ya indirilen özel kitabın adı mı olduğunu, yoksa İsrail oğullarına gönderilen tüm ilahi mesajları mı kastettiğini sorgulamaktadır. Dergimizin bu sayısının üçüncü yazısında Y. Doç. Dr. Mehdi Çiftçi, “Osmanlı Medrese Teşkilatında Zirve: Süleymaniye Dârülhadisi (XVI-XVII. Asırlar)” başlığını taşıyan makalesinde, Kanûnî’den itibaren Osmanlı Devleti’nin en yüksek kadrolu medresesi sayılan Süleymaniye

Dârülhadisi'ni, binası, eğitim-öğretimi, ekonomik durumu ve personeliyle birlikte farklı açılardan ele almaktadır.

Dördüncü yazımız Y. Doç. Dr. Taha Nas'ın İslam Fıkıh Usûlü'ne dair "Mefhûmu'l-Muhâlefe'nin Delâleti" adlı makalesidir. Nas bu yazısında, mefhûmun bir türü olan ve geçerli bir delalet şekli olup olmadığı konusunda usulcüler arasında derin tartışmalara yol açan mefhûmu'l-muhalefe konusunu, türleri, hücciyeti, buna dair ileri sürülen gerekçeler gibi yönleriyle incelemektedir. Bu sayımızın son makalesi ise yine İslam Hukuku alanında olup, "Osmanlı'da Semâ, Raks ve Devrân Tartışmaları Bağlamında Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi'ye İsnat Edilen "Risale fi Hakkı'd-Deverân ve'r-Raks"ın Aidiyet Sorunu" adıyla Y. Doç. Dr. Ahmet İnanır tarafından kaleme alınmıştır. Yazar bu çalışmada klasik edebiyatta Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi'ye isnat edilen bir risalenin müellif ve muhteva açısından aidiyeti meselesini tartışmaktadır.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızın son tarafları kitap tanıtımlarına ayrılmıştır. Bu bölümde Muammer İskenderoğlu, Şeyma Özdemir, Ö. Faruk Akpınar, Abdullah İnce ve Sümeyye Boz tarafından yazılan altı tanıtım ve değerlendirme yazısı takdirlerinizi beklemektedir.

Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 15. sayımızda görüşmek ümidiyle...

Faruk Beşer