

Genel Yayın Yönetmeninden...

M^{erhaba,}

Mayıs – Haziran 2000. Yani 222. sayımız. Bu sayımıza, bir tanıtım yazısı ile değil, Nazım Hikmet'in "Kuvay-ı Milliye"sinden bir bölümle ile başlıyoruz.

**Onlar ki toprakta karınca,
suda balık,
havada kuş kadar
çokturlar;**

**korkak,
cesur,
hakim
ve çocukturlar**

**ve kahreden
yaratana ki onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.**

(...)

**Demir,
kömür
ve şeker
ve kırmızı bakır
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının
ve gökyüzü
ve sahra
ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının,**

sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı
bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
onlar ağır ellerini toprağa basıp
doğruldukları zaman.

En bilgin aynalara
en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok sözler edildi onlara dair
ve onlar için:
zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yoktur,
denildi.

223. sayıda buluşmak üzere hoşçakalm, sağlıklı kalın. Aydınlık bir
Türkiye ve dostluk dileklerimle.

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA