

## Yeni sayıda...

Mülkiye Dergisi, 50. yılına yaklaşan zengin bir içerik ve geniş bir konu yelpazesıyla karşınızda. 2015 yılının ilk iki sayısında “Devlet ve Halkları” ve “İsyân, Direniş ve Toplumsal Hareketler” temaları kapsamında dergimize gelen yazılar öyle çoktu ki, tema dışı yazılara yeterince yer verememiştik. Bu nedenle Eylül sayısı için belli bir temaya ilişkin bir yazı çağrısı yapmadık. Bu sayı için yayına hazır olan makaleleri değerlendirdiğimizde yazıların “Düşünce ve Politika” başlığı altında ele alınabilecek anlamlı bir bütünlük oluşturduğunu gördük. Behice Boran’dan Kautsky’ye, Necip Fazıl’dan Hannah Arendt’e Türkiye ve dünyadan birçok düşünürün eserleri çerçevesinde yapılan analizler düşünce dünyasının önemli isimleri üzerinden bir tartışma yürütürken; eğitimden sosyal güvenliğe, tarımdan kadın istihdamına geniş bir alanda uygulanan politikaların analizleri düşünceden politikaya doğru bir yol izliyor.

Dergimizin ilk iki makalesi Türkiye düşünce dünyasının iki önemli ismine ilişkin analizleri içeriyor. Hayriye Erbaş, “Türkiye’de Bedeller Ödemiş Bir Sosyolojik Düşünce Ustası: Sosyolog Behice Boran” başlıklı makalesinde Behice Boran’ın eserlerini hem o dönemin sosyal bilimler ve sosyolojisi açısından anlamı; hem de sonraki yıllarda gerçekleştirilen çalışma ve tartışmalara katkısı açısından değerlendirerek Behice Boran’ın özgün sosyoloji anlayışını ortaya koyuyor. Makale Türkiye’de sosyologlar arasında Behice Boran’ın sosyoloji anlayışına ilişkin olarak yapılan tartışmaya bir katkı sunması açısından da önem taşıyor. Funda Çoban ise Türkiye’de çok tartışılan şairlerden birisi olan Necip Fazıl Kısakürek’i Türkiye siyasal düşüncesi içerisindeki konumu açısından ele alıyor ve “İslamcılığın Fikri Taşıyıcısı Olarak Türkiye Siyasi Hayatında Necip Fazıl” başlıklı makalesinde Necip Fazıl’ın siyasal İslam’ın bir ideologu değil, taşıyıcısı olduğunu iddia ediyor.

Diğer Demirkent, “Anayasal Kuruluş Konusunda Kapanmayacak Tartışma: Hannah Arendt ve Carl Schmitt’te Kurucu İktidar Sorunu” başlıklı makalesinde, modern kurucu iktidar kavramının temeli olan devrimleri ve kuramsal mucidi olan isimleri, birbirine karşıt konumlardan ele alan bu iki düşünürün görüşleri çerçevesinde kurucu iktidar kavramını daha zengin bir kavramsal çerçeve içine yerleştirerek tartışıyor. Kurucu iktidarı halk egemenliği kavramıyla birlikte düşünmeyi öneren Demirkent, kurucu iktidar tartışmasının demokrasiyle birlikte düşünüldüğü anda bizleri kurulu düzen hakkında, devrimcilik ya da muhafazakârlık uçları arasında açık bir pozisyon almaya sevk ettiğini göstererek önemli bir tartışmaya kapı açıyor.

“Post-Modern Paradigmanın Kısacasında Tüketim Toplumu ve Eleştirisi” başlıklı makalesinde Orkun Saip Durmaz, tüketim toplumu kavramının post-yapısalcı sosyoloji literatüründeki kavramsallaştırmasını eleştirerek sermaye birikim modellerine ve sınıflar mücadelesine merkezi bir rol atfetmeksizin tüketim toplumuna ilişkin yapılan bir analizin eksik kalacağını iddia ediyor. Durmaz, tüketim olgusunu ve tüketim toplumu kavramını kapitalist ilişkiler bağlamında ele alarak tüketimi tarihsel süreçte sermaye birikim stratejileri ve sınıf mücadelesi içerisindeki yeri bakımından değerlendiriyor.

Düşünce dünyasına dair çalışmalardan bir diğeri, Ruhtan Yalçın’ın “Kimlikten *Kim*’liğe: Rizopolitik” başlıklı makalesi. Bu makalede Simondon, Deleuze ve Heidegger gibi düşünürlerin çalışmalarından yola çıkılarak kimlik konusundaki tartışmalara bir katkı sunuluyor.

Özgür Teoman’ın “Tek Parti Dönemi Türkiye’inde Kadro Hareketinin Kırsal Kalkınmaya Bakışı: Karl Kautsky’nin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme” başlıklı makalesi, 1930’lu yıllarda Türkiye’de Kadro Dergisi çatısı altında örgütlenen bürokrat/teknokrat kökenli aydınların önerdikleri kırsal kalkınma stratejisinin Kautsky’nin kuramsal tespitleriyle benzerlikler gösterdiği iddiasından yola çıkıyor ve Kadro Hareketinin Türkiye tarımı için önerdiği kalkınma stratejisini, tarımdaki mülkiyet ilişkilerini temel alarak değerlendiriyor.

Dergimizin izleyen yazıları, Türkiye’deki güncel gelişmelerin ve politikaların analizini içeren yazılar. Bunlardan ilki, Ş. Erhan Bağcı’nın “Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme: Piyasacı ve Muhafazakâr” başlıklı yazısı. Bağcı, neoliberal eğitim projesinin bugüne kadar yapıldığı üzere sadece piyasalaştırma çerçevesinde analiz edilmesinin yetersizliğini ve bu projenin toplumun kültürel ve siyasal kodlarının muhafazakâr biçimde dönüştürülmesini de içerdiğini vurguluyor. Makale, yaşamboyu öğrenmenin Türkiye’de eğitimde yaşanan neoliberal dönüşüm projesindeki konumunu ve bu dönüşümün piyasalaştırma ve muhafazakârlaştırma pratikleri ile ilişkisini değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

“Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Sosyal Refah Uygulamaları” başlıklı makalesinde İdil Safiye Soyseçkin, sosyal refah uygulamalarının kadınların istihdamı üzerindeki etkisini araştırıyor. Soyseçkin, son dönemde sosyal hizmetler ve yardımlarda hâkim kılınmaya çalışılan aile temelli anlayışın kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engellerden olan bakım sorumluluğunu çözmek yerine, esneklik adı altında yarı-zamanlı çalışmayı norm haline getirmeye ve cinsiyetçi işbölümünü pekiştirmeye yol açtığını verilerle gösteriyor.

Nail Dertli, genel sađlık sigortasındaki gelir testi uygulamasına odaklanan alıřmasında bu uygulamanın sađlık hizmetine eriřimde gelir temelli bir tabakalařmaya yol atıđını savunarak gelir testinin bu eřitsizliđin inřasındaki rolünü tartıřıyor. “Genel Sađlık Sigortası ve Gelir Testi: Statü Eřitsizliđinden Gelir Eřitsizliđine” bařlıklı bu makale, sađlık politikalarındaki dnüşümün, sađlık alanında kamunun rolünün sınırlandırılarak özel sektörün teřvik edilmesine dayandırıldıđını ve eřitsizliklerin artırılmasına yol atıđını göstermesi bakımından da önem tařıyor.

Son makale ise 2015 Nisan ayından bu yana metal sektöründe yařanan grevlerin nedenlerini tarihsel kökenlerine inerek arařtırıyor. Onur Can Tařtan, “Türk-Metal Üyesi İřçilerin 2015 Eylemleri: Metal Sektöründe Fabrika Rejimi Üzerine Mücadelelerin Tarihi Aısından Bir Deđerlendirme” bařlıklı makalesinde üretim noktasındaki sınıf iliřkilerine odaklanarak, eylemlerin sektördeki hegemonik-despotik fabrika rejiminden kaynaklandıđını ve fabrika rejimi üzerine verilen bir mücadele olarak görölmesi gerektiđini öne sürüyor.

Dergimizin bu sayısında ok sayıda makale yer aldıđından yalnızca iki yorum yazısına yer verebildik. Bunlardan ilki Ali Rıza Güngen’in “2015 Sonuna Dođru Dünya Ekonomisine Dair Notlar” bařlıklı yazısı. Güngen, dünyada uzun zamandır süregelen kriz kořullarının günümüzdeki görünümünü ve geleceđini deđerlendiriyor. Kerem Altıparmak ise “Erdođan ‘400 Milletvekili Verseler Böyle Olmazdı’ Dedi mi Demedi mi?” bařlıklı yazısında güncel bir tartıřmaya insan hakları hukuku aısından katkı yapıyor ve ifade özgürlüğü deđerlendirilmesinde “olay” ile “deđer yargısı” unsurları üzerinden yapılan ayrıma dikkat ekiyor.

In Memoriam bölümü, yakın zamanda kaybettiđimiz Siyasal Bilgiler Faköltesi’nin duayen hocalarından İsmail Türk’e ayrıldı. İsmail Türk için, hocamızın yakın dostu ve öđrencisi Tuncer Bulutay ve Abuzer Pınar birer anma yazısı kaleme aldılar. Kendilerine İsmail Türk hocamızı her yönüyle anlatan yazıları için teřekkürü bir bor biliriz.

Dergimizin kitap incelemesi bölümünde ise Taylan Esin ve Zeliha Etöz’ün “1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantiđı” bařlıklı kitabına yer verdik. Canberk Gürer, kitabın genel bir deđerlendirmesini yaparak kitabı bölümler halinde tanıtıyor.

Gördüğünüz gibi Mülkiye Dergisi 50. yılında da giderek geliřen içeriđiyle düşünce dünyasından politikaya, sosyal bilimlerin ve ülke gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. 50. yıl dolayısıyla dergimizin aık eriřimini 1 yıldan 6 aya indirdiđimizi, yıllık abonelik kampanyası düzenlediđimizi ve 65 yıllık deđerli arřivimize dergimizin *web* sayfasından tam metin olarak ulařabileceđinizi bir

kez daha hatırlatalım. Sizleri, makale göndererek, abone olarak, dergimizin *facebook* ve *twitter* hesaplarını izleyerek dergimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Son olarak dergimizin bu sayısının yayına hazırlanmasında görev alan Zafer Yılmaz, Recep Aydın, Özge Özkoç ve Nisan Kuyucu'ya, derginin sekretaryasını büyük bir özveri ve titizlikle yürüten Hatice Ayrancı'ya, derginin dizgisini yapan Alsu Yalçıntaş'a, yazarlarımıza, makaleleri değerlendiren hakemlerimize ve bu sayının hazırlanmasına katkıda bulunan yayın kurulu üyelerine Mülkiye Dergisi adına teşekkür ederim.

Yeni sayıda görüşmek dileğiyle...

Meltem Kayıran