

Yayına Geçerken

Bilindiği gibi biz bilgilerimizi hayatın içinde yaşayarak, eğitim-öğretimle birlikte her türlü sözlü ifadeler ve yazılı metinlerden öğreniriz. Yazılı ürünlerin hangi türü olursa olsun geçmişin ötelere süzülerek gelen, özellikle dinî hayat tecrübelerini, dinî görüş ve düşüncelerini, doğru, yanlış ve eksik öğretilerini, kısaca geçmişin ve bugünün realitelerini, kendi oluşum ve görüntüleri içinde bilimsel kriterlere bağlı kalarak ortaya koymak, onları gerektiği doğrultuda aydınlatmak ve böylece bugünlerden yarınlar ışık tutmak son derece önemli bir görevdir.

Günümüz Türkiye'sinde eğitim-öğretim güncelliğini ve önemini korurken, bu durum din eğitim ve öğretimi için de geçerlidir. Çünkü bunun geleceğe yönelik yapılanmasında sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi ve kendine özgü bilimsel bir kimliğin oluşması son derece önemlidir.

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi genç bir araştırma ve bilim yuvasıdır. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevini üstlenen bu Fakülte yeni bir geleceğe açıldığımız bir dönemin başında bilimsel birikimlerini yayın hayatına geçirmektedir. Ancak onun yayın sürecini sürekli ve güçlü bir ses halinde başlaması öyle kolay bir hadise değildir. Bilimsel yayınları harekete geçirmek, hem değerli bir hizmet, hem de önemli bir görevdir. Hele bu yayın organı İlahiyat Fakültesinde çeşitli bilim dallarının ciddi ve kalıcı bir sesi olacaksa o zaman bunun belli bir bilimsel seviyeye çıkarılması daha da önemlidir. Bu da belirli bir bilimsel güce ve kapasiteye ulaşmakla mümkündür. Bunun yanında Fakülte yayın organının aynı zamanda bilimsel bir çizgiye ve sürekliliğe sahip olması gerekir. Burada araştırmaların genişletilmesi ve çoğaltılmasıyla birlikte dinî sorulara ve sorunlara araştırmalarla doyurucu cevaplar vermek ve onlara ciddi çözüm yolları aramak önemli bir hizmet olacaktır. Derginin her yayından sonra kalitesini biraz daha ileriye götürebilirse, beklentiler daha çok gerçekleşecek demektir. Böylece Fakülte Dergisi buna daha ilk yayınlarından itibaren dikkat etmek ve bunu gerçekleştirmek üzere sürekli atılım içinde bulunmak zorundadır. Bunun çarpık ve sağlıksız bir gelişme ile mümkün olamayacağını bilmek gerekir.

Biz geleceğimizi düşünerek şimdiden ciddi araştırmalarla sağlam ve ileri adımlar atmak ve sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız.

İşte bu beklentilerle 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Adana'da 50 öğrencisiyle Türk gençliğine kapılarını açan Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi o günden bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürmeye özen göstermektedir. Fakülte Dergisinin de bu kervana gür bir sesle katılmasını ümitle bekliyoruz. Bunu yaparken, bir yandan geçmişin ilmî, dinî, ahlakî ve metodik kritiklerini yapmak, doğru ve yanlışları birbirinden ayırmak, bir yandan da bugünden geleceğe açılıp her zaman bilimsel kriterlere bağlı kalarak belirleyici, bilgilendirici, tartışmacı, eleştirci, sentezci ve sonuçlandırıcı bir bilimsel çizginin izlenmesi son derece önemlidir. Zira geleceği düşünerek ileriye bakmak, geleceğe yönelik gerekli tedbirler alıp bilimsel tasarımlar hazırlayarak bilimsel araştırmalarla bugünün önünü ve geleceğe giden yolu açmak gerekir.

Yoksa geçmişe çakılıp kalmak, doğruları sadece geçmişte aramak, nasıl kötürüm olmak demekse, aynı şekilde bugünü ve geleceği görmemek de kör olmak demektir. Şu halde İlahiyat Fakültesi eğitim ve öğretiminde düne çakılıp kalmadan ve bugünü ihmal etmeden, aynı zamanda geleceği düşünmek zorundadır. Bununla o bilimsel faaliyetlerinde dünü ve bugünüyle birlikte yarına da açılmak durumundadır. Böylece bugünün ve geleceğin yapılanmasında bilimsel araştırmalara ve eğitim-öğretime büyük görevler düşmektedir. Biz bu gerçeği hem görüyor, hem de yakından hissediyoruz. Zira çocuklarımıza ve gençlerimize gelişmelerine uygun daha başarılı, daha sağlıklı ve daha verimli hizmetlerin üretebilmesi gerekir. Aslında içinde yaşadığımız modern dünyada insanın istendiği gibi eğitilip istenen insan haline getirilmesi iyice zorlaşmıştır. Çünkü günümüzün şartları ve imkânları çok değişmiştir. Günümüzde vazgeçilmez öneme sahip olan eğitim-öğretim faaliyetleri karşısına sürekli yeni güçlükler ve engeller çıkmaktadır. Yeni görüş ve düşüncelerle bunların halledilmesinde yayın organımızın önemli katkılarda bulunmasını umuyor ve gönülden bekliyoruz.

Prof. Dr. Kerim Yavuz
Dekan