

Haber

53. YIL DÖNÜMÜ

Canakkale Zaferinin 53. yıl dönümü, İstanbul'dan giden talebe teşekküllerinin ve gazilerin katıldığı parlak bir törenle kutlanmıştır. Bu törene Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu da 20 kişilik bir heyetle katılmıştır.

Yolculuk her senekinden daha olgun ve vakur geçmiş, folklor gösterileri, gemi hoparlöründen okunan milli ve hamasî şiirler yolcular tarafından dikkatle izlenmiştir. Sabaha yakın arkadaşlarımızdan birinin okuduğu salat-ü selam ve sabah ezanı ile, daha önceden hazırlanan mesicde müteaddid cemaatlar halinde sabah namazı eda edilmiştir. Bir taraftan namaz kılınırken diğer yandan da bir arkadaşımız hoparlörde şehitler için Kur'an-ı kerim okumuştur.

Seher vaktinin büyüleyici havası içinde, okunan ezan ve Kur'an, cemaatla kılınan namaz, vapur personeli ve gaziler tarafından takdirle karşılanmıştır.

Kutlama töreni saat 10.00 da başlamış ve törende T.I.E.T. Federasyonu adına genel başkan Cahit Baltacı tarafından bir konuşma yapılmıştır.

Tören devam ederken bir taraftan da Şehitler Abidesi'ne gidilmiştir. Orada da Genel Sekreter Hamza Aktan bir konuşma yapmıştır.

Bu arada vaaz ve mevlüt işlerini tedvirle görevli arkadaşımız İsmail L. Çakan da ilgililerle temasa geçerek Yalı Camiinde, öğle namazından önce vaaz, sonra da mevlüt okuması için gerekli vasatı hazırlamıştır.

Resmî geçitten sonra heyetimiz topluca Yalı Camiine gitmiş, arkadaşlarımızdan Murat Arslan'ın vaazını dinlemiştir. Namazdan sonra, daha önceden tesbit edilen programa göre arkadaşlarımız mevlüt okumuşlardır. Cemaatın büyük bir veved ile takip ettiği mevlüt saat 14.00 de sona ermiştir. Mevlüt bitince cemaatın büyük bir kısmı arkadaşlarımızı

za hoş geldiniz demiş ve tebrik etmiştir. Musafaha yapılırken, heyecan ve sevinçten gözyaşlarını tutamayanlar olmuştur. «Demek, böylesi gençlerin de geldiğini görecektik. Allah'a binlerce şükürler olsun.» sözleri hemen hepsinin tekrarladığı cümleler olmuştur.

Canakkale halkı, beklediğini bulmanın bahtiyarlığı ve memnuniyeti; arkadaşlarımız da görevini yapmış olmanın huzuru içinde birbirlerinden ayrılmışlardır.

DAVUDOĞLU'NUN MAHKÛMİYETİ

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Arapça muallimi, değerli âlim muhterem Ahmed Davudoğlu hocamız, birbuçuk yıl önce, Konya'daki müftüler seminerinde şeriatı anlattığı ve fetva hususunda müftüleri aydınlatması için, hakkında Türk Ceza Kanununun 163. maddesini ihlâl iddiasıyla açılan dava neticelenmiştir. Hocamızın bir yıl hapis ve dört ay da Kırşehir'e sürgün cezası alması büyük infiale sebebiyet vermiştir.

Hocamız, Diyanet Riyaseti tarafından verilen bir vazifeyi yerine getirmekten başka suçu olmadığını beyan etmiş, bilâhère, müdafî avukat Bekir Berk ise, Ahmed Davudoğlu'nun hareketinde hiç bir suç unsurunun mevcut olmadığını delilleriyle izah etmiş ve İslâmî hükümleri açıklamanın, İslâm hukukundan bahsetmenin hususiyle mesleki mevzularda müftüleri aydınlatmanın suç olamayacağını ifade ederek, Hocamızın beraatini istemişti.

Ceza kararını Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi vermiştir.

FEDERASYONU- MUZUN HİCRİ YILBAŞI TEBRİĞİ

AZİZ MÜSLÜMANLAR,

Bugün yeni bir yıla girmiş bulunmaktayız. 1388 sene önce Peygamber Efendimizin Mekkedden Medine-



ve hicretleriyle başlayan İslâm Fütühatı, kısa zamanda Çin'den Atlas Okyanusu'na kadar bir Hilâl şeklinde geniş sahalarla yayıldı. Dünyada mevcut hiç bir din ve sisteme nasip olmayan bu süratli ilerleyiş, Hicretle başladı ve bu tarih, Müslümanlar için takvim başı kabul edildi. Hicret, İslâm'ın doğuşunun başlangıcı ve insanlık için bir dönüm noktasıdır. Bunun için Hicret'in manası büyük, bunun için Hicret, önemlidir.

MUHTEREM MÜSLÜMAN,

Hristiyanların bayramları, senin bayramın olamaz. O günlerde tebrikleşmen senin dininin ve âdetlerinin icabı değildir. Çam katillerinin bayramlarını kendilerine bırak. Senin bayramların sana yeter. Zira sen, ne Hristiyan, ne Yahudi ve ne de bir diğeri olabilirsin. Sen, ecdadının asırlarca uğrunda kan döktüğü dinin müntesibi, Müslümansın. Bütün yaşayış ve düşüncelerini buna göre tanzim et, buna göre yaşa.

BÜYÜK MİLLET,

Son günlerde yine bazı maksatlı çevreler, basında «İrtica» yaygarası koparmaya başladı. Güya Türkiye'de nizamı tehdit eden bir «irtica» tehlikesi varmış. Tamamen maksatlı olarak yürütülen bu asılsız iddianın mevcut olmadığına ve Türkiye'de Komünistlerden başka ibtidai sistemler peşinde koşanların bulunmadığına inanıyoruz. Bunun için diyoruz ki, Demokratik nizam için «irtica» tehlikesi değil, komünizm tehlikesi vardır. Zira Komünizmin esaslarını anlatan ve kanunlarımıza göre neşriyatı yasak olan Marxist kitaplar cüretle basılmakta, vitrinleri doldurmakta ve gençliği zehirlemektedir. Ayrıca bu sapık ideolojinin mensupları, halkımız ve bilhassa işçilerimiz arasına girerek zehirlerini akıtmakta, halkın huzurunu bozmaktadırlar. Bunlar, dikkatle takip edilmeli ve Komünizmi ögen eserler toplatılmalıdır.

Diğer taraftan bu asılsız propagandalara uyararak, onlara paralel şekilde bildiri neşreden bazı öğretim üyelerinin bu davranışlarını da, hayret ve esefle karşılamaktayız. Gazetelerin sansasyonel neşriyatına bakarak hareket etmek, ilim kürsüsüne yakışmaz.

Memleketimizde bir tedhiş havası estirmek isteyenlere şunu hatırlatırız ki, bu millet hiç bir zaman Komünist olmayacaktır ve içinde yaşadığı Demokratik nizamı, manevî değerlerine bağlı kalarak her ne pahasına olursun olsun tehlikelerden koruyacaktır. Nizam, milletindir ve onun koruyucusu, ordusu, gençliği

ve halkıyla beraber topyekûn bir millettir.

Müslümanların Camilere gitmelerini, vicdan ve fikir hürriyetini tanıyan kanunlar çerçevesinde toplanmalarını «irtica» olarak vasıflandırıyorlarsa bunda da büyük gafflet içindedirler. Zira dindarlık «irtica» değil, dinsizlik «irtica»dır. Sosyoloji, insanların medenileştikçe daha iyi dinlere sahip olduklarını göstermektedir. Bugün, yeryüzünde hiç bir dindar, Klanlar devrine dönmeyi istemez. Hem de, «iki günü birbirine uyan bir kimse ziyandadır» diyen bir dinde hangi akıl sahibi «irtica» arayabilir?

AZİZ MÜSLÜMAN,

Yeni bir devrin eşiğindedin!.. 600 milyon perişanlığı, Kıbrıslı kardeşlerine karşı girişilen katliam ve Filistin'deki Yahudi Emperyalizminin zulmü hiç bir zaman hafızandan silinmesin. Kardeşlerini insafsızca katledenlere karşı sempatik olamaz ve onlarla münasebeti devam ettiremezsin. Öyle ise iktisadi hayatımıza çöreklenen ve senden kazandığını çeşitli yollarla kardeşlerinin katillerine gönderenlerle alış-verişini kes!..

1388 yılının bütün müslümanlar için yeni bir Medine devrinin başlangıcı olmasını diler, bütün âlem-i İslâm'ın yeni yılını tebrik ederim.

Genel Başkan
Cahid BALTAÇI

• MÜSLÜMAN-TÜRK HANIMLARINA HİTAP

Federasyonumuz ikinci başkanlığı tarafından bir kısım çevreleri tedirgin eden bir bildiri neşredilmiştir. Müslüman-Türk hanımlarına hitaben kaleme alınan bildiride ayne şöyle denilmektedir:

MUHTEREM MÜSLÜMAN TÜRK HANIMI!

Aile gibi Millet de erkek ve kadından meydana gelir. Bir milletin huzur ve saadet içinde yaşayabilmesi her iki cinsin de kendilerine düşen vazifeleri yapmalarına bağlıdır. Büyük insanları yetiştiren anne olarak kadına düşen vazife, daha büyüktür. Bu nisbetle de uhrevî mesuliyeti ve mükâfatı vardır. Peygamber Efendimiz: «Cennet annelerin ayakları altındadır.» buyurmakla, yüce dinimiz İslâmîyetin kadına verdiği değeri belirtmiştir. Peygamberimizin bu müjdesine nail olmak isteyen nice müslüman hanımları asırlarca dinlerine, milletlerine pek değerli hizmetlerde bulunmuşlardır. Faziletli, dürüst insanların, hakiki

kahramanların yetişmesinde âmil olmuşlardır.

Ne yazık ki bugün, yirminci asrın madde medeniyeti, kadının namus, iffet ve şerefine pek ağır bir darbe indirmiş; ona yaratılışı ile bağdaşmayan ters bir istikâmet vermiştir. «Kadın hakları, hürriyet v.s.» teraneleri altında onu yaratılışına zıt bir hayat tarzına sürüklemiş, aile müessesesini zayıflatmış, fuhuş ve zinayı kolaylaştırmış, israfı yaymış, annelik ve zevcelik vazifesini aksattırmış, çocuklarının terbiyesini unutturmuş ve bunun adını da «Hürriyet» koymuştur. Halbuki böyle bir serbestlik hürriyet değil, ancak bir başıboşluktur. Çünkü vazife ve selâhiyet sınırı aşılmaktadır.

Bu asrın menfi ve menfur telâkilerinden olarak, kadına bir rekâm vasıtası nazarıyla bakılmaktadır. Misâl: Kadınlı hiç alâkası olmayan her türlü yiyecek, içecek, makina, sanat ve ticaretle ilgili eşya ve müessese ilânlarında; afişlerinde gırtlıçplak kadın resimleri teşhir edilmektedir... Bu şekildeki reklâmlar, nefse tâbi olan bir cemiyet içerisinde belki daha tesirli olabilir. Fakat bu hal, iffetli kadınlara, annelere, zevcelere ve bütün insanlığın haysiyetine karşı işlenmiş bir cinayet değil midir? Tarihin eski devirlerindeki Avrat Pazarıyla mukayese edersek, kadını bir teşhir maddesi, bir şehvet âleti, bir göz zinası mevzuu haline getiren bu âdetin daha da yıkıcı olduğu meydana çıkacaktır.

Bu şekildeki ilân ve afişlerin yayılmasına tahammül etmek; erkekler için de bir düşüklük ve zillettir. Bu resimlerin çoğu, dünyamızdan göç etmiş kimselere aittir. Ölü bir kadına şehvetle bakmak insanın dehşetle alçaldığını gösterdiği gibi, rahmete muhtaç bir biçâre ölüne resmine bakmak da ruhun ulvî duygularını mahveder.

Erkek ve kadının haya perdelerinin yırtılmasında böylesine ölçsüzce teşhir edilen resimlerin rolünün büyük olduğu unutulmamalıdır.

Değerli Müslüman Türk Hanımı!

Dikkat edeceğin çok mühim bir husus da Tanzimatla birlikte Garba açılan pencereden, «Moda» adı altında senin evine esen menfi rüzgâra karşı koyman; ona kapılarını kapamandır. Zira Müslüman hayata uymak değil, hayatını hakka uydurmak mecburiyetindedir. Bunun için sen, «MİNİ ETEK» ve «MODA» rezaleatine paydos de ve onu boykot et! Mensup olduğun İSLÂM DİNİ seni kötü bakışlardan korumak için örtünmeni emretmiştir. (Nur Sûresi: 59) Bu bakımdan senin başı açık

gezmen veya kısa etek giymenle İslâmîyet arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Ayrıca senin iffet ve namusun hakkında not verebilmek için ilk müşahade unsuru ancak kıklık ve kıyafetindir. Pakistan'ın Büyük Şairi ve mütefekkirî Muhammed İkbâl'in dediği gibi «Senin örtün bizim namusumuzun fanusudur.»

Muhterem Türk Hanımı!

Bugün bir takım açlıkgöz fırsat düşkünü düşmanlarımız sana pek kıymetsiz şeyleri vâdederek namus, haysiyet, şeref ve faziletini elinden almak istiyorlar. Düşmanlarının ağına düşme. Sen ancak iffet ve faziletinle iftihar edebilirsin. Buna inanıyorsan; dinimizin emrettiği şekilde örtünmek, senin için bir aşağılık duygusu sebebi değil, bilâkis manevî değerlerinin en emin koruyucusudur. Bunu duy, HAK'ka uy!..

Selâm Hak'ka tâbi olanlara!..

Türkiye İslâm Enstitüleri
Talebe Federasyonu
II. Başkanlığı

● KAYSERİ YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİNİN KONFERANSI

Kayseri Y. İslâm Enstitüsü Talebe Cemiyeti tarafından şehirde «Din ve Eğitim» mevzuunda bir konferans tertiplenmiştir.

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Hasan Ali Koçer tarafından verilen konferans büyük bir dinleyici kitlesi tarafından alâka ile takip edilmiştir.

● ŞEHİDLER GECESİ MUHTEŞEM OLDU

İstanbul İmam-Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti tarafından, Spor ve Sergi Sarayında, 18 Mart akşamı yapılan «Bedir'den Kıbrıs'a» gecesi çok muhteşem geçmiştir.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan program, İmam-Hatip Okulu mehter takımının coşturucu marşları ve bir çok hatiplerin konuşmalarıyla devam etmiştir.

Muzazam bir tezahüratla salona giren Necip Fazıl Kısakürek ise konuşmasına: «Allah yolunun iki tip kahramanı vardır: 1 — Ölmeden ölenler, 2 — Ölüp de ölmeyenler» diyerek başlamış ve Mehmetçik hitabesiyle bitirmiştir.

Daha sonra «Veda Hutbesi» okunmuş ve Mustafa Yazgan konuşmuştur.

Kur'an-ı Kerimle başlayan gece, yine Kur'an-ı Kerimle bitirilmiş ve okunan binlerce fatiha ile şehitlerimizin ruhları taziz edilmiştir.

● CEYHAN'DA İMAM-HATİP OKULU

Yurdumuzun her yanında açılmaya başlayan İmam-Hatip Okulu yaptırma kampanyası, bütün hızıyla devam etmektedir. Bu arada Ceyhan'lı hayırseverler tarafından da İmam-Hatip Okulu yaptırma ve yaşatma cemiyeti kurulmuş ve okulun bir an önce açılması için kesif bir faaliyete girişilmiştir.

Ceyhanlı kardeşlerimiz bu hizmetlerinden dolayı tebrik eder, en kısa zamanda muvaffak olmalarını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

Ayrıca;

TURGUTLU İMAM-HATİP OKULU'NUN TEMELİ ATILMIŞ ve önümüzdeki ders yılına yetiştirmek üzere çalışmalarına başlanmıştır.

Alanya'da da İmam-Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. İlk anda 50 bin TL'den fazla yardım toplayan dernek idarecilerinin gayreti çevrede memnuniyet uyandırmıştır.

Manavgat İmam-Hatip Okulu inşaatı da bitmek üzeredir.

Bucak İmam-Hatip Okulu Yaptırma Derneği şimdilik beş dönümlük bir arsa üzerinde inşaatı devam etmektedir.

● İSLÂMÎ ESERLER KÜTÜPHANESİ

İlim ve kültürün senet ve dili olarak vasıflandırabileceğimiz «kitaplara, ecdadımızın ne kadar büyük bir değer verdiklerini bugün bize bıraktıkları zengin kütüphanelerimize bakarak anlamak mümkündür.

Onlar yaşadıkları asrın ötesine de damgalarını vurmak için didinmişlerdi. Dizi dizi eserler bırakmadan yaşamayı «gerçek mutluluk olarak telâki etmezlerdi. Yüce Peygamberin (S.A.) «İyi çıkar açan» ve «Hayırlı eser bırakan» kimseler hakkındaki engin ve zengin müjdesine gönül birliğiyle teslim olmuşlardı. Kendilerini, «hak ölçüsünün» bütün insanlık tarafından kabullenilmesi için, «Büyük Resülün» «Küçük Elçileri» olarak yılmadan ve durmadan gayret göstermişlerdi.

Yaşatmak için yaşadılar. Bıraktıkları eserlerle devirlerini aşip bize geldiler.

Bir zaman geldi bu «Ulvi Çığırın» derin hikmetini artık umursamadık, onlardan kopmayı marifet bildik, maziye küfretilik ve kültürümüzden kopup robotlaşmak için kültürümüzün ifadesi olan kitapları kese kâğıdı yaptık. Mahallelerde, köylerde ve her köşede kitaplık yerine kulüp ve langirt salonlarını kurarak genç-

liği kitaptan uzaklaştırıp pis bir havanın içine sürükledik. En büyük seadeti terennüm edecek eserleri piyasaya sürüp alkışlayacağımıza, kitlenin ruhi bünyesini hercümerç içinde yuvarlayacak olan magazinleri alkışladık.

Allah'a şükürler olsun ki o ecdadın torunları yine uyandı. Bu uyanışı Anadolu'nun her köşesinde, hâlâ gelenek ve kültürümüzün bekkiliğini yapan kasabalarda görmek mümkündür. Ama şirin ve o derecede de ilerlemekte olan Akhisar kasabamız bu noktada yeni bir hareketin önderliğini yaptı.

Geçen yıl Ramazan ayında, kendi çocuklarını piyasadaki ahlâksız neşriyattan kurtarmak için bir «İslâmî Eserler Kütüphanesi» ni kurmayı tasarlamışlardı. Bir yıl sonra bu tasarımlarını en güzel bir şekilde gerçekleştirip kütüphaneyi halkın hizmetine sunduklarını görüyoruz. Bu kıymetli mesâilerinden dolayı onları tebrik eder, Hakkın rızasının üzerlerine olmasını dileriz.

Hayır Sever camii cemaati ve idare heyetinin kıymetli çalışmaları sayesinde meydana gelmiş olan bu kıymetli eserden, halk azami derecede istifade etmektedir. Evlere kitap veriliyor. Gençler ve ihtiyarlar oturup harıl harıl kitap okuyorlar. Bir taraftan da her ev, bir kitaplığa sahip olmak için çıkan bütün İslâmî neşriyatı peyderpey alıyor.

Bütün müslüman kardeşlerimizin böyle eserler vücûda getirmek için faaliyete geçmelerini bekleriz.

● KAYSERİ Y. İSLÂM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ KAYSERİ TURAN KÖYÜNÜ KARDEŞ KÖY OLARAK SEÇMİŞTİR

23 Mart 1968 Cumartesi günü Kayseri Valisi, Kayseri Müftüsü, İl Halk kütüphanesi Müdürü ve Y. İslâm Enstitüsü Talebe Cemiyeti birlikte Turan Köyü'ne gitmişlerdir. İslâm Enstitüsünden bir grub köyde sohbet, konuşma ve vaazlarda bulunarak halkı tenvir etmişlerdir. Beraberlerinde götürdükleri dinî, İslâmî, millî eserler ile Turan köyünde bir kütüphane kurulmasını temin etmişlerdir. Turan köyü öğretmenleri, imamı, muhtarı ve topyekûn halkı memnuniyetlerini ifade edecek kelime bulamamışlardır.

Kayseri Y. İslâm Enstitüsü Talebe Cemiyeti kardeş Turan köyü ile irtibatını devam ettirmek niyetindedir.

Sorunuz Söylüelim

HAZIRLAYAN :
Gazi MERT

Suallere cevaplar

● Çanakkale, Bayramiç kazasından Sayın Ramazan EREN: «Peygamberimizin babaannesinin, anneannesinin ve İmâm-ı Âzâm'ın annesinin isimleri nelerdir?»

Siret-i ibni Hişâm adlı arabca eserin 1 inci cildinin 114 üncü sahifesinde ve Neseb-i Kureyş adlı arabca eserin 17 nci sahifesinde Peygamberimizin babaannesinin ismi; Fâtıma binti Amr bin-i Âiz bin-i İmran bin-i Mahzum olarak zikredilmektedir. Yani; Peygamberimizin babası Abdullah'ın Annesinin ismi Fâtımâdır.

Yine Siret-i ibni Hişâm adlı arabca eserin 1 inci cildinin 115 inci sahifesinde Peygamber efendimizin Anneannesinin ismi Berre binti Abdil Uzzâ olarak zikredilmektedir. Neseb-i Kureyş adlı arabca eserin 21 inci sahifesinde ise Berre binti Adiy olarak zikredilmektedir ki Abdil Uzza yerine Adiy olarak bahsedilmesi lakabına binâen olsa gerektir. Her iki eserden de Peygamberimizin annesi Âminenin annesinin isminin Berre olduğunu öğrenmekteyiz ki; doğrusu da; bazılarının iddia ettiği gibi Vehep değil Berre'dir. Vehep erkek isimdir ve Peygamberimizin Annesi Âmine'nin babasının adıdır.

İmâm-ı Âzâm'ın annesinin ismiyse pek çok âlimler tarafından araştırılmış olmasına rağmen bulunamamıştır. Bu arada Mısır ülmesine sorulmuş orada da bulunamadığı cevâbı alınmıştır.

Hoşca kalınız.

● Schweiz (İsviçre) den Sayın Arif ERGÜNAY: «18 ayar altın nişan yüzüğü kullanmanın kusuru var mıdır?»

Altın yüzük-kaç ayar olursa olsun, altını diğer mâdenine gâlip veya altını karışık bulunduğu diğer mâdenine müsâvi olursa kendisine altın hükmü verilir ve her ne sûretle olursa olsun İslâm'a göre erkeklere onu takınmak memnu'dur.

Kadınların ise takınmalarında herhangi bir mahzur yoktur.

Yurt dışında olduğunuz halde Mecmuamızla yakından ilgilendiğiniz için teşekkürler eder, zamanı gelince diğer sorularınızı da cevaplandıracağımızı bildirir, hürmetlerimizi sunarız.

● İstanbul'dan Sayın Hatice BİCAN: «Kendisine hac farz olan bir kadın, kocası Almanyada olduğu için, onun gelmesini beklemeyip, mahremi olan dâmâdı ile Hacca gidip Hac fârizasından kurtulsa bu kadının yaptığı Hac caiz midir?»

Evet câizdir.

● Mercan'dan Sayın Abdullah AYDINLI: «Er-Rahman Sûresindeki (فَأَيُّ الْاِءْرِكَمَا تَكْذِبَانِ) Âyet-i Kerimesinin çok tekrarlanışının hikmeti nedir?»

Bunun hikmetini vaziyet ve icapta aramak lâzımdır.

Esasen Kur'an-ı Kerim'in inzâl olmaya başladığı devirlere göz



atacak olursak, o devrin Arab üslûbunda teker-rürün mevcut bulunduğunu, Arab dili ve üslûbu bakımından tekerrürün lüzumlu ve zarûrî bir keyfiyet olduğunu görürüz. Kur'an-ı Kerim de Arabların ötedenberi alışageldikleri bu üslûbu daha yüksek, daha güzel, daha câzip ve aynı zamanda i'câzına daha lâyük bir şekilde devam ettirmiştir.

Arab dilini kendi dillerine göre mukayese ve muhâkeme eden bazı müsteşrikler, Kur'an-ı Kerimdeki bu tekerrürlerin lüzumsuz ve hatta usandırıcı ve biktirici olduğunu söylemişlerdir. Onların bu tarzdaki düşünceleri Kur'an-ı Kerimin hakikî manasını kavrayamadıkları, bu ilâhî kitâbın yüksek edebî kıymetini yerinde olan bir keyfiyet olduğunu bilemedikleri içindir.

Mekke'de bulunan Kureyş müşriklerinin Hz. Peygambere ve İslâm dînine karşı gösterdikleri mukâvemet, husûmet ve düşmanlıkları ile birlikte Hz. Muhammedin Peygamberliğini inkar etmeleri gibi fena hareketleri mâlumdur. Onların Putperestlik ve şirk hususundaki bu ısrarlarına cevap olarak da Cenabı Allah (C.C.) tarafından lâzım olan tenbih ve vaidlerin ehemmiyyetini yükseltmek, ifade ve hükümlerin kuvvetini artırmak ve ötedenberi Arabların alışageldikleri kendi üsluplarıyla kendilerini âciz bırakmak için o üslubdan daha yüksek, daha cazip, daha güzel bir şekilde söz söylemek için bazı âyetlerin tekrarlanması kadar tabii bir şey olamazdı. Bahsettiğiniz (

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

= Böyle iken Rabbinizin hangi nimetlerini ya-lan sayabilirsiniz!..) Âyet-i Kerimesi Er-Rahman suresinde; (13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; 59; 61; 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77) otuzbir defa teker-rür etmektedir ki; bu, hem Arab dil ve üslûbu bakımından ve hem de Müşriklerin Putperestlik ve şirk hususlarındaki ısrarlarına cevap olarak, Cenabı Hak tarafından lâzım olan tenbih ve vaidlerin ehemmiyyetini yükseltmek, ifade ve hükümlerin kuvvetini artırmak için lüzumlu ve zarûrî bir keyfiyettir.

Hoşça kalınız.

● Konya'dan Sayın Zübeyir ŞEREN : «Bir kimse Hacca gidip — şer-i vech üzere — Haccı tamamlayıp, o haccın sevabını ölmüş bir kimseye bağışlasa, o haccın sevabı o bağışlanan Müslümana ulaşır mı ulaşmaz mı? Lütfen açık-layınız.»

Ulaşır. Zira; Ehli-Sünnet vel-cemaat Mez-hebine göre bir kimsenin amelinin sevabını başkasına vermesi câizdir. Bu cevaz; Namaz, Oruc, Sadaka gibi ibadetlerde olduğu gibi Hac için de müteberdir. Sevap bağışlanan kimse ölü oldu-ğu halde kendine sevap bağışlansa o sevap ona vasil ve o, ondan müteneffi olur.

● Çankırı, Kurşunlu kazası Bayramören Nahiyesinden Sayın Ahmet MELANLIOĞLU : «Eti yenen hayvanların öldüklerinde etini yemenin haram olduğu mâlumdur. Peki; bu hayvanların deri, yün, tiftiklerini satarak elde edil-en para helâl midir?»

Helâldir. Çünkü: İslâm Hukûkuna göre; ya-pağı, kıl, tiftik gibi şeyler cansızdır. Binaena-leyh onları taşıyan hayvanların ölmesiyle ölme-si müsavidir ve yün; tiftiklerini satarak elde edilen para helâldir. Bu hakikat, Fetavâyı Hin-diyye adlı arabca eserin 3 üncü cildinin 115 ve 116 ıncı sahifelerinde şu şekilde zikredilmektedir: «Ölmüş bir hayvanın kılı, kemiği, yünü ve boynuzu ile faydalanmada bir beis yoktur. Bütün bunların satışı câizdir.»

Derilerine gelince; «Dibağlanan her deri temiz olur» Hadis-i Şerifi mücebince ölü hayvanların dibağlanan derileri temizdir. Bundan yalnız insan ve domuz derileri müstesnâdır. İnsan derisi kıymetinden dolayı, domuz derisi de ne-câsetinden (pisliğinden) dolayı dibâğat kabul etmez. Deriler hakkındaki hüküm de Fetevâyı Hindiyeye'nin 3'üncü cildinin 115-116'ıncı sahi-felerinde şu şekilde zikredilmektedir: «...Muhit-ül Serahside ifade edildiğine göre; ölmüş olan yırtıcı hayvanların etlerini satmak câiz olmaz. Yırtıcı hayvanların, eşeklerin ve katırların derilerinden boğazlanmış olanları veya dibağlanmış olan derilerin satışı câizdir. Böyle olmayanlar câiz değildir. Bu, insan ve domuz derisi müstesnâ bütün derilerin boğazlanmakla veya dibağlanmakla temiz oluşu kâidesine göredir. Boğazlanmakla temiz olunca onunla faydalan-mak câiz olur. Binaenaleyh bey'e mahal olur.»

Yukarda bahsettiğimiz dibâğat; Tuzlamak, kireçlemek, kurutmak, topraklamak v.s. gibi derinin çürüyüp kokmasına mâni olacak şey-lerle yapılır. Eti yenen hayvanın dibâğatının ise besmeleyle kesilmesinden ibâret olduğu birçok fıkıh kitaplarımızda mukayyedir.

Münasebetlerimizin devâmını bekler, bütün okuyucularım gibi sizin de diğer sorularınızın sıraya konduğunu ve yeri gelince cevaplandırılacağını bildirir, duâlarınızı beklerim.

● Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknoloji bölümünden Sayın Alparslan ÖZYAZICI : «Ölmüş bir kimsenin zarûret hâlinde otopsi edilmesi İslâm'a göre mahzurlu mudur?»

Auto ve Opsi kelimelerinden meydana gelmiş bir terkip olan ve «Kendini Görme!..» anlamına gelen, bugün için «Bir Ölü'nün içinini açıp organlarının tetkik edilmesi» manasına kullanılan Otopsi; Zarûret hâlinde İslâma göre mahzurlu değildir. Çünkü; İslâm'da; «Zarûretler memnû olan şeyleri mubah kılar» kaidesi vardır ki; bu kâide müstesnâsı olmayan umûmî kaide-lerdendir.

Not : Muhterem Okuyucularımız!.. «Sorunuz Söyliyelim» Sahifesine gösterdiğiniz büyük ve samimî ilgiden dolayı hepimize teşekkür ederiz. Bazı okuyucularımızdan sorulara geç cevap verildiğine dâir def'alarca mektuplar almaktayız. Gönderdiğiniz soruların hepsi, günü gününe cevaplandırılmaktadır. Lâkin mecmuamızın aylık çıkması, buna ayrılan sahifelerin mahdud olması ve elimizde 100'lerce cevaplandırılmış soru bulunması sebebiyle hepsini bir anda neşretme imkânından mahrûmuz. Sorularımızın sırasıyla cevaplandırılacağını bildirir alâkanızın devamını bekler, duâlarınızı istirham ederiz.