

Süleyman Turan

Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/ Türkiye

suleyman.turan@erdogan.edu.tr & <https://orcid.org/0000-0002-3731-2986>

Oksident Dergisi, yeni sayısıyla sizinle buluşmanın gururunu yaşıyor. Dergimizin bu sayısı, üç farklı alandaki üç önemli makale ihtiva etmektedir.

Ahmet Türkan, “Osmanlı Sarayında Bir Dinler Tarihçisi: Max Müller’in Türkiye Ziyaretinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında, Dinler Tarihi’nin kurucusu kabul edilen ve doğru dinleri üzerine çalışmalarıyla tanınan Max Müller’in, 1893 yılında eşi ile birlikte İstanbul ve Bursa’yı ziyareti, Sultan Abdülhamid ile karşılaşması ve bizzat editörlüğünü yaptığı “Doğunun Kutsal Kitapları”nı sultana takdimine değinmektedir. Ayrıca Müller’in İngiltere’ye döndükten sonra İstanbul’da yaşadıklarına ve sultanla ilgili görüşmelerine yer verdiği yazılarına da yer verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ziyaretin, hem Dinler Tarihi hem de oryantalist açıdan önemi ortaya çıkmakta ve Türkan’ın da vurguladığı gibi, Max

The Journal of Oksident is proud to meet you with its new issue. This issue contains three important articles in three different fields.

In his study titled "A Historian of Religions in the Ottoman Palace: An Evaluation of Max Müller's Visit to Turkey," Ahmet Türkan discusses the visit of Max Müller, who is considered the founder of the History of Religions and known for his studies on eastern religions, to Istanbul and Bursa with his wife in 1893. During this trip, Max Müller appeared before Sultan Abdülhamid and presented the "Holy Books of the East," which he edited. This article also includes Müller's writings after returning to the United Kingdom, including his experiences in Istanbul and his meetings with the sultan. For this reason, this visit is important in terms of reflecting the orientalist perspective as well as in terms of the History of Religions. As Türkan emphasized,

Müller'in İstanbul ziyareti ve bu ziyaretin incelenmesi, oryantalist bakışa ve ötekini anlama açısından sahadan alınan verilerin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkatleri çekecektir.

Akın Üstünyer, "Kurtuluş Teolojisi Hareketi Üzerine Bir İnceleme: Latin Amerika Örneği" adlı makalesinde, 1960'lı yıllardan sonra Katolik Hıristiyanlığın hâkim olduğu Latin Amerika'da fakirlerin, acı ve ıstırap çekenlerin, ezilenlerin ve zulüm görenlerin inanç algısından yola çıkılarak oluşturulan "Kurtuluş/Özgürlük Teolojisi" (Liberation Theology) hareketini ele almaktadır. Feminist Teoloji, Siyahi Teoloji ve Engellilik Teolojisi gibi Hıristiyan geleneği içerisinde ortaya çıkan diğer teolojilerle karşılaştırıldığında Kurtuluş Teolojisi, diğerlerinden farklı olarak temel vurguyu anlama üzerine değil, eylem üzerine yapmaktadır. Bundan dolayı, söz konusu teolojinin etkisiyle Hıristiyan çevrelerde yaşanan değişimler yalnızca teorik düzeyde kalmamış birtakım pratik sonuçlar da doğurmuştur. Ayrıca Özgürlük Teolojisi'nin temel vurguları ve sonuçları diğer dinsel gelenekler içerisinde de yankı uyandırmıştır. Bu önemi nedeniyle ki ülkemizde Ali Murat Yel ve Mahmut Aydın gibi akademisyenler, daha önce bu teolojinin farklı yönlerini ele alan bazı makaleler kaleme almışlardır.

Max Müller's visit to Istanbul and the examination of this visit will once again draw attention to the orientalist perspective and how important the data from the field is in understanding the "other."

Akın Üstünyer deals with the Liberation Theology movement in his article titled "A Study on the Liberation Theology Movement: The Case of Latin America." Liberation Theology was created based on the religious perception of the poor, suffering and suffering, oppressed and persecuted in Latin America, where Catholic Christianity dominated after the 1960s.

Compared to other theologies that have emerged within the Christian tradition, such as Feminist Theology, Black Theology, and Disability Theology, Liberation Theology, unlike others, emphasizes action, not understanding. Therefore, the changes experienced in Christian circles under the influence of the theology in question have not only remained at the theoretical level but have also produced some practical results. In addition, the main emphases and results of Liberation Theology influenced other religious traditions. Due to this importance, academics such as Ali Murat Yel and Mahmut Aydın have previously written various articles dealing with different aspects of this theology in our country. In this study,

Üstünyer, bu çalışmada; ortaya çıkışı, Kutsal Kitap temelleri, temel argümanları, geçirdiği aşamalar, oluşan tepkiler ve bugün hangi durumda olduğu gibi çeşitli konular üzerinden Kurtuluş Teolojisi'ne dair merak edilen hususları ele almaktadır.

İman-akıl ilişkisi birçok dini gelenekte tartışılmış ve zaman zaman çeşitli yönleriyle tartışılmaya devam eden önemli konular arasında yer almaktadır. Söz konusu Hıristiyanlık ve özelden Katolik Kilisesi olduğunda Papa II. John Paul tarafından 1998 yılında yayımlanan *Fides et Ratio* adlı doküman, Katolik Kilise geleneğinin iman-akıl ilişkisine yönelik bakış açısını özetlemesi dolayısıyla önemli bir yere sahiptir. "Fides et Ratio Cattolica: Papa II. John Paul ve Sonrası Roma Katolik Kilisesi'nde İman-Akıl İlişkisi" isimli makalede, *Fides et Ratio* adlı genelge bağlamında Katolik Kilisesi'nin iman-akıl ilişkisine yönelik görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Papa II. John Paul, söz konusu genelgede genel olarak akıl ve imanın ulaştığı hakikatlerin birbiriyle çelişmeyeceğini ve bu iki bilgi kaynağının birbirini desteklemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Onun, felsefe ve teoloji arasında doğru ilişki kurulmasına ilişkin çağrısının sonraki dönemde halefi Papa XVI. Benedict ve şu anki Papa, I. Francis tarafından da devam ettirildiği dikkate alındığında, bu

Üstünyer deals with the curious issues about Liberation Theology in the axis of various subjects such as its emergence, the foundations of the Bible, its main arguments, the stages it went through, the reactions, and the current situation.

The relationship between faith and reason is one of the crucial issues that has been discussed in many religious traditions and continues to be discussed from time to time with various aspects. The document named *Fides et Ratio*, published by Pope John Paul II in 1998, has an important place because it summarizes the perspective of the Catholic Church tradition on the relationship between faith and reason. The article titled "Fides et Ratio Catholica: The Relationship of Faith and Reason in the Roman Catholic Church in Pope John Paul II and Later" tried to reveal the Catholic Church's views on the faith-reason relationship in the context of the text called "Fides et Ratio." In the text in question, Pope John Paul II emphasizes that the truths reached by reason and faith, in general, do not contradict each other and that these two sources of information should support each other. His call for establishing a correct relationship between philosophy and theology was continued by his successor Pope Benedict XVI and the current Pope Francis I.

çalışmanın hem iman-akıl ilişkisi konusundaki tartışmalar hem de Katolik Kilisesi'nin modern dönemde attığı adımların daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır.

.....

Dergimizin bu sayısına yazılarıyla katkı sunan araştırmacılarımıza ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ediyoruz.

Yeni sayımızda görüşmek ümidiyle...

Therefore, this study is hoped to contribute significantly to better understanding both the discussions on the faith-reason relationship and the steps taken by the Catholic Church in the modern period.

.....

We would like to thank the scholars who contributed to this issue with their articles and the referees who evaluated them.

Hope to see you in our new issue...