

# Kitap Eleştirisi

Doğan Ergun

## Aşkın Normal Kaosu

Ulrich Beck ve Elisabeth Beck-Gernsheim

Çev. Nafer Ermiş, Imge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2012, 414 sayfa.

## Alman Sosyolojisi ve Bireyselleşme

Almanca bilmediğim için Alman sosyolojisi ile doğrudan ilgili değilim; bu eksikliği, Türkçeye ve Fransızcaya çevrilmiş Alman sosyoloji kitapları ve araştırmalarını, fırsat buldukça, okuyarak-inceleyerek gidermeye çalışıyorum. Bu son aylarda, Nafer Ermiş'in Almancadan Türkçeye çevirdiği iki Alman sosyoloğunun Ulrich Beck ve Elisabeth Beck-Gernsheim'in adı *Aşkın Normal Kaosu* olan kitabını okudum. Aşkı neredeyse bütün boyutlarıyla ve anlamlarıyla açıklamaya girişen bu kitabı okuduktan ve inceledikten sonra kafamda şu soru oluştu: Birey sosyolojisi olabilir mi? Böyle bir soruyu sormaya hakkım olduğunu sanıyorum; çünkü sosyoloji kendine özgü konusunu yani sosyolojinin inceleyebileceği konuları aşağı yukarı 150 yıl

öncesinden başlayarak bulmuştu. Şöyle ki, kendine özgü toplumsal olaylar/toplumsal gerçeklikler vardır ve bu olayların/gerçekliklerin başlıca özelliği şudur: Bu toplumsal olaylar/gerçeklikler, bizatihi toplum olarak toplumların yaşantısının ürünleridirler, sonuçlarıdır. Bu yüzden, her ne kadar birey sosyolojisi olabilir mi diye bir soru sorulsa bile, bireylerin toplumu öncelenediklerini/bireylerin toplumdan önce gelmediklerini, bireylerin kendilerinin her şeyden önce ve aynı zamanda toplumsal bireyler olduklarını unutmamak gerekir; yani bireylerin toplumsal özellikleri bireylerin bireyliklerinden sonra oluşmazlar, kazanılmazlar. Bireylerin insan gizilgüçleri/olanakları sonsuz/sınırsız değildir; bu olanaklar üretim güçlerinin evriminin durumları tarafından çerçevelenmiştir. Başka bir deyişle, toplumsal olaylar o