

SUNUŞ

Akademik Tarih Düşünce Dergisi olarak bu sayımızda, ülkemizde ve dünyada tezahür eden hadiseleri sebep-sonuç illiyeti içerisinde tetkik ve tahkik ederek okuyucularımızın hafızalarını yormadan izah ve tefsir etmeye gayret etmeye özen gösterdik. İnsanlığın içerisinde bulunduğu serencamı ihsas ettirmeye çalıştık. İnşallah faydadan hali olmaz.

Asırlar boyu insanlık çok çile çekti çok hırpalandı, zamanı ve değişimi idrak edemeyenler aldandılar; fakat aldandıklarının farkına bile varmadılar. Mamafih ağır bedeller ödendi. Buna rağmen halen birileri bize zaman tanırken, çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken, pek azımız zaman ile yarıştığına farkındaydı. Ve en çok zaman sıkıntısı çekenler, en iyi zaman öldürenlerdi. Hep bir koşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Ama nafile...

Hal böyleyken zamanı idrak edemeyenler, asrı nasıl idrak edecekti? Kendisine bahşedilen zamanın hakkını veremeyenlerin hesabının zor ve çetin olduğu bilinci ve idraki içerisinde Hz. Mevlâna'nın "*sebepler bilinirse şaşkınlık zail olur*" sözünden hareketle nerede neden tökezledik, hangi büyük hatalara duçar olduk bunun muhakeme, muhasebe ve mukayesesinin iyi bir şekilde yapıldığında, tüm insanlığın ufkunun ve önünün açılacağı da muhakkaktır.

Yoksa bir kayalık arazinin üzerine yemyeşil bir örtü serip "*burası verimli bir topraktır!*" diyemeyiz.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu buhranın hiç tereddütsüz en büyük sebebi, nüfus, enerji, nükleer silah ve askeri gücü elinde bulunduran büyük devletlerin, dünyadaki sair milletler ve devletler üzerinde güç ve hakimiyet kurma istek ve arzularından ibarettir.

Yaşadığımız yüzyılda Türkiye'yi ve Türk milletini sadece güçlü ülkelerin bölgedeki siyasi, iktisadi ve askeri hamleleri ya da Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan meseleleri bir tehdit unsuru oluşturmuyor aynı zamanda küresel değerler olarak takdim edilen bir dizi kültür unsurları da geleceğimiz açısından büyük tehditler içermektedir.

Millet ve ülke olarak hem güçlü ülkelerin bölgedeki siyasi, iktisadi ve askeri hamlelerini hem de küresel değerler olarak takdim edilen bir dizi kültür unsurlarını def edebilmek için ülkemizde her alanda daha etkin bir kalkınma hamlesinin başlayabilmesi bu ülkede yaşayan herkesin, **ortak iş yapma, ortak düşünebilme** ve **ortak idealler** etrafında birleşebilme yetenek ve kabiliyetimizi ortaya koyma iradesine bağlı olacaktır. Bu irade de Türk milletinde mevcuttur. Bunun en müşahhas örneği Osmanlı Cihan Devletidir. Osmanlı; insanlığın gurur kaynağı, Türk milletinin mefâhıridir. Bu tespitten muradım, kendimize bir üstünlük atfetmek değil tam tersine biz nasıl ki bir zamanlar hep beraber omuz omuza vererek dünyanın en büyük ve en güçlü devleti olan Osmanlı Cihan Devleti'ni inşa etmiş ve yaşatmış isek bugünde bunu başarabileceğimizdir. Hem de öyle bir devlet ki insanlığın sığındığı en son asude liman. İnsana olan saygı ve hoş görüşüyle, adaletiyle, sarsılmaz imanlarıyla nizam-ı âleme adanmışlık... Peki, onların torunları olan bizlere bugün ne oldu? Öyle ya ne oldu da birbirimize düştük, ecdadımızı, vatanımızı tanımaz olduk. İslâm'la şereflenen bir millet olarak neden İslâm'ın hak ölçüsünden ayrıldık. Gelin bunları birbirimize soralım ve cevabını bulmaya çalışalım.

Töremiz, hiçbir zaman en yüce gayeleri en adi çıkarlara feda etmemeyi emreder.

Ve bir kıssa;

Nasreddin Hoca'nın kadıyla işi varmış, davayı kazanmak için sağa sola sormuş "O kadı rüşvet yer!" demişler. Hoca da gidip bir çömlek almış, yarısına kadar çamur doldurmuş, üstüne de bal! Kadı, davaya bakarken mübaşirden işareti almış, Hocanın bal çömleği önünde duruyor. Kadı da gereğini yapmış, Hoca memnun... Akşam, mübaşir kapıyı çalmış: "Kadı efendinin selamı var, kararda bozukluk varmış, göndersin, düzeltelim diyor." Hoca mübaşiri terslemiş: "Bozukluk kararda değil çömlekte! Selam söyle!"

Kıymetli okurlar, konular yoğun yolumuz uzun.. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak mutluluk verici. Yeni bir sayıda bana düşüncelerimi sunmak fırsatı veren Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi yönetimine ve uzun uğraşlar sonucu vücuda gelen böyle bir sayıda emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarak sizleri saygı ile selamlarım.

Hacı Haldun Şahin

Osmanlı Arşivi Uzmanı