

## Yeni Sayıda...

Mülkiye Dergisi, yarım asrı geçen yayın serüveninin izinde, sosyal bilimler alanına 2022 yılının ilk sayısı ile katkı sunmaya devam ediyor. Topluma dayatılan sorunları farklı eksenlerde ele alan makaleler, bu sayının genel çerçevesini oluşturmaktadır. Böylece, sosyal bilimlerin disiplinler arası ilişkilerden bağımsız düşünülmemeyeceği gerçeğini bir kez daha okurlarına sunmayı amaçlamaktadır.

Dergimizde ilk olarak, Evrim Yılmaz'ın kaleme aldığı "Yeni Emperyalizm ve Salgın Hastalıklar" makalesi, iki yılı aşkın süredir tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs gibi salgın hastalıkların ortaya çıkış ve yayılma sürecini endüstriyel üretim perspektifinden ele alıyor ve çokuluslu şirketlerin kâr hırsıyla hareket etmelerinin yarattığı ekolojik yıkımları gözler önüne seriyor.

Ezgi Turmuş Binici'nin "Küresel Kapitalizmle Bütünleşme Sürecinde Arjantin'de Köylülük: Sorunlar ve Örgütlenmeler" başlıklı makalesi yer alıyor. Yazar, kırsal alanların hâlihazırda yaşadığı sorunların küresel kapitalizmin kıskaçına girme sürecinde Arjantin'de yaşanan köylü örgütlenmelerini ve mücadele süreçlerini anlatarak, diğer çevre ülkelere de örnek teşkil ettiğini gösteriyor.

"Toprağa Dönüşçüler: Türkiye Özelinde Bir Saha Araştırması" makalesiyle Sabriye Ak Kuran ve Hikmet Kuran, köyden kente göçün, son yirmi yıldır kentlerden kırsal alanlara doğru, tersine göç olarak yaşandığını, toprağa dönüş hareketi temelinde ne anlam ifade ettiğini, ekonomik, kültürel, ekolojik ve politik sebeplerini irdeleyerek Türkiye'de 'toprağa dönüşçüler'le yaptıkları mülakatlar sonucunda bir profil çıkarmayı ve ilerleyen yıllarda sıklıkla karşılaşacağımız bu insanları bizlere tanıdık kılmayı amaçlıyorlar.

"Şüphencilik, Düzenleme, Uzlaş: Batı Muhafazakâr Düşüncesinde Çevresel Meselelere Yaklaşımlar ve Eko-Muhafazakârlığın Görünümleri" makalesiyle Önder Güneş, çevresel kaygılara yönelik şüpheli ve reddiyeci muhafazakâr tutuma karşı tepki koyan eko-muhafazakâr görüşe odaklanıyor. Güneş, eko-muhafazakârlığın düşünsel arka planını çözümlenmeye çalışmanın yanı sıra ekolojik sorunlar karşısındaki tutumlarını da tartışıyor. Yazar ayrıca, muhafazakârların şüpheli/reddiyeci tutumunu ve sonrasında uzlaşya giden sürecin toplumsal, ekonomik ve politik arka planını da ele alıyor.

"Sosyal Bilimlerde Yeni Açılımlar: Yeni Materyalizm ve Minör Bilim" başlıklı makalesiyle Özlem Avcı Aksoy, sosyal bilim alanlarının dinamik ve değişken yapısının metodolojik olarak da yeni yaklaşımlara gebe olduğunu geleneksel yaklaşımları eleştirerek yeni metodolojik yaklaşımları tartışmaya açıyor. Bu yönüyle makale, maddeyi ve maddeye yaklaşımı yeniden tanımlayan 'yeni materyalizm' kavramını ve 'minör bilim' anlayışına yeni metodolojik perspektiften bakılması gerektiğinin altını çiziyor.

Mehmet Münip Babur ve Nadir Suğur'un "Türkiye'de Düşünce Kuruluşları: Politik Bilginin Çeşitliliği, İmkânı ve Sınırlılıkları" makalelerinde, 1990'lı yıllardan itibaren sayıları hızla artan ve önemli bir aktör haline gelen düşünce kuruluşlarının küresel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarındaki etkisinin yadsınamaz olduğunu belirtiyorlar. Babur ve Suğur, Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının bilgi üretim alanındaki etkinliğinden ve ürettikleri bilgilerin çeşitliliğinden bahsederek politik alanın inşasındaki rollerine odaklanıyorlar. Bu doğrultuda yazarlar, çeşitli düşünce kuruluşlarının internet sitelerinden, raporlarından edindiği bilgilerle içerik analizi yapmış ve temsilcileriyle de mülakatlar gerçekleştirmişlerdir.

Emre Taşkıran "Gri Bölgede Demokratikleşme ve Hükümet Sistemleri: Demokratik Konsolidasyon ve Siyasal İstikrarın Rolü" başlıklı makalesinde, kurumlar ve demokratikleşme ilişkisini "Yeni Kurumsalcılık" yaklaşımı üzerinden parlamenter ve başkanlık sistemleri çerçevesinde tartışmaya sunuyor. Siyasal rejimlerin hibrid hale geldiği "gri bölge"lerdeki kategorilerin, hükümet sistemlerinde de var olabileceği öneriler sunuyor.

Nermin Kılıç Akoğlan "Türkiye'de 1950'li Yıllarda Tüketim Kültürünün Gelişiminin Politik Bağlamları Üzerine Bir Okuma" başlıklı makalesinde, II. Dünya Savaşı sonrasında kapitalist üretim gelişmeleriyle tüm dünyaya yayılan tüketim kültürünü odağına alıyor ve 1950'li yıllarla birlikte Türkiye'de gelişen tüketim kültürünün modernleşme, kalkınma gibi politik bağlamlara yoğunlaşarak açıklanabileceğini savlıyor. Bu doğrultuda, arka planına tüketim kültürünün dünyadaki tarihsel gelişimini alan yazar, tüketim kültürünün Türkiye'deki tarihini anlatıyor ve 1950'li yıllarda tüketim kültürünün Türkiye'de nasıl sonuçlar doğurduğu üzerine odaklanıyor.

Yunus Can Polat "Olağanüstü Halin Teolojik-Politik Soy Kütüğü ve Bir OHAL Cumhuriyeti Olarak İsrail" başlıklı makalesinde, 'olağanüstü hâl'i kavramsal düzlemde irdeleyerek kavramın hangi amaçla kullanıldığını anlatıyor ve modern devletin meşruiyetini yeniden üretebilmesindeki önemli fonksiyonuna vurgu yapıyor. Polat, İsrail devletinin OHAL'i nasıl ve hangi amaçlarla kullandığını makalesinde açıklıyor.

"Halkçılık İlkesinin Bedene Yansıması: Türkiye'de Ulus İnşası ve Kıyafet Meselesi" makalesinde Mustafa Doğanoglu, bedeni fiziksel bir varlık olmanın ötesine taşıyarak onun toplumsal, politik ve sınıfsal yanlarına dikkat çekiyor. Bedenin nasıl giyindiği ile ulusal kimliğin ilişkisine dikkat çeken Doğanoglu, Türkiye'de ulus inşasının kılık-kıyafet üzerinden nasıl okunabileceğini de okurlarımıza sunuyor.

Dergimizin yorum kısmında ise önemli bir sosyal politika aracı olan asgari ücreti ele alan Aziz Çelik'in yazısı bulunmaktadır. Çelik, asgari ücret tuzağını sayısal verilerle açıklarken, asgari ücretin genel ücret düzeyine yaklaşmasının

yarattığı ve yaratacağı sonuçları gözler önüne sererek buna karşı “ne yapılmalı?” yı anlatıyor.

Dergimizde bu sayıda iki tane kitap incelemesi bulunuyor. İlki, İbrahim Özmen’in Zygmunt Bauman ve Carlo Bordoni’nin kaleme aldığı “Kriz Hali ve Devlet” kitabı üzerine olan incelemesidir. Özmen, 2008 krizinin etkilerine dair saptamaların eserde farklı iz düşümlerle ele alındığını belirtiyor. Elifcan Duygun’un yazısı ise dergideki ikinci kitap inceleme yazısıdır. Duygun, Loic J. Wacquant’ın Ruh ve Beden Acemi Bir Boksörün Defterleri eserini merceğine alıyor ve kitabı genel olarak ‘dıştan içe bir yolculuk’ olarak tanımlıyor.

Dergimizin In Memoriam kısmında ise yakın zamanda yitirdiğimiz hocamız Tuncer Bulutay’ı anıyoruz. 12 Eylül karanlığının akademiye vurduğu darbeyle özdeşleşen meşhur sarı zarflarının ilk muhatabı, iktisat bilimine ömrünü adanmış, futbolu adeta Galeano titizliğinde yorumlayan, Mülkiyeli olduğu kadar Trabzonsporlu olan, hocaların hocası Tuncer Bulutay’ı 7 Aralık 2021’de sonsuzluğa uğurladık. Bu sayımızda, Mülkiye İktisat bölümünün, hocamızın dostlarıyla ve öğrencileriyle SBF Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleştirdiği anma törenindeki konuşmalara yer veriyoruz. Anma konuşmalarını deşifre eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Hocamızı bir kez daha saygıyla ve özlemlerle anıyoruz.

Dergimizin bu sayısında ayrıca 2023 yılında çıkaracağımız iki sayı için çağrı metinleri de yer alıyor. Mülkiye Dergisinin yeni editöryel ekibi olarak, 2023 Mart sayısını “Feminist Politika: Eşit Yaşam ve Eşit Vatandaşlık Hakkı” temasına ayıracak ve ayrıca, Cumhuriyet’in 100. yılına binaen hazırlanacak “Cumhuriyet Özel Sayısı”nı Ekim 2023’te siz okurlarımıza sunacağız. Katkılarınız bizleri mutlu edecektir.

Mülkiye Dergisinin bu sayısının yayına hazırlanmasında şüphesiz, teşekkürlerin az kalacağı bir ekip var. Editöryel ekibimize, Derginin dizgisini yapan Erkan Muniroğlu’na ve Cem Akın’a, Yayın Kurulu üyelerine, yazılarıyla sayıyı çıkarmamızı sağlayan yazarlara ve makaleleri değerlendiren hakemlere Mülkiye Dergisi adına teşekkürü bir borç biliriz.

Yeni sayıda görüşmek ümidiyle...

Gülçin Özge Tan

Nuray Şahin

Emel Memiş