

Değerli bilim insanları, kıymetli okuyucularımız, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*'nin yeni bir sayısı ile daha sizleri selamlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Dergimizin bu sayısı da önceki sayılarımız gibi Hz. Ali, Alevilik, Bektaşilik, Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli'yi merkeze alan birbirinden kıymetli çalışmalardan oluşmaktadır. Bu sayımızda edebiyat, tarih, sanat tarihi ve ilahiyat konulu makaleler yer almaktadır. Dergimizin yılda dört sayı çıkarıyor olmasının saha çalışmaları için olumlu bir özellik olduğunu ifade ederken bu durumun dergicilik faaliyeti açısından bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdiğini söylemek durumundayız. Sınırlı kadromuzla daha sayının biri biter bitmez diğerinin hazırlıklarına başlıyoruz. Dergiyle ilgili bütün işlemleri internet üzerinden gerçekleştirdiğimizden, elde olmayan sebeplerle zaman zaman sistemde yaşanan olumsuzluklar dergi, yazar ve hakem trafiğinde bazı gecikmelere sebebiyet veriyor. Ancak bu sıkıntılarımızı Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin ilgi ve destekleriyle mümkün olan en kısa sürede aşmaya çalışıyoruz. Dergimizle aynı muhtevada başka yayınlar olmasına ve netice itibarıyla konu ve araştırmacılar bakımından sınırlı bir alanda yayınlar yapmaya çalışmamıza rağmen yazı başvurularında herhangi bir eksilme olmaması dolayısıyla saha çalışmaları ve çalışanları için önemli bir yayın organı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile kıymetli yazılarınıza talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bu sayımız aynı zamanda içerisinde Kerbelâ hadiselerinin yıldönümü olan aşure gününü bulandıran Muharrem Ayı'na denk gelmiştir. Milâdî 680 yılında Kerbelâ'da gerçekleşen İslâm ve insanlık tarihinin en korkunç, en hazine ve etkisi en uzun süren olaylarından birisi olan bu elim hadisede Hz. Muhammed'in gözbebeği torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın evladı, on iki imamın üçüncüsü, Ehl-i Beyt'in beşincisi olan Hz. Hüseyin, aile fertleri ve arkadaşları feci bir şekilde şehit edilmişlerdir. Kerbelâ'da yaşananlar, bu elim hadisenin yaşandığı ilk günden bugüne değin insanlığın vicdanında onulmaz bir yara oluşturmuştur. İslâm dünyasında Hz. Hüseyin'e duyulan muhabbet günden güne artarak bugüne kadar gelmiştir. Ehl-i Beyt sevgisi İslâm tasavvufunda ve Türk edebiyatında da ayrı bir anlam ve önemle ele alınmıştır. Bu terennümler Hz. Muhammed'e karşı duyulan aşktan ilhamını alan ehl-i beyt muhabbetinin asırlar boyunca bu topraklarda ne derece önemsendiğinin bir göstergesidir. Biz de bu hadiseyi ve burada şehit edilen ehl-i beyti Mevlevî şair Tevhîde Hanım'ın mısralarıyla analım:

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkıyâ  
Hem Hüseyin oldu susuzlukdan şehid-i Kerbelâ  
Ummasıın Yezîd şefâ'at etmez Muhammed Mustafâ  
Hem su vermez havz-ı kevserden Aliyyü'l-Murtazâ  
Nûr-ı Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler

Kanlı pîrezeni gelince mahşerin meydânına  
Ehl-i mahşer hayrân kalır Fâtıma efgânına  
Ne iz ile varacak bilmem Hakk'ın dîvânına  
Yâ İlâhî koyma Şimr-i mel'ûnu cinânına  
Nûr-ı Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler

Zaman zaman Müslüman topluluklar arasında ayrılıklara zemin kılınan Kerbelâ'da yaşanan bu hadiselerden tüm Müslümanlar gibi Türk milleti olarak bizler de dersler çıkarmalıyız. Yeni fitnelere fırsat vermemeli ve bozguncuların tüm gayretlerine, birbirimizi daha fazla severek cevap vermeliyiz. Muharrem ayı ve aşure gününün devlet ve milletimizin birlik ve dirliğine; insanlık âleminin barış ve huzuruna vesile olması en büyük temennimizdir.

**Editör Kurulu**