

استاد ESTAD

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

[Journal Of Old Turkish Literature Researches]

Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Armağanı

E-ISSN: 2651-3013

Cilt: 5 Sayı: 3 Aralık 2022

ss. 890-891

PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU HOCAM

Bilge KAYA YİĞİT*

Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hocamızı doktora başlamadan önce Millî Kütüphane'de tanıdım. O zamanlar Kütüphanenin İbni Sina Salonu, yalnızca eski harfli metin çalışanlar için tahsis edilmişti. Salona genelde az sayıda araştırmacı gelirdi. Hocamız, yüksek lisans tezimi hazırlarken bir münşeet metnini okuma hususunda bana yardımcı olmuştu.

Daha sonra 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doktora tahsili yapmaya başladığımda kendisinden kütüphaneler ve arşivcilik hakkında ders almıştık. Dersleri genel olarak sohbet havasında geçer, bazen fıkralar, anekdotlar anlatırdı. Ayrıca ders saatlerinde bisküvi, çay, kahve ikramı eksik olmazdı.

Doktora ders döneminden sonra, şu anda Antalya'da öğretim üyesi olan Şevkiye Kazan Nas arkadaşımınla birlikte tezimizi Abdulkerim Hocamızla çalışmaya başlayınca bize hem hocalık hem ağabeylik yapmıştı. Araştırma

* Doç. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

yapmak için İstanbul'a gittiğimizde de bize telefonla rehberlik etmişti ve neredeyse bütün İstanbul'u onun tavsiyeleriyle gezmiş dolaşmıştık.

Avukat eşi Gülnur Hanım'la bizi evlerinde ağırlar, yöresel yemekler yaparlardı. İkramlar eşliğinde hem ders çalışır hem sohbet ederdik.

Çalışmanın mekânı olmaz, her yerde çalışılır derdi. Okuldaki odasında, hastane kantininde, bazen Beşevler Otelcilik Turizm Meslek Okulu'nda (şu an binası yıkıldı) veya matbaa bürosunda çalışırdık.

Hocamız eski Türk edebiyatı yanında halk kültürüne, halk edebiyatına da vâkıftı. Son zamanlarında kitap yayınlama faaliyetlerine yoğunlaşmıştı.

Abdulkerim Hocamızı en son, Burdur'da sempozyumda, Kasım 2005'te görmüştüm. Sempozyum süresince birlikte vakit geçirmiş sonra diğer hocalarla birlikte Ankara'ya dönmüştük.

2 Şubat 2006 tarihinde ebedî âleme irtihâl ettiğini öğrendikten sonra Ülkü Özsoy Hanım ile eşi, Şevkiye Kazan arkadaşım ve ben hep birlikte son görevimizi yapmak üzere İstanbul'a gittik. Hocamızı Karacaahmet Mezarlığına, anne ve babasının yanına bırakıp döndük.

Allah katında cömert bir cahil, cimri bir âlimden daha üstünmüş. Hocamız hem ilim sahibi hem cömert bir insandı.

Allah mağfîret eylesin, mekânı cennet olsun...