

Takdim

Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın Aziz Hatrasına

İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dergisi Mızânü'l-Hakk'ın bu sayısını 25 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen elim bir trafik kazasında Hakk'a uğurladığımız Dekanımız Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın aziz hatrasına atfettik. Sıddık Hocamız, her yıl mutad olarak bir fakültenin ev sahipliğinde düzenlenen İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar toplantısının 2022 Ordu programına üniversitemizi temsilen iştirak ettiği sırada *rahmeti Rahman'a kavuştu*.

Dergimizin bu sayısında onun yazılarını okumak yerine sayıyı atfetmenin derin hüznünü yaşıyorum. Bu sayı vesilesiyle hocamızı anmayı, ondan söz etmeyi, vefa duygumuzun bir ifadesi olarak hocamız hakkında birkaç kelimem söylemek için yazıyorum.

Bizim tanışıklığımız oldukça eski yıllara dayanır. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak Sıddık Korkmaz hocamız ile yakın bir zamanda başlamıştık. O günden itibaren aramızda bir hukuk oluştu. Onun zihnimde kalan en önemli yanı; okumayı-yazmayı sevmesi, yurt içi ve dışında bilimsel toplantılara katılmayı ilke edinmesidir. Yoğun çalışma temposu nedeniyle gezmeye vakit bulamadığından genelde odasında kitapları ile baş başa kalmayı yeğledi. Odalarımızın aynı katta olması dolayısıyla birbirimizi ziyaretlerimiz ve bunlar esnasında yaptığımız müzakereler bugün bile tazeliğini koruyan değerli hatıralardır.

Rektör olarak İKÇÜ İslami İlimler Fakültesine Dekan ve Mezhepler Tarihi hocasına olan ihtiyacı birleştirip Sıddık Hoca'yı üniversitemize davet ettim. Telefon ile ulaştığımda kendisi Azerbaycan'da bulunuyordu. Sonuçta davetimi kabul edip fakültemizde göreve başladı. Uzun süre burada da birlikte görev yaptık. Onun ilme olan merakı, ciddiyeti, farklı konuları bilimsel açıdan değerlendirmedeki mahareti hep dikkatimi çekmiştir. Sıddık Hoca'nın uzunca bir zamandır hayata geçirmek istediği bir hafızlık projesi vardı. Geldiği günden itibaren onu hayata geçirmek için neredeyse her akşam kafa yorardık. İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı çeşitli nedenlerle faaliyete geçiremediğimizden projeyi tam olarak başlatamadık. Bu duruma rağmen "mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır" (Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebir, Riyad 1415/1994, VI, 185) hadisinin ifade ettiği üzere hoca, vefatında o yolda bulunuyordu. İş adamlarından bir grubun talebi üzerine haftada bir yaptığımız sohbetler de uzunca bir süredir devam etmekteydi. Bunlar ve burada yazamadığım birçok faaliyet inşallah onun hayır hanesine yazılacaktır.

Benim için Sıddık Korkmaz, neredeyse her akşamın bir-iki saatini birlikte geçirdiğimiz, İslami İlimler Fakültesinin geleceğini, Müslümanların ahvalini, dini-dünyayı konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz iyi bir dosttu. Fakültemize de önemli hizmetlerde bulundu. Bu sayıda onu tanıtan hayatı ve ilmi çalışmaları ile ilgili yazılara yer veriliyor. Onunla ilgili söylenebilecek çok şey var ancak bu konuları burada ayrıntılarıyla okuyacağınızdan detaylarını ilerideki sayfalara havale ediyorum. Ben hocayı ebedi aleme yolcu ettiğimiz o güne ilişkin bazı hususları ifade etmek istiyorum;

Vefat haberini aldığımızda ailesine haberi verme görevini yerine getirmemiz hayatımızın en zor anlarından birisidir. Gerçekten bir taraftan derin üzüntünün verdiği güçsüzlük diğer taraftan haberi ailesine ulaştırmanın ağır yükünü taşımamanın zorluğunu hissettik. Eşim ile birlikte Fakültemizden Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ ve eşi, Üniversite Genel Sekreteri Nuretdin MEMUR ile Tıp Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Fatih Esat TOPAL'ı da davet ederek bu üzücü haberi birlikte verdik. Zaman ilerleyince insanı bir tepki olarak dinmeyen gözyaşları arasında son dünyevi görevlerimizi ifa etmek üzere ailesi ile gerekli görüşmeleri yaptık. Bu arada YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR ile Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ Sıddık Hocamızın eşine taziyelerini ilettiler. Aile tarafından Aksaray'a defin kararı alındı. Ordu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali AKDOĞAN'ın yakın ilgisi ile teçhiz işlemleri yapıp cenaze ertesi gün Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesinde şahsımın kıldırıldığı ikindi namazını takiben Sıddık Hocamız, babasının bulunduğu Ervah Kabristanlığına

defnedildi. Cenazesinde Aksaray eşrafı yanında birçok şehirden gelen kalabalık bir cemaat vardı. Cenaze merasimi sırasında yapmış olduğum konuşma metnini sizlerle paylaşıyorum:

“Değerli kardeşlerim,

Şu anda Aksaray’ımızın yetiştirdiği değerli bir bilim adamına son görevimizi yapmak, kendisini Hakk’a uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ile arkadaşlığımız 1995 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladığından itibaren kesintisiz şekilde devam etmekteydi. 2019 yılında İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevine davetimize icabet etmesiyle birlikteliğimiz daha özel bir hale geldi. Her yıl mutak olarak yapılan ve bu yıl Ordu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar toplantısına katılmak üzere gittiği Ordu’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Emir O’nun, hüküm O’nun, takdir O’nun, O’na aidiz ve O’na döneceğiz, takdir ettiği kadar ömrümüz var, takdire tedbir kâr etmiyor! Biz “elest bezmi”ndeki sözleşme ile zaten O’na teslim olmuşuz. Dolayısıyla o da takdire boyun eğdi ve Rabbine kavuşmak üzere yola çıktı. Hz. Peygamber (s.a.s.), “ilim için yola çıkan dönünceye kadar Allah yolundadır” (Tirmizî, “Fazlu’l-ilm”, 2) buyurur ve Allah yolunda ölen de şehid hükmündedir, biz Sıddık hocamızın bu paye ile Rabbine kavuştuğuna inanıyoruz. Çünkü ülkemizin yetiştirdiği değerli bir bilim adamı olarak hep ilim yolunda oldu, alanına değerli katkılar sağladı, öğrenciler yetiştirdi, eserler yayımladı, bulunduğu yerde bilimsel konuları tartıştı ve ömrü de yine ilim uğruna gittiği ve İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinin amaçlarını daha verimli şekilde gerçekleştirebilmelerinin önünü açacak görüşmelerde nihayete erdi.

Dostlar! İnsan olarak bizim hayatımızın iki gerçeği var:

Birincisi bu dünyanın fani olduğu ve can taşıyan bütün varlıkların ölümü tadacağı gerçeği! Kim olursak olalım ölüm ile bir gün mutlaka yüzleşeceğiz. Önemli olan ölüm değil nasıl öldüğümüz ve geride ne bıraktığımız! Çünkü yaşadığımız gibi öleceğiz ve geride bıraktıklarımız ile anılacağız!

İkinci gerçeklik de ölümün bir yok oluş değil bizi yoktan var eden Yüce Rabbimize kavuşma anı, ölümün de onun giriş kapısı oluşudur.

Bu iki gerçekliği de dikkate alarak şunu söylemek isterim ki bu dünyadan giderken eli boş gitmemek, yaratılış gayesine uygun hareket edip Rabbimizin huzuruna alınımız açık şekilde varabilmek, insanlar için faydalı işlere imza atabilmek, hoş bir sada bırakabilmektir. Ben değerli kardeşim Sıddık Korkmaz’ın arkasında üç şey bıraktığını söylemek isterim:

Birincisi, itibar bıraktı. Ülkemizin muhtelif şehirlerinden cenazesine gelen birçok insan, okunan dualar, hatimler, binlerce taziyeler bunun şahididir.

İkincisi, alanı ile ilgili değerli eserler bıraktı. Bu çalışmalarının Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadis-i şeriflerinde ifade buyurduğu üzere “sadaka-i cariye” olarak amel defterinin açık kalmasını sağlayacak şekilde olduğuna inanıyorum.

Üçüncüsü, temiz bir aile bıraktı. Eşine vefat haberini vermeye gittiğimizde, Çiğli Gençlik Merkezi’nde insanımızın sorunları ile meşgul bulunuyordu. Ümmete hizmetkâr olacak üç evlat bıraktı. Kendilerine sabr-ı cemil ve hayırlı, bereketli, istikamet üzere bir ömür diliyorum.

Bu vesile ile Sıddık Korkmaz kardeşim�e tekrar rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah taksiratını affetsin.”

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Izmir Kâtip Celebi Üniversitesi Rektörü