

EDITÖRÜN ÖNSÖZÜ

Kıymetli “Avrasya Dosyası” okuyucuları,

Sizlere bilgi dolu, ufuk açıcı bir Avrasya Dosyası daha sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin jeostratejik yapısının bizlere sunduğu büyük fırsatlara karşılık, bizden çekinenlerin yaşadığı korkuyla yaptıklarını akıllı olan herkes görmektedir. Türk Milletine karşı olan nefret ve korku, ülkemizi çepçevre kuşatma çabası içine giren bazı mihraklara apayrı ders niteliğinde olaylarla, adeta “bunu yapmazsanız hakkınızda daha hayırlı olur” dercesine tek tek gündeme oturmaktadır.

Ukrayna- Rusya Savaşı, ülkemizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. NATO içinde bizim gibi Rusya Federasyonu’yla diyalog kurabilen, sözünü dinleten başka bir ülke yok. Parya durumuna düşmüş Fransa ve onun başkanı Bay Emmanuel Macron, defalarca Rusya Başkanı Bay Vladimir Putin tarafından aşağılanmıştır. Birleşik Krallık Başbakanı Bay Rishi Sunak, kendi ülke tarihlerine bakmadan, Rusya’yı parya ülke olmakla ve işgalci ülke olmakla suçlamıştır. ABD savunma sanayi ise sattığı silahlardan kazandığı dolarların mutluluğu içindedir.

Savaşın getirdiği acıları her zaman fakir ülkeler çekmiştir. Rusya ve Ukrayna gibi dünyanın tahıl ambarı durumundaki iki ülkenin ambarlarında çürüme ihtimali olan gıda maddeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin çabaları sayesinde fakirlerin ekmeğine dönüşmüştür. Bundan hiç memnun olmayan, elindeki buğdayı veya unu daha pahalıya satma planları yapan bazı ülkeler tabii ki bundan memnun kalmamışlardır. Harp esirlerinin takası bile, tarafların güvenli liman olarak gördükleri ülkemizde gerçekleştirilmiştir.

Bu sayımızda Rusya’da yaşayan Türklerle ilgili, Azerbaycan Türkü bir hocamızın yazdığı makale, soydaşlarımızın, atalarımızın durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Ne zorluklarla Türklerin nerelerde Ruslara karşı savaştıkları, direndikleri ve direnmeye devam ettikleri gerçeğini incelememiz ve onlarla olan sosyal-kültürel bağlarımızı geliştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.

Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın ardında yatan temel nedenlerden olan Kuşak Yol İnişiyatifi’nin engellenmesi çabalarına rağmen, yolun devam ettiği görülmektedir. Bu yol Türkiye üzerinden Avrupa’ya erişmektedir. Böylece Türkiye’nin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilir lojistik kavramıyla, gezegenimizin kaynaklarını kullanırken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğunu bir kere daha görmekteyiz. Gıda üretiminde kendine yeter bir ülke olarak, dışarıya bağımlılığımızın sorgulandığı yazımızda, ülkemizin tarım ve gıda ihracatında tükettiğinden ne kadar fazlasını üretebildiğini ve ihracat fazlasını görebildiğimiz çalışma da dergimizin bu sayısında yer almaktadır.

Önümüzde dijital yaşamın getirdiği kolaylıklar ve geleceğin şekillendiği bir dönem bulunmaktadır. Bankacılık kısmını irdelediğimiz makalemiz bizlere gelecek hakkında yeni ipuçları sunmaktadır. Süratle bu kolaylıkları özümseyerek, çağdaş ülkeler seviyesini aşma gayretimize devam edeceğiz. Tükettiğinden çoğunu üreten, ürünlerine katma değer eklemesini bilen ve rakip ülkeleri savunma sanayiinde olduğu gibi geride bırakan başarılar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

2023 yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesi dileğiyle...

Dr. Ömer MURAT & Dr.Tuğçenur EKİNCİ FURTANA