

EDİTÖRDEN

Nice 100 Yıllara...

Cumhuriyeti'mizin 100. yılı içindeyiz. "Türk modernleşmesi" olarak literatürde yoğunlukla tartışılmış ve tartışılmakta olan ancak bundan daha önemlisi tarihsel anlamda çeşitli şekillerde mücadelesi verilmiş ve başarıya ulaşmış bir kırılmanın adıdır Cumhuriyet. Basit bir "gündelik yaşam" değişikliği değildir Cumhuriyet; zamanlara ve mekânlara geri dönüşsüz olarak sirayet eden ve onları tanımlayan bir tavrın adıdır. Cumhuriyet her şeyden önce özneyi, mekânı, zamanı, kültürü, eşyayı ve tabiatını alımlama ve tanımlama ile ilgilidir. O yüzden bir toplumun kaderini değiştirmiştir ve yine o yüzden aşılmazdır. Cumhuriyet'i aşılmaz kılan, içinde barındırdığı ontolojik gerçekliktir. Bu en yalın deyişle bir şuur meselesidir. Aksi daima, her şeyden önce etimolojik kökeninden yani *publica*'dan bir uzaklaşma, geriye dönüştür. Mustafa Kemal Atatürk konuya dair 27 Ekim 1922 tarihli Bursa konuşmasında şunları söyler:

Bir milletin maruz-ı felaket [felaketle karşı karşıya] olması demek, o milletin hasta, mariz olması demektir. Binaenaleyh, halas [kurtuluş], heyet-i içtimaiyedeki [toplumdaki] marazı teşrih ve tedavi etmekle elde edilir. Marazın tedavisi ilmi ve fenni bir tarzda olursa şifabahş [iyileştirici] olur. Yoksa bilakis maraz müzmin [kronik] olur ve gayr-i kabil-i tedavi [tedavi edilemez] bir hale gelir. Bir heyet-i içtimaiyenin marazı ne olabilir? ... Milleti millet yapan, terakki ve tefeyyüz ettiren [ilerleyen] kuvvetler vardır: Fikir kuvvetleri ve içtimai [toplumsal] kuvvetler. Fikirler, manasız, mantıksız, safsatalarla mali olursa, o fikirler marizdir. Kezalik hayat-ı içtimaiye akıl ve mantıktan ari, bifaide, muzur ve birtakım akideler ve an'anelerle meşbu [dolu] olursa, mefluç olur [felç olur].

Evvela fikir ve içtimaiyat kuvvetlerinin menbalarını tathirden [kaynaklarını temizlemekten] başlamak lazımdır. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için hamiyet, hüsnüniyyet, fedakârlık elzem olan evsaftandır [niteliklerdendir].

Fakat bir heyet-i içtimaiyedeki marazı görmek, onu tedavi etmek heyet-i içtimaiyeyi asrın icabatına [çağdaş toplumsal yapının gereklerine] göre terakki ettirebilmek için bu evsaf kâfi gelmez. Bu evsafın yanında ilim ve fen lazımdır.



Milletimizin siyasi, içtimai hayatında, milletimizin, fikri terbiyesinde de, rehberimiz ilim ve fen olacaktır.¹

Bu durumu aşmak için 1935 yılında kuruluşuyla bizzat ilgilendiği Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin (DTCF) "dil", "tarih" ve "coğrafya" gibi üçlü bir sacayağı üzerine oturması, kendi deyişiyle toplumları hasta eden düşünsel iklimin nasıl aşılacağına ilişkin bilim insanlarımıza bir reçete sunması bakımından önemlidir.

Bu bağlamda, Cumhuriyet'imizin 100. yılını bilim insanları olarak karşıladığımız için onurlu ve gururluyuz. Fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak minnet doluyuz. Çünkü araştırmanın, okumanın, öğrenmenin, yazmanın, üretmenin ve bunu başka nesillerle paylaşmanın verdiği enerji ve hazzı mutlulukla karşılıyor ve unutmuyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun! İyi okumalar.

> Doç. Dr. Eren Ekin ERCAN Editör Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik

¹ Afet İnan (2009), *Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s.153.



From the Editor

Happy 100 Years...

We are in the 100th anniversary of our Republic. Republic is the name of a turning point that has been discussed in academia for a long time as "Turkish modernization", but more importantly, has been fought for and succeeded in various historical ways. The Republic is not a simple "daily life" change; It is the name of an attitude that irreversibly spreads over time and places and defines them. Republic is, above all, about perceiving and defining the subject, space, time, culture, things and nature. That's why it changed the fate of a society and that's why it is insurmountable. What makes the Republic insurmountable is the ontological reality it contains. This is simply a matter of consciousness. The opposite is always, first of all, a move away from its etymological origin, that is, *publica*, and a return. Mustafa Kemal Atatürk said the following in his speech in Bursa dated October 27, 1922:

For a nation to be facing a disaster means that nation is sick and exposed. Therefore, salvation is achieved by dissecting and treating the disease in society. If the treatment of the disease is done in a scientific manner, it will be curative. Otherwise, the disease becomes chronic and incurable. What could be the disease of a society?... There are forces that make, develop and advance a nation: Intellectual forces and social forces. If ideas are meaningless, illogical, and full of fallacies, those ideas are vulnerable. Likewise, if social life is devoid of reason and logic, filled with unnecessary, harmful, and certain creeds and traditions, it will be paralyzed.

First of all, it is necessary to start by clearing the sources of intellectual and social forces. Patriotism, good will and self-sacrifice are essential qualities for those who want to save the country and the nation.

However, these qualities are not sufficient to see the disease in a social group, to treat it, and to develop the social group in accordance with the requirements of the contemporary social structure. Besides these qualities, knowledge and science are needed.



Our guide in the political and social life of our nation and in the intellectual education of our nation will be knowledge and science.¹

In order to overcome this situation, he founded Ankara Faculty of Languages, History and Geography (DTCF) in 1935, in whose establishment he was personally involved. The fact that the Faculty/University sits on a triple pillar such as "language", "history" and "geography" is important in terms of offering a prescription to our scientists on how to overcome the intellectual climate that, in his own words, makes societies sick.

In this context, we are honored and proud to welcome the 100th anniversary of our Republic as scientists. As a generation with free ideas and free conscience, we are full of gratitude. Because we happily embrace and never forget the energy and pleasure of researching, reading, learning, writing, producing and sharing this with other generations.

Happy 100th anniversary of our Republic!

We wish everyone happy reading.

Assoc. Prof. Eren Ekin ERCAN (PhD)

Editor

Aydın Adnan Menderes University Faculty of Communication, Journalism

¹ Afet İnan (2009), *Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (Memories and Documents About Atatürk)*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s.153.