

Muhammet Tarakçı

Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi / Türkiye

mtarakci@uludag.edu.tr & <https://orcid.org/0000-0002-9547-7535>

Oksident'in beşinci cildinin ikinci sayısı ile sizinle buluştuğu 2023 yılının sonu dünya tarihinde eşi benzeri çok az görülmüş, belki de benzersiz bir felakete şahit oldu.

İsrail Devleti'nin Siyonist hükümeti, Gazze'yi yıllardır açık hapishaneye çevirmiş ve her türlü dış yardımdan izole etmişti. Dönem dönem yapılan orantısız saldırılarla çok sayıda Gazzelinin ölmesine de sebep olmuştu. Ancak 07 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayan ve bu satırlar yazılırken hâlâ devam eden saldırılar daha önce görülmemiş bir vahşet, zorbalık ve zulüm içermektedir.

İsrail Devleti'nin Siyonist hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Japon şehirlerine attığı atom bombalarından çok daha büyük ve şiddetli bombaları Gazze'ye atmış ve neredeyse tüm Gazze'yi hayalet ve virane bir şehre dönüştürmüştür. Bu saldırılarda şimdiye kadar 22 bine yakın kişi hayatını kaybetmiştir ve bu sayı artmaya devam etmektedir. Ölenlerin 9 bin kadarını çocuklar ve 6,500 kadarını da kadınlar oluşturmaktadır. Bu

The end of 2023, when the second issue of the fifth volume of Oksident meets you, witnessed an unusual and possibly unprecedented catastrophe in human history.

For years, Israel's Zionist government turned Gaza into an open prison, cutting it off from all foreign aid. It also killed numerous Gazans with disproportionate attacks from time to time. The attacks, however, which began on October 7, 2023, and are still occurring, encompass unprecedented violence, tyranny, and cruelty.

The Zionist government of the State of Israel has dropped bombs on Gaza that are much larger and more powerful, in total, than the atomic bombs dropped on Japanese cities by the United States of America during World War II, reducing Gaza into a ghost town. So far, approximately 22,000 people have been killed in these attacks, and the figure is rising. About 9,000 of those deceased are children, while 6,500 are women. More than 80% of those killed in this lopsided war are children, women, and the elderly. No other

orantısız savaşta ölenlerin %80'ninden fazlası çocuk, kadın, yaşlılardır. Dünya tarihinde başka hiçbir savaş bu oranda sivil kayıpların yaşandığı böyle bir vahşete sahne olmamıştır.

Süreç içinde, hamile kadınlara ateş etmeyi tercih ettiğini, böylece bir kurşunla iki Filistinliyi öldürdüğünü söyleyen veya bunu tavsiye eden İsraililer oldu. Başka bir İsrail askeri ise, öldürmek için Filistinli bebek aradığını, ama bulamadığını, bu sebeple on iki yaşında bir Filistinliyi öldürmekle yetindiğini açıklayan bir video yayınladı. İsrail ordusu Gazze'de hastaneleri, camileri, kiliseleri ve pazar yerlerini bombaladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "insansı hayvanlar" ile savaş-tıklarını söyleyerek bu saldırıları meşru göstermeye çalıştı; ancak süreç içinde İsrail'in yaptığı sayısız insan hakları ihlalleri bu çabaları boşa çıkardı. Kuruluşundan bu yana dünya kamuoyunun hiç bu kadar İsrail karşıtı olmadığını söylemek mümkündür. Halklar, yaptıkları geniş gösterilerle İsrail'e öfkelerini dışa vurdular. Ancak başta ABD olmak üzere, Batılı devletler siyasi kaygılarla, seçim veya maddi destek kaybetme korkusuyla ya da kendilerine yapılan şantajlara boyun eğerek İsrail Devleti'nin insan haklarına ve uluslararası hukuka tamamen aykırı katliamlarına ses çıkaramamışlar; hatta İsrail'i "koşulsuz" desteklediklerini açıklamışlardır.

Anglo-Sakson hukuku, Kıta Avrupası hukuku, Hıristiyan inanç ve ahlâkı ve hatta Yahudi şeriatı bir kişiyi veya kurumu "koşulsuz" desteklemeyi uygun görmez. Koşulsuz des-

war in history has seen such an atrocity with such a high rate of civilian casualties.

During the process, some Israelis stated or advised that it would be preferable to shoot pregnant women, thus killing two Palestinians with a single gunshot. Another Israeli soldier explained in a video that he was hunting for Palestinian babies to kill but couldn't find any, so he settled for killing a twelve-year-old Palestinian. In Gaza, the Israeli army also struck hospitals, mosques, churches, and markets.

Israeli Defense Minister Yoav Gallant attempted to justify the strikes by claiming that Israel was battling "human animals," but his efforts were undermined by Israel's numerous human rights breaches. It is feasible to argue that global public opinion has never been so anti-Israel since its inception. People all over the world have demonstrated in significant numbers in protest of Israel. However, due to political considerations, fear of losing elections or financial support, or by succumbing to blackmail, Western states, particularly the United States, have failed to speak out against the State of Israel's massacres, which are in flagrant violation of human rights and international law. They went so far as to announce their "unconditional" support for Israel.

Anglo-Saxon law, European law, Christian faith and morals, and even Jewish law do not encourage "unconditional" support for a person or institution. Unconditional support implies ignoring or even participating in all crimes done.

tek, işlenen tüm suçları göz ardı etmek, hatta bu suçlara ortak olmaktadır.

Siyonist lobi, maddi ve siyasi desteğini çekeceği şantajıyla siyasi partileri, basını, üniversiteleri, bağımsız kurum ve grupları kontrol altına almıştır. Bazı kişileri ise akademik veya ahlâki itibarlarıyla ilgili tehditlerle susturmuştur. Siyonist lobinin Gazze konusunda kurumlara uyguladığı şantaj politikasını en iyi gösteren örneklerden biri Harvard Üniversitesi rektörü Claudine Gay'dir. Rektör, üniversitesinde Filistinlileri destek yürüyüşünü "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirdiği için, Siyonist lobinin hedefi haline gelmiş ve ardından çeşitli şantajlarla istifa etmeye zorlanmıştır. Bu olay ABD'de akademinin ve bilimin bağımsızlığı söyleminin sözde kaldığını ve liberalliği ile göz kamaştıran batı akademisi bu itibarını kaybettiğini göstermektedir.

İsrail Devleti, Filistin topraklarında sadece Yahudilerin yaşadığı bir devlet kurmayı amaçlayan bir politika gütmekte ve Gazze'de etnik temizlik yapmaya çalışmaktadır. Netanyahu'nun yürüttüğü politika, Yahudi olmayan herkesi "insan hayvanlar" olarak görüp ötekileştirmekte ve şeytanlaştırmaktadır. Bu politika Gazze'deki herkesi annesinin, babasının, evladının veya kardeşinin intikamını almak isteyen bir Hamas savaşçısına, tüm dünya halklarını ise anti-siyonist kimliğe dönüştürme potansiyeline sahip olduğu için dünya barışı açısından son derece tehlikelidir. Öte yandan, Yahudi veya Hıristiyan Siyonistler Si-

By blackmailing them into withdrawing their economic and political support, the Zionist lobby has acquired control of political parties, the press, universities, and independent institutions and groups. They silenced some people by threatening their careers or moral reputations. Claudine Gay, the president of Harvard University, is one of the clearest examples of the Zionist lobby's blackmailing of universities. The Zionist lobby has attacked the rector for referring to a march in support of Palestinians at her university as "free expression," and she has been compelled to retire through various blackmails. This case indicates that academic and scientific independence in the United States is largely a rhetorical construct, and the western academy, which had dazzled with its liberalism, has lost credibility in this regard.

The State of Israel is attempting ethnic cleansing in Gaza as part of its policy to build an exclusively Jewish state in the Palestinian territories. Netanyahu's stance marginalizes and demonizes all non-Jews as "human animals." This policy is exceedingly dangerous for world peace because it has the potential to turn everyone in Gaza into a Hamas fighter seeking vengeance for the death of his or her mother, father, son, or brother and to turn the entire world into anti-Zionists. Jewish or Christian Zionists, on the other hand, attempt to equate Zionism with Judaism. This perspective also excludes non-Zionist Jews and accuses anyone who criticizes Zionist po-

yonizmi Yahudilikle aynı göstermeye çalışmaktadırlar. Siyonist olmayan Yahudileri de dışlayan bu yaklaşım Siyonist politikaları eleştiren herkesi antisemit olmakla suçlamaktadır. ABD'de İsrail'i eleştirmek, ABD'yi eleştirmekten daha büyük bir suç olarak görülmektedir.

Kısaca ifade etme gerekirse, seksen yıl önce Almanya'da ırka dayalı seçkinci ve üstenci bakış nasıl insanlık tarihinin yüz karası bir Holokost ortaya çıkarmışsa, bugün de başka bir coğrafyada ortaya çıkmış aynı hastalıklı anlayış Filistinlilere karşı benzer bir soykırım uygulamaktadır. Sırf Yahudi oldukları için Holokost'a maruz bırakılanlar, sırf Yahudi olmadıkları için Gazzelilere soykırım uyguluyorlar.

Oksident Dergisi olarak İsrail'deki Siyonist hükümetin izlediği bu vahşi ve barbar politikayı şiddetle kınıyoruz. Dergimiz, başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti'ni desteklemektedir.

2024 yılının insanların renkleri, dilleri veya dinleri bakımından ötekileştirmeye maruz kalmayacakları; devlet politikalarının kehanetlere göre değil, akla ve insanlığın ortak menfaatlerine göre belirleneceği bir yıl olmasını dileriz.

licies of anti-Semitism. Today, criticizing Israel in the United States is considered a more serious crime than criticizing the United States.

Briefly, just as an elitist and supremacist attitude based on race caused the Holocaust in Germany eighty years ago, which is a disgrace to human history, the same warped thinking that arises in another geography is now committing genocide against Palestinians. People who were the Holocaust victims solely because they were Jews are now committing genocide against Gazans solely because they are not Jews.

As the Journal of Oksident, we firmly condemn the Zionist government of Israel's violent and savage policy. The journal advocates for a free Palestinian state with East Jerusalem as its capital.

We hope that 2024 will be a year in which people will not be subjected to marginalization on the basis of their color, language, or religion and a year in which state policies will be determined not according to prophecies but according to reason and the common interests of humanity.